

Nieuwsbrief

December 2022

nr. 87

We blikken terug op een geweldig Buurtfeest. Dat was een droomfeest om ons 30-jarig bestaan te vieren. Het weer zat mee en er was van alles te beleven! Heel anders dan het weer nu is, het vriest bijna zo hard dat het water afgesloten moet worden. Verder een leuk interview met Marja die al eeuwen bij ons betrokken is en leest u hoe het nu met onze dieren is in Lief een Leed. Hopelijk gaan we rustig de Kerst en het nieuwe jaar in, allemaal alvast de beste wensen!

TERUGBLIK BUURTFEEST 11 SEPTEMBER

Het was een gezellig feest zondag 11 september. Ter gelegenheid van ons 30 jarige bestaan als Stichting waren buurtbewoners en andere trouwe bezoekers uitgenodigd om naar lekkere muziek te luisteren, oude foto's te bekijken, de ballonnenman te vragen een giraf of dinosaurus te blazen, mee te doen met Boer Tijd en zijn spetterende show, een hapje en drankje te gebruiken.

Als extra cadeautje: het weer was schitterend. Tot verrassing van ons, vrijwillige medewerkers van De Dierencapel bleek na afloop van dit feestje de overbuurvrouw op de Bickersgracht een cadeautje te hebben: de directe buurtjes van De Dierencapel hadden geld ingezameld om aan De Dierencapel te geven. Dat hebben we nog niet ontvangen want.....er wordt nog serieus door gespaard.



OPKNAP WERKZAAMHEDEN

Wat een kluswerkzaamheden hebben er afgelopen maanden plaats gevonden op het erf!

Er wordt doorgaans door vrijwilligers al regelmatig gereedschap ter hand genomen en het nodige gerepareerd, een houten poortje weer vast getimmerd, een hekslot vernieuwd, hekjes op het gras geplaatst en weer weggehaald. Want er is doorlopend wat stuk of er is weer iets nieuws nodig, door onder andere intensief gebruik, de eisen die het seizoen of dat het moment stelt en door knagende dierentanden 😊

Afgelopen maanden zijn er een aantal grote klussen uitgevoerd:

In opdracht van de gemeente heeft een schilder de buitenboel een grondige verbbeurt gegeven. We hebben een nieuwe boiler gekregen in de stal en een deel van de gevelbetimmering van het kantoortje is vervangen. Wat is het mooi geworden. We zijn super blij met deze vorderingen in het benodigde onderhoud.

We hebben zelf ook een aantal grote klussen uitgevoerd: we hebben een nieuw pomphuisje gemaakt voor onze "grachtenpomp". Met deze pomp pompen we water op uit de gracht en gebruiken dit om onze pleinen te spuiten, het zwembad van de watervogels te verschoneren en de regentonnen te vullen bij droogte, zo dat we onze planten en bomen hiermee water kunnen geven. Fijn, want zo kunnen we het gebruik van drinkwater beperken.

INTERVIEW MARJA

Marja Ravesloot is vanaf het begin nauw betrokken bij De Dierencapel. Het is dus de hoogste tijd om haar eens te interviewen. Met haar sociale en buurtgerichte blik en professionele aanpak in bijvoorbeeld het overleggen met instanties is zij een belangrijke vrijwilliger voor De Dierencapel. Aan een kopje verse gember thee zitten Marja en ik op een gure koude middag rond haar eetkamer-tafel. Voor mij zelf geen onbekende plek, Marja stelt namelijk elk jaar haar huis toegankelijk voor het welbekende kerstdiner voor vrijwilligers van De Dierencapel. Des te leuker om haar hier op deze plek eens wat vragen te stellen over haar kijk op het ontwikkelen van de boerderij door de jaren heen. Je bent vanaf het eerste moment betrokken bij De Dierencapel.

Kan je vertellen waar het allemaal begon?

De stichting De Dierencapel bestaat dit jaar 30 jaar. Maar al vanaf de jaren 80 waren de Westelijke Eilanden al een populaire plek in Amsterdam. Veel instanties hadden grootse plannen voor dit gebied. De buurtbewoners echter vonden dat er op de kades niet gebouwd mocht worden. Dit is en was immers hun buitenruimte. Een groepje mensen nam het initiatief om de kinderboerderij te starten. Een paar jaar later werd de stichting De Dierencapel opgericht en zo geschiedde.

Je woont zelf ook in deze buurt. Is dat altijd zo geweest? En wat heeft dat voor invloed op jouw rol als vrijwilliger bij de boerderij?

Ik woon nu in deze buurt zo'n 40 jaar. In het begin was het heel anders om vrijwilliger bij de boerderij te zijn. Als je vrijwilliger wilde zijn werd er ook altijd van je gevraagd om dagelijks werk mee uit te voeren. De winters waren een stuk langer en kouder dan nu en ik kan me herinneren dat er in het begin geen stromend water was op de boerderij dus dat haalde ik soms vanuit huis. Alles was een stukje losser en dat zorgde soms ook voor wat extra dieren. (denk aan muizen) Door in deze buurt te wonen heb ik me altijd betrokken gevoeld. Mijn studie opbouwwerk (wat inmiddels niet meer bestaat) ging over verschillende mensen met elkaar verbinden en daarna ben ik altijd werkzaam geweest in banen waar dit belangrijk was. De kinderboerderij is een plek waar allerlei soorten

mensen bij elkaar komen. Dat maakt het extra leuk!

Wat hoop jij voor de toekomst van De Dierencapel?

Mijn wens voor de kinderboerderij de komende jaren is dat er veel betrokkenheid blijft vanuit de vrijwilligers maar ook vanuit de buurt. Maar bovenal dat er genoten wordt van deze prachtige plek. Kom lekker naar binnen en maak een praatje met elkaar. Ik blijf hier mensen met veel plezier mee naar toe nemen dat is niet veranderd in die 30 jaar.



ACTIVITEITEN TERUGBLIK

“SINT MAARTEN”

Wat waren er weer van die mooie dieren lampionnen gemaakt en wat hebben we genoten van de lichtjesavond tijdens Sint maarten, veel mooie liedjes gehoord en lampionnen gezien!



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

Zaterdag 11 februari

“VALENTIJN VOOR VOGELS”

Kom een pinda hartje maken voor de buurtvogels, het is zo koud buiten en ze kunnen wel wat hartverwarmende snackjes gebruiken.

Geef je op via dedierencapel@live.nl voor de eerste 13.00-14.00 uur of tweede ronde 14.15-15.15 uur, maximaal 12 kinderen per ronde, vanaf 4 jaar.

DIEREN LIEF EN LEED

Er is weer veel gebeurd bij de bewoners van de kinderboerderij. Vrolijke en minder vrolijke dingen, precies zoals de titel van deze rubriek zegt.

Schaapjes

Als deze nieuwsbrief naar de drukker gaat, zijn we druk op zoek naar 2 nieuwe vriendinnen voor Noortje die sinds kort helemaal alleen is. Want in nog geen drie maanden tijd hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze oudste twee schaapjes: eind augustus van Veronique en in november van Dotje.

Ze waren allebei op leeftijd en kregen plotseling veel last van ouderdomgebreken. Veronique is heel oud geworden, ruim 17 jaar, een uitzonderlijke leeftijd voor een Ouessant schaapje.

Dotje was 13. Ze is op de kiboe geboren als dochter van Veronique. Een paar jaar later kwam Noortje erbij. Als drietal vormden ze een vertrouwd Dierencapel-beeld: elegant lopende dametjes scharrelend op het plein of grazend op het gras. We zullen hen missen, hun persoonlijkheid en (in de woorden van Eva) 'hun onweerstaanbare blik als ze nog een druifje van je wilden bietsen'. Voor Noortje breekt er hopelijk nu snel een nieuwe tijd aan met 2 leuke nieuwe maatjes. Als alles goed gaat, lopen er rond half januari weer 3 schaapjes op het geitenplein en grasveld.



Veronique met toen nog lammetje Dotje

Kippen en vogelgriep

Ook bij de kippen was het onrustig. Nadat in april Spikkel (onze leuke, eigenzinnige zwart-wit gespikkelde hen) is overleden, heeft de al wat oudere Kokkie ons in juli verlaten. Ze is zeker 10 jaar geworden, deze mooie bruin-wit zwarteWyandotte kip. Je kon de laatste tijd zien dat het niet goed met haar ging, ze zonderde zich vaak af en zat dan stil met haar ogen dicht. Er wonen op de kiboe nu nog 7 kippen: 6 hennen en haan Chabot die trots zijn harem in de gaten houdt. Vanwege de vogelgriep – waarvan het einde nog niet in zicht is – kunnen we jammer

genoeg niet aan uitbreiding denken. Het besmettingsgevaar is te groot. Al meer dan een jaar mogen de kippen niet vrijuit over het kiboe-terrein dwalen maar leven ze op een volgens de regels afgeschermd terrein. Voor een grotere groep is dat terrein eigenlijk te klein. Het groepje van nu lijkt overigens geen last te hebben van de beperkingen. Ze hebben het konijnenhok van Robbie en Hannah dat op hun terrein staat in bezit genomen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Ze lijken zich er thuis te voelen en de konijnen vinden het best. We moedigen de kippen ook aan zich in te spannen. Ze hebben een picknicktafel waar ze op moeten klimmen voor lekkere hapjes. En aan touwtjes opgehangen kropjes andijvie die ze alleen springend kunnen bereiken.



Konijnenverblijven: meer ruimte, meer beweging! Tot meer spel en beweging worden de laatste tijd ook de konijnen uitgedaagd. Mik en Cookie kregen al eerder dit jaar een prachtig nieuw hok met 2 verdiepingen en een zee van ruimte en een lekkere loopplank om zich snel te kunnen verplaatsen (zie nieuwsbrief juni). Naar voorbeeld hiervan heeft Pascale nu de verblijven van de flatbewoners (aan de straatkant) een 2^e etage gegeven en die met een comfortabele loopplank bereikbaar gemaakt. Dit nieuwtje lijkt bij Mies & Govert en Billy & Nora zeer in de smaak te vallen. Je ziet ze handig van boven naar beneden roetsjen en weer terug. En boven lijkt een ideale plek om lekker te zitten dutten. Binnenkort zal het hok van Robbie en Hannah op het kippenplein als laatste een grotere bovenverdieping krijgen. Op hun buitenterrein hebben de konijnen dit jaar veel speelmaterial gekregen: zandbak, tunnels, boomstammen en planken, takken om aan te knagen enz. Ze zijn er vaak druk mee in de weer. Heel goed voor hen en voor voorbijgangers en bezoekers leuk om te zien.

AED TRAINING

Zo nu en dan volgen onze vrijwilligers een cursus of workshop om daarmee hun kennis over boerderijdieren en dierenverzorging te vergroten. Maar in november hebben we met 10 vrijwilligers iets gedaan dat niet met dieren te maken heeft. We hebben een zondagmiddag besteed aan het hoe en wat van een AED apparaat. Met dat apparaat is het eventueel mogelijk iemand met een hartstilstand te reanimeren. We kwamen op het idee omdat zo'n apparaat opgehangen is tegenover onze boerderij. Het is goed te weten wat er mee te doen en wanneer het gebruikt kan worden. Kortom: onder de bezielende leiding van Ahmed hadden we een heel leerzame middag.

WAT HEBBEN WE VEEL FANS MET EEN WARM HART

Het hele jaar door ontvangen we, meestal vlak na het verschijnen van de nieuwsbrief, geld waarmee we onze Kinderboerderij kunnen draaien. Donateurs maken geld over, er worden dieren geadopteerd, nieuwe bankjes en een parasol gefinancierd. Maar tot onze verrassing hebben we ook van twee gulle gevers het geld gekregen dat bedoeld is om hun hoge gas en elektra rekening te compenseren. Onze medewerkers zijn erg zuinig met gas en elektra maar ook wij kunnen niet onder de sterk verhoogde rekening uit. Met dit soort gulle giften kunnen we ons lekker warmen bij een kopje koffie als het buiten zo koud is.

DONATIE VIA QR CODE

Heel graag bij uw donatie uw **postadres en mailadres vermelden!** Dan krijgt u 4 maal per jaar onze nieuwsbrief. Zo blijft u bij over het reilen en zeilen op De Dierencapel. Heel hartelijk dank !



Scan de code en bepaal zelf het bedrag dat u wilt doneren.

Kinderboerderij De Dierencapel

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020 – 420 68 55
dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot 17.00 uur
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Marja Ravesloot, Evelien Berger, Pascale Kleintjens, Elleke van Renesse, Hugo Geurdes.

Redactie:

Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot, Evelien Berger, Elleke van Renesse.
gast schrijver: Lien Doelman voor "Dieren Lief en Leed" en Lara Gatsonides, interview Marja.

Logo © 2006 De Waard
Verschijnt vier keer per jaar.
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel

www.dedierencapel.nl

 [Kinderboerderij.DeDierencapel](https://www.facebook.com/Kinderboerderij.DeDierencapel)
 [dedierencapel](https://www.instagram.com/dedierencapel)

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL67 INGB 0004 4696 41 o.v.v. UW NAAM EN ADRES, dit in verband met het toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje vier keer per jaar in de bus, met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!