



Oud Nieuws Nieuw

Een kwart eeuw boerderijnieuws

Nieuwsbrieven 1995-2017

Tweede herziene en vermeerderde druk 2018



Onze Nieuwsbrieven van de Kinderboerderij

Beste lezer,

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze Stichting **De Dierencapel** leek het ons een fijn idee om alle nieuwsbrieven uit die tijd te bundelen. Op drie niet meer vindbare brieven na, zijn alle andere in dit boek verzameld.

De kinderboerderij – door vrijwilligers en vaste bezoekers kortweg “kiboe” genaamd – bestaat uiteraard al langer dan 25 jaar. Begonnen is het al aan het begin van de jaren 1970. Maar om een en ander in het contact met de gemeente te kunnen regelen was er een rechtspersoon nodig. Daarom werd in 1992 deze officiële stichting opgericht.

Weer een paar jaar later begonnen we met het uitbrengen van nieuwsbrieven; eerst jaarlijks, daarna onregelmatig meermaals per jaar en uiteindelijk tot aan de dag van vandaag vier keer per jaar.

De nummering van de nieuwsbrieven is meerdere keren weer opnieuw bij 1 begonnen zodat nummer 60 tegelijkertijd de 67^e nieuwsbrief is. In het begin heette dit krantje nog Dierencapel-Nieuws. Om de druk te kunnen bekostigen stonden er aanvankelijk ook nog advertenties van sponsors in het blad.

Blader en lees in dit boek hoe we lief en leed met onze lezers deelden en dat ook nog steeds doen. We wensen je hierbij veel leesplezier en vermaak bij het bekijken van de foto's (in het begin nog tekeningen!) die een mooie inkijk in steeds veranderende tijdsbeelden geven. Ook de ontwikkeling van wat met de computer mogelijk was is mooi te volgen. De opmaak werd gaandeweg rustiger en eenvormiger – laten we zeggen professioneler. Niet lang vóór ons jubileum was het financieel zelfs haalbaar om over te stappen van zwart-wit naar kleur.

Opdat nog vele generaties vrijwilligers, dieren, donateurs en bezoekers de kiboe in leven mogen houden! En hopelijk is er over 25 jaar weer een boek met verzamelde nieuwsbrieven. Op naar het jaar 2042!

Amsterdam, zomer 2017

Stadsboerderij
Stichting "DE DIERENCAPEL"
Bickersgracht 207, 1013 LH Amsterdam, Postgiro 44.69.641



Dierencapel - nieuws

WINTERNUMMER 1995



Kinderboerderij



Prettige Kerstdagen
maar nou eens een keer

met op Uw bord

Margarietka d' Ymore

Al deze dieren
met hun eigen verhaal en verleden,
hun eigen achtergronden
en al hun eigen dingen
die gebeurd zijn.

Ik probeer hen beter te observeren
en meer van hen te genieten
en zie hoe ze hun eigen weg gaan
met een heel vanzelfsprekende
gratie en natuurlijkheid.

In hun blikken is iets
dat me steeds weer verwondert.
Hoe Cindie kijkt en Simone,
Kaatje en Tanja, Bambie, Beertje, de heel kleine konijntjes,
en alle anderen.

Ze zijn zelfstandige individuen,
met een eigen persoonlijkheid,
eigen gevoelens en een eigen innerlijkheid,
net als wij.

Ook de kippen, ganzen, eenden en water nog meer rondloopt hier
zie ik met andere ogen dan ik vroeger deed.
Ze vervolgen hun leven, net als wij,
ze gaan verder, als wij,
bewogen door dezelfde kracht.
Dezelfde adem als de onze is ook hen gegeven.

Hun tocht gaat verder,
het is heel spannend er deel van uit te maken,
naar hen te kijken en te luisteren,
want ook de geluiden die ze maken
vervullen me steeds weer met verrukking.

Ben Akkermans, 18-12-95.

Kerst in Amsterdam

Hierbij willen wij iedereen bedanken die dit nummer mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast willen wij de Boekbinderij bedanken voor alle hand- en spandiensten, zoals het bedrukken van onze Kerstkaarten.

Dit is onze tweede Dierencapelnieuws. Het is de bedoeling om 4 keer per jaar uit te komen.

Elk seizoen komt een nieuw nummer. Het volgende nummer komt rond Pasen uit. Dat is dus in het voorjaar.

Men kan dan nog donateur worden, een dier adopteren of een steunbedrag of gift geven.

Iedereen, die mee wil denken is van harte welkom.

Daarnaast kunnen wij nog steeds vrijwilligers gebruiken.

Tot ziens op de Dierencapel

De redactie: Martin, Margaritha, Rob en Wim, wensen jullie; Nog een heel diervriendelijk en voorspoedig 1996.

VIRAAG / AANBOD / MEDE- DELING

Ik stop met mijn tropisch aquarium maar er zitten nog wat vissen en waterplanten in. Als u een goed onderkomen voor ze heeft mag u ze gratis komen afhalen bij Rob Kloppenburg, Houtmanstraat 17^hs, 6243228.

Vissoorten: 2 Samatraantjes (goene variant)
1 Labeo bicolor (vuurstaart)
1 Botia macracantha (down modderkruiper ca.1cm)
2 Corydoras aeneus "stofzuigertjes"
2 Corydoras melanistius " " "

en nog 1 Guppie





Ellen

میرا گھر

پانی کا کنوئیر

گھر

Giro-actie voor de boerderij.

Misschien vraagt u zich af waarom we dit jaar weer een aparte geldwervingsactie voor de boerderij zijn gestart, (De brief plus giro daarvoor heeft u reeds ontvangen als het goed is). De reden is dat wij weliswaar subsidie krijgen, maar wij moeten dan nog altijd 1/3 tot de helft van de exploitatie van de boerderij zelf opbrengen. Elk jaar opnieuw.

Komend jaar bijvoorbeeld, moeten we zo'n f10.000,- zien te verzamelen. Dat is niet niks, en met eierenverkoop, donateurs en losse giften kun je dat niet trekken. Vandaar.

Wij hopen daarom op uw begrip en medewerking.

Denk bij het invullen van de giro aan het voortbestaan van de boerderij. Alleen met voldoende steun uit de buurt is het mogelijk telkens door te gaan.

Bij voorbaat hartelijk dank voor al uw giften.

Met vriendelijke groet,

Henny Oosterom,
namens het bestuur van de boerderij.





VERTICAAL ↓

1. Koudste seizoen
2. Hulpje van Sint Nicolaas
3. Feest op 25 en 26 december
4. Meervoud van 4. horizontaal
5. Eerste dag van het jaar
6. Glij-sport op het ijs
8. Ander woord voor heerlijk

HORIZONTAAL →

2. Zet je bovenop de kerstboom
4. Kwakende watervogel
7. Vrucht
9. Beetje dronken
10. Zo wit als
11. Naar beneden

Kerst

Kerstmis is traditiegetrouw een periode waarin de mensen stilstaan bij het leed in de wereld. De Dierenbescherming wil in deze tijd van bezinning de aandacht vestigen op het leed dat dieren ondergaan in de bio-industrie en bij de plezierjacht. Als u vlees wilt eten tijdens de kerstmaaltijd, kies dan voor scharrelvlees of biologisch vlees. Maar ook zonder vlees kunt u een heerlijk kerstmenu bereiden. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij voor u een smakelijk kerstmenu samengesteld, waarbij we het dessert aan uw eigen smaak overlaten.

Pompoensoep

Ingrediënten (4 pers.):

- 200 g ui
- 3 teentjes knoflook
- 100 g roomboter
- 1 flinke winterwortel, geschrapt en in kleine stukjes
- 3 aardappelen, geschild
- 1 kg pompoenvrucht vlees
- 1 liter melk
- 2 theelepels bouillonpoeder
- grof gemalen peper
- zout

Smoor ui en knoflook in de boter zonder te laten kleuren. Voeg dan peen, aardappel en pompoen toe. Doe de melk en de bouillonpoeder erbij en laat de pompoen op een klein vuur gaar worden.

Laat afkoelen, pureer het geheel met een staafmixer. Voor het serveren op smaak brengen met zout, bouillonpoeder en wat peper. Eventueel kunt u met een lepelje crème fraîche de soep extra feestelijk maken.

Lasagna van witlof, gorgonzola en honingsaus

Ingrediënten (4 pers.):

- (Voor de lasagne:)
- 16 stronken witlof
- 1/4 liter room
- klein beetje zetmeel
- 200 g gorgonzola-crème
- 4x3 lasagnaplakken (kant en klaar)
- 100 g geraspte Parmezaanse kaas
- (Voor de honingsaus:)
- 1/2 liter witte wijn
- 2 eetlepels honing
- boter

De witlof in kleine, dunne reepjes snijden en aanbakken, afblussen met de room en laten inkoken. Eventueel afbinden met zetmeel.

De witlof moet knapperig blijven, maar wel goed dik zijn. Als de witlof afgekoeld is, de gorgonzola in blokjes snijden en door de witlof mengen.

Het mengsel tussen de lasagnaplakken verdelen en de Parmezaanse kaas ertussen strooien. De lasagna afbakken totdat hij warm is. Voor de saus de witte wijn laten indampen met de honing tot een derde deel en dan opkloppen met de boter. Op smaak brengen.

De lasagna in het midden van het bord plaatsen en de saus eromheen dresserend.

Aardappel gnocchi met gebakken paddestoelen

Ingrediënten (4 pers.):

- 1 bosje aspergetips
- 500 g drooggekookte aardappelen
- 3 scharrel-eidooiers
- 100 g bloem
- 200 g gemengde champignons
- boter
- 2 teentjes knoflook
- 20 g gehakte peterselie
- peper en zout

Aspergetips beetgaar afkoken en koudspoelen. Aardappelen de pureerknijpers drukken en vermengen met de eidooiers en de bloem, en hiervan een deeg kneden. Van dit deeg pillen rollen en laten opstijven. Van de pillen 1 cm dikke staafjes snijden en deze in ruim water koken totdat ze komen bovendrijven. Daarna koudspoelen. De champignons in de boter bakken, de knoflook geperst toevoegen. De gnocchi toevoegen en de asperges op het laatste moment toevoegen. Even doorbakken en peterselie toevoegen. Op smaak brengen met peper en zout. Op een bord dresserend.

De recepten staan in het boekje '100 vegetarische toprecepten', met recepten van de beste cheffoks van Nederland. Dit boekje is samengesteld door de Nederlandse Vegetariërsbond en uitgegeven door Kosmos-Z & K Uitgevers B.V. (ISBN 90215 2604 2).



TEKEN JE EIGEN KIP OF HAAN

Hierbij willen we iedereen - van klein tot groot - uitnodigen om haar of zijn eigen kip of haan te tekenen.

Zoals de meeste van onze bezoekers wel weten, lopen er een heleboel verschillende soorten kippen rond op de boerderij: van groot tot klein, van tam tot schuw, van luidruchtig tot rustig, van eigenwijs tot meegaand, van bepluist tot beveerd, met naakte spillepoten maar ook met warm beveerde poten, van dik tot dun, van (heel) jong tot (heel) oud, etcetera. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle verschillende kleuren(-combinaties) die ze hebben.

Met deze voorbeelden én met je eigen fantasie zijn er nog heel wat soorten kippen en hanen te bedenken..... en dus ook..... te tekenen. Dus maak er wat van!

Lever je tekening in op de kinderboerderij en doe dat voor 1 maart 1996. Zet ook je naam erbij. We zijn erg benieuwd naar jullie kippen en hanen! De leukste en meest bijzondere exemplaren komen in het voorjaarsnummer te staan.



HANDBOEKBINDERIJ SEUGLING

Grote Bickersstraat 271 1013 KP Amsterdam Tlf. 626 40 60

Voor het inbinden van
boeken - tijdschriften - scripties - bladmuziek
etc.

Bovendien uw adres voor het bedrukken van
agenda's - mappen - wenskaarten - foto's

ook voor één exemplaar





Kippen en scharreleieren.

Op de kinderboerderij waren 2 jaar geleden ongeveer 40 kippen. Gewone saaie hollandse krielkippen. Ze legde redelijk veel eieren, waar we natuurlijk heel blij mee waren. Want de eieren zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de kinderboerderij. Maar als kippen ouder worden leggen ze niet zo veel eieren meer. Dus hebben we geprobeerd met de hulp van een broedmachine eieren uitbroeden. Dit is niet zo goed gelukt, er zijn maar drie kuikentjes uitgekomen, waarvan 1 haantje.

Gelukkig werd er nog wel een kip broeds, daar hebben we acht eieren onder gelegen, Die zijn alle acht uitgekomen.

Je ziet maar weer de natuurlijke manier, blijkt toch de beste te zijn. Toch wilden Ellen en Anita er ook wat andere leuke en bijzondere rassen er bij. Zo kwamen er dus :

Wyandotte (kippen met een bol kontje)

Sabelpootkrielen (gestippelde kipjes)

Ukkellerbaard krielen (gestippelt met een baardje)

Zijdehoenders (met zijde achtige veren)

Brama's groot en klein (bruin met een zwart randje)

Ook deze sier kippen leggen eieren de meeste leggen kleine eitjes (leuk voor de feestdagen).

In de herfst leggen onze kippen weinig eieren, vanwege de rui.

Dus dan halen we op een grotere boerderij eieren om onze klanten niet steeds nee hoeven te verkopen.

Die eieren zijn wel groter dan die van ons maar net zo lekker en net zo vers. Dus voor verse scharreleieren moet u op de kinderboerderij zijn....



AAN DE DONATEURS VAN DE DIERENCAPEL

In het vorige en eerste nummer van "Dierencapel-nieuws" werd een oproep gedaan om voor f 10,- donateur te worden van ons nieuwe kinderboerderijblad.

Na intern beraad zijn we echter tot de conclusie gekomen dat het niet erg handig is om twee groepen donateurs te hebben, namelijk: de donateurs van De Dierencapel (er bestond daar al een klein groepje van) en daarnaast ook nog eens een aparte groep van donateurs van Dierencapel-nieuws.

Het is voor ons handiger om maar één soort donateurs te hebben, in dit geval: de donateurs van De Dierencapel. Deze donateurs ontvangen dan automatisch ook het Dierencapel-nieuws.

Het minimumbedrag voor donateurs is f 25,- per jaar. Het donateursjaar loopt van voorjaar tot voorjaar. Als u donateur bent, krijgt u jaarlijks voor Pasen een herinnering om uw donateurschap te verlengen. Het minimumbedrag van f 25,- heeft te maken met het feit dat de boerderij elk jaar zelf geld moet verwerven voor ongeveer 1/3 van haar uitgaven. Een tientje per jaar zet helaas te weinig zoden aan de dijk.

Mensen die aan de oproep in het vorige nummer gehoor hebben gegeven, door zich voor f 10,- als donateur van ons blad op te geven, ontvangen dit jaar nog dit winternummer en het voorjaarsnummer van het komende jaar. We hopen dat deze mensen volgend jaar donateur van de boerderij willen worden, dus voor f 25,-. Alle dieren zijn hen daar erg dankbaar voor, en natuurlijk ook alle mensen die zich voor de boerderij inspannen.

In het voorjaar maken we tevens een nieuwe start met het werven van meer donateurs, want die hebben we hard nodig!

Rob Kloppenburg
namens het bestuur van "De Dierencapel"





Een Kerst-Menu.

Al weer enige tijd geleden bereikte ons van de kant van de redactie van het "kakelverse" orgaan van de Dieren Capel het verzoek een stukje te schrijven voor dit nieuwe blad.

Wat is er nu voor-de-hand-liggender, zó overlegden wij bij onszelf, dan het starten van een kookrubriek.

Kookrubrieken kunnen in het verenigingsleven een belangrijke rol spelen. Maar niet altijd.

Wist U bijvoorbeeld dat in onze buurt één van de gezelligste, maar kwalitatief ook hoogstaandste modelbouwverenigingen van de hele randstad gevestigd is? Waar ook dames lid van zijn, die prachtige modellen bouwen van historische haringkarren of draaiorgels? Maar ook kerels, die hele, echt op kooltjes gestookte stoomlocomotieven in elkaar klooiën?

Een "snelle hap" is voor zo'n modelbouwer soms een uitkomst en kan soms net die extra tijd vrijmaken die nodig is om de handgeklonken schoorsteen te realiseren van een miniatuur palingrokerij.

Zo suggereerden wij bij gelegenheid eens een schitzeltje extra te bakken, een aardappeltje extra te koken en hup in de vriezer, voor als eens ...

Tenslotte: deze zaken in de blender gegooid, half kropje sla erbij en misschien wat ketchup, en je hebt een brij die in drie minuten gemaakt en genuttigd is, een volwaardige maaltijd vertegenwoordigt en sommigen op onze boerderij zou doen watertanden. Maar nee, men hield het bij een bakje vla met een plak cake, dat was men zo gewoon. Zeker, dit zou sommigen op onze boerderij ook doen watertanden, maar wij weigeren dit laatste als een nuttig recept voor een volwaardig maal te erkennen.

De aanstaande feestdagen op komst, lijdt het geen twijfel dat feestmenu's van boerderijbewoners van een grenzeloze smakeloosheid zullen getuigen, terwijl menu's vóór de bewoners vrij voor de hand liggen, hoewel men hier en daar op praktische bezwaren stuit. Zo blijkt het in deze ruimtevaart-tijd, terwijl de winkels vol liggen met paranoten, mango's en mandarijntjes, vrijwel ondoenlijk om aan verse klaver en zuring te komen. Overigens laten wij bij salades de azijn en citroen liever weg.

Recepten voor gevogelte zijn eenvoudig. Stapt u eens een natuurvoedingszaak binnen en verbaast u over de veelheid van ingrediënten waarmee u een muesli kunt maken die een parelhoen de kerst van zijn leven bezorgt.

Voor de geitjes suggereren wij waterkers met hier en daar ijscowafel van onbekend merk en een plakje banaan. De kartonsmaak van het voorlaatste en de visuele associatie met knopen van chique dameskleding van het laatste, zullen ze in vervoering brengen. En de prijs van waterkers zal ú nog lang heugen.

Ons varkentje is natuurlijk de ideale disgenote voor de alleenstaande jongeman. Ouderwetse ingewikkeldheden als een juiste volgorde van gerechten en tafelzilver zijn haar worst, een donker randje aan haar pastei zal ze niet nuffig afsnijden en demonstratief op de rand haar bordje leggen, ja, ze zal er zelfs enthousiast mee instemmen een afwasje uit te sparen, door de pudding, de rode wijn, de soep en de after-dinner chocolaatjes gewoon in één schaalte op te dienen.



Recepten voor lekkere tussendoortjes voor de tweebeners op de boerderij, die maken dat de konijntjes steeds in een geurig droog bedje van hooi kunnen slapen, laten wij aan de fantasie van de lezer over, waarbij wij er zeker van zijn dat zij het u nooit kwalijk zullen nemen wanneer u moeite en tijd afkoopt door gewoon een onsje truffels of roomsoesjes in de winkel te kopen, want deze meisjes en jongens verbranden een hoop calorieën met het gure weer dat ons te wachten staat.

Er is nóg een categorie diertjes in en om de boerderij die ter sprake dient te komen, wat lekkere hapjes betreft; nl. de kleine zangvogels en holenbroeders.

Stel men staat gebogen over het aanrecht, verdiept in een salade à mouton. Het in de zomer geogste en toen diepgevroren, thans gehakte gras laat zich maar moeizaam uit de keukenmachine verwijderen.

Op het fornuis staan plakken koolraap te blancheren. De lucht is vochtig en bedompt en het raam beslagen. Buiten is het grijs, koud, met nu en dan wat natte sneeuw.

Hoe makkelijk zou u het bijna door zorgen gerimpelde honger gezichtje van de koolmees ontgaan, of dat van zijn kleine neefje, de pimpelmees.

En het zijn toch deze leuke vogeltjes die in het voorjaar en de zomer onze balkons, platjes en achtertuintjes afstruinen op zoek naar insecten en rupsen en zó menige terroristische aanslag op onze minituintjes in de kiem smoren.

Wij hebben een smakelijk recept ontwikkeld voor het zelf maken van vetbolletjes, want niet alleen loopt het aardig in de papieren wanneer men ze koopt, ook gaan de vogeltjes op ons rekenen wanneer wij vetbolletjes ophangen. Maar bovendien is het een heel gezellig werkje om ze zelf te maken, vooral met kinderen samen, waarbij we veel plezier ervaren bij de aanblik van de met smaak smikkelende vogeltjes.

Een vetbolletje is eigenlijk een samenklontering van zaadjes met behulp van vet aan een touwtje om deze op te hangen.

Om ze te maken hebben we nodig :

vormpjes, b.v. wegwerpkoffiebekertjes, geschikt vet, zaadjes en een pannetje om het vet te smelten.

We knippen eindjes touw van zo'n 30 cm en knopen aan ieder eind een lusje. We nemen een bekertje en vullen het voor $\pm 1/3$ met gesmolten vet, hangen een touwtje er in met het lusje tot op de bodem en strooien zaadjes in het vet, zolang ze nog steeds onder raken.

We laten het vet stollen en hard worden op een koele plaats. Het touwtje zit er dan stevig in vast.

Als we het bekertje later even in het water dompelen, komt het vetklompje los en kunnen we het aan het touwtje uit het bekertje trekken. Ophangen en smakelijk eten!

Belangrijk voor het welslagen van dit alles is het gebruik van het juiste soort vet. Wie niet veel rompslomp wil kope frituurvet. Hoe kouder dit wordt, hoe harder het wordt.



Als het buiten heel koud is, wordt dit evenwel zo hard, dat de vogeltjes moeten bikken en hameren om iets los te krijgen. We kunnen ze helpen, door een scheutje slaolie door het vet te doen, waardoor het na stolling minder hard wordt.



Zeker met kindertjes samen willen we liever geen gesmolten vet gebruiken dat zó heet is dat we ons kunnen bezeren. Dat is mogelijk door het vet te laten smelten en weer af te koelen tot het bijna stolt. Eigenaardigerwijze is die temperatuur lager dan de smelt temperatuur.

Om te voorkomen dat het gaat klonteren als de zaadjes er ingaan, dwz door de zaadjes net op stol-temperatuur komt, kunnen we de zaadjes voorverwarmen op de verwarming.

Men make liever niet de vergissing die wij ooit maakten, namelijk heel goedkope, geurige margarine te gebruiken. Die bevat namelijk vocht, dat de zaadjes doet zwellen en de vetbol uiteen doet barsten.

Heel geschikt vet is natuurlijk ook ossewit of uitgebakken niervet, eventueel wat zachter gemaakt met schape- of kippevet of reuzel.

Kippevoer vormt een goede zaadjesbasis en deze wordt verkocht op de boerderij. Daarbij kan men kanariezaad voegen voor de kleine zaadjes en natuurlijk zonnebloempitten. Het echte kokkerellen begint natuurlijk bij gekneusde noten en rauwe pinda's, havermout, gedroogde mieren eitjes, piepklein gesneden stukjes zwoerd enz.

Veel knutsel- en smulplezier!



Quirijn.



SMAKELIJK.

de belly



Ekologische kruidenier
Nieuwe Leliestraat 174
1015 HG Amsterdam
tel. 24 52 81

Gimsel
daar eet u goed van

DAG IN

DAGUIT

VOOR AL UW BIOLOGISCH DYNAMISCHE
BOODSCHAPPEN
(OOK VOOR ZUURKOOL EN MUESLI)
HUIDENSTRAAT 19
6248087



Knuffelen

Via het I.V.N. (afdeling Amsterdam) heb ik al met kinderen, op themadagen (natuur), in 't Amsterdamse bos, Amstelpark en Artis gewerkt.

Helpen bij leuke dingen als knutselen met natuurlijke materialen: kastanjes, eikels, kleien, verven,...

In Artis en op de Dierenpijp heb ik op zondag en woensdag kinderen begeleid met het knuffelen van dieren.

In Artis doe ik dit nog steeds, een keer per maand op zondag.

Ik heb ook drie keer geholpen op een wandelende takken expositie.

Het vasthouden en bekijken van dit soort dieren vinden kinderen altijd heel spannend.

Ik probeer het knuffelen in het voorjaar ook op de Dierencapel gestalte te geven.

Katjes zijn hier bijvoorbeeld heel geschikt voor.

Martin.



HET VERTREK VAN PATTY, KOOTJE EN PATRICIA

Zoals jullie wel gemerkt zullen hebben, hebben wij zowel twee dieren als een medewerkster moeten afstaan aan een andere kinderboerderij.

Als eerste Patty, het roze hangbuikzwijntje.

De reden hiervan was, dat Patty en Piggy plotseling niet goed meer met elkaar overweg konden. Het is aldoor goed gegaan tussen die twee totdat ze ruzie kregen en van toen af aan vlogen ze elkaar konstant in de haren.

Aangezien Piggy hier als eerste was en toch liever was voor kinderen dan Patty, hebben we besloten dat Patty weg moest.

We hebben haar, weliswaar met bloedend hart, teruggebracht naar waar ze vandaan kwam.

Wat Kootje betreft hadden we allang besloten dat het eigenlijk zo niet langer meer kon. Wat was namelijk het geval, Kootje bokte alle dieren weg bij het eten en at vervolgens alles zelf op. Dit had tot gevolg dat ze zo vreselijk dik werd, dat er mensen waren die vroegen of ze zoms drachtig was. Kootje is naar kinderboerderij "'t Ruige Riet" gegaan waar ze veel bewegingsvrijheid heeft zodat ze zich flink slank kan rennen.

Ook Patricia ging naar "'t Ruige Riet" omdat ze meer wilde leren en daarvoor op een grote kinderboerderij wilde werken. Het was niet zo dat ze de "Dierencapel" zonder spijt heeft verlaten en ze komt daarom nog regelmatig langs.

Wat is nou het geval, Patty blijkt ook verkocht te zijn aan "'t Ruige Riet", dus de drie dames zijn weer herenigd.

TESSA.



In de stad leven niet alleen mensen en auto's. Het wemelt er van de dieren: reigers, ratten, wespen, vleermuizen. Er groeien allerhande bomen en struiken, bijzondere en doodgewone planten. Er is, kortom, veel natuur in de stad. Acht afleveringen, dit is de vijfde.



De natuur in de stad

„Een muis is eetbaar en dat weet hij verdomd goed”, zegt Dirk de Bruin, ongediert-bestrijder bij de GG&GD in Amsterdam. „Hij is voorzichtig, want als-ie iets niet goed doet, dan gaat hij dood. Zo werkt 't: als de muis brutaal wordt, vreet de kraai hem op. Als ik vroeger appelstelen uit buurmans tuin, kreeg ik een oorvijg. Zo leerde ik wel hoe het moest. Nu geeft de vader van zo'n kind de buurman een draun terug en leren de kinderen het niet af. Bij knaagdieren kunnen de normen niet vervagen.”

Zo zijn er ook al een schuwe ratten overgebleven. „Het is een fabel dat ratten mensen aanvallen. Het komt in mijn dienst wel eens voor dat ik zo'n dier moet vangen. Ik kan u vertellen: die rat wil weg, die is bang voor mij dan omgekeerd. Hij vliegt langs je; voor je hem te pakken hebt, ben je nat van het zweet.”

Volgens De Bruin zouden er in Amsterdam ongeveer evenveel muizen en ratten zijn als inwoners. Een medewerker van de afdeling Bestrijding van Dierplagen in Wageningen staat daar niet van te kijken. „Er zijn al gauw honderdduizenden muizen in alle fabriekshallen, supermarkten en huizenblokken; gevoegd bij de ratten langs vele grachten en kanalen die Amsterdam rijk is, lijkt het verhaal me niet onredelijk.” De Bruin werkt nu drie jaar bij de GG&GD, als een van de twaalf ongediertebestrijders. Eén medewerker doet alleen ratten, de rest bestrijdt 'alles'. Dat wil zeggen: ook muizen, kakkerlakken, duiven, faraomieren, huiskrekels, mieren, vliegen, muggen, bijen en wespen.

„Een wesp doet in principe geen kwaad”, zegt De Bruin, „maar als er een kolonie naast je bakkerij is, piep je wel anders.” Bijenzwer-



men die last geven, bijvoorbeeld bij een school, worden weggehaald in samenwerking met imkers. En eens werd de overlast van muggen in een bejaardentehuis bestreden door het water onder het gebouw te draineren. „Muggen leggen hun eitjes nu eenmaal in stilstaand water. Toen ze uitkwamen trokken ze in grote getale langs de verwarmingspijpen naar boven. De bewoners werden gek geprikt.”

We zijn zo gul voor die muis

Was de remedie in dit geval simpel, in het algemeen wordt de bestrijding, vooral van insecten, steeds moeilijker. Het moet zo milieuvriendelijk mogelijk, maar dat betekent wel dat de werking van de bestrijdingsmiddelen minder wordt.

„Vroeger was het gif en wegwezen”, vertelt De Bruin. „Nu wordt het euvel opgezocht. Als er een rattenklacht komt, kijk je of er iets mis is met de rioolaansluiting of dat er tegels ontbreken. Dan schrijf je de eigenaar aan dat er een nieuw rioelrooster moet komen.”

Straks moet hij naar een muizenklacht. „Die heb je steeds meer in de stad. De men maakt zijn eigen probleem. We zijn zo gul voor die muis; hij heeft maar drie tot vijf gram per dag nodig, daar komt hij met gemak aan. Kaas vinden ze 't lekkerst, maar ze eten alles. Zeep, kaasjes, appels, aardappels en plastic, als maagvulling en voor hun nestjes. Dan

is het in huis ook nog lekker warm; een prima biotoop.”

Om een muizenplaag effectief te bestrijden moet je er goed op tijd bij zijn. Ze leren snel en ze vermenigvuldigen zich snel. „Een muis is heel intelligent. Je klikt de deur dicht, of doet het licht uit en bats bats: etenstijd! Daarom zijn de oortjes zo groot, om geluid op te vangen. Daar zijn ze feilloos in. Maar hun reukvermogen is nog beter; daar vinden ze



„Oud lokaas is niet goed”, zegt De Bruin. „Lokaas moet lekker ruiken, caramelachtig.” Het moet daarbij zo lang worden geplaatst dat de hele populatie sterft. Want als er blijven leven, bouwen die immuniteit op voor het middel. Muizen vermenigvuldigen zich snel; met twee maanden begint ze te werpen, de vrouwtjes zijn zo'n acht maanden productief. Als je rekent dat er iedere maand een nest van drie à vier jonkies komt (de draagtijd is 21 dagen) tikt dat lekker aan en wordt de muizenfamilie snel immuun voor dat bepaalde bestrijdingsmiddel. „Die moeten dus up-to-date zijn”

zegt De Bruin. Met ratten werkt het principe net zo, al zijn die wat gevoeliger voor bloedverdunnende dan muizen.

„Muizen willen leven, liefst me zoveel mogelijk. Maar als de groep te groot wordt en er niet genoeg te eten is, dan passen ze zich aan en worden de stammen kleiner. Zo gaat dat in de natuur de groep groeit naarmate er voedsel is.”

Fet parool is dus te zorgen dat het knaagdier daarvan zo min mogelijk vindt. En ook de vogel zouden niet meer gevoerd worden. „Van vogelvoer profiteren muizen en ratten 't hardst mee. Er valt nogal eens een korreltje mis. Je hoeft vogels trouwens helemaal niet te eten te geven, dan leert-ie nooit insecten owormen te eten.” Zoals er minde wespen zullen zijn als er geen limonade of roomijs voorhanden is. „Dan gaat een wesp op zoek naar zoete bloemen.”

Voor Dirk de Bruin is het 'all dagen avontuur'. „Je weet nooit wat je tegenkomt. Je komt bij de koning en bij een prostituee. Muizen hebben daar geen weet van.”

ITE ROMKE

DE DIERENCAPEL



Stadsboerderij Stichting "DE DIERENCAPEL"

Bickersgracht 207, 1013 LH Amsterdam, Postgiro 44.69.641

DE BESTUURSLEDEN VAN KINDERBOERDERIJ DE DIERENCAPEL WENSEN DE VRIJWILLIGERS, BEZOEKERS, DONATEURS EN ALLE ANDEREN DIE BIJ DE KINDERBOERDERIJ BETROKKEN ZIJN EN/OF DEZE STEUNEN:

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN MOOI EN DIERVRIENDELIJK 1996



NUMMER 2, 1996

Dierencapel-Nieuws



Een uitgave van Stadsboerderij Stichting "De Dierencapel"

december 1996

Daar is hij dan eindelijk: de nieuwe *Dierencapel-Nieuws*. Hierbij willen wij iedereen weer bedanken die, op welke manier dan ook, heeft meegeholpen aan het tot stand komen van dit nummer.

Voor hun voedzame bijdragen danken wij onze 'sponsors in natura': groenteman **Prins**, bakkerij **Kwakman** en wijn- en delicatessenzaak **Pasteuning**.

Vaste donateurs krijgen dit blad automatisch in de bus. Daarnaast liggen er op de boerderij ook nog losse nummers voor onze bezoekers klaar.

Toezening van copy wordt zeer op prijs gesteld.

Met naam getekende bijdragen komen niet altijd met de mening van het bestuur en de redactie overeen. Het bestuur houdt zich het recht voor om ingezonden stukken af te wijzen of in te korten.

Overname van teksten en afbeeldingen is toegestaan, mits vergezeld van volledige bronvermelding.

In deze *Dierencapel-Nieuws* treft u onder andere aan: een ooggetuige-verslag van het Schaapscheerdersfeest, educatieve bijdragen over kippen en pony's/paarden, de gebruikelijke kruiswoordpuzzel en enkele poëtische teksten van Ben Akkermans over een paar van zijn favouriete dieren.



Copy voor het eerste nummer van 1997 kan (tot 1 mei) worden afgegeven bij onze boerderij of worden opgestuurd naar:

Stadsboerderij Stichting "De Dierencapel"
Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam

Telefoon: 020 - 4206855
Postgiro: 4469641

Redactie: Ben Akkermans, Martin Jungcurt en Rob Kloppenburg

DIERENCAPEL-NIEUWS NU TWEE KEER PER JAAR

Het zal de trouwe bezoekers en donateurs van De Dierencapel wel zijn opgevallen dat zij een tijd lang geen 'verse' Dierencapel-Nieuws hebben kunnen lezen.

Vorig jaar startten wij dit blad met de bedoeling 4 maal per jaar een nieuw nummer uit te brengen. Er is gebleken dat wij daarmee iets te veel hooi op de vork hebben genomen. Het maken van een Dierencapel-Nieuws is een behoorlijk karwei; een karwei dat wat te groot blijkt om 4 keer per jaar te klaren.

Daarom schakelen we met ingang van dit nummer over op 2 nummers per jaar. We hopen erop dat onze donateurs en bezoekers hier begrip voor zullen hebben. Wij wensen u voor dit nummer veel lees- en kijkplezier!

De redactie.



VAN ONZE BEHEERDER

Hallo kinderboerderij-vrienden,

Zoals de meesten van jullie misschien al weten, ben ik al geruime tijd zwanger. Ik verwacht mijn baby rond 4 januari 1997. Dat betekent dat ik vanaf 24 november met zwangerschapsverlof ga en rond eind maart weer terug kom.

Gelukkig heb ik voor deze periode een hele goede vervanger gevonden. Zijn naam is Raymond en hij is ook een hele grote dierenvriend. Ik heb drie weken de tijd gehad om hem op de boerderij wegwijs te maken en hij doet het fantastisch. Natuurlijk wordt ook hij geholpen door onze vaste groep vrijwilligers en Germaine, dus kan ik met een gerust hart thuis mijn eitje verder uitbroeden.

De kinderboerderij blijft gewoon open van dinsdag tot en met zondag en iedereen is van harte welkom.

Bij deze wil ik alvast iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 1997 toewensen. Tot ziens maar weer!

Ellen.

FOTO: MARGRIET BLAUWERDEK



SCHAAPSCHEERDERSFEEST OP HET PRINSENEILAND

1 juni 1996

Het was een lekkere warme dag. De boerderij was heel gezellig versierd met allemaal ballonnen en vlaggetjes. Er waren ook drankjes en lekkere hapjes. Je kon koffie en thee drinken met zelfgebakken taart die gemaakt was door een van de medewerkers van de kinderboerderij. Om half twee werd het witte schaap geschoren, maar het dier liet dat niet zo makkelijk toe.

De afgeschoren vacht was nog warm en vet, waardoor de wol makkelijk gesponnen kon worden. Het spinnen werd door de moeder van Rianne gedemonstreerd. Dat was leuk om te zien. Rianne deed er ook aan mee. Er was ook nog een andere juffrouw die ook aan het spinnewiel zat en heerlijk zat te spinnen met kinderen om zich heen. Rob kwam ook eventjes een kijkje nemen. Hij vond het scheren heel leuk. Dat hadden we nog nooit eerder van zo dichtbij gezien. Het bruine schaap liet zich niet zo gemakkelijk vangen, maar de herder deed dat zeer behendig.

Het was een zeer gezellige middag. Het weer werkte ook goed mee en dat speelt toch een heleboel mee. Er waren ook moeders met kinderen die kwamen kijken. Binnen in de educatieruimte was een groepje basisschool-kinderen met elkaar gezellig tekeningen aan het maken. Vorig jaar was het ook een gezellige middag op de kinderboerderij. Er waren wat meer ouders met kinderen.

Ingezonden door mevr. Tine Beeren, Prinseneiland

Op mijn poes

O, Poes, o metgezel, begeleidster van mijn leven.
Harig wezen, spinmachine.
Ronkende motor.
Klein van gestalte maar krachtige aanwezigheid.
"De staart moet ook meeslapen, hè?", zeg ik tegen je,
dus je bent oproepster van tedere troetel- en onzinwoordjes.
Inspiratrice.
Bron van energie, lieflijke verschijning.
Groot aibaar oppervlak.
Ik praat vaak tegen je en dan noem ik je *"Poezewiets"* of
"Snorrewiets" of *"Snorrewietski"*.
Je draait om me heen en zit
op je eigen manier op het krukje.
Je laat soms een voorpootje hangen, zo je zelf, onnavolgbaar.
En zoals je daar ligt, alle poten onder je,
een vanzelfsprekende eenheid.
Klein en toch alles erop en eraan.
En dan, een poot omhoog. *"Lantarenpaal"*.
En, helemaal gedraaid, je rug likkend.
Uitstraalster van rust, als het ware steeds in meditatie.
Je blik, vol diepte, maar toch niet echt in woorden te vatten.
Soms ernstig of nadenkend, lijkt het.
"Je moet even wat heel diepe dingen uitwerken."
Als je op de bak moet, ga je rennen, in volle vaart
door het huis heen en buiten de boom in.
Je zit naast me en je
komt naar me toe.
Je kijkt voor je uit.
Misschien ben je helemaal hier en nu
en heb je een vol besef van het leven,
niet zoals bij mij verscheurd en uit elkaar getrokken.
Misschien is er bij je een volledig
vertrouwen,
en niet zoals bij mij, dan weer groot, dan weer klein
of op instorten.
O Poes.

Ben Akkermans, 11-10-1996.



Pluimvee

Wat is een ei?



Kip

Eend

Kalkoen

Gans

Kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders noemt met pluimvee. Al deze dieren leggen eieren, die verschillen in kleur en grootte. Hierboven ziet u een paar voorbeelden. In het wild

zouden de vogels een stel broedeieren leggen en erop gaan zitten tot ze uitkwamen. Om de vogels aan de leg te houden, haalt de boer de eieren onmiddellijk na het leggen weg.



Kip

Ganzekuikens

Eende- of ganzeeieren worden vaak door kippen uitgebreed. Een kip ziet het verschil niet met haar eigen eieren, zelfs al duurt het langer voordat ze uitkomen.

Kip

Ganzekuikens

Kuikens volgen, als ze uitgekomen zijn, het eerste bewegende voorwerp dat ze zien. Ganze- en eendekuikens beschouwen dus de kip die hen heeft uitgebreed, als hun moeder.

Hoe vers is een ei?

Oud

Heel vers

Een week oud

Doe een theelepel zout in een kom koud water. Leg er een ei in. U kunt dan zien hoe oud het is aan de wijze waarop het drijft of zinkt.

Snabels en poten



Kippen en kalkoenen hebben poten met scherpe klauwen. Ze kunnen er voedsel mee loskrabben en takken mee vastgrijpen. Ze hebben een scherpe snavel om er graan en zaadjes mee op te pikken. Eenden en ganzen hebben po-

ten met zwemvliezen. Hun platte snavel heeft een rand, die iets lijkt op een tand en van nut is bij het grazen. Eenden hebben een soort kam in hun snavel, die slakjes en andere diertjes zeft uit water en modder.

Hoe vogels eten

Het voedsel wordt eerst opgeslagen en ge-weekt in de krop.

Vogels hebben geen tanden. Hun voedsel gaat in de krop, een soort zak, vlak onder de slokdarm en wordt dan door de spiermaag vermalen. Aan het pluimveevoer wordt grit toegevoegd om dit maalproces te bevorderen.

BRON (voor deze 2 Pluimvee-pagina's) : "HET LEVEN OP DE BOERDERIJ"
Zuidgroep B.V. Uitgevers, Den Haag

Hoe een kuiken geboren wordt



1 Pronkende haan



2 Hen die een ei legt



3 Broedende hen

Bij een moderne manier van kippen houden kan men niet vaak zien hoe hun natuurlijk gedrag is. Op deze plaatjes is te zien hoe er kuikens geboren worden, als de kippen vrijelijk mogen paren en eieren leggen. Een haan gaat vóór het paren een hen pronkend het hof

maken. Hij kan bijvoorbeeld om haar heen draaien met zijn nekveren op en een vleugel uitgestoken. Als de hen wil paren, zal ze zich op de grond drukken en de haan toestaan haar te treden. Na het treden zoekt de hen een donker, droog plaatsje om er een nest van stro

te maken en er eieren te leggen. Als ze bijna aan het leggen toe is, klokt ze, zet haar veren op en gaat op het nest zitten. Na het leggen blijft de hen stevig op de eieren zitten om ze op dezelfde temperatuur te houden als haar lichaam, ongeveer 41°C. Dit is het



4 Uitkomend kuiken

Eitand

broeden. Ze keert de eieren verscheidene malen per dag, om ze gelijkmatig warm te houden. De kuikentjes komen na 21 dagen uit. Met hun eitand breken ze door de eierschaal en werken zich naar buiten. Ze gaan staan en schudden hun dons droog. Jonge kui-



5 Kuikens die voedsel oppikken

kentjes hebben nog warmte nodig. De kloek bedekt hen 's nachts met haar vleugels. De kuikens pikken overal waar hun moeder pikt. Zo leren ze wat eetbaar is.

Over pikken gesproken....!; het blijft niet alleen bij eten!;

De pikorde



Kippen hebben een sociaal systeem, de pikorde genaamd. Alle kippen in een groep hebben een rang, die overeenkomt met hun agressiviteit. De kip op de hoogste sport van de ladder is de kip die de andere het meest pikt en geaccepteerd wordt als de „baas”. De op één na hoogste pikt wel alle andere onder haar, maar niet die ene boven haar. Elke kip heeft haar eigen plaats op de „ladder”.



Het konijn

Ik ben naar de hoge ruisende bomen teruggegaan en ik heb heel lang naar de ene zwaan staan kijken.

De groep ganzen is er nog steeds, op het gras, dicht bij de grote vijver.

Deftig stappende kauwen, eksters, meerkoeten, een enkel waterhoentje, kraaien.

Het hok waar het konijn vroeger in zat, staat er nog, nu leeg en verlaten.

Even een blik werpen op het nieuwe verblijf en zien of het dier er nog steeds zit. De drie geiten zijn er ook nog en het zwarte schaap.

Ik zie de man die, meestal ineengedoken en op zijn hurken op een stoel zittend, altijd hele series dezelfde en steeds onverstaanbare woorden mompelt.

Er is een man die heel goed viool en piano heeft gespeeld. We praten even wat over muziek van Brahms en Bruch en ik ga dan naar de kamer van mijn vriend.

Ik schud hem de linkerhand. Zijn rechterhand is verlamd, sinds een paar maanden.

Hij is in een opgewekte bui vandaag en veel aan het woord.

Ik duw de rolstoel de gangen door. Dan zijn we buiten.

Hij vertelt over kleren die hij wil gaan kopen.

Er komt een vrouw voorbij, die ik wel vaker daar gezien heb. Vroeger maakte ze vaak, al lopend, schokkende bewegingen. Nu lijkt ze rustiger.

"Bent u bang voor me?", vraagt ze. *"Nee hoor"*, zeg ik.

Ik wil haar bij haar naam noemen, maar die ben ik vergeten. Ik noem een andere naam.

"Noemt u me Joke, alstublieft", zegt ze. *"Noemt u me toch Joke."*

Alstublieft."

We trekken verder, het grote ruime, prachtige terrein van het ziekenhuis op. Voorbij de imposante helling, die doet denken aan een echt heuvel- of bergland. Het begin van de duinen.

Ik zie de man weer die steeds temidden van een grote groep witte duiven zit en hen brood voert.

We gaan om de grote vijver heen. De zwaan zit aan de kant, onder een boom.

Er zijn een paar extra mooie eenden, die ik nog niet eerder gezien heb daar.

Hier en daar staan we stil. We worden aangesproken door een groepje van drie vrouwen op een bank.

Dan rijd ik hem terug naar zijn kamer.

Ik wil langer naar het konijn kijken. De ruimte die het nu heeft is veel groter dan wat het eerst had, dankzij mijn inspanningen.

Ik klim over het hek, loop naar de ren toe en open het deurtje.

Het is het meest gewone model konijn dat denkbaar is. Het is helemaal zwart en het heeft geen enkele versiering of het moet de volkomen pure blik in de ogen zijn.

Ik durf hem, zoals eerder, weer los te laten. Het heeft even de hele ruimte tussen de hekken tot zijn beschikking. Ik ga nog wat gras voor hem plukken.

Dan probeer ik hem te vangen. Dat lukt, maar hij mag nóg een keer los.

De vrouw die ik eerder zag komt weer voorbij.

"Hebt u Erwin gezien?", vraagt ze. *"Ik mis hem zo. Hebt u Erwin gezien?"*

Ik zeg dat ik hem niet gezien heb.

Ik vang het konijn, hou het nog even vast en praat er nog wat tegen, met mijn neus in zijn vacht gedrukt.
Het ademt heel snel.

Het is een belangrijke verbetering van zijn situatie.
Ik heb een besef van een lijn en een weg, een richting en een groot doel en van tekens die daar naar wijzen.
Het konijn gaat weer terug in zijn hok. Ik doe het deurtje goed dicht.
Dan ga ik terug naar de trein en terug naar huis.

Ben Akkermans, 8-8-1996.

KRUISWOORDPUZZEL



Horizontaal:

1. Aan welke gracht ligt de Dierencapel?
3. Waar brengen veel van onze dieren de nacht door?
5. Hoeveel verdiende Rob in de E.O.-quiz "Ik weet het beter"?
6. Koudste jaargetijde.

Verticaal:

1. Vallen in de herfst van de bomen.
2. Wat is Ellen, onze beheerder, op dit moment?
3. Harde wind!
4. Welk dier kun je sinds kort op onze boerderij horen hinniken?

HOE BENADER IK MIJN PAARD OF PONY?

6. Hoe is de pony ontstaan?

In 1525, onder regering van Hendrik VIII van Engeland, ontstond een crisis omdat volgens de koning door invoering van Arabische paarden de stokmaat te klein werd. Men had veel meer behoefte aan zware paarden, vooral die uit (Vlaams-)Nederland en uit Spanje en Frankrijk. Dit was in zekere zin logisch, omdat de ridders in zware malienkolders waren gekleed. Toen daar geen reactie op kwam,vaardigde Hendrik VIII een decreet uit dat alle paarden onder de 1,52 m moesten worden afgemaakt. Een aantal fokkers was het met deze maatregel totaal niet eens en dacht er niet aan om het bevel van de koning op te volgen. Zij brachten hun paarden naar afgelegen streken en lieten ze daar in vrijheid opgroeien. Van deze kleine paarden stammen de beroemde Engelse ponyrassen af, zoals de New Forest, de Welsh, de Exmoor, de Dartmoor en de Shetlander.



GOED	FOUT
<p>fluister fluister</p>	<p>BOE!</p>
<p>Loop langzaam op een paard toe en praat rustig — paarden zijn schrikachtig</p>	<p>Maak geen plotselinge bewegingen of geluiden. Dat maakt u het paard bang.</p>
<p>Nader een paard van voren — als u te dicht achter hem langs loopt, kan hij slaan</p>	<p>Ge niet te dicht bij een paard en knieën zitten — dan kunt u niet weglopen als hij gaat slaan.</p>
<p>Als u een paard voert, moet u uw hand vlak houden</p>	<p>Houd het voetsel niet in uw hand geklemd, want dan kunt u wel eens gebeten worden</p>
<p>Klop een paard op de nek of de schouder</p>	<p>Klop een paard niet op de romp</p>

Bron: "Het Leven op de Boerderij", Ziedgroot B.V. Uitgeverij, Den Haag

Bron: (6.8.16) "100 Vragen over Paarden en Ponys", Lijelle

16. Waarom moet je op stal praten met paard of pony?

Zoals bij andere antwoorden al naar voren is gekomen, is het paard in de eerste plaats een vluchtdier. Als hem op de wei iets niet bevalt, kan hij er met grote snelheid vandoor gaan. Net zoals zijn voorgangers in kuddeverband dat al deden. Op stal echter, beschikt het paard maar over een zeer kleine oppervlakte en kan niet vluchten bij iets dat hij als gevaar ondergaat. Dat is de reden dat verzorgers of ruiters meestal pratend de stal binnenkomen. Een paard weet op die manier onmiddellijk dat hij met een vertrouwd iemand te doen heeft. Het komt er dan niet zo zeer op aan wát men zegt, maar wel hóe men het zegt. Dus bij het betreden van de stal altijd rustig en kalm praten. De rust op stal, door het openen van de deur wat verstoord, zal dan vrijwel onmiddellijk terugkeren. De paarden zullen na een nieuwsgierige blik, weer rustig verder knabbeien aan hun hooi.

De pony

Toen je gebracht werd, was het grappig om te zien dat de schapen en de geiten zo bang waren. Ze stoven weg.

Op een bepaald moment stonden die alle vier naast elkaar in de verste hoek van de rechter wei met heel grote verbaasde ogen te kijken naar het nieuwe dier.

Geleidelijk aan werden ze vertrouwd, eerst de geiten, later ook de schapen. En nu scharrelt alles gewoon door elkaar heen.

Je weet natuurlijk wel, pony, waar de meeste aandacht van mij naar toe gaat. Dat had je al wel gauw in de gaten, denk ik.

Ik vond het (kort geleden) ook heel leuk om te zien dat Mouse bij jou in de stal zat (samen achter de planken), en helemaal niet bang was voor je benen en je hoeven.

Je gehinnik vormt welkome nieuwe noten bij de dierensymfonie die al vaak te horen is en het doet me heel erg goed je zo in de verte op de weijtjes te zien grazen.

Je ogen zijn werkelijk prachtig. Groot en donker. En je blonde staart valt heel sierlijk en aandoenlijk naast je benen.

Mirjam had de naam Whinny voorgesteld (dat is hinniken in het Engels).

Een heel mooie naam eigenlijk.

Ik vindt je ook een grote knuffelbaby.

Je hebt zo'n warme uitdrukking in je ogen en je bent zo lief dat ik af en toe mijn armen om je nek moet leggen.

De eerste keer zag ik er wel een beetje tegen op toen ik je uit de stal moest halen. Ik heb niet zo veel erbaring met paarden. Maar het ging zo makkelijk als wat. Je liep gewoon mee. En ook 's avonds toen je weer terug naar de stal moest. "Ga je mee?" vroeg ik. En je liep weer gewoon mee.

En zo is het gebleven. Heel gehoorzaam en heel lief.

Een prachtig dier.

Je moet maar heel lang op de kinderboerderij blijven.

Ben Akkermans, 30-11-1996

Paarden en pony's

Clydesdale. Wordt voor allerlei werk op de boerderij gebruikt. Heeft erg sterke benen.

Shetlander. Werd vroeger in de mijnen gebruikt om de kolen te vervoeren. Nu als rijdier. Een van de kleinste rassen.

Volbloed. Het snelste ras. Wordt op de rennen gebruikt en als rijdier. Stamt af van de Arabier.



ASN Bank boeken.

Bij ons mag u gerust in de boeken kijken. Dat weet u. Wat u wellicht nog niet weet, is dat de ASN Bank het afgelopen jaar de financiële motor was achter verschillende aanbevolen boeken.



De Molifantjes van Biotic

Kinderboek over de gevolgen van biotechnologie bij dieren.

Uitgegeven in samenwerking met de Dierenbescherming.

Verkrijgbaar via de boekhandel.

ISBN-nummer 90 3840 774 2.

Prijs: f 14,90.



Een groen begin

Milieu-advies voor vaders en moeders. Een consumentgericht boekje over milieuvriendelijke babyverzorging.

Uitgegeven in samenwerking met Milieudefensie/Milieutelefoon.

Verkrijgbaar via de boekhandel.

ISBN-nummer 90 6479 033 7.

Prijs: f 12,50.





DIERENAPEL-NIEUWS
EERSTNUMMER 1997



COLOFON

Dierencapelnieuws is een uitgave van de Stadsboerderij Stichting 'De Dierencapel' Bickersgracht 207, 1013 LH Amsterdam, Postgiro 44.69.641, Tel; 4206855

De redactie behoudt zich het recht voor brieven en artikelen te redigeren en in te korten.

Redactie:

Monique van Vlerken:

tekst

Rob Kloppenburg:

tekst

Erna Rabbers:

illustraties,

tekst, lay-out

Monique van Evelingen:

tekst, lay-out, foto's

Anja Benlidayi:

voetspoor en puzzel

INHOUD

- 2 Interview met ... Joop Capel
- 5 Eet smakelijk
- 7 Dierennieuws
- 9 Gevonden artikelen
- 11 Voetsporen. Welk dier is dit?
- 12 Wist je dat?
- 13 Knutselrubriek
- 15 Kleurplaat

Voorwoord

Het nieuwe nummer van 'Dierencapelnieuws' is uit!!!

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er weer veel dingen gebeurd.

Ik denk met name aan:

- de geboorte van Robin, de zoon van onze beheerder Ellen;
- het vertrek van de geleende pony, die door z'n wat wilde inborst niet meer te handhaven viel;
- het schaapscheerdersfeest, dat ruw verstoord werd door een van de heftigste stormen van het afgelopen jaar;
- de geboorte van een nest jonge kalkoenen;
- de professioneel opgezette wervingsactie, die deze zomer 8 nieuwe vrijwilligers opleverde (inmiddels zijn dat er al weer wat minder);
- het zeer geslaagde feest op werelddierendag, met een dierenkwis, schminken, balgooien en een echte poppenspeler;
- het 'inspreken' tijdens een commissievergadering van de gemeente op het stadhuis; onze subsidie voor 1998 (en later) hangt aan een zijden draadje; half december beslist de gemeenteraad daarover.

Het was dus weer een bewogen jaar.

In dit nummer staan weer allerlei stukjes, voor jong en oud.

Naast nieuws over onze dieren valt er ook een hoop te doen, zoals tekenen, knutselen en zelfs koken. Genoeg dus om de kerstdagen goed mee te beginnen.

Namens alle dieren en medewerkers van De Dierencapel wens ik u alvast prettige kerstdagen en een goed 1998.

Rob Kloppenburg (bestuurslid)

Interview met ... Joop Capel

Over het ontstaan van de boerderij op de Bickersgracht

"Het is eigenlijk ontstaan toen hier grootscheepse nieuwbouwplannen tot uitvoering werden gebracht. Vanwege renovaties werden verschillende mensen uit hun woning geplaatst. Ze werden tijdelijk ondergebracht aan de wallekant in woon-units en caravans. Toen is onder de kinderen iets ontstaan om kippen en dergelijke te gaan houden. Er waren kinderen bij die naar de markt in Purmerend zijn gegaan en met een geit en een bok terug kwamen. De kippen waren hartstikke leuk. Op een gegeven moment kwamen er een paar hanen bij. Het was toen allemaal nog een beetje rommelig. De kippen doken het struikgewas in en legden hun eieren daar neer met het gevolg dat we in het voorjaar een hele partij jonge kippen hadden.

Na verloop van tijd is dat een beetje uit de hand gelopen, want er kwamen te veel dieren. De tuinen werden vernield door de dieren en de tuineigenaren werden boos. En toen ontstond er een klein burgeroorlogje. Op een gegeven moment liep iedereen elkaar voorbij vanwege de ruzie.

Toen hebben een paar mensen de koppen bij elkaar gestoken en gezegd: Dit kan zo niet langer. Hier moet wat aan gedaan worden. Die beesten moeten achter een groot stuk gaas ofzo, die moeten worden opgeborgen. Een paar bewoners zijn toen geloof ik naar de gemeente toegestapt om beschikking te krijgen over een stukje grond en geld te krijgen voor een omheining. Dat is toen gelukt. Omdat die buurtbewoners geen vereniging of stichting waren, ging dat allemaal via het wijkcentrum, De Gouden Reaal.

Hoe het allemaal precies gegaan is weet ik niet, want dat is voor mijn tijd geweest.

Ik ben er bij betrokken geraakt toen mevrouw Doorenbos, haar man en hun huisvriend ome Arie de dieren nog verzorgden. Mevrouw Doorenbos kreeg iets in haar hoofd, wat het was weet ik niet, maar het was wel iets ernstigs, en toen kon ze de dieren niet meer verzorgen. Haar man had ook steeds minder tijd, want die had ergens een baan gevonden... en toen bleef alleen die huisvriend over, maar die kon het in z'n eentje niet aan. Het werd een bende, het begon te stinken en de hokken werden niet meer schoongemaakt. Toen hebben acht huisvrouwen uit de buurt de zorg overgenomen en zij betrokken mij er een beetje bij... of ik ook niet een handje wilde meehelpen? Maar ja, ik had zelf een fulltime baan als vrachtwagenchauffeur, dus ik had in principe niet veel tijd. Dus deed ik alleen in de weekenden mee. Overdag verzorgde m'n dochter en m'n nichtje en nog een paar buurvrouwen de dieren Maar ja..., na een jaar viel daar ook veel van weg...; ze begonnen er een beetje van te balen, en ze hadden er geen tijd meer voor en weet ik veel wat allemaal... Eigenlijk zijn we toen met z'n drieën overgebleven: m'n dochter, m'n nichtje en ik. En toen hebben we het in de weekends een beetje opgebouwd. Zo is dat eigenlijk een beetje opgebloeid.

Om de beesten naast m'n baan een beetje knap te verzorgen was wel een opgave. En het schoonhouden van de boel, de provisorisch in elkaar gezette houten hokken, was ook een flink karwei.

Vergeleken met toen, zitten we nu natuurlijk in een juweeltje. Vanwege een grondsanering - de bodem was vervuild - moesten we een tijdje verhuizen naar een ander stuk grond. En toen de grond gesaneerd was, is het nog een hele toer geweest om hier, op de oude plek, de huidige boerderij neer te zetten. Het toenmalige bestuur heeft architect Frank Smit gevraagd om een ontwerp te maken voor een nieuwe boerderij. En de gemeente is daar uiteindelijk mee accoord gegaan. En uiteindelijk hebben we daar toch een mooie plek aan over gehouden.

We krijgen nu elk jaar subsidie van de gemeente, maar dat is nog steeds niet structureel. We moeten er elk jaar weer ontzettend voor knokken om subsidie te krijgen. Het is nog steeds een groot vraagteken.

De boerderij heeft één betaalde kracht en voor de rest vrijwilligers. Wat de toekomst gaat bieden, weet ik ook niet, maar het ziet er niet zo rooskleurig uit. De betaalde kracht is een banenpooler, en banenpoolers moeten na een tijdje, als ze een beetje zijn ingewerkt, verder doorschuiven naar een andere 'echte' werkplek. En er worden veel eisen gesteld aan zo'n banenpoolplek. Misschien zullen we in de toekomst wel alleen met vrijwilligers moeten gaan werken.

Vanaf het begin, in 1993, toen we hier op het nieuwe terrein gestart zijn, hebben we verschillende acties ondernomen om vrijwilligers te krijgen, maar dat is eigenlijk nooit goed van de grond gekomen. Een van de bestuursleden, die we nu hebben, heeft toen radicaal gezegd: we gaan gewoon een paar advertenties in de kranten zetten, op bepaalde tijdstippen. En dat heeft goeie vruchten afgeworpen. We hebben 15 reacties gehad op de advertenties en we hebben daar een selectie van 8 uit gemaakt, dus dat is vrij positief.

Wat mij beweegt om dit allemaal vrijwillig te doen, dag in dag uit? Ja..., ik ben er ingegroeid eigenlijk..., het trekt me toch elke dag weer, het verveelt me niet..., en ja..., je ziet nu de positieve kanten ook meer, omdat je natuurlijk een prachtige mooie opstal hebt..., zoals ik vroeger heb zitten knoeien! Ik ben hier nu best wel een beetje trots op. Het leuke is ook dat er nu een leuke groep vrijwilligers is en dat is ook positief, en een leuke betaalde kracht, Ellen.

Wat we hier nog goed kunnen gebruiken is een nieuwe opslagruimte voor hooi en stro. Tot nu toe ligt dat aldoor in de educatieruimte opgeslagen. Daarom zou ik aan de waterkant graag een of andere hooimijt willen bouwen. Als je daar wat van wil maken, dan moet je wel iets stevigs bouwen, maar daar heb je aardig wat geld voor nodig. Misschien heb je daar zelfs wel een architect voor nodig.

Ik zou wel graag wat minder dagen willen werken, zodat ik ook een beetje een privéleven krijg. Ik ben hier, nu ik met pensioen ben, elke dag.

Of ik hier nog andere dieren zou willen hebben? Tsja... we hebben kortgeleden de grote geiten ingewisseld voor kleine dwerggeitjes. Dat vind ik heel positief, want kleine kinderen zijn eigenlijk te klein voor grote geiten. En van dwerggeitjes kan je er 5 of 6 laten lopen... of drie soorten bijvoorbeeld. Daar heb je meer

flexibiliteit in. We hebben natuurlijk maar een beperkte oppervlakte, zeker nu we met de wisseling in het gebruik van de grasweiden bezig zijn, dus uitbreiding..... tsja.... dat kan eigenlijk niet meer.

Ik heb geen voorkeur voor bepaalde dieren. De dieren zijn allemaal even lief. Een konijn, of een kip, of een gans, of een eend, of een schaap..., dat maakt me niet uit.

We zijn nu bezig om de adoptie van dieren weer een beetje te gaan opschrijven. Door de drukte is dat een beetje in het verval geraakt. De adoptie is eigenlijk opgezet voor de kinderen...., om de kinderen wat meer naar de dieren toe te trekken. Als ze voor het voer van een dier moeten betalen, voelen ze zich er eigenlijk meer verantwoordelijk voor. Dan kunnen ze een periode zeggen: ik heb mijn kip, of ik heb mijn konijn, of mijn cavia, en daar ga ik naar toe als ik er tijd voor heb. Een kind voelt zich zo meer betrokken bij zo'n dier. Eigenlijk hadden we ook gewild dat we de kinderen dan ook zouden kunnen betrekken bij het schoonmaken van de hokken en dergelijke. Maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen, mede omdat we te weinig vrijwilligers hadden om de kinderen te begeleiden.

Nu we weer wat meer vrijwilligers hebben, is het ook heel belangrijk om wat meer aan educatie te doen. Persoonlijk trekt dat mij dat weer niet zo, zo heeft ieder zo z'n eigen sterke punten.

Hoewel er best wel eens problemen zijn, zijn de buurtbewoners ontegenwoordig enthousiast over de boerderij. Ik denk dat de boerderij niet meer weg te denken is uit deze buurt.

Volgend jaar vieren we ons lustrum. Dan bestaan we 5 jaar. Daar moeten we natuurlijk een beetje behoorlijk aandacht aan besteden. We moeten dat wel een beetje groots opzetten, vind ik."



Joop Capel bezig met de administratie van de kinderboerderij

Paddestoelenragoût in een deegschelp

De pittige ragoût van twee verschillende soorten paddestoelen kun je van tevoren maken, zodat je later alleen de deegschelpen nog even in de oven hoeft te warmen.

1 rode ui, 150 g champignons, 150 g shi-takii, 1 theelepel halvarine, 1 theelepel paprikapoeder, 1 theelepel chilipoeder, mespuntje sambal, 1 flesje light bier, 50 g boter, 50 g bloem, peper en zout, flinke theelepel mosterd, peterselie, 4 deegschelpen (kant en klaar gekocht).

Snipper de ui. Wrijf de paddestoelen schoon met keukenpapier en snij ze vervolgens in schijfjes. Ui fruiten in de halvarine en paddestoelen er 7 minuten zachtjes bij laten bakken. Boter smelten, bloem erbij roeren en dan scheutjes bier toevoegen tot een mooie dikke saus ontstaat. Naar smaak afmaken met peper en zout, paprikapoeder, chilipoeder, sambal en mosterd. Paddestoelen en ui erdoor roeren. De schelpen warm en knapperig bakken in een voorverwarmde oven (zie gebruiksaanwijzing op de verpakking) en de ragoût in de schelpen scheppen. Bestrooien met de fijngehakte peterselie en er een toefje bovenop zetten.

Jelly pudding met kiwi

De pudding kun je van tevoren klaarmaken en bezorgt je een daverend succes aan tafel!

1 zakje jelly pudding (citroen), 8 kiwivruchten, 2 eetlepels Cointreau of andere sinaasappellikeur.

Zet een puddingrand weg met koud water. De pudding maken zoals op de verpakking staat aangegeven. Het water uit de vorm gieten en de pudding erin storten. Op een koele plaats op laten stijven. De kiwivruchten schillen en in mooie plakjes snijden. Besprenkel die met likeur en schep ze heel voorzichtig om zodat de plakjes niet kapot gaan. De pudding op een schotel storten en in het midden en om de rand de plakjes kiwi leggen.

WINTERMAALTIJD VOOR VOGELS

Vetbollen

Wat heb je nodig?

- 1 pond ongezouten vet (ossewit of reuzel)
- 1 kilo zaden, bijv. 2/3 zonnepitten en 1/3 zangzaad
- 1 eetlepel spijsolie (dan wordt het vet niet keihard, als het vriest)
- kopjes of blikjes
- touwtjes of haakjes van ijzerdraad

Wat moet je doen?

- Smelt het vet in een pan. (Pas op: HEET)
- Haal de pan van het vuur.
- Strooi er de zaden in.
- Goed roeren, anders zakken de zaden naar de bodem.
- Als het begint te stollen, dan giet je de kopjes vol.
- Hang er meteen een touwtje of haakje in.
- Laat de vetbollen goed stollen.
- Haal ze uit de kopjes

Tip: Even onder de hete kraan houden. Dan glijden ze er zo uit.

Hang ze buiten op.



Dierennieuws

Voer voor geiten

Op de kinderboerderij wonen drie dwerggeitjes. De medewerkers van de kinderboerderij hebben de twee geiten Tanja en Kaatje, die vier jaar op de kinderboerderij hebben gewoont, geruild voor drie dwerggeitjes. Dit was een moeilijke beslissing maar, als het dierenbestand afwisselend is doordat er af en toe nieuw dieren komen, of een nest jongen, is de kans groter dat er bezoekers blijven komen.

De dwerggeitjes zij bovendien extra aantrekkelijk voor kleine kinderen. De twee grote geiten wilde wel eens met al te veel geweld aan komen stormen, waarbij kleine kinderen ruw opzij werden gestoten. De kleine geiten zijn rustiger en aalbaarder. De zwarte geit heet binky en er zijn twee bruine, de ene heet Romy en de andere die ook wat strepen heeft heet Volor (Color? red.).

Bezoekers of voorbijgangers verkeren soms in de veronderstelling dat zij de dieren 'best een beetje' eten kunnen geven. De dieren krijgen allemaal voldoende en gezond eten. Dus extra voeren is niet alleen niet nodig maar kan zelfs schadelijk zijn, omdat de voeding ongezond kan zijn maar ook omdat al die kleine beetjes samen veel te veel wordt.

Om een idee te geven hoe dat ongewenst bijvoeren kan gaan...toen de medewerkers van de kinderboerderij vergaderde over de voorbereidingen voor het dierendagfeest, slaakte er iemand een kreet en holde hard naar buiten. Zij had gelukkig gezien dat een voorbijganger zo'n twaalf luxe broodjes over de hekken had geworpen. Het lukte maar net dat de daar op afstormende geitjes ze net niet te pakken konden krijgen...

De geiten lusten alles. Ze hebben zelfs een keer de tanden gezet in een mevrouw haar smakelijk ogende bloemetjesjurk. Het komt voor dat hele broden over de hekken worden gegooid, met plastic en al, de geiten eten alles op. Maar ook hele pakken verouderde koekjes worden door liefdevolle oudere dames uit de hand gevoerd.

De geiten eten alles op. Koek, broodjes met boter en cervolaatworst en plastic, het gaat allemaal naar binnen toe. Vervolgens blijft dat enige tijd in de maag en wordt het weer herkauwd. Brood heeft de vervelende eigenschap om in die omstandigheden uit te zetten. Op zo'n moment staan de arme geiten -zoals wij dat noemen- op ontploffen. En dat is een pijnlijke zaak.

Dus, dat ze overal een knabbelen, zelfs aan je jas, wil niet zeggen dat ze honger hebben. ze krijgen een uitgabalanceerd dieet van hooi en groen, waar echt alles in zit wat ze nodig hebben.

Van de drie dwerggeitjes is vooral de zwarte niet bang en laat zich gemakkelijk aaien. We hopen dat onze geitjes slank en gezond blijven. Alhoewel, misschien heeft de bok die in oktober\november bleef logeren een van de geitjes (of alle drie wie weet?) gedekt, als ze dan heel dik worden heeft dat ergens anders mee te maken...

De eend en het kuiken

In de zomer zaten twee eenden op een nest in het schuilhok. Een broedse kip drong zich beetje bij beetje steeds meer tussen de twee broedende eenden in. Eerst probeerde de eenden de kip, door te pikken of te duwen, weg te krijgen. Maar de kip was zo vasthoudend, dat de eenden er zich wel bij neer moesten leggen. Het nest werd een broedplaats voor de eend, kip en eend. Zou daar de uitdrukking 'broederlijk bijeen' vandaan komen?

Het duurde zo lang eer er een ei uit kwam, dat wij de hoop hadden opgegeven dat er nog kuikentjes zouden komen. Op een ochtend ontdekte een van de medewerkers van de kinderboerderij dat er toch een ei was uitgekomen. Om te voorkomen dat het kleine kuikentje misschien door andere dieren zou worden vertrapt, zijn de veronderstelde 'moedereend' en het kuiken apart gezet in een rustige stal met voer en water. Maar later bleek dat het kuikentje geen eendekuiken was, maar de kuiken van een kip! De 'moedereend' zorgde er echter zó goed voor, dat we het zo maar hebben gelaten.

Deze constructie vereiste wel onze extra aandacht. Als de eend namelijk zou gaan zwemmen, mocht het kuiken er niet achteraan, want kippen kunnen niet zwemmen en dan zou hij kunnen verdrinken. Daarnaast hebben we maandenlang een wonderlijke vertoning meegemaakt, waarbij het jonge kippetje, toen het eenmaal een beetje kon klimmen, zich vrolijk op de rug van zijn pleegmoeder over het terrein van de kinderboerderij rond liet rijden.



Gevonden artikelen

Goldie blijft voorlopig lief

Even leek het er op dat de Golden Retriever had gebroken met zijn imago als meestgeliefde Nederlandse famili hond. Recente berichten in de regiobladen als zonde goudgele, vaak met een boezemzanddoek om zijn hals geknoopte, sul onder de rashonden zich de laatste tijd vaak schuldig hebben gemaakt aan *bijtincidenten*, worden door retrieverkenners met klem ontkend. En volgens de Universiteit Utrecht is er ook geen verband tussen een daar lopend onderzoek naar agressie onder retrievers en de negatieve verhalen die over het dier de ronde doen.

M. Edink van de Golden Retriever Club Nederland is zwaar aangeslagen door het over één kam scheren van alle retrievers. Volgens hem zijn broedfokkers de oorzaak van agressieve honden. Zonder te kijken naar afkomst of afwijking laten zij leven nest na nest worden stelt hij. Om daaraan toe te voegen: Maar ik ken slechts één *bijtincident*.

Al in 1993 publiceerde de faculteit Diergeneeskunde van de Uni-

versiteit Utrecht over de agressie van Golden Retrievers. Ook op dit moment loopt hier een onderzoek naar maar het had net zo goed een ander ras kunnen zijn, zegt dr. B. Knol. Het gaat om vooronderzoekjes voor een groot project met muizen en allerlei honden. Hij ontkent dan ook dat er sprake is van een toenemend aantal agressieve goldies. De retriever heeft alleen de pech dat zij veel voorkomt en daardoor zijn er numeriek meer gevallen van agressie.

Dit beeld wordt bevestigd door diverse dierenklinieken in het hele land. Niemand zegt te maken hebben gehad met extra veel gevaarlijke retrievers. Alleen in Boefichem en Hengelo hebben zich enkele incidenten voorgedaan.

Edink van de Retriever club ziet in de hele kwestie één nuchter punt. Ik hoop dat mensen bewuster gaan kijken naar een fokker. Bij ons op de club duurt het weliswaar zes maanden voordat we een puppy kunnen leveren, maar dan praten we wel over een goed af te richten puppy.

Jasper Groen

Volkskrant 2 oktober 1997



En eens in de zoveel tijd een uitje

Claartje vluchtte. Vier jaar oud en in blijde verwachting; het was haar tijd nog niet. In paniek gebracht door de bloedgeur stormde ze de dorpsladerij uit. Haar gevangenschap na een wilde achtervolging duurde kort. Meelevenden kochten Claartje vrij van een nieuwe gang naar het slachthuis en schonken haar aan rundernusthuis De Leemweg. Samen met haar kalf Rinus mag ze lang en gelukkig blijven leven in dit paradijsje voor geredde koeien.

Sprookjes zijn het, de levensverhalen van de zeventien koeien op De Leemweg in het Friese Zandhuizen. Na een tragische start als bijvoorbeeld kistkalf zijn ze van de ondergang gered door boer Bert Hollander en companen. In maart vorig jaar richtten zij een oude zuivelboerderij in als rusthuis voor afgedankte koeien. Om ze een onbekommerde oude dag te gunnen en een natuurlijke dood te laten sterven, zo luidt de doelstelling van stichting De Leemweg.

'Een koe is meer dan een gehakt-

bal op pootjes', zegt Hollander. De Leemweg kan onmogelijk alle koeien redden, maar wel een signaal afgeven, vindt de 28-jarige vegetariër. 'Iemand moet laten zien dat het ook anders kan in de veehouderij.'

Maar een bejaardensoos voor koeien, kan het nog gekker? De wereld heeft het nodig, meent Hollander. Een tegenreactie op de die ronwaardige omstandigheden in de bio-industrie.

Volgens Mahatma Gandhi kun je de beschaving van een volk aflezen aan de manier waarop het met dieren omgaat. Een dikke pluim dus voor Hollander, meende de stichting Animal Peace. Die greep vorige week Gandhi's geboortedag, 2 oktober en 'wereld boerderijdierendag', aan om De Leemweg 2750 gulden en dertig balen stro cadeau te doen.

Fijn voor die koeien, maar niemand die zoets voor varkens doet. Staat de koe dicht bij de mens dan het varken? 'Ze kijkt je met haar stille ogen aan. Ze heeft de

wimpers van een femme fatale. Iets onbereikbaars dus, iets zeer droefgeestigs ook', schrijft columnist Koo van Zoomeren in zijn bundel *Wat wil de koe*.

De koe-keuze was voor Hollander echter vanzelfsprekend. Hij groeide op tussen de koeien, op de zuivelboerderij van zijn ouders. Op zijn dertiende stopte hij met vlees eten. 'Toen ik eenmaal doorhad wat er met die dieren gebeurde, wilde ik iets voor ze doen. Na vier jaar zijn melkkoeien afgedankt en klaar voor de slacht. Terwijl ze in vrijheid makkelijk twintig jaar kunnen worden.'

De bejaardenvoorzieningen op de Leemweg zijn binnen proporties. Geen vloerverwarming, geen bingo. Wel eens in de zoveel tijd een uitje. Met z'n allen over het bospad, lekker rauzen in de struiken en over het bruggetje het weiland in naar de stal. Dolle pret, vooral voor Claartje, zegt Hollander. 'Die presteert het altijd om in een vlaai te gaan liggen.'

Saskia Bultelaar

Volkscrant 7 oktober 1997



Voetsporen

Als een dier op zachte grond loopt, laten zijn poten afdrukken achter. De onderstaande afdrukken zijn die van een schaap, een kip, een gans en een konijn. Maar welke voetafdruk hoort bij welk dier? Oplossing zie verder in dit blad.



Welk dier is dit?

Volg met je pen de punten. Begin bij 0. Ga dan naar punt 1, punt 2 en zo verder.



Wist je dat ...

- we dit jaar een nest van 7 jonge kalkoenen hadden?
- een abnormaal woeste storm het schaapscheerdersfeest teisterde?
- onze schapen zijn gedekt en we er dus in het voorjaar een paar blatende lammetjes bij krijgen?
- we een echte poppenspeler op bezoek hadden op werelddierendag?
- Ellen, onze beheerder, begin dit jaar een zoon(tje) heeft gekregen; zijn naam is Robin;
- dit nummer van Dierencapel-nieuws door een nieuw ploegje hele leuke mensen is gemaakt?
- nieuwe vrijwilligers altijd welkom zijn?
- wij en de dieren uw bijdrage zeer op prijs stellen (postgiro 44.69.641)?
- de oplossing van de voetsporenpuzzel op de volgende pagina staat?
- ons bestuurslid Rob Kloppenburg op 4 december heeft ingesproken over de subsidie van de kinderboerderij, in de commissievergadering; Beheer Openbare Ruimte van de Centrale Stad?
- het elk jaar opnieuw de vraag is of de kinderboerderij financiële steun krijgt van de gemeente?
- een structurele subsidie de telkens terugkerende onzekerheid over het voortbestaan van de kinderboerderij zou wegnemen?



Bestuurslid Rob Kloppenburg pleit tijdens de commissievergadering 'Beheer Openbare Ruimte' van de Centrale Stad voor structurele subsidie

Knutselrubriek

Een erg gemakkelijk te maken
zelf beschilderde rijstpapierlamp
(voor jezelf of als kadootje)

Benodigheden

- rijstpapierlamp
- touwtje (ongeveer 1 meter lang)
- waterverf
- potje met water
- penseel of tamponeerkwast
- stevig papier
- schaar
- plakband

En zo maak je het:

Stap 1: Zet de lamp in elkaar en hang het op aan een touwtje, bijvoorbeeld aan het kastdeurknopje boven het aanrecht.

Stap 2: Nu kan je eindelijk aan de slag met je vingers of handen, een penseeltje en waterverf of een zelfgemaakt sjabloon! (De verf moet heel dun zijn anders brokkelt het af als de verf droog is en wordt dan erg mooi doorzichtig als je de lamp aandoet!)

Stap 3: Het sjabloon maak je zo: prik of knip een simpele tekening uit van bijvoorbeeld een ster of een vis en plak die heel voorzichtig met plakband boven en onder vast (niet te hard aanduwen, anders gaat de lamp stuk!)

Stap 4: Ga nu met een platte, dikke kwast 'tamponeren', hier heb je weer wat dikkere verf voor nodig! Net zolang tot de afbeelding ingekleurd is (verschillende kleuren naast elkaar?)

Stap 5: De beschilderde lamp ongeveer een half uur laten drogen en klaar is Kees!!

1.



2.



3.



4.



De oplossing van de voetsporenpuuzel is:
1. Gans 2. Konijn 3. Schaaap 4. Kip

Sjabloonvoorbeelden



Schildervoorbeelden



Kleurplaat



DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

nr. 1

April 1999

Dierencapelnieuwsbrief

Dierencapelnieuws is een nieuwsbrief geworden. Hiermee willen we dit jaar regelmatig aan onze donateurs laten weten wat er op de boerderij te doen is. In deze aflevering daarom korte berichtjes over onze nieuwe kippen en een oud hangbuikzwijn, de steun die we van de gemeente krijgen, en de plannen voor 1999.

Lees, en kom langs!

P.S. Dit is de laatste nieuwsbrief die wordt toegestuurd aan de donateurs van 1998. Wilt u ook in 1999 donateur blijven en onze nieuwsbrieven ontvangen, laat ons dat dan weten door een donatie over te maken. De acceptgiro daarvoor is in maart in de buurt verspreid (en overigens is ons gironummer 44 69 641).

Gemeente kent vaste subsidie toe

Elk jaar doet de Kinderboerderij een beroep op de buurtbewoners.

Waarom?

Jarenlang verkeerde de Kinderboerderij in de onzekerheid: krijgen we volgend jaar wel weer subsidie van de gemeente? De ondersteuning voor de Kinderboerderij stond niet vast op de begroting. Elk jaar moest er een "potje" voor worden gevonden. Dat betekende ieder jaar veel onzekerheid, waardoor het moeilijk was om plannen voor de lange termijn te maken. Groot was de opluchting, toen *Dienst Binnenstad* van de gemeente ons eind 1998 liet weten dat we structurele subsidie zouden krijgen. Er is wel een 'maar' aan de toezegging verbonden. Het jaarlijkse subsidiebedrag van F 16.000 is minder dan we

vorig jaar kregen, en bij lange na niet genoeg om alle kosten van te betalen. We zijn dus voor een groter deel aangewezen op giften van buurtbewoners.

Toch zijn we erg blij met de toezegging van de gemeente. Het is een hele zorg minder, en in de tijd, die we vroeger moesten besteden aan gesprekken met de gemeente, kunnen we nu activiteiten op de boerderij opzetten. En de giften van buurtbewoners en bezoekers hebben ons in de afgelopen jaren nooit teleurgesteld.

Dat zal dit jaar toch ook niet gebeuren?

Capeldieren

Wie de boerderij bezoekt, ziet gelijk dat er nieuwe kippen zijn.

Het zijn "Krulveerbaardkuifhoenders" en zien er uit alsof ze een dure kapper hebben. Het gaat hier om het jongste kippenras van Nederland.

Niet dat de Dierencapel professioneel gaat fokken, maar het zijn gewoon hele lieve kippen die bovendien erg aaibaar zijn. (zolang hun kapsel niet geruïneerd wordt)

Minder goed gaat het met de haardracht van Miss Piggy, ons oude Vietnamese hangbuiszwijn.

Piggy heeft last van huidirritatie. Ondanks de goedwerkende medicijnen die we daarvoor gebruiken, is Piggy van tijd tot tijd wat geïrriteerd. Bezoekers opgepast dus, Miss Piggy wil met het respect van een oude dame behandeld worden.

Dan verwachten we van het voorjaar jonge konijntjes. Onze enige rammelaar Zwartje heeft begin april bewezen dat hij echt een mannetje is. Juna, de beoogde moeder, zal als alles goed gaat, tussen eind april en begin mei gaan bevallen.

Kraambezoek is van harte welkom!

Mogelijk hebben we rond die tijd ook jonge muskuseenden. Het nieuwe hok dat eigenlijk als schuilplaats voor onze grote konijnen bedoeld is, werd meteen door een broedende eend in beslag genomen.

En ook op het achterste weiland word weer gebroed. Ons ganzenpaar heeft het er momenteel druk mee om hun nest te verdedigen en aan bezoekers duidelijk te maken, dat ze tijdelijk even niet welkom zijn. Als hun dat allemaal gaat lukken en de natuur een handje helpt, dan zullen zij in het begin van juni trotse ouders worden.



Waarom hebben kippen krullen?

of: wat valt er allemaal te leren op een Kinderboerderij

Wie regelmatig onze Kinderboerderij bezoekt, weet dat de beheerder en vrijwilligers altijd bereid zijn om iets te vertellen over de dieren.

Bijvoorbeeld over onze krulveerbaardkuifhoenders, een nieuw Nederlands Kippenras dat wij sinds kort hebben. Over hun herkomst, hun verzorging of hun voeding. Ook kunt u leren om de dieren op de juiste manier te benaderen en vast te houden. Zo kunnen mensen zich meer betrokken voelen bij de dieren, en wordt het ook leuker om met ze om te gaan.

Daarom willen wij de educatie-activiteiten uitbreiden. Er komen informatieborden bij de dieren met hun naam en wetenswaardigheden over hun herkomst en eigenschappen. We willen een Kinderboerderijclub opzetten waarop kleuters een ochtend in de week spelletjes en lesjes over dieren krijgen. Hiervoor willen we de educatieruimte opnieuw inrichten, zodat deze geschikt is om een tentoonstelling te houden, te knutselen en les te geven. Ook op ons jaarlijkse schaapscheerdersfeest (29 mei 1999) zal weer een echte schaapscheerder een demonstratie geven.

Elke vorm van hulp is welkom! Heeft u nog spullen of ideeën (vooral oude dierentijdschriften) waarvan u denkt dat ze bruikbaar zijn bij het opzetten van educatie-activiteiten op onze Kinderboerderij, laat het dan weten aan de mensen op de boerderij (tel 4206855) of aan Wendy Denie (075- 635 4915). Maar natuurlijk bent u ook altijd welkom om te vragen wat voor eieren een krulveerbaardkuifhoender legt.

LETTERDIAGRAM

Zoek de onderstaande woorden in het letterdiagram.
Als je het goed doet vormen de overgebleven letters een plaats
waar je graag komt.

De woorden staan van links naar rechts, van boven naar beneden, schuin en
achterstevoren.

Om het iets makkelijker te maken:
de letters die omcirkeld zijn,
zijn letters van de oplossing en mogen dus niet gebruikt worden.

Veel succes !!!

V	O	E	R	K	I	G	A	N	S	N	S	T	A	L
A	O	W	O	R	T	E	L	S	D	E	I	E	O	R
R	H	G	E	I	T	E	N	B	E	O	E	W	R	S
K	S	A	E	I	E	R	E	N	E	S	T	D	N	C
E	A	T	A	L	E	R	D	R	U	I	F	E	I	H
N	J	L	A	N	S	I	U	M	D	E	K	D	O	A
B	T	A	K	A	W	A	T	E	R	I	O	L	I	A
H	A	M	A	O	R	T	S	U	U	P	P	E	I	P
R	E	D	L	E	E	T	I	K	B	I	O	O	N	M
C	A	N	F	N	E	N	I	N	O	K	O	P	A	A
C	A	V	I	A	E	M	E	L	K	H	T	L	L	R

BAD
BOK
CAVIA
EEND
EI
EIEREN
GANS

GEITEN
HAAN
HEN
HOK
HOL
HOEI
KALF

KALKOEN
KAT
KIP
KONIJNEN
KOP
KUIKENS
LAM (2x)

MELK
MUIS
NEST
POOT
RAM
RUIF
RUIJN

SCHAAP
STAART
STAL
STRO
VARKEN
VOER
VOGELS

WATER
WOL (2x)
WORTELS

OPLOSSING:

Vrijwilligers gevraagd

"Kinderboerderij in Amsterdam-centrum zoekt vrijwilligers voor verzorging van dieren, onderhoud en organisatie". Deze advertentie verscheen eind maart in de Volkskrant, Trouw, Het Parool en de Echo. Bij de Dierencapel, want wij waren het die de advertentie plaatsten, zijn nieuwe medewerkers altijd welkom.

Op de Kinderboerderij werken nu ongeveer tien vrijwilligers. Samen met de beheerder zorgen ze voor de dieren en het onderhoud van de boerderij. Maar ook zijn het vrijwilligers die ervoor zorgen dat de organisatie gladjes verloopt, er educatie-activiteiten worden opgezet, een nieuwe konijnenhok getimmerd wordt, en dat er regelmatig een nieuwsbrief verschijnt. Het klinkt als hard werken, maar gelukkig is het ook erg gezellig.

Wie dit aanspreekt, bij wil dragen aan het floreren van de Kinderboerderij in de buurt en minimaal een dagdeel per week beschikbaar is, kan langskomen of bellen met de boerderij (420 6855). Er wordt dan een afspraak voor een gesprek gemaakt.

Oplossing Letterdiagram

KINDERBOERDERIJ DE DIERENCAPEL

Nog 11 nachtjes slapen zit ik in mijn
Kippenei.

Ik wil er uit, ik wil er uit, ik wil vrij!

Ik pik een gaatje in het ei,
nog een stukje, nog een rukje
wat is dat een zwaar karwei.

Nu mijn pootjes uitproberen
en dan loop ik, en dan kruip ik
lekker onder moeders veren.

Ons jaarlijkse schaapscheetersfeest
wordt dit jaar op zaterdag 29 mei 1999
gehouden. U bent alvast van harte welkom!

Stadsboerderij
Stichting "DE DIERENCAPEL"
Bickersgracht 207, 1013 LH Amsterdam
020-4206855
Postgiro 44.69.641
(behalve op maandag zijn wij elke dag
van 10 - 16.30 uur geopend)



enkele belangrijke telefoonnummers:

Spoedkliniek voor Dieren
Weesperzijde 147 (na telefonische afspraak)
's avonds, 's nachts of in het weekeinde:
020-6944766
Dierenambulance Amsterdam
020-6262121
Dierenbescherming afd. Amsterdam
020-4705000
Dierenkwijtlijn
020-4705000
Stichting Amivedi Dierenopsporingsdienst
020-6121395
Dierenopvangcentrum Polderweg
020-4622300
Stichting Pup in Nood
020-6824627
Stichting Dieren Onder Dak
020-6866778

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

nr. 2

Mei 1999

In het voorjaar gebeurt er veel op de Kinderboerderij. Vandaar dat er alweer een nummer van Dierencapel nieuwsbrief verschijnt.

Jonge dieren, het schaapscheerdersfeest, de voorbereidingen voor de educatie-activiteiten... u leest er alles over.

Schaapscheerdersfeest

Zaterdag 29 mei wordt op De Dierencapel het jaarlijkse schaapscheerdersfeest gehouden.

Onze drie schapen Simone, Wendy en Lana krijgen het veel te warm, zodat hun dikke vacht er nodig af moet. Een heuse schaapscheerder zal dat gaan doen. Vanaf 12.00 uur zal deze aanwezig zijn, en de schapen scheren. Ondertussen wordt er aan de kinderen uitleg gegeven.

De rest van de middag vinden er weer verschillende andere activiteiten plaats. In de educatieruimte willen we een kleine expositie inrichten over wol. Misschien lukt het zelfs om een 'melk-demonstratie' te geven: met een nagebouwde geit laten zien hoe het melken in werk gaat (onze eigen geiten willen helaas niet meewerken). Of dit doorgaat is nog niet helemaal zeker. Maar in ieder geval komen er diverse spelletjes voor de kinderen.

Kortom: Komt allen! Het schaapscheerdersfeest begint om 12.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Natuurlijk zijn alle donateurs van harte uitgenodigd.

Wilt U het schapen scheren niet missen dan dient U er echt om 12 uur te zijn.

Jonge dieren

Op de Dierencapel wordt druk gewerkt aan gezinsuitbreiding. Inmiddels is al het eerste kuikentje geboren. Andere kippen en eenden zijn nog aan het broeden. Eieren die in de steek gelaten worden stoppen we in de broedmachine, zodat we in de komende tijd meerdere kuikens en pullen (eendenkuikens) verwachten...

Ook de ganzen zijn nog aan het broeden. Zij hebben zich op het weilandje gevestigd, waar moeder op het nest zit en vader er op let dat ze niet gestoord wordt... Oppassen dus! Op z'n vroegst eind mei verwachten we jonge ganzen.

Konijn Juna van wie we hadden gehoopt dat ze begin mei moeder zou worden, blijkt helaas niet zwanger te zijn. Maar niet getreurd, er is inmiddels een tweede poging ondernomen.

Oproep

Zoals we vorige maand al schreven, wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen voor educatie-activiteiten. Op het schaapscheerdersfeest zullen de eerste resultaten te zien zijn. Maar we willen meer:

een kinderboerderij-club voor kleuters, een spelletjeshoek, leermaterialen over dieren... Om dit op te kunnen zetten, zijn we op zoek naar de volgende dingen:

- oude tijdschriften of boeken over dieren
- posters met dieren
- oude aquariumbakken (om kleine knaagdieren in te houden, of als tentoonstellingsbak).

Heeft u deze spullen en gebruikt u ze niet meer? De Dierencapel, en in het bijzonder de werkgroep educatie, zou er erg blij mee zijn!

Vacature: Beheerder

Op deze pagina van onze Dierencapel Nieuwsbrief staat, niet zo gebruikelijk misschien, een personeelsadvertentie. Nadat onze vorige beheerder, Ellen, vorig jaar de Ziektewet in ging, hebben de vrijwilligers op de boerderij het beheer overgenomen. Inmiddels is duidelijk dat Ellen niet meer in staat zal zijn om zwaar werk te doen, en dus niet kan terugkeren.

We zijn dus op zoek naar een nieuwe, vaste beheerder. Kent u iemand die wellicht hiervoor geschikt is en langer dan twee jaar werkloos is (beheerder op De Dierencapel is een gesubsidieerde arbeidsplaats, een zogenaamde WIW-dienstbetrekking), wilt u de advertentie dan doorgeven?

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. Op de boerderij wonen onder meer kippen, konijnen, ganzen, dwerggeiten en schapen. Opgericht door buurtbewoners, wordt de boerderij inmiddels ondersteund door de gemeente. De band met de buurt is altijd sterk gebleven. Kinderen en volwassenen komen regelmatig langs om de dieren te knuffelen, groente-afval te brengen of eieren te kopen. Dit jaar rekenen we op een toenemend aantal bezoekers, omdat er meer educatie-activiteiten voor (jonge) kinderen worden opgezet.

Kenmerkend is, naast de kleinschaligheid, de sterke betrokkenheid van de vrijwilligers. Samen met de beheerder zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de boerderij. Besluiten hierover worden in onderling overleg genomen.

De Dierencapel zoekt een

beheerder kinderboerderij

Het gaat om een zogenaamde WIW-dienstbetrekking van 32 of 36 uur. De beheerder komt in dienst bij Maatwerk Amsterdam, moet langer dan twee jaar werkloos zijn (ingeschreven staan bij het Arbeidsbureau en in het afgelopen jaar niet meer dan 400 uur betaald werk verricht hebben), en wonen in Amsterdam of een omliggende gemeente. Voor de arbeidsvoorwaarden geldt de cao van de WIW'ers. Er geldt geen leeftijds-beperking.

Wat doet de beheerder?

De belangrijkste taak van de beheerder is om de dieren te verzorgen, de hokken schoon te houden (dat is soms zwaar werk) en aan de bezoekers iets over de dieren te vertellen. Daarnaast verwachten we dat de beheerder meehelpt bij het organiseren van activiteiten op de boerderij (zoals een feest op dierendag). Tot slot neemt de beheerder deel aan vergaderingen met de vrijwilligers.

De beheerder werkt iedere dag samen met een andere vrijwilliger, maar kan incidenteel ook alleen op de boerderij staan.

Wat moet de beheerder kunnen?

Beheerder op de Dierencapel is daarmee niet de meest eenvoudige WIW-baan. We zoeken iemand die zelfstandig is maar het leuk vindt om samen te werken. Verder moet een beheerder werk kunnen plannen, het overzicht bewaren en problemen zelfstandig kunnen oplossen. Het is belangrijk dat de beheerder van aanpakken weet en enige kennis heeft van diervoorzorging (bijvoorbeeld door een opleiding of ervaring). Maar ook plezier in de omgang met dieren en bezoekers vinden we van belang.

Wie interesse heeft, nodigen we uit om voor 1 juni te reageren. Schrijf dan een briefje met relevante werk-ervaring en motivatie naar:

Kinderboerderij de Dierencapel, Bickersgracht 207, 1013 LH Amsterdam.

Informatie over de boerderij en de functie is te krijgen bij
Kinderboerderij de Dierencapel, tel. 020 - 420 6855.

Voor informatie over de arbeidsvoorwaarden en Maatwerk-criteria:
Maatwerk district binnenstad, Ulie v.d. Klooster, tel. 020 - 527 0921.

Het Dierenleven

De zomer heeft de dieren niet gegeven waar de mensen graag op hadden gehoopt; jonge dieren. De Vrouwtjesgans heeft een aantal weken op haar eieren gezeten, en iedereen hoopte dat er binnenkort jonge gansjes over het plein zouden galken. Maar helaas, het bleken "windeieren" te zijn, eieren die lijken bevrucht te zijn, maar ze zijn het niet. De oorzaak hierin zoeken de medewerkers van de boerderij in de vermeende hoge leeftijd van de Mannetjesgans, die hierdoor wel eens onvruchtbaar zou kunnen zijn.

Voor volgend jaar verwachten we toch wel een ander resultaat!!!

* * *

Gelukkig kregen twee eendenmoeders in juli wel zes kleine, gele, donzige eendenkuikentjes, die ondertussen al parmantig tussen de grote kippen door wroeten, op zoek naar wat eten en avontuur. Het vertedert de harten van alle bezoekers! (Net voor het drukken van deze brief hebben we nog een nest met 4 eendjes en een nest van 4 kalkoentjes gekregen) Helaas, eenzelfde teleurstelling als van de gans, gold ook het konijntje "Juna". Ook dit kleine zoogdier was in blijde verwachting, zo nam iedereen aan, maar na ettelijke weken in een "broedhokje" was nog steeds geen verbetering te zien. Iedereen leefde mee en de medewerkers van de boerderij werden overstelpt door vragen van de bezoekers. Maar ook hier bleek het een afzwaaiertje te zijn.

Wat echter helemaal een domper is, is dat sommige kleine konijntjes al wekenlang ziek zijn van het zogeheten "snotvirus", ze zijn letterlijk snotziek. Ze niezen, zijn als het ware verkouden, hebben eetstoomissen en voelen zich waarschijnlijk ook zwak en ziekelijk. Of ze er echt pijn van hebben, is niet bekend, maar ze zien er heel beroerd uit.

Het hele verhaal is een tragedie. Onze acht konijnen zijn al twee keer behandeld met een anti-biotica-kuur en dit heeft niet geholpen, integendeel, de ziekte is in de afgelopen weken bij sommigen alleen maar erger geworden!

Een en ander hebben de medewerkers van de boerderij doen besluiten om het advies van de dierenarts, de ziekste konijnen te laten inslapen, op te volgen. Dit vooral om de dieren verder onnodig leed te besparen. Op 26 juli jl. hebben we dan ook afscheid moeten nemen van Zwartje, Pippi, Pino en Jazz. De adoptie-ouders van de betreffende dieren zijn inmiddels ingelicht en het spijt ons ten zeerste dat we de Donateurs hierover niet eerder op de hoogte konden brengen.

Volgens de dierenarts is het "snotvirus" niet per definitie overdraagbaar op andere konijnen, en hoeven de kinderen die thuis zelf een konijn hebben ook niet bang zijn, deze ziekte mee naar huis te nemen. Helaas is het echter niet geheel uit te sluiten, dat onze andere konijnen, die al met het virus besmet zijn, over een tijdje alsnog ernstiger ziek kunnen worden.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan bent u welkom op de boerderij om de medewerker/ster er over aan te spreken.

Veranderingen op het geitenplein

Nadat onze Vlaamse reuzen een tijd geleden hun eigen schuilhok hebben gekregen, waren deze maand eindelijk de geiten aan de beurt.

Sinds kort staat er namelijk een klimrek op het grote plein en kunnen ze hun energie kwijt door lekker op deze houten constructie op en neer te springen. Voor hen een leuke afwisseling en voor Piggy hopelijk wat meer rust, tenslotte was zij tot nu toe de zondebok van de zichzelf steeds meer vervelende geiten.

Ook al zal het op en neer springen van de dieren voor de buurtbewoners een beetje overlast veroorzaken, hopen we dat iedereen die deze geiten nu zo gelukkig ziet, hiervoor enig begrip op kan brengen.

* * *

Een ander probleem waar we onze burens helaas plotseling mee op moesten zadelen, is het kleine gereedschapshok dat sinds kort aan de waterkant naast het geitenplein staat.

We kregen vorige maand namelijk het unieke aanbod van een buurtbewoonster om dit huisje gratis uit haar achtertuin te halen. Gezien de boerderij al lang een plek nodig had, waar we ons gereedschap en schoonmaakmiddelen, netjes en vooral veilig voor de kinderen op kunnen bergen, konden we deze unieke kans niet laten schieten. Gezien dit op zeer korte termijn moest gebeuren, hadden we helaas geen tijd om eerst met onze burens uitbundig te overleggen waar het huisje het beste geplaatst kon worden. Dit betreuren we ten eerste en bieden hiervoor ook onze welgemeende excuses aan. De nu aangewezen plaats leek ons zowel voor de buurt als ook voor de boerderij de meest ideale plek.



Schaapschenderfeest '99 (voor en na het scheren)

belangrijke telefoonnummers

Spoedkliniek voor Dieren

Weesperzijde 147 (na telefonische afspraak)

's avonds, 's nachts of in het weekeinde:

020-6944766

Dierenambulance Amsterdam

020-6262121

Dierenbescherming afd. Amsterdam

020-4705000

Dierenkwijdtlijn

020-4705000

Stichting Amivedi Dierenopsporingsdienst

020-6121395

Dierenopvangcentrum Polderweg

020-4622300

Stichting Pup in Nood

020-6824627

Stichting Dieren Onder Dak

020-6866778

Stadsboerderij

Stichting "DE DIERENCAPEL"

Bickersgracht 207, 1013 LH Amsterdam

020-4206855

Postgiro 44.69.641

(behalve op maandag zijn wij elke dag van 10:00 - 17:00 uur geopend)

Dierennieuws



Het nieuwe millennium lijkt ons een dierrijk jaar te brengen. Van de nieuwgeboren kalkoenen van vorig jaar zijn nog een mannetje en een vrouwtje over. Wij gaan proberen deze kinderen te ruilen voor een witte vrouwtjeskalkoen met aanhang, zodat wij hopelijk later dit rar gezegend zullen worden met een nieuw nest.

Ook voor de konijnen wordt het weer een spannend jaar, want wij zijn van plan om nieuwe dieren aan te schaffen. Misschien weet u het nog, maar vorige zomer moesten wij helaas alle oude konijnen doen inslapen vanwege een ongeneeslijke virus-ziekte. Dit jaar dus voor nieuwe dieren een herkansing! Zodra het zover is laten wij aan onze donateurs, adoptiekinderen- en ouders en andere belangstellenden nog weten over de hoed en de rand.

Dan is er deze herfst nog een vogeltje aan komen vliegen, wat volgens vogelkenners een Fazant moet zijn. Het diertje heeft zich ondertussen aardig aangepast op de boerderij, het rijdt zelfs schaap! Wie het niet gelooft, die komt maar kijken!

Nieuwe Beheerder



De Stichting Kinderboerderij "De Dierencapel" is blij de komst te verkondigen van een nieuwe vaste beheerder, Fred Redemeijer. Voor Fred is het leven op de Eilanden een welkome afwisseling op de drukke kantoorbaan die hij hiervoor vervulde en voor de Kinderboerderij betekent hij een verlichting in de werkzaamheden die door het lange gemis van een vaste beheerder voornamelijk gedragen werden door Joop Capel. Nu Fred er is, kan Joop het ook wat kalmer aan gaan doen! Wij wensen Fred en Joop het allerbeste!



Als kleine kinderboerderij zijn wij voor het meeste voedsel afhankelijk van wat buurtbewoners ons komen brengen. Veelal is dat brood, maar helaas zijn de groenten erg in de minderheid, terwijl wij dat juist het meeste aan onze dieren voeren. Bij deze zouden wij dan ook buurtbewoners willen oproepen om nog eens naar hun groentenaafval te kijken, want veel hiervan kunnen wij goed gebruiken. Hieronder een verlanglijstje:

*Loof van de wortelen, blaadjes en stronken van kolen, bladen van sla, andijvie en witlof, en oud fruit (voor onze cavia's).
Gewoon brood blijft natuurlijk ook welkom!*

Gelukkig 2000 !!!!



De medewerkers van "De Dierencapel" wensen alle bezoekers, donateurs, adopteurs, kinderen en dierenvrienden een zeer gelukkig nieuwjaar, zonder last van nare millenniumbeestjes, maar wel met veel dierplezier! En komt u weer eens langs op de Bickersgracht, wij zijn iedere dag geopend van 9.30 tot 17.00, behalve maandag want dan is de Kinderboerderij gesloten. Tot ziens!

Belangrijke Telefoonnummers

Spoedkliniek voor dieren
Weesperzijde 147, 020-6944766
Dierenambulance Amsterdam
020-6262121
Dierenbescherming Amsterdam
020-4705000
Dierenkwijlijn
020-4705000
Dierenopsporingsdienst Amevedi
020-6121395
Dierenopvangcentrum Polderweg
020-4622300
Stichting Pup In Nood
020-6824627



**Stadsboerderij
Stichting "De Dierencapel"**

**Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020-4206855**

Giro: 44.69.641

Nieuwsbrief Kinderboerderij De Dierencapel

Jaargang 7, nummer 2



April 2000

Paasfeest



Het is binnenkort weer zover! Op zondag 23 april kunnen kinderen weer meedoen aan ons jaarlijkse Paasfeest! Op zondag Eerste Pasdag is het namelijk eierzochtdag. Kinderen die hieraan mee willen doen kunnen zich nog tot vrijdag 14 april opgeven bij de Kinderboerderij, dit in verband met het aantal te bestellen eieren. Als volwassene of ouder bent u natuurlijk ook van harte welkom om langs te komen.. Het zoeken van de eieren begint zondag om 11 uur en duurt tot 16 uur. De kinderen gaan in leeftijdsgroepjes eieren zoeken. Van 11 tot 13 uur zijn de kinderen van 4-8 jaar aan de beurt en van 14-16 uur mogen de kinderen van 8-12 jaar gaan zoeken. In de tussenperiodes worden de kinderen vermaakt met activiteiten en spelletjes. Voor de ouders is er een leuke verrassing.. Deelname is gratis!

Schaapscheerdersfeest



PAASFEEST...

Zondag 23 April

11-17 uur

Het jaarlijkse traditionele schaapscheerdersfeest is ook weer in aantocht. Ook dit jaar worden onze drie schapen Simone, Lana en Wendy weer ontdaan van hun warme winterjas door een vakkundige schapenscheerder. Deze prachtige gelegenheid moet u samen met ons komen bijwonen! De boerderij zal als vanouds weer feestelijk versierd worden en u bent welkom om een drankje te komen drinken. Voor de kinderen zijn er spelletjes te doen en aan het einde van de dag wacht iedere bezoeker nog een leuke verrassing! Komt allen!

Zondag 21 mei

11-17 uur

Donateurs



Deze nieuwsbrief is de laatste nieuwsbrief die onze donateurs van 1999 ontvangen. Om weer in aanmerking te komen voor de volgende nieuwsbrieven, dient u opnieuw donateur te worden voor het seizoen 2000-2001. U kunt dit doen door gebruik te maken van bijgevoegde giro-overschrijvingskaart (denk aan naam en adres!).. Wij hopen dat al onze oude donateurs weer gebruik maken van deze regeling, het komt de kinderboerderij en de dieren zeer ten goede! Voor diegenen die nog geen donateur zijn is het misschien een overweging waard. U kunt een bedrag vanaf f.10,- overmaken op gironummer 44.69.641. Het donateurschap geeft u recht op al onze nieuwsbrieven en andere informatie.

Vrijwilligers gevraagd



De boerderij heeft nog steeds enthousiaste vrijwilligers nodig, die mee kunnen helpen met de dierverzorging en het rondleiden van bezoekers. Vier uur per week is alles wat wij verlangen. Weet u iemand of heeft u zelf interesse, kom dan eens langs op de Bickersgracht!

Bedankt, bedankt!

Alle lieve, vriendelijke mensen die na onze oproep in de vorige nieuwsbrief zo gul waren met het geven van groenten voor onze dieren, allemaal ontzettend bedankt!
GA ZO DOOR!!!

Belangrijke Telefoonnummers

Spoedkliniek voor dieren
Weesperzijde 147, 020-6944766
Dierenambulance Amsterdam
020-6262121
Dierenbescherming Amsterdam
020-4705000
Dierenkwijlijn
020-4705000
Dierenopsporingsdienst Amevedi
020-6121395
Dierenopvangcentrum Polderweg
020-4622300
Stichting Pup In Nood
020-6824627



Stadsboerderij Stichting "De Dierencapel"

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020-4206855

Giro: 44.69.641

Openingstijden:

Di-Zo 10-17 u.
Ma gesloten

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

juli 2000

nr. 3



Kinderboerderij de Dierencapel heeft een gezellig schaapscheerdersfeest achter de rug. Een verslag daarvan treft u aan in deze nieuwsbrief. Helaas hebben we ook slecht nieuws te melden: drie ervaren krachten hebben de boerderij verlaten, en daardoor zal de boerderij deze zomer enkele weken gesloten moeten blijven. En naast personeelsgebrek dreigt nu ook geldgebrek, omdat we zo onhandig waren in de vorige nieuwsbrief geen acceptgiro bij te voegen... Deze keer beter!

OVER DE DIEREN

De boerderij heeft enkele nieuwe dieren erbij gekregen, namelijk gerbils en een tamme rat. Deze kleine knaagdieren zijn ondergebracht in aparte kooien in de educatieruimte.

Helaas zijn er nauwelijks jonge dieren dit jaar. We konden geen lammetjes en kleine geitjes nemen, omdat onze schapen en geiten te dik zijn geworden om zwanger te raken. En de konijnenhokken zijn nog steeds leeg na de afschuwelijke ziekte die vorig jaar uitbrak. Zodat de enige jonge dieren nu de kleine eendjes ('pullen') zijn, die op het grasland lopen. Maar... die zijn wel de moeite van het bekijken waard!

VAKANTIESLUITING

Door de krapte aan medewerkers zal de boerderij deze zomer drie weken gesloten blijven, en wel van zondag 6 augustus tot en met zondag 27 augustus. Ook buiten deze periode kan het af en toe voorkomen dat de boerderij gesloten is, bijvoorbeeld op vrijdagmiddag. Dat is spijtig voor bezoekers, maar helaas op dit moment de enige manier om de boerderij draaiende te houden. We doen ons best om na de zomer enkele nieuwe medewerkers te werven, en hopen dat dan de ergste 'personeelsproblemen' zijn opgelost.

AFSCHEID VAN UWE, WENDY EN FRED

In de afgelopen maanden heeft een aantal 'bekende gezichten' de kinderboerderij verlaten.

Allereerst Uwe, die al vele jaren als vrijwilliger op de boerderij werkte, aanvankelijk op de donderdag en later op de maandag. Uwe was erg handig en daar heeft de boerderij in ruime mate van geprofiteerd: hij bouwde onder andere een hok voor de grote konijnen, een klimrek

voor de geiten en een opbergkast in de educatieruimte.

Korte tijd later maakte Wendy kenbaar de zaterdagdiensten op de boerderij niet langer te kunnen combineren met haar nieuwe baan. Opnieuw een forse aderlating: Wendy had zowel een grote

vakkennis van het verzorgen van dieren, als een tomeloze energie. De zaterdagen barstte het altijd van de activiteiten op de boerderij, als tegelijkertijd de dieren medisch onderzocht werden, de zolder opgeruimd en het kippenhok ontsmet!

Tot overmaat van ramp was beheerder Fred de volgende die wegging. Fred werkte vanaf vorig jaar zomer via Maatwerk op de boerderij als beheerder. Bij zijn komst had hij geen kinderboerderij-ervaring, en was de baan als beheerder maar voor tijdelijk bedoeld. Van Fred's - geringe ervaring hebben we echter weinig gemerkt: al van begin af aan was hij een 'echte' beheerder en we zijn dan ook blij dat hij toch bijna een jaar bij ons is gebleven.

Uwe, Wendy en Fred: heel erg bedankt voor al jullie inspanningen voor de boerderij, ook namens de dieren !!!!

Voor de boerderij betekent dit afscheid, dat veel werk moet worden overgenomen door de mensen die blijven. Joop Capel neemt nu de beheerderstaken van Fred over. Gelukkig werd hij de afgelopen maanden bijgestaan door Marieke en Eveline, die een stage-opdracht 'vrijwilligerswerk' op de Dierencapel vervulden. Daarnaast zijn - Tamara, Bianca, Pauline en Dani nog actief als vaste vrijwilliger op de boerderij. Maar meer hulp is natuurlijk van harte welkom! (zie elders in deze nieuwsbrief).

TORRY IS DOOD

Kip Torry, die woonde op de boerderij maar vaak in de jas van buurmeisje Samantha te vinden was, is begin juni overleden. Niet op de boerderij, maar in het hofje aan de Kleine Bickersstraat ligt een klein, mooi graf voor haar. Een steen aan de ingang van het hofje (foto links) wijst de weg naar het graf (foto rechts); een struik die is opgetuigd als klein monument voor een lieve, aanhankelijke kip.



Eens per jaar moeten de schapen Lana, Wendy en Simone naar de kapper of, zoals dat bij schapen heet, de schaapscheerder.

Dit jaar was er een afspraak voor hen gemaakt op 21 mei om 12.00 uur. Vorig jaar viel dit feest samen met een hittegolf, maar nu viel ons regen ten deel. Omdat de dames niet graag in de nattigheid geknipt worden (dan is hun nieuwe kapsel meteen in de war) was de stal ingericht als kapsalon, met een mooie knip/scheerruimte in het midden en strobankjes eromheen. Die dienden als wachtruimte voor andere klanten, maar mochten natuurlijk ook gebruikt worden door bezoekers die liever bleven toekijken... De dames schap hadden hun eigen wachtruimte, aangezien zij toch wel wat nerveus waren over hun nieuwe kapsel.

Als eerste was moeder Simone aan de beurt. Haar dochters keken gespannen toe wat de kapper met haar van plan was. Simone is echter geen gemakkelijke klant, zij is erg kritisch en moest de kapper dan ook meerdere malen aanwijzingen geven. Beide dochters leken niet erg enthousiast over het nieuwe kapsel van hun moeder, en met de nodige tegenzin namen zij plaats in de kapperstoel. Na afloop keken zij voorzich-



tig in de spiegel en tot hun grote geluk had de kapper er iets moois van gemaakt. Ook moeder Simone was zeker niet ontevreden over het eindresultaat. Het enige waar ze zich nog een beetje zorgen om maakte was wat er met hun mooie afgeknipte haartjes zou gebeuren. Gelukkig wist de spinster er ook dit jaar samen met de kinderen weer mooie bolletjes wol van te maken. Onze hartelijk dank daarvoor, ook namens Lana, Wendy en Simone!

Al met al was het ook dit jaar weer een zeer geslaagd schaapscheerdersfeest. Alleen... na het knippen lijken de dames zich wel een beetje arrogant te gedragen tegenover bezoekers die lang niet bij de kapper zijn geweest! Wij verwachten echter dat dit wel weer over gaat als hun eigen haren weer wat zijn aangegroeid.

Daniëlle Buys

De kinderboerderij wordt beheerd door de buurt. Vrijwilligers zorgen voor de dieren, onderhouden de boerderij en ontvangen bezoekers. Maar ook het organiseren van feesten of andere activiteiten, het maken van de nieuwsbrief of het beheren van de financiën is het werk van betrokken buurtbewoners.

Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom! Meehelpen kan door iedere week een vast dagdeel op de boerderij te zijn, maar ook door incidenteel te helpen of een bijdrage aan de organisatie te leveren; er zijn mogelijkheden genoeg. Joop Capel en Eddie Pelle (te bereiken via de boerderij) kunnen er meer over vertellen.

Wilt u de boerderij in de buurt steunen en in 2000 onze nieuwsbrieven blijven ontvangen?

Maak dan uw donateursbijdrage over met bijgaande acceptgirokaart!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen. Dit is nog steeds de doelstelling van stichting Stadsboerderij De Dierencapel.

Bestuur:

Daniëlle Buys, Joop Capel, Eddie Pelle, Juul Schouten.

Beheer boerderij (waarnemend):

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Eddie Pelle

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag: van 10 tot 16.30 uur. Vrijdag: van 10.00 tot 13.00 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten, op vrijdagmiddag kan dat ook het geval zijn.

Vakantiesluiting: van zondag 6 augustus tot en met zondag 27 augustus is de boerderij elke dag gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2000

nr. 4



Hierbij ontvangt u, als trouwe donateur en bezoeker, weer een nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. In deze nieuwsbrief nieuws over de schapen (we krijgen lammetjes!), en over de nieuwe jonge konijnen, die zich graag laten oppakken en aaien door onze kleine bezoekers. Verder natuurlijk de beste wensen. We hopen u allen in het nieuwe jaar weer vaak te zien op de boerderij.

OVER DE DIEREN

Met de dieren op de Dierencapel gaat het goed. De ratjes, cavia's, geitjes, eenden, ganzen, Miss Piggy en kippen, ze hebben het allemaal goed naar hun zin. Ook de dolfin vermaakt zich prima.



DANK

Op 1 juli ontvingen alle trouwe donateurs een nieuwsbrief. Door een misverstand ging er toen iets mis met de acceptgirokaart. Gelukkig konden we dat weer via een brief rechtzetten. Op die brief kregen we een grandioze reactie! Met de opbrengst van alle donaties konden we alle kosten die gemaakt werden weer voldoen.

Hiervoor willen we iedereen heel erg bedanken. We hopen dat we komend jaar weer op u mogen rekenen!

ER ZIJN WEER KONIJNTJES!

Het heeft een tijdje geduurd, maar ze zijn er weer: ze dartelen in de grote stal en soms zijn ze zelfs met elkaar op de wei aan het rennen: 4 jonge konijntjes!

Veel van u zullen het nog wel weten dat we in 1999 getroffen werden door een ramp wat onze konijnen betreft. 's Morgens was er een klein konijntje over het hek gezet. Door wie, dat wisten we niet.

Het gevreesde virus

Het was een lief konijntje, maar het bleek dat het een vreselijk virus bij zich droeg: het gevreesde snot-virus! Diezelfde ochtend kwam er een deskundige bij, en die

heeft het beestje meteen uit haar lijden gehaald.

Helaas, helaas had het korte bezoekje toch tot gevolg dat al onze konijnen het virus ook kregen, zelfs de twee grote Vlaamse



reuzen. De konijntjes uit de hokken moesten wij toen allemaal in laten slapen. Dit tot groot verdriet van vele (ook kleine) bezoekers van de kinderboerderij.

Nog geen nieuwe konijntjes

Het virus is zo hardnekkig, dat we de hokken met G5 moesten ontsmetten. Vervolgens moesten de hokken een half jaar leeg blijven staan.

Vlaamse reuzen

Toen kregen we begin september een aanbod van een andere kinderboerderij: of wij

niet 4 jonge konijntjes wilden overnemen. Dat wilden we graag, maar eerst moesten we dan de groete Vlaamse reuzen kwijt. Die konden niet samen op de boerderij. Eerst leek het erop dat we ze bij particulieren konden onderbrengen, maar helaas zagen die er op het laatste moment weer vanaf. Omdat de tijd begon te dringen, moesten we toen andere stappen nemen, en hebben we ervoor gekozen dat de Vlaamse reuzen plaats moetsen maken voor de jonge konijntjes.

Nieuwe start

Sinds 10 oktober hebben we dus weer een nieuwe start gemaakt met jonge konijnen. Het zijn er in totaal 4: 1 poolkonijn, 1 hollander, 1 zwarte hangoor en 1 angora-konijn. We hopen van harte dat deze konijnen het leed van de andere konijnen bespaard blijft en dat ze maar lang bij ons mogen blijven.



Als alles goed gaat krijgen we van het voorjaar lammetjes!

Schape ondergebracht

Dit jaar hebben we besloten de schape te laten dekken. Vorig jaar kon het niet omdat ze toen te dik waren om zwanger te raken. Maar dit jaar hebben we het wel geprobeerd.

Daardoor was het een tijdje wat stiller op de boerderij: de schape waren namelijk al vanaf 7 oktober ondergebracht bij een boer om gedekt te worden. Sinds begin november zijn ze weer terug en ze blijven bij ons tot ongeveer eind februari 2001. Dan gaan ze weer naar de boer. Daar blijven ze dan tot ze hebben geworpen.

Lammetjes: rond half maart

Rond half maart wordt het dus hopelijk feest op de boerderij: dan komen de schape terug met hun lammetjes. Wat zullen we daarvan gaan genieten!

Waarom niet hier geboren laten worden?

Deze keer hebben we het zo geregeld dat de schape bij de boer hun lammeren krijgen, en niet hier op de boerderij. Dit hebben we zo gedaan, omdat we het niet verantwoord vonden om ze hier te laten werpen. Aan het lammeren zijn namelijk nogal wat risico's verbonden. Zo moet je tegen de tijd dat ze moeten werpen dag en nacht waken. Op dit moment hebben we daar jammer genoeg niet de deskundige mensen voor.

Hopelijk kunnen we u allen zo rond eind februari/half maart een uitnodiging sturen om de lammetjes te kunnen begroeten!

TRIESTE MEDEDELING:

Op 4 oktober kregen we een trieste mededeling te horen van de boer waar wij onze schape hadden ondergebracht. Er waren bij hem 4 schape de sloot in gelopen en vervolgens verdronken. Eén van die vier bleek een schaap van ons te zijn namelijk één van onze jonge schape. Dit is op de kinderboerderij hard aangekomen.



VRIJWILLIGERS

Op 17 november is er een advertentie verschenen in de krant, met de oproep voor vrijwilligers. Op die advertentie zijn verschillende reacties gekomen en op dit moment maken we daar een selectie uit. Wanneer we weer voldoende mensen hebben om te helpen, kunnen we ook weer wat activiteiten opstarten, zodat we weer wat meer leven in de brouwerij krijgen.

De eerste vrijwilliger is trouwens al aangenomen: ze heet Marieke Laroo. Ze werkt op dinsdag- en donderdagochtend. Steeds 4 uur per keer. We zijn reuze blij met haar, en heten haar van harte welkom!

Meer vrijwilligers

Vrijwilligers zorgen voor de dieren, onderhouden de boerderij en ontvangen bezoekers. Maar ook het organiseren van feesten of andere activiteiten, het maken van de nieuwsbrief of het beheren van de financiën is hun werk.

Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom! Meehelpen kan door iedere week een vast dagdeel op de boerderij te zijn, maar ook door incidenteel te helpen of een bijdrage aan de organisatie te leveren; er zijn mogelijkheden genoeg. Joop Capel en Eddie Pelle (te bereiken via de boerderij) kunnen er meer over vertellen.



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen. Dit is nog steeds de doelstelling van stichting Stadsboerderij De Dierencapel.

Bestuur:

Daniëlle Buys, Joop Capel, Eddie Pelle, Juitl Schouten.

Beheer boerderij (waarnemend):

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Eddie Pelle en Francisca Jungslager

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag: van 10 tot 16.30 uur. Vrijdag: van 10.00 tot 13.00 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten, op vrijdagmiddag kan dat ook het geval zijn.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Maart 2001

nr. 5



Hierbij ontvangt u, als trouwe donateur en bezoeker, weer een nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. Heugelijk nieuws dit keer: de schapen hebben ieder een tweeling gekregen! Vier schattige lammetjes dus. Verder: nieuwe konijntjes, en een nieuw heel bijzonder schaapje. Helaas zijn we vooralsnog gesloten vanwege de mond- en klauwzeer risico's. We hopen dat we snel weer open mogen en dat we u dan weer vaak mogen zien.

FINDELIJKE SLUITING

Op dit moment zijn we, net als alle andere kinderboerderijen, gesloten. Mond- en klauwzeer - dat nu in Engeland heerst - is zo'n vreselijk besmettelijke ziekte, dat de overheid geen enkel risico voor besmetting wil lopen. Alleen mensen die de dieren bijvoorbeeld te eten geven of verzorgen, hebben vrij toegang. We weten niet voor hoelang deze maatregel geldt, maar hopen natuurlijk dat de sluiting snel voorbij is.

OPROEP

Zoals elk jaar ook dit jaar weer een oproep om uw steun aan de kinderboerderij te betuigen. Vandaar de bijgesloten acceptgirokaart. En we hebben het ook dit jaar weer hard nodig! De subsidie die we van de gemeente krijgen, is immers niet voldoende om de boerderij draaiende te houden. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank.

TWEE TWEELINGENTJES!

Allebei de schapen hebben vlak na elkaar een tweeling gekregen. Symone, de moeder van schaap Wendy, heeft twee zwarte rammetjes geworpen. En ook Wendy heeft het leven geschonken aan twee rammetjes: een witte en een heel bijzondere 'dalmatiër'.

'Het was eigenlijk de bedoeling dat de schapen bij de boer zouden lammeren,' zegt Joop, 'maar door het vervoersverbod van dieren kon dat niet doorgaan.' Joop zelf was aanwezig toen hij merkte dat het ging gebeuren. Hij belde meteen met de dierenarts, Daniëlle. 'Bij dit soort zaken moet er een deskundige bij zijn,' zegt Joop. Op dinsdag 6 maart zo rond 19.45 uur was het zover. Symone, de zwarte bles, schonk het leven aan twee zoons. 'Ze zijn iets te vroeg geboren,' zegt Joop 'en dat kun je wel zien: de twee zwarte lammetjes zijn allebei wat aan de kleine kant.' Dat de lammetjes wat kleiner waren, was eigenlijk maar goed ook, zegt Joop, daardoor was de bevalling wat makkelijker en kon alles op natuurlijke wijze verlopen.

Wendy nu ook moeder

Nadat haar moeder die avond was bevallen, is Wendy diezelfde nacht ook bevallen.

Daniëlle de dierenarts: 'Dat zie je wel vaker: dat wanneer het ene dier geworpen

heeft, dat het andere dier dan ook begint. Dat komt doordat ze het geluid van de lammetjes horen: dat wekt de weeën op.'

Wendy kreeg voor het eerst lammetjes

en dat is altijd spannend. Zal het goed gaan allemaal? Zal ze de kleintjes kunnen voeden?



Een wit rammetje en een dalmatiër

De lammetjes van Wendy zijn nog een stuk kleiner dan de twee zwarte rammetjes. Ze zien er ook heel anders uit. De ene is wit en de ander is heel bijzonder gestipt. Het lijkt net een klein dalmatiër-hondje.

Het nog niet helemaal duidelijk of Wendy in staat is om haar jongen zelf te voeden. Na de bevalling was ze eerst helemaal van streek. Later ging het alweer wat beter met haar.

Wie de lammetjes ziet, kan niet anders dan ontroerd zijn: wat zijn ze schattig met hun zachte lijfjes en kwispelende staartjes.



EEN BIJZONDER SCHAAPJE

Nieuwe aanwinst van de kinderboerderij: een quessant schaap. Het quessant schaap komt oorspronkelijk van het kleine eiland Quessant, voor de kust van Bretagne. Door de barre omstandigheden ontstond door natuurlijke selectie dit kleine, oersterke schapenras. Inmiddels is het een zeer zeldzaam ras geworden, wereldwijd zijn er maar enkele duizenden! En wij hebben er één van. Ons schaapje, Chicita, is heel sierlijk en heeft een prachtige dikke vacht. Heeft u het al gezien?

Filipo de oudste haan van de kinderboerderij is naar het bejaardentehuis.

Een bijdrage van Jesse van 't Hull

Toen ik hoorde dat Filippo, de haan, weg moest, omdat hij verstoten werd door de andere hanen, vroeg ik of mijn vader wist wat we konden doen. Hij zei dat ik hem wel mocht hebben, dan konden we wel een hok bij de boot (Prinseneiland tegenover de kinderboerderij) maken.

Het maken van het hok heeft even geduurd, maar nu is het af!

Van Joop (na heel lief te lachen) mocht ik ook een oud kipje mee naar Filippo nemen. Ze zijn heel gelukkig samen.

Naschrift Nieuwsbrief:

Helaas is het kipje na twee weken overleden. Misschien was ze te oud? Misschien was het leven met alleen Filippo teveel voor haar? We zullen het niet meer te weten komen. Het is ieder geval een geruststellend idee dat bejaarde kippen en hanen nu een fijn plekje hebben om hun oude dag door te brengen.



TRIESTE MEDEDELINGEN:

** Het bruine geitje Golor, hebben we moeten laten inslapen, nadat zij een hersenbloeding had gehad.*

** Bomba het lieve, witte konijntje heeft helaas een spuitje moeten krijgen. Zij was erg ziek: door een gezwel in haar hersenen, functioneerden haar benen niet meer.*

** Joke, de cavia die al 9 jaar bij ons was is ook overleden.*



MOEDERS EN VADERS

Wij zoeken mensen (moeders, vaders, dierenvrienden) die het leuk vinden om voor kinderen verschillende activiteiten te organiseren of te begeleiden. Wie heeft er zin?

Er zijn de volgende mogelijkheden:

- * Eieren schilderen en eieren zoeken. Dit is voor twee leeftijdsgroepen en zal zo rond Pasen zijn. Graag aanmelden voor eind maart.
- * Hulp bij activiteiten rond het schaapscheren. Dit is ongeveer eind mei.
- * Hulp bij activiteiten rond werelddierendag, de eerste week van oktober.

Dit zijn vaste activiteiten, maar wellicht dat er ook nog andere zaken op het programma kunnen komen. Heeft u ideeën of interesse? Kom gezellig langs om eens te praten of u aan te melden. U bent van harte welkom.

Nieuwe konijntjes

Heeft u de nieuwe konijntjes al gezien? In totaal hebben we er nu 7. Er is een nieuwe rood-bruine, een zwarte, een half angora en een kruising papilon.



4

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Daniëlle Buys, Joop Capel, Eddie Pelle, Jans Schouten

Beheer boerderij (waarnemend):

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Eddie Pelle en Francisca Jungslager

Adres:

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
gina: 44 69 641

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag: van 10 tot 16.30 uur. Vrijdag: van 10.00 tot 13.00 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Juni 2001

nr. 6



Hierbij weer een nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. Na lange tijd dicht te zijn geweest vanwege het Mond- en Klauwzeer gevaar, zijn we nu weer open! Tijdens de sluiting is er veel gebeurd op de boerderij, vandaar dan ook deze nieuwsbrief: om u op de hoogte te stellen van het wel en wee van de lammetjes, de konijnen, de geiten en ook om een dringende oproep te doen aan mensen die in het bestuur van de kinderboerderij willen.

VAKANTIE SLUITING

Ook deze zomer gaat de kinderboerderij weer een paar weken dicht: tussen 28 juli tot en met 24 augustus zijn de hekken gesloten. Tot die tijd en vanaf 25 augustus bent u van harte welkom!

VRIJWILLIGERS

Op dit moment werken er op de kinderboerderij veel vrijwilligers. Dankzij hun geweldige inzet loopt alles op rolletjes. Hoera voor Dani, Patricia, Joost, Daphne, Tamara, Evelien, Bianca en Uwe!

DE KONIJNEN: HOEVEEL ZIJN HET ER WEL NIET?

Wat is de konijnen familie uitgebreid in korte tijd! In alle hokken ligt wel een nest met jonge konijntjes. Wat zijn ze lief! Sommigen zijn nog zo klein als muisjes, anderen kunnen al aardig opgetild en geaaid worden.

Wie de vader is van dit hele nageslacht? Het zou Bambi (of Bambix) moeten zijn, het zwarte konijn met de hangoren die zo vaak vrij rond huppelt, en die zonder problemen over het schot van 5 planken springt om bij de andere konijnen te kunnen zijn.

Maar 'stille Henkie' wordt ook niet vertrouwd. Ze zeggen wel dat hij gecastreerd is, en hij zit daar wel zo stilletjes, maar hoe komt het dan dat al die schattige kleintjes zoveel op Henkie lijken???

Namenwedstrijd

Nu er zoveel nieuwe konijntjes zijn, is er grote behoefte aan wat creatieve ideeën voor konijnen-namen. Bij de konijnenhokken hangt een wedstrijd formulier: vul voor ieder konijn een leuke naam in. Dan maak je kans dat jouw naam gekozen wordt!

DE LAMMETJES: HOE ZIJN ZE OPGEGROEID?

In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat er twee tweeling-lammetjes geboren waren. Hoe is het allemaal gegaan?

De lammetjes van Symone

Met de twee zwarte lammetjes van Symone ging het in het begin heel goed. Ze dronken bij de moeder en je zag ze groeien. Wat een schrik en verdriet was het dan ook toen bleek dat één van de lammetjes zich - waarschijnlijk spelenderwijs - in de ruif had verhangen. Iedereen was erg van slag. Het andere lammetje is inmiddels uitgegroeid tot een flink groot lam en met hem gaat het goed.

De lammetjes van Wendy

Het opgroeien van het witte lammetje en het dalmatiër lammetje was weer een heel ander verhaal. Wat waren ze klein toen ze geboren werden! Zouden ze het wel redden? Al snel bleek dat Wendy haar jongen zelf niet wilde voeden.

Dat werd een heel gedoe, want toen moest ze afgekolfd worden (wilde ze niet), en dat moest via flesjes aan de lammetjes gegeven worden. Het werd echt zorgelijk toen vervolgens bleek dat Wendy te weinig melk had. De lammetjes moesten toen met spoed biest krijgen (binnen 30 minuten, gelukkig lukte dat via onze handelaar), en daarna moest over worden gegaan op melkpoeder.

Voeden met het flesje

De lammetjes zijn toen in het begin 6 keer per dag gevoed met het flesje: de eerste voeding om 8 uur en de laatste om 24.00 uur. Dat was dus echt nachtwerk. Dankzij de toffe medewerkers is dat allemaal gelukt. Nu zitten ze op 2 voedingen, dus de grootste zorg is voorbij. Grandioos gedaan allemaal!

SCHAPENSCHEREN

Op 24 mei zijn de schapen weer uit hun winterjas verlost. Ook het quesant schaapje Chicita moest eraan geloven. Zij kon dit echter niet waarderen en

sputterde dan ook aardig tegen. Helaas hebben we er geen feest van kunnen maken, door de MKZ-sluiting. Volgend jaar beter!

Coupe Ravage voor Chicita

Ons Bretonse schaapje Chicita heeft het moeilijk. Na eerst een dood lammetje te hebben gekregen, en een ontsteking te hebben opgelopen, zijn nu de geiten niet zo gecharmeerd van haar kapsel; ze trachten haar kaal te vreten, waardoor ze voorzien is van een coupe ravage. Ze mag nu vaak binnen blijven en we hopen dat ze gauw weer de oude is.

MEMORIAM: BIZ

Bijna 3 jaar is onze BIZ geworden. Op 9 april 1998 werd ze bij ons geboren, en 2 weken later overleed haar moeder. Toen werd ze met de fles door ons groot gebracht. Van verre kon je haar horen roepen: 'Mèèèèlk!!!!'. We bleven maar melk aanslepen, en ze werd verwend als een prinsesje: overal liep ze achter ons aan. Ze mocht zelfs in het kantoortje!



Omdat ze toendertijd nog geen naam had, besloten we op een kinderboerderij-feest een namenwedstrijd uit te schrijven. Alle kinderen mochten meedoen, en uiteindelijk won de naam Biz. Dit was afgeleid uit haar kleuren: Bruin, wit, en Zwart.

Tot ons groot verdriet is ze op 26 april overleden aan een hersenbloeding, die zij door onbekende oorzaak heeft opgelopen (of heeft ze straf gekregen door al het haar van Chicita op te eten?)

Een herinnering aan Biz

Door Tamara

Als mij de vraag gesteld zou worden wie er van onze dieren voor het eten in de wereld is gezet, dan hoef ik daar geen moment over na te denken. Het antwoord zou onomstotelijk BIZ zijn. Van konijnenvoer tot kalkoenbrokken, het maakte haar niet uit wat ze at. Haar motto was waarschijnlijk dan ook: 'alles wat te eten is, eet ik'

Dat ze bovendien de nodige moeite wilde doen om aan al dat eten te komen, werd mij als medewerker van de boerderij al vrij snel duidelijk. Als Biz namelijk weer eens in geen velden of wegen te bekennen was, was de kans zeer groot dat ze zichzelf door de opening van het kippenhok, konijnenhok of zelfs de kippenren had gewurmd!! En als je er dan eindelijk achter kwam waar ze uithing, was de bak al leeg en zat al het voer in haar maag. Deze gedrevenheid van Biz om aan (nog meer) voedsel te komen, zal ik zeker missen.



NIEUWE BESTUURSLEDEN: WIE WIL ONS KOMEN HELPEN?

Na 3 jaar voorzitterschap, liet Eddie Pelle ons afgelopen maand weten niet langer zijn bestuurstaken op de boerderij te kunnen vervullen. Wij zijn hem erg dankbaar voor zijn inzet, enthousiasme en liefde voor de boerderij. We zullen hem dan ook ERG missen.

Geen subsidie

Helaas houdt zijn vertrek ook in dat het aantal bestuursleden tot het minimum is gedaald: namelijk drie. Zonder deze drie bestuursleden zou de boerderij geen rechtsgeldige stichting meer zijn, en dan zouden we geen subsidie meer krijgen! Deze subsidie is natuurlijk hard nodig om de dieren te kunnen verzorgen. Wie, oh wie komt ons helpen?

Wat houdt het lidmaatschap in?

We vergaderen 1 keer per 2 à 3 maanden over de gang van zaken op de boerderij en verdelen dan taken zoals de coördinatie van het nieuwsblaadje, organiseren van feesten en activiteiten, vrijwilligers werven, financiën en contacten onderhouden met de gemeente.

Natuurlijk bent u ook voor alle andere vrijwilligers-activiteiten van harte welkom!

Wilt u er meer over weten of wilt u zich aanmelden?

Neem dan contact op met Daniëlle (06 29323184, spreek in op de voice-mail), of met Joop (4206855 tijdens de openingstijden van de boerderij, of spreek in de op de voice-mail).

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Daniëlle Buys, Joop Capel,
Juul Schouten

Beheer boerderij (waarnemend):

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Francisca Jungslager

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641

Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de
boerderij altijd gesloten.

Adopteer je lievelingskonijn

Je kunt je lievelingskonijn adopteren. Bij Joop ligt een lijst waarop je eigen naam kunt zetten, met de naam van je lievelingskonijn. Hoe de adoptie precies in zijn werk gaat, wordt later bekend gemaakt.



*Hierbij weer een nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dieren-
capel. We zijn alweer een tijdje open na de vakantiesluiting,
en deze nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te stellen
van het reilen en zeilen van allerhande zaken op de kinder-
boerderij. Hebt u de nieuwe schaapjes al gezien? Hebt u al
een konijntje geadopteerd? Lees er alles over in deze
nieuwsbrief.*

DE VAKANTIE

Op deze plaats wil ik alle vrijwilligers heel erg bedanken voor de afgelopen tijd. Door de lange sluiting in verband met de mond- en klauwzeer, en de vakantiesluiting daar weer achteraan, was dat een hele rare periode voor de kinderboerderij: zo lang zonder publiek. Gelukkig is dat allemaal achter de rug en kunnen we de draad allemaal weer oppakken. Dank voor al jullie werk en geduld!

Joop Capel

AFSCHEID VAN EEN TROUWE VRIJWILLIGSTER

Tamara heeft ons ruim drie en een half jaar geholpen als vrijwilligster. Zij gaat nu een studie doen en die kan ze niet combineren met het helpen op de kinderboerderij. Jammer! Tamara, we zullen je enorm missen. Ook namens alle dieren, heel erg bedankt voor al je werk en je tomeloze inzet!

Alle medewerkers en het bestuur



De bloembakken

Wij zijn van het voorjaar begonnen met het opfleuren en zo gezellig mogelijk maken van de kinderboerderij. Misschien hebt u de 6 bloembakken gezien die we hebben gevuld met verschillende soorten plantjes? De plantjes zijn goed aangeslagen en we hebben er leuke reactie op gekregen. Wie weet kunnen we één en ander nog uit gaan breiden.

Dwerggeitjes

Iedereen in de buurt heeft ze vast wel gehoord: de dwerggeitjes. Voor één van de twee kan enorm hard en hoog Bèèèèèh zeggen. Inmiddels hebben we de indruk dat ze zich steeds meer op hun gemak gaan voelen en ze steeds rustiger worden.

DE LAMMETJES: HET ZIJN INMIDDELS VOLWASSEN SCHAPEN

Weet u nog die schattige lammetjes in het voorjaar? De kinderen van Wendy en Symone. Hoe staat het met de schapenfamilie?

Symone en Wendy

Weet u het nog? Symone was de moeder van het zwarte lammetje en Wendy was Symone's dochter en de jonge - maar niet zo zorgzame - moeder van het witte en het dalmatiër lammetje. De lammetjes werden groter en groter.

Teveel geitjes en schapen

Met de komst van de dwerggeitjes ontstond er - met zoveel geitjes en schapen - het gevaar voor mond- en klauwzeer. We hebben toen besloten om Symone en Wendy met het zwarte lammetje weer naar de

boer te laten gaan. We vonden het heel jammer om ze te laten gaan: ze zijn allebei wel ongeveer zeven jaar bij ons geweest!

Een wit en een dalmatiër schaap

Op de kinderboerderij hebben we nu nog de tweeling van Wendy over: het witte schaap en het bijzondere dalmatiër schaap. Het is haast onvoorstelbaar dat zij die twee piepkleine lammetjes waren! We hopen dat zij maar lang bij ons mogen blijven.



ADOPTIE VAN KONIJNTJES

Toen er vlak voor de zomer allemaal konijnen werden geboren, begon er spontaan een heel adoptie circuit te ontstaan. Allemaal kinderen wilden hun lievelingskonijntje adopteren. De vakantiesluiting vertraagde dat proces een beetje, maar inmiddels zijn er maar liefst 25 adoptie vaders en moeders op de boerderij.



Het doel van de adoptie is om de kinderen te leren met dieren om te gaan. Dat gaat op een hele speelse manier. Het kind mag gewoon zijn of haar adoptiekonijntje zo vaak als het wil komen bezoeken en aaien en er van alles over vragen. Het leuke is de kinderen zien het echt als hun eigen konijntje!

Adoptiepas

Als je een konijntje adopteert, krijg je een heuse adoptiepas. De vrijwilligers hebben er een mooi pasje van gemaakt. De naam van het kind staat erin en de geldigheid van de pas. Bovendien staat er een foto in van het geadopteerde konijn en de naam van het konijntje. Iedereen is enthousiast over deze manier van adopteren! Adoptie van een konijntje kost Dfl 25.= per half jaar.

NIEUWE SCHAAPJES!

Ons bijzondere Quessant schaapje Chicita had een moeilijke start bij ons. Nu gaat het gelukkig beter.

Toen Chicita net bij ons was, werd ze door de geitjes bijna helemaal kaal gevreten. Vooral het bruine geitje Biz had het op haar vacht gemunt. Ze zag er - met haar 'coupe ravage' - niet alleen heel zielig uit, ze was ook helemaal gestresst. Heel begrijpelijk natuurlijk.

Nieuwe vriendjes

Gelukkig is dat verleden tijd! De geitjes laten haar inmiddels met rust en haar vacht begint weer goed te zetten. Bovendien heeft ze sinds kort gezelschap gekregen van 3 mede Quessant schaapjes: 2 bruine - zals zijzelf - en een zwarte. Laten we hopen dat de dames het met z'n vieren goed kunnen vinden.



DONATEURS

De penningmeester kwam met het slechte nieuws dat er vanaf begin augustus geen donatie meer was binnengekomen. Dat betekent dat we vanaf die datum een inkomstenverlies hebben van maar liefst 48%. Voor onze kinderboerderij is dat heel zorgelijk, omdat we alleen kunnen bestaan dankzij de donaties. Kunt u, trouwe donateur, even nakijken of u uw donatie al heeft voldaan?

!

Hebt u interesse in een bestuursfunctie of in vrijwilligerswerk?

Neem contact op met Joop Capel (4206855 tijdens de openingstijden van de boerderij, of spreek in de op de voice-mail).

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Daniëlle Buys, Joop Capel,
Juil Schouten.

Beheer boerderij (waarnemend):
Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:
Francisca Jungslager

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641

Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag:
van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de
boerderij altijd gesloten.



DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2001

nr. 8

Hier is de kerst- en nieuwjaarsnieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. Aan iedereen een fijne kerst en een goed 2002 toegewenst, van ons, maar natuurlijk ook van al onze dieren. Hebt u de mooie kerstverlichting al gezien? Nieuws deze keer over een leuke Sinterklaas knutselwedstrijd, over ons voederbeleid (niet voeren!), over Polly, maar ook over wat meer treurige zaken, zoals het verdwenen grote konijn en plotseling gestorven geitjes. En iets over vandalisme, bah wat kinderachtig is dat toch!

NIET VOEREN

Wij ontvangen iedere dag veel enthousiaste en vaak jonge bezoekers. Daar zijn we bijzonder blij mee, omdat het onze doelstelling is om kinderen in contact te laten komen met dieren zodat zij vertrouwen in de omgang met dieren krijgen.

Helaas gaat het soms wel eens mis. Wij komen dat vaak toevallig tegen, want vaak is er maar 1 persoon om de zaak in de gaten te houden.

Complete bos wortelen

Zo komt er elke week een moeder met haar kindje van ongeveer anderhalf om met de konijntjes te knuffelen. Soms neemt ze een beetje wortelloof mee. Wij zien dat, maar vinden dat okee. Enkele weken geleden zet dezelfde moeder opeens haar kind tussen de konijnen met een complete bos wortelen.

Ramp

Dan geschiedt er een kleine ramp: alle konijnen schieten op het kind af, het kind

raakt in paniek, laat de bos los en heeft vervolgens een konijn in zijn vinger hangen. Het kindje bloedt, wij verbinden het en adviseren de moeder om naar de dokter te gaan.

Niet voeren

Dit ongelukje was niet gebeurd als er advies was gevraagd. Helaas komen dit soort zaken met het voeren van de dieren steeds vaker voor. Omdat het zo onvriendelijk staat om om de vijf meter een bordje neer te hangen van 'niet voeren', willen we het het op deze manier proberen duidelijk te maken.

Voeren kan gevaarlijk zijn

Het voeren van de dieren kan voor de dieren gevaarlijk zijn (sommige dieren eten heel speciaal eten), maar, zoals het voorbeeld aangeeft, ook voor u. Oud brood, of ongekookte groente resten dus graag in het sluisje, of geef het af. Dank u!

Vertel het iedereen: niet voeren!

VAN EEN AANTAL DIEREN HEBBEN WE AFSCHIED MOETEN NEMEN

Dag kleine dwerggeitjes

Op zaterdag 27 oktober vond Joop 's ochtends bij het loslaten van de dieren het kleine dwerggeitje Miemi dood in haar stal. Hoe zij aan haar einde is gekomen is voor ons allemaal onbegrijpelijk, omdat ze 's avonds nog vol blijdschap aan haar worteltjes stond te knabbelen. We hebben niets vreemds aan haar ontdekt. Ze was nog maar 9 maanden oud, waarvan 3 op onze boerderij.

Op donderdag 13 december is Mieke, het zusje van Miemi ook overleden. Ook nu was het een grote schok, omdat het, net als bij Miemi, volkomen onverwacht en onverklaarbaar was.

Dag Binky

Het zwarte geitje Binky is weggegaan van onze kinderboerderij. Ze is 4 en een half jaar bij ons geweest: en heeft ons veel vrolijkheid maar ook zorgen bezorgd. Zo kon het zijn dat ze 's ochtends geen goed humeur had. En dan kreeg de arme miss Piggy het te verduren van haar. Alsof ze ging kijken of de aardappels al gaar waren, zo prikte ze dan met haar hoorns in ons hangbuikzwijntje, en meestal waren die aardappels dan nog niet gaar, want hup daar prikte ze opnieuw. Ook wilde ze nog wel eens met haar voorpoten op Piggy staan dansen omdat ze even over het muurtje naar buiten wilde kijken. Ondanks al deze capriolen, zullen we onze kattedop toch missen.

Dag Daphne

Op zondag 16 september kregen we een zwart Quessant schaapje en een Frans hangoor konijn aangeleverd. Daar waren we reuze blij mee, want er konden wel weer wat nieuwe dieren bij. Vooral omdat de twee grote Vlaamse reuzen weg waren, waren we in ons sas met het grote konijn.

Op zaterdag 7 oktober hebben we echter vergeten om Daphne (zo noemden we haar) naar binnen te doen. Daar zijn we hard voor gestraft, want de volgende ochtend was het konijn spoorloos. We vrezen dat dit het werk is van de vandalen (zie pagina 3). Wat vreselijk: we hebben maar 21 dagen van dat lieve en aanhankelijke konijn mogen genieten. We vragen ons af wie dit heeft kunnen doen! Hoe moeten we ons hiertegen wapenen?



VANDALISME

(Ingezonden stuk van Joop Capel)

Op zondagmorgen 18 november 2001 kwam ik op de kinderboerderij aan, en trof daar een grote puinhoop. Bij nader onderzoek bleek dat vandalen de drinkemmers hadden leeggegooid en het voer van de nachtdieren (ganzen, eenden en kalkoenen) over het plein hadden verspreid, de bak op het geitenplein lag omver, de putdeksel lag in de steeg, het kippenluik stond open en als laatste hadden zij een rol kuilhooi onder het zeil vandaan gehaald en uit elkaar getrokken en voor de deuren van het kantoor en magazijn gelegd.

Dit zette mij aan het denken. Het was al de vierde keer dat er na sluitingstijd ongewenst bezoek was ge-

weest. Een keer daarvan was op zaterdag 7 oktober toen ons grote konijn Daphne van de aardbodem is verdwenen. Nooit meer iets van gehoord.

Dus nu is de emmer vol en ben ik stappen gaan ondernemen. Aan de achterkant, waar zij binnenkomen (zie sporen) komt nu een hoog en breed hek op een meter afstand van het bestaande hekwerk van dezelfde firma en in dezelfde kleur.

Het is nu wachten op de plaatsing en hopelijk zijn de problemen dan opgelost. Op deze manier loopt het de spuigaten uit en is de moed en kracht tot in de schoenzolen gezakt.

Joop Capel

WELKOM AAN POLLY

Hoera, er is ook goed nieuws voor de boerderij. We hebben een nieuwe bewoonster en haar naam is Polly. Op 14 december kwam ze hier aan als een soort vroeg kerstkadoetje, om onze schok van Miemi en Mieke (zie pagina 2) te verzachten. Heel misschien zorgt Polly straks in het voorjaar wel voor een verrassing. Het kan namelijk zijn dat ze drachtig is. Dus dat betekent misschien wel een klein lammetje!

KLEUR- EN KNUTSELWEDSTRIJD MET SINTERKLAAS

Zaterdag 1 december is er een kleur- en knutselwedstrijd op de kinderboerderij gehouden. Het was een erg gezellige middag met de ouders en de kinderen. Buiten was het koud, maar binnen was het aangenaam door de kachel, en door de Sinterklaasliedjes op de achtergrond. Er was koffie, thee, en warme chocolademelk.

Omdat iedereen zo enthousiast was, zijn we van plan dit soort middagen vaker te organiseren.

Hierbij nog een keer de prijswinnaars:

Kleurwedstrijd:

- 1) Anika Mavridis
- 2) Mira Thompson
- 3) Christina van den Bos

Knutselwedstrijd

- 1) Anna Breukel
- 2) Romy Vijzelaar
- 3) Donna

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

*Daniëlle Buys, Joop Capel,
Juul Schouten.*

Beheer boerderij (waarnemend):

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Francisca Jungslager

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: *dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.*



DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

April 2002

nr. 9



*Hier is weer een nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierenca-
pel. Natuurlijk nieuws over de zich almaar uitbreidende konij-
nenfamilie (Joop zit dagelijks met een schepnet achter ze
aan). Verder de aankondiging van het Schaapsscheerdersfeest
op 11 mei: komt allen! Daarnaast weer de jaarlijkse oproep
aan alle donateuren. En verder: nieuws over onze kuikens, Pol-
ly en Miss Piggy, het paasfeest, enfin, lees maar!*

DONATEURS

*Zoals elk jaar vragen wij ook nu, in 2002,
een financiële bijdrage aan iedereen die
ons een goed hart toedraagt, en ons wil
(blijven) steunen in onze activiteiten. Van
de gemeentelijke subsidie alleen kunnen we
niet bestaan, we zijn dus afhankelijk van
uw gulle giften. Bij voorbaat heel hartelijk
dank!*

SCHAPEN SCHEREN : 11 MEI

Op zaterdag 11 mei gaan we de schapen
weer een knap jasje uit laten trekken. Daar
maken we natuurlijk een feestje van en ie-
dereen is uitgenodigd om vanaf 12.00 uur
langs te komen en deze mooie gebeurtenis
mee te maken. Het begin van de zomer!

We zijn benieuwd hoe onze schapen zich
gedragen bij deze 'ont(bont)manteling'.
We maken nog een precies programma. Zo-
dra dat rond is, hangen we het op het me-
dedelingenbord bij de ingang.

KUIKENS

In week 9 zijn we gestart met het laten
uitbroeden van kippeneieren. We probeer-
den het zo te plannen dat de kuikentjes
voor Pasen uit hun ei zouden kruipen. En
dat lukte! Sinds Pasen hebben we er 9. Ze
zitten in het hoge hok bij het kippenhok.
En iedereen die ze ziet is net zo enthousi-
ast over deze kleine donzige piepjes, als
over de jonge konijntjes.



POLLY ZOEKT TROOST BIJ MISS PIGGY

'Hoera, goed nieuws voor de boerderij', meldden we de vorige keer, want het nieuwe geitje Polly was misschien wel drachtig. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Tot ons verdriet kreeg ze echter onlangs een miskraam van 2 jonge geitjes. Deze jonge dieren waren nog helemaal kaal, wat erop duidt dat ze minstens een maand te vroeg op de wereld waren gezet.

Brood afpikken

De arme Polly! Ze liep de hele dag troosteloos in de rondte, te jammeren en te blaten. Wij konden haar niet troosten, maar uiteindelijk vond ze steun bij Miss Piggy, het hangbuik-zwijntje. Miss Piggy deed op haar manier haar best om de arme Polly wat af te leiden door bij het voederen al het brood van Polly op te eten. Gelukkig lijkt het erop dat ze zich gaandeweg weer wat beter gaat voelen, onze Polly.



NIEUW GRAS

U zult het wel gezien hebben: we hebben de twee weiljes helemaal om laten ploegen, maar vrees niet. Binnenkort groeit er weer groen gras op de nu kale vlakke

Het is een gezelligheid van belang bij onze konijnenfamilie. Moeders, zusters, vaders, ooms en tantes, neven, nichten. We houden de onderlinge familierelaties niet meer precies bij. Eén ding is zeker: het worden er steeds meer. Tot grote vreugde van alle bezoekers, want niemand blijft ongevoelig bij het zien van die schattige jonge konijntjes met al die verschillende kleuren vachtjes.

Loslopen

Omdat onze doelstelling is om kinderen in contact te brengen met dieren, hebben we vaak de konijnen in de stallen los lopen: één stal voor de jongens- en één voor de meisjeskonijnen.

Waar was moeder?

Blijkbaar was de scheiding toch minder strikt dan we dachten, want in week 6 vonden we 's morgens 2 nesten met jonge konijntjes in de stal. Wie oh wie waren de moeders? Die dienden zich niet aan, en wij zijn er niet achter gekomen, want de ochtend erna waren de jonge konijntjes reeds allemaal dood.

Veel nesten

We hebben toen het zekere voor het onzekere genomen, en alle mogelijke aanstaande moeders in hun eigen verblijf terug geplaatst. Dat had een goed effect want zie daar: het ene na het andere nest werd geworpen. Tot groot enthousiasme van alle bezoekers.

Particulieren

Het oorspronkelijke idee was dat alle jonge konijntjes naar kinderboerderij Floragaarde zouden gaan. Helaas is dit vanwege te laat afgegeven vergunningen niet gelukt. Dat betekent dat we ze binnenkort aan particulieren gaan proberen onder te brengen. Natuurlijk alleen bij diegene bij wie we het vertrouwen hebben dat ze goed terecht komen.



BREEK DE DAG, RAAP EEN EITJE

Paasfeest op de kinderboerderij

Weet u nog? Vorig jaar kon het paasfeest jammer genoeg niet doorgaan vanwege de mond- en klauwzeercrisis. Dit jaar kon geen crisis ons meer tegenhouden! Hoewel, misschien heeft niet iedereen een uitnodiging (op tijd) van ons ontvangen. Sorry daarvoor!

Kunstwerken

Het waren gezellige dagen en de educatieve ruimte zag er eindelijk weer eens uit zoals het moet: gezellig versierd en vol kinderen. De paashaas had de eieren goed verstopt, maar de kinderen hebben ze toch allemaal weten te vinden. Na het zoeken werd er flink geknutseld, en ontstonden er ware kunstwerken van paasmandjes en beschilderde eieren.

Hapje hooi

De enigen die wat treurig bleven in dit feestgedruis waren de dieren: zij keken zwijgzaam toe hoe de kinderen de heerlijke paaseitjes opaten, om zelf dan maar weer een hapje hooi te nemen. Een idee is misschien om volgend jaar de kinderen te verstoppen en de dieren te laten zoeken. Komt u dan ook kijken? Tot dan!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

*Danielle Buys, Joop Capel,
Juil Schouten*

Beheer boerderij (waarnemend):

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Francisca Jungslager

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

*Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de
boerderij altijd gesloten.*



DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

September 2002

nr. 10



Hier is weer een nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel' De zomer vakantie is over, dus binnenkort starten onze activiteiten weer: wol wassen, wol verven, kaarden, spinnen. We gaan nu ook ook andere dingen doen: breien, punniken en ja..ja.. weven. Allemaal leuke dingen dus de komende tijd op de kinderboerderij. Kijk daarom goed op ons mededelingenbord wanneer we gaan beginnen.

NIEUWE GEITJES

Hoera!!!!!! We hebben er weer nieuwe geitjes bij, en ooh wat zijn ze mooi en schattig. Polly is ook erg blij met haar nieuwe vriendinnetjes, hoewel ze nog wel een beetje aan hen moet wennen.

Namenwedstrijd

Deze kleine lieve geitjes hebben nog geen naam. Daarom hebben we weer een namenwedstrijd!!

Het wedstrijdformulier hangt op de staldeur, op de kinderboerderij. We willen graag dat je 1 naam geeft per geitje, want anders kunnen andere kinderen geen naam opschrijven. De leukste namen kiezen wij uit en geven die dan aan de geitjes.

BEDANKT!

De kinderboerderij wil graag alle mensen bedanken die ons wol en stof hebben gegeven voor onze activiteiten. Doordat we zoveel gekregen hebben kunnen we nu veel meer activiteiten starten. Heel erg bedankt dus, we gaan er iets leuks mee doen.

DONATEURS

Helaas hebben wij nog niet van alle trouwe donateurs bijdragen mogen ontvangen. Kunt u nog even kijken of u uw bijdragen dit jaar al heeft overgemaakt? Heel hartelijk dank!



BRAAMA HAAN

Jullie kennen hem allemaal wel, die hele mooie grote Braama haan. Hij is zaterdag 31 augustus jl. overleden op onze kinderboerderij. Het was een heel speciale haan, echt ongelooflijk groot. Hij was zelfs zo groot en zwaar dat hij veel moeite had met lopen. Hij strompelde wat rond op de kinderboerderij. Wij en zijn kippen zullen hem enorm missen. Dag mooie Braama Haan!



OVER HET HEK GEZET

Zoals wel vaker gebeurd, heeft ook vorige week iemand zijn dier over het hek van onze kinderboerderij gezet (waarschijnlijk om er van verlost te zijn). In dit geval is het een konijn. Laten we vooral hopen dat het beestje gezond is, en dat hij niet bij onze vrouwtjes konijnen heeft kunnen komen.....



Ja, ja, we hebben weer een groot konijn erbij. Hij is heel bijzonder en heel mooi. En het was een toeval dat we hem konden krijgen.

Een groot konijn in het nest

Ons vorige grote konijn Daphne is gestolen. Sindsdien waren we erg verdrietig, en ook hard op zoek naar een nieuw groot konijn.

We hoorden van een andere kinderboerderij dat er iemand was die angora konijnen fokte: hij probeerde een speciaal konijn te fokken met zachte en lange haren. Eindelijk was het hem gelukt, alleen in het nest zat ook 1 groot konijn. Dat was niet helemaal de bedoeling.

Ophalen

Toen wij ervan hoorden, hebben wij gebeld om te vragen of wij dat grote angora konijn misschien mochten hebben. Dat kwam die kinderboerderij toevallig heel goed uit, want zij wilden helemaal geen groot konijn. Zo kwam het dat wij op een ochtend het grote konijn op konden komen halen.

Geadopteerd

Ons oude konijn Daphne was indertijd door 2 meisjes geadopteerd. Deze meisjes waren heel verdrietig toen Daphne weg was. Nu konden zij het nieuwe konijn adopteren en zij mochten het een naam geven. Het werd:

KNABBEL.

Kammen en borstelen

Knabbel heeft een heleboel zachte haren die elke dag geborsteld en gekamd moeten worden. Dat is een heleboel werk. Als jullie willen, kunnen jullie helpen met het borstelen en kammen van Knabbel. Graag!

KALKOEN EN KONIJN FOETSIE!

Het is tragisch; er zijn weer dieren verdwenen van de kinderboerderij. Deze keer een kalkoen en weer een konijn.

Vrouwtjeskalkoen

Op 3 juni, voor de vakantie, is 1 van de 2 vrouwtjeskalkoenen op klaarlichte dag verdwenen. Ze liep s'middags nog vrolijk rond op de kinderboerderij, maar toen Joop de dieren s'avonds eten gaf kwam hij erachter dat ze weg was. We hebben toen meteen de buurtagent en de buurt ingelicht. Ze is echter nog steeds niet terug, en we missen haar allemaal heel erg. Weet iemand misschien iets???

Grijs konijn

Ook is er weer een konijn weg, deze is in de nacht van vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus verdwenen. Het was een konijntje dat in ons noodhok zat, wat op het kippenplein staat. Het was wildkleurig grijs, en verbleef in het hoogste hok. Weet iemand hier wat van??? Wij willen haar ook graag weer terug zien.



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Daniëlle Buys, Joop Capel,
Juil Schouten.

Beheer boerderij (waarnemend):

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Evelien, Joop Capel, Francisca
Jungslager

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641

Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag:
van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de
boerderij altijd gesloten.



Helaas konden wij de Nieuwsbrief nummer 11 niet meer achterhalen.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

April 2003

nr. 12



Het is weer lente! Ook op de kinderboerderij de Dierencapel. In deze nieuwsbrief allerlei informatie over wat er zoal gebeurd is de afgelopen maanden en wat er staat te gebeuren. Kijk ook op ons mededelingenbord over allerlei activiteiten die we in petto hebben.

NIEUWE GETTJES

Hoera!!!!!! Polly heeft twee prachtige bokjes gekregen. In de nacht van 15 op 16 maart zijn ze zonder problemen ter wereld gekomen. Ze zijn heel erg schattig en lief.



DONATEURS : EEN NIEUW JAAR!

Het jaar is weer begonnen, en dit betekent dat wij weer een beroep doen op alle donateurs voor een bijdrage aan onze kinderboerderij. Alleen met uw hulp kan de kinderboerderij functioneren, en wij danken u bij voorbaat dus ook hartelijk voor uw financiële steun. Ook namens de dieren!

JOPY EN POPY: NIET MEER OP DE KINDERBOERDERIJ

Twee jaar geleden werden ze hier op de kinderboerderij geboren: Jopy en Popy. We hebben ze met de fles groot gebracht en waren allemaal erg aan hen gehecht. Helaas moesten ze weg: terug naar de boer. Dag Jopy en Popy, we zullen jullie missen.



BERICHTEN

PLUIMVEE BINNEN

Een goede medewerker van de kinderboerderij pikte van internet op dat al het pluimvee (inclusief ganzen en kalkoenen) binnen moeten blijven. Dit is een verordening van het ministerie, die op deze wijze de vogelpest besmetting zo weinig mogelijk kans wil geven zich te verspreiden.



VERBOUWING

Begin januari zijn we gestart met een deel van de renovatie van onze boerderij. De vaste bezoekers zullen hier af en toe wel hinder van hebben ondervonden. Vooral diegenen met een kinderwagen. Voor ons zijn er gelukkig van praktische problemen opgelost, zodat onze panden weer optimaal gebruikt kunnen worden.

HET KONIJNTJE MOLLY

Helaas is ons konijntje Molly door een ongeval overleden. Het is vreselijk maar waar.

MISS PIGGY BLIJFT DRIE NACHTEN BUITEN

Piggy had laatst schijnbaar geen goede bui, want ze wilde absoluut niet binnenkomen om naar haar nachthok te gaan. Het ging Joop weer te ver om helemaal op zijn knieën te gaan om haar op andere gedachten te brengen, dus bleef ze buiten. Dat heeft ze drie nachten volgehouden. Volgens Joop kan het ook haar oude dag zijn.



DUIK IN ZWEMBAD

Een van de bokjes van Polly heeft al kennisgemaakt met het water in het zwembadje. Een meisje van ongeveer 5 jaar vond het bokje zo lief dat zij het even liet zwemmen. Of het bokje het leuk vond? Wij hebben hem er maar weer snel uitgehaald. We willen vragen of de ouders of verzorgers ook een oogje in het zeil willen houden. Bedankt.

ONZE NIEUWE MEDEWERKER: ROY!



Sinds 12 maart is Roy op onze kinderboerderij. Hij werkt zich nu in, 32 uur per week, en het is de bedoeling dat hij straks ook helemaal zelfstandig de kinderboerderij kan laten draaien. We hopen dat hij het werk leuk vindt, ook de samenwerking met alle vrijwilligers en wensen hem veel succes!

BREIEN EN PUNNIKEN

Op zaterdag 15 februari is er met een groepje kinderen weer eens gezellig gehandwerkt: we hebben gebreid en gepunnikt en geweven.

Houdt ons mededelingen bord in de gaten voor verdere aankondigingen van dit soort leuke activiteiten.



PAASFEEST

Ja, ja het is weer zo ver.

We hebben 19 april weer een PAASFEEST.

We gaan die dag weer allemaal leuke activiteiten doen als: eieren schilderen, kleurplaten kleuren, paas mandjes maken, eieren zoeken.

Het wordt weer hartstikke leuk!
Dus kom allen op Zaterdag 19 april!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

*Evelien Berger, Joop Capel,
Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.*

Beheer boerderij (waarnemend):

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

*Francisca Jungslager
Daphne, Joop Capel,*

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

*Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag:
van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de
boerderij altijd gesloten.*

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Augustus 2003

nr. 13



Het is ZOMER! Ook op de kinderboerderij de Dierencapel. In deze nieuwsbrief allerlei informatie over wat er zoal gebeurd is de afgelopen maanden en wat er staat te gebeuren. Kijk ook op ons mededelingenbord over allerlei activiteiten die we in petto hebben.

WE HEBBEN FEEST !!!

10 Jarig bestaan van de kinderboerderij!

Op zaterdag 6 september 2003 vieren wij het 10 jarig bestaan van de kinderboerderij.

Voor verdere informatie en schema van de feestdag let op ons mededelingenbord of informeer op de kinderboerderij!

JORIS

In het vorige krantje hadden we verteld dat onze geliefde Popy en Jopy van onze kinderboerderij waren vertrokken. Maar helemaal vergeten deden we ze niet, want op zaterdag 3 mei was het zwarte Oessant schaapje Evelien niet helemaal in orde. Ze wou haar stal niet uit en was heel hard aan het blaten (bleeehhhh), we dachten dat ze heel erg ziek was en hadden meteen de dierenarts gebeld.

De dierenarts liet wel heel lang op zich wachten en Evelien was nog steeds niet beter. Joop en Evelien (de vrijwilligers)

gingen nog eens heel goed bij haar kijken en toen zagen ze... twee pootjes uit haar achterwerk steken!

Evelien kreeg dus een lammetje!!! Wij waren heel verbaast want we hadden haar nooit laten dekken, wat nu blijkt dat Popy (het witte schaap) haar had gedekt, en heeft ons nog een aandenken achter gelaten, de boef.

Het lammetje is gezond en heeft de naam Joris van ons gekregen.

Maar helaas is het lammetje een rammetje en zoals de gemeente ons heeft verteld mogen wij geen mannetjes dieren houden, dus zal Joris als hij oud genoeg is om bij zijn mamma weg te kunnen, ons ook moeten verlaten net als zijn pappa.



POLLY EN KIDS

Ook Polly haar kinderen zijn mannetjes en voor hun geldt dezelfde regel als voor Joris.

Zij zijn al oud genoeg om bij hun mamma weg te kunnen alleen gaat hun moeder mee. We zijn voor hun opzoek naar een goed nieuw adres.

JONGE KONIJNEN

Ja ja... we hebben weer jonge konijnen!

Doordat 1 van onze vrijwilligers per ongeluk een mannetje heeft laten lopen met het hokken verschonen, heeft dit mannetje zich lekker kunnen uitleven en dat betekent dat we weer jonge konijntjes hebben.

Kom eens langs om ze te bewonderen.

WILLEM EN ONZE 2 VLAAMSE REUZEN ZIJN ER NIET MEER

We hebben 13 juni afscheid genomen van onze Siamese angora konijn Willem. Hij was al een tijdje ziek, had heel erg last van een ontstoken oog dat dus ook zijn traanbuis had aangetast. Dit was niet meer te genezen dus hebben we hem in moeten laten slapen.

Ook onze Vlaamse reuzen Belle en Ariël zijn er niet meer.

Op 17 juni vond Joop het konijn Belle op het gras, ze kon haar benen niet meer bewegen. Joop is toen naar de dierenarts geweest en die zei dat het ook met haar niet meer goed zal komen, dus hebben we haar ook laten inslapen.

Op 7 juli is het andere konijn Ariël ook ingeslapen, omdat ze dezelfde aandoening aan haar oog als Willem had.

Lieve konijntjes we zullen jullie missen.



NIEUWE VLAAMSE REUS EN HOLLANDERTJE

Omdat onze Vlaamse reuzen waren overleden is Joop meteen opzoek gegaan naar nieuwe konijnen.

Nu hebben we van onze goede vrienden van de kinderboerderij 'Boerenvreugd' in Aalsmeer 2 nieuwe konijnen. Een Vlaams reus (wat een zusje is van Belle en Ariël) en een ras echte Hollander.

De Vlaamse reus is meteen weer geadopteerd en we wachten dus nog op een naam.



ONZE NIEUWE MEDEWERKSTERS: CHAYA EN VERONIQUE !

We hebben weer nieuwe vrijwilligsters!!!



Hun namen zijn Chaya en Veronique.

Chaya komt ons op de kinderboerderij helpen met de dieren verzorgen en helpt mee met activiteiten doen.

Veronique komt ons op de kinderboerderij helpen met de dieren verzorgen.

We hopen dat ze het leuk vinden, ook de samenwerking met de vrijwilligers en wensen hun veel succes en plezier.

PLUIMVEE MAG WEER NAAR BUITEN!

In het vorige krantje stond dat we onze kippen, ganzen en kalkoen en binnen moesten houden vanwege de gevreesde kippen pest.

Maar omdat Nederland nu kippenpest vrij is kunnen onze gevederde vrienden en vriendinnen weer naar buiten, om te genieten van het mooie zomer weer.



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

*Evelien Berger, Joop Capel,
Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.*

Beheer boerderij (waarnemend):

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

*Francisca Jungslager
Daphne Seijs, Joop Capel en
Evelien Berger.*

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

*Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag:
van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de
kinderboerderij altijd gesloten.*



Helaas konden wij de Nieuwsbrief nummer 14 niet meer achterhalen.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2003

nr. 15



Hier is de kersteditie van de nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. Waarin gelukkig weer heugelijke gebeurtenissen als de jonge konijnen van de Mijnwerker worden vermeld, maar ook minder vrolijke zaken als een verdwenen kalkoen (en dat zo vlak voor de kerst), of het vertrek van het zoontje van Evelien, het zwarte schaapje.

PRETTIGE KERST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Allereerst willen wij iedereen die de kinderboerderij een warm hart toedraagt hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en diervriendelijk nieuwjaar toewensen. Wij hopen dat we u allemaal ook het komende jaar weer vaak op de boerderij mogen begroeten.

TAART

Mevrouw Geerts van de VVD in de gemeenteraad kwam onlangs met een grote taart haar excuses maken voor de blunders (zoals het in het geheel niet reageren op de persoonlijke uitnodigingen voor receptie speciaal ter hunner ere) die de ambtenaren hadden gemaakt bij het 10-jarig bestaan. Dank! Het gebaar werd zeer gewaardeerd.

HET MEDEDELINGENBORD

Vorig jaar kregen wij een fantastisch mededelingenbord kado. Dit voorjaar

hebben wij dat bord nog eens opgefrist en waterdicht gemaakt. Het bord voldoet goed: wij zetten al onze mededelingen en aankondigingen erop, en wij merken dat er veel mensen op kijken. In eerste instantie stond het bord voor het kantoortje, maar omdat het zicht op het kantoortje erdoor ontnomen werd, verhuisde het naar het plein bij de grote dieren.

Veel mensen hebben tijd en energie in het bord gestoken: onze vrijwilligers bij het opknappen en verplaatsen, en ook een buurtbewoner die sponsering in de vorm van verlichting heeft aangeboden. Helaas blijkt er nu een buurtbewoner problemen met het bord te hebben, vanwege belemmering van haar uitzicht. Wij hopen dat we het zo kunnen regelen dat het bord niet naar de sloop hoeft, want dat zou toch jammer zijn van het mooie, nuttige bord. En jammer ook van al dat werk.

LATE KUIKENS

Helemaal aan het einde van het seizoen komt opeens onze mooie braama kip met twee kleine kuikentjes aanzetten. Wij hopen van harte dat deze kleintjes de kou gaan overleven!

AFSCHEID

Helaas hebben we afscheid genomen van ons lieve geitje Polly en haar twee kleine zoontjes, die twee leuke bruine kleine bokjes. Zij konden helaas niet langer op de boerderij blijven.



NOGMAALS AFSCHEID

Ook het witte rammetje moest ons wegens bronstigheid verlaten. Dat was dubbel jammer omdat hij een rechtstreekse afstammeling was van Jopie of Popie (die op de boerderij waren geboren en Joop nog met de fles heeft grootgebracht) en de zoon van Evelien (het zwarte schaapje).



TEN DERDE MALE AFSCHEID

Afgelopen week kwamen wij tot de ontdekking dat onze tweede vrouwtjes kalkoen verdwenen was. En dat op klaarlicht dag! Wij vrezen het ergste voor haar leven. Waar zijn we mee bezig?

We dachten dat we Bolke de Beer (ons enige manlijke konijn) goed in de gaten hadden gehouden, maar op de één of andere manier is het hem in een verloren ogenblik blijkbaar toch weer gelukt om een konijnenvrouwtje aan de haak te slaan.

Koude stenen als kraambed

Begin november kwam een bezoeker naar ons toe om te vertellen dat er een konijn was dat heel vreemd deed. Toen wij buiten kwamen kijken bleek het om de Mijnwerker te gaan (zo genoemd vanwege haar grote voorliefde voor het graven van diepe onderaardse kanalen). Tot onze grote verbazing had zij op de koude stenen vier jongen geworpen!

Eén kleintje overleden

Om zo snel mogelijk te handelen, heeft Joop de kleintjes onmiddellijk opgepakt

met hun moeder in een hok gedaan. Wij vreesden het ergste voor de kleintjes, want het was bar koud buiten, en aanraken mag eigenlijk ook niet. De volgende dag was er inderdaad helaas één kleintje overleden.

Familieleven

Wat waren we blij dat de andere drie het bleken te halen! Inmiddels springen ze vrolijk met hun moeder in het hok. Van een kleine afstand (het hok boven de Mijnwerker) volgt vader Bolke de Beer het gezellige familieleven onder hem.



Mamma mijnwerker

GESLAAGDE KINDERACTIVITEITEN

Op de kinderboerderij worden de knutselmiddagen inmiddels druk bezocht. Bij het zelf maken van appelmoes, zo vlak na de zomer, moesten de kinderen nog een beetje wennen, maar bij het maken van een lampion voor Sint Maarten liep het storm. Er werden fantastische lichtjes gemaakt waar ongetwijfeld veel snoep mee is opgehaald. Ook het Sinterklaasfeest (met chocolademelk en pepernoten) was een succes. Ook toen zaten de knutselende en kleurende kinderen weer op de strobalen en was het in de educatieruimte weer gezellig vol. Er waren zelfs 2 zwarte pietten langsgekomen, om te kijken hoe hard de kinderen bezig waren. Let op de aankondigingen voor de volgende knutselmiddag!



De twee zwarte pietten.

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager, Daphne Seijs en Evelien Berger.

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

1 van de kinderen laat trots haar lampion zien.





*Het is weer lente. Hierbij dus ook weer een nieuwe voorjaars-
editie van de Dierencapel Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief
staat allerlei informatie over wat er zoal gebeurd is de afge-
lopen periode en wat er allemaal op het programma staat.*

KNUTSELMIDDAGEN OP DE KINDERBOERDERIJ

Dit jaar zijn we met frisse moed door-
gegaan aan gezellige kinder- knutsel-
middagen. Wij waren enthousiast ge-
worden door de grote toeloop op de
Sinterklaas en Sint Maarten middagen
die we hier georganiseerd hadden.
Het blijkt dat het af en toe nog even
wennen is. We organiseren het nu elke
2^e zaterdag van de maand. Vraag gerust
op de kinderboerderij wanneer er weer
een middag is. Er is altijd voldoende
deskundige leiding, het is geschikt voor

kinderen van 3 jaar tot 12 jaar. Er is al-
tijd een thema, je leert er wat en je
mag naar hartelust knutselen. Dus:
Iedere 2^e zaterdag van de maand vanaf
14.00 uur: kinderknutselmiddag voor
kinderen van 3 tot 12 jaar bij de kin-
derboerderij.

**De volgende knutselmiddag is 12 juni:
schrijf het alvast op en kom ook
langs!**

Het was een waar feest, bij het schaapscheren dit jaar. Vanaf de strobalen mochten we toezien hoe de vier schaapjes die onze boerderij rijk is hun wintervacht verloren. Evelien bleek veel talent te hebben, toen zij met de grote tondeuse aan de slag mocht!



Vorig jaar was ons bestand van tamme ratten al wat ingekrompen, maar dit jaar is fataal geworden voor onze rattenfamilie: de laatste twee die wij nog mochten behouden, zijn helaas ook overleden.

Ook hebben we helaas het grote zwarte konijn met de hangoren moeten laten inslapen. Dag lief groot konijn!



Nog een afscheid, maar gelukkig van een andere soort. Een trouwe medewerker moest ons helaas verlaten, omdat hij niet meer kon op de dag dat hij hier altijd kwam. Jammer! Veel dank voor de inzet. Gelukkig mogen we ook een nieuwe medewerker verwelkomen: Paul. We hopen van harte, Paul, dat je ons lang wilt blijven helpen.

Bij de reparatie van het speeltoestel voor de geiten, bleek dat er wel erg veel aan mankeerde. Wij kwamen tot de conclusie dat het tijd was voor een nieuw toestel. Pascal, onze trouwe hulp, is sinds een paar weken bezig om een heel nieuw toestel te bouwen. Wat zullen de geiten daar straks veel plezier van hebben!

Half maart hebben wij maar liefst 3 nesten cavia's mogen verwelkomen. Wat een vreugde om al die kleine diertjes rond te zien scharrelen. Ons bestand aan cavia's is dus in een klap weer fors uitgebreid. Fijn!

HEER NIET MET ONS MEER!

Vele zullen zich onze Pieter en Peter nog herinneren, en Joop in ieder geval! Het waren de twee kleine bruine geitjes die we vorig jaar hadden, en die niet alleen (vooral 's avonds) heel klagenlijk konden blaten (het had wel iets weg van het geluid van hard huilende jonge

baby's), maar vooral ook heel stout waren. Regelmatig moest Joop in actie komen om er weer een ergens vandaan te halen. Toch vonden we het wel jammer dat Pieter en Peter weggingen. Gelukkig zijn er nu weer nieuwe jonge geitjes. Ze zijn ook weer bruin en klein, en we zijn heel blij met ze!



NAAMWEDSTRIJD VOOR DE NIEUWE GEITJES

De nieuwe geitjes hebben nog geen naam, en daarom hebben we een namenwedstrijd uitgeschreven. Kom naar de kinderboerderij en help ons om ze een lieve naam te geven. Misschien helpt het en gaan ze zich naar hun naam gedragen.

Vul in en knip uit en neem het mee naar de kinderboerderij:

Mijn twee lieve namen voor de geitjes zijn:

1^e geitje

2^e geitje

DONATIE

Ook dit jaar vragen wij u, als trouwe donateur, weer een gift te doen ten bate van de kinderboerderij. Alleen dankzij uw jaarlijkse bijdrage kunnen wij voortbestaan. Bij voorbaat - uiteraard in de eerste plaats namens de dieren - heel hartelijk dank! De bijgesloten acceptgiro kunt u hiervoor gebruiken.

VAKANTIE

De kinderboerderij gaat deze zomer weer een tijdje dicht voor het publiek.

De vakantie is gepland van 24 juli tot en met 16 augustus.

Wij hopen u voor en na die periode weer vaak te mogen begroeten.



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Daphne Seijs.

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.





Hier is de najaarsuitgave van de nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. In deze nieuwsbrief veel gelukkig nieuws over (grote) gezinsuitbreidingen bij onze dieren. Zij hebben het blijkbaar goed naar hun zin. Ook aandacht voor onze educatieruimte: we gaan er zelf weer activiteiten ondernemen, maar anderen kunnen er ook gebruik van maken. Lees er alles over in deze nieuwsbrief.

DANK VOOR GOEDE INZET!

De vakantieperiode is prima verlopen; zonder problemen en bijzonderheden. De vrijwilligers hebben hun best gedaan en ik ben er trots op. Gelukkig heb ik 3 weken genoten in de natuur met prachtig weer. Bedankt iedereen voor de goede inzet!

Joop



DONATEURS

De kinderboerderij is afhankelijk van uw steun. Velen van u hebben dit jaar weer een bijdrage aan ons overgemaakt, en hiervoor willen wij u zeer bedanken. Van sommige trouwe donateurs hebben wij helaas nog niets ontvangen. Misschien is het tussen andere zaken door geglipt? Zoudt u het misschien in uw administratie na willen kijken? Bij voorbaat heel hartelijk dank.

KINDER-KNUTSELMIDDAGEN

We gaan weer van start met de knutselmiddagen. Op 6 november is de eerste weer, en gaan we - onder de deskundige leiding van Evelien Berger - lampions voor Sint Maarten maken. Iedereen van 4 tot 12 jaar is van harte welkom om mee te plakken en te knippen. En dan kun je de 11^e op pad met een mooie zelfgemaakte lampion. Schrijf het alvast in de agenda:

6 november van 13.00-15.00: lampions maken



BEGELEIDING KINDERACTIVITETTEN

In het wijkkrantje hebben we een oproep gedaan voor een vrijwilliger, en hierbij doen we hetzelfde in onze eigen nieuwsbrief. We zoeken iemand die het leuk vindt om op woensdagmiddag 2 uurtjes met kinderen te knutselen. We hebben een fraaie, zeer geschikte educatieruimte en we hebben volop materialen waarmee kinderen aan de slag kunnen: papier, verf, stiften, lijn, scharen.

Wie, oh wie houdt van dieren en kinderen en vindt het leuk om op de woensdagmiddag 2 uurtjes een knutselactiviteit te begeleiden?

Graag melden bij Joop Capel.



HET GRASLANDJE

Onze konijnen spelen veel op onze graslandjes. Daar hollen ze de hele dag vrij in de rondte. Wij vinden dat heel leuk, maar minder leuk is dat ze ook hele diepe hollen graven. Zo diep dat we dan weer bijna ruzie met de gemeente krijgen vanwege de mogelijke gaten in de isolatielaag - tegen de gifgrond die eronder ligt - waar de kinderboerderij op is gebouwd.

Na overleg met het bestuur hebben we ervoor gekozen om gaas over het gras te leggen. Je ziet er inmiddels al niets meer van, het gras is er al helemaal doorheen gegroeid en de schapen staan er inmiddels alweer op te grazen. En de konijnen? Tja, die kunnen nu niet meer graven (hopen we).

JONGE KONIJNEN BUITEN GEBOREN

Voor het eerst op onze kinderboerderij zijn op wonderbaarlijke wijze zes jonge konijnen onder de grond (inderdaad ja dat zijn die gaten die ze in het weiland graven) geboren. Geheel zonder dat iemand het merkte! Pas na 4 a 5 weken werden ze ontdekt.

Toen kwamen ze boven de grond om lekker buiten te spelen en zag een voorbijganger ze.

Wij hebben de jonge konijntjes met hun moeder in bescherming genomen en een mooie kamer en slaapkamer gegeven om volwassen te worden. Als ze wat groter zijn mogen ze weer naar het weiland toe!



JAMAI OF BOLKE?

Een ander gezellig konijnengezin - 7 jonkies - is onlangs naast het hok van Bolke de Beer gesticht. Maar of Bolke ook de vader is? We moeten Jamai - ons andere manlijke konijn - op dit gebied ook niet uitvlakken.

JONGE KALKOENEN

Moeder kalkoen was al heel lang heel boos omdat we steeds weer haar eieren weghaalden. Om daar een eind aan te maken, ging ze bij de buurman stiekem een broedplaats maken. Wij hadden niets in de gaten, totdat de moeder opeens op het gras stond met negen (9!) kinderen. Die kalkoenkinderen zijn inmiddels al weer zo groot dat we ze gaan onderbrengen bij andere boerderijen die groter zijn dan wij, zoals Bijlmerweide of Boerenvreugde. Aan de namen af te lezen, zullen zij het daar wel goed naar hun zin hebben (komende van onze Dierencapel).

DODE CAVIA'S

Geen nieuwsbrief zonder ook treurig nieuws. Op een ochtend lag er opeens een hele jonge cavia dood in het hok. De volgende ochtend twee cavia's: een mooie borstelcavia en weer een hele jonge. We hebben direct de dierenarts geraadpleegd en deze was heel verrast. Na een grondig onderzoek is besloten een kuur aan antibiotica voor te schrijven en op die manier de rust weer terug te laten keren.

Zoek u een leuke plek voor de verjaardag van uw kind? Doe het eens op de Dierencapel! We hebben een leuke educatieruimte die ervoor gebruikt kan worden. De kinderen kunnen knutselen, maar ze kunnen natuurlijk ook de dieren aaien of met een konijntje knuffelen. Overleg eens met Joop wat er allemaal kan.



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor, dieren over te brengen.

Bestuur:

Evellen Bergen, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Francisca Jungslager, Joop Capel en Daphne Seijs

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

**HAPPY
BIRTHDAY**

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2004

nr. 18



Hier is de kersteditie van de nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. Waarin we onder andere terugblikken op de leuke kinderactiviteiten van de laatste tijd. Let op: binnenkort gaat dat vaker plaatsvinden. De middagen zijn toegankelijk voor alle kinderen uit de buurt, dus wees welkom!

PRETTIGE KERST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Allereerst willen wij iedereen die de kinderboerderij een warm hart toedraagt hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en diervriendelijk nieuwjaar toewensen. Wij hopen dat we u allemaal ook het komende jaar weer vaak op de boerderij mogen begroeten.

VRIJWILLIGERS

Onze oproep de vorige keer in ons krantje voor vrijwilligers voor kinderactiviteiten werd beantwoord. We hebben inmiddels twee nieuwe medewerkers in ons midden om gezamenlijk de activiteiten voor de kinderen uit te breiden. Daar gaat u binnenkort meer van horen! De dames heten Yoniko en Iris en we heten ze van harte welkom.

ETENTJE

Onlangs hebben we weer eens gezellig met al onze vrijwilligers een bijeenkomst gehouden met een lekker hapje en drankje. Dit alles als waardering voor het werk wat zij allen voor de kinderboerderij verrichten. Het samenzijn was erg geslaagd.

HET MEDEDELINGENBORD

We hebben weer een nieuwe mededelingenbord. Het hangt aan de zijkant van het kantoortje en iedereen die langsloopt kan er gemakkelijk op kijken om op de hoogte te blijven van alles wat met de boerderij te maken heeft, bijvoorbeeld ook of er cavia's of konijnen te koop zijn en wanneer er weer iets leuks georganiseerd wordt voor de kinderen.

KALKOENEN

Onze jonge kalkoenen waren alweer aardig groot geworden. Zo groot, dat ze af en toe andere dieren te flink te grazen namen, en Joop ze vaak apart moest zetten op het weiland. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. We hebben goede tehuizen voor ze gezocht, en dat is allemaal gelukt. Dus als u ze mist (juist in deze kersttijd), wees gerust: ze zijn verspreid over verschillende kinderboerderijen in de omgeving.

SINT MAARTEN

Vlak voor Sint Maarten hebben we ook dit jaar weer met kinderen uit de buurt lampionnen gemaakt, dit alles onder de deskundige begeleiding van Evelien Berger. Er kwamen veel kinderen op af en er werden weer mooie lampionnen gemaakt waarmee, zo wij vernamen, veel snoep is opgehaald.

SINT NICOLAAS

Ook was er zo vlak voor Sinterklaas weer een fijn knutsel-feestje voor buurtkinderen. Er werden prachtige kleurplaten gemaakt, er werd geknipt en geplakt en veel pepernoten gegeten. Zwarte Piet kwam nog langs om te kijken of iedereen (inclusief Joop en de vrijwilligers) wel braaf waren geweest. Hij heeft, naar ons weten, niemand meegenomen. De kleurwedstrijd werd overigens gewonnen door Jantje Bouman en Eva Mokken, die beiden een leuk prijsje kregen. Gefeliciteerd! Hun tekeningen zijn te bewonderen op het mededelingenbord.



KERSTVERLICHTING

Ook dit jaar hebben we weer kerstverlichting opgehangen. En, om in de sfeer van de boerderij te blijven, staat er ook een lichtgevend hert. Met name 's avonds geeft het een gezellig zicht.

ONDERHOUD

Zoals u weet is veel op de kinderboerderij van hout gemaakt. Dat ziet er mooi en sfeervol uit, maar vraagt natuurlijk wel wat onderhoud. De geitjes vinden het bijvoorbeeld ook heerlijk om aan te knabbelen, en

knabbelen dan meteen de verf eraf. We zijn de laatste maanden flink in de weer om alles weer eens goed op te schuren en te verven, zodat het er allemaal mooi uit blijft zien.



VERJAARDAGSFEESTJE

Onlangs is er weer een verjaardagsfeestje op de boerderij gevierd: een meisje uit de buurt gaf haar feestje bij ons. Er kwamen heel wat vriendjes en vriendinnetjes, de educatieruimte was gezellig versierd. Het was een succes. Wilt u ook een (verjaardags)feestje hier houden? Neem contact op met Joop.

Fijne feestdagen, namens alle kalkoenen!



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Daphne Seijs

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel: 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

April 2005

nr. 19



Hier is de voorjaarseditie van de nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. We hebben dit voorjaar veel heugelijk nieuws, onder andere de geboorte van ons lammetje. Bekijk de bijlage ook goed en bewaar hem op een handige plaats: elke twee weken is er een leuke gratis activiteit voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Kom gerust langs!

DONATEURS



Ook dit jaar willen we al onze trouwe donateurs weer een bijdrage vragen voor onze boerderij. Alleen met uw steun kan de kinderboerderij blijven bestaan. We hebben een acceptgiro bijgesloten die u voor uw overboeking kunt gebruiken. Bij voorbaat zijn we u zeer dankbaar voor uw gift!

VLAAMSCHE REUZEN

We hebben al twee mooie Vlaamse reuzen op onze kinderboerderij. Omdat we merkten dat deze dieren het goed naar hun zin hebben, en ook alle kinderen dol op hen zijn, hebben we besloten er nog twee bij te nemen. De nieuwe Vlaamse reuzen zijn nu nog nog babyreuzen. Als ze een week of zes zijn komen ze naar onze boerderij. We verheugen ons erg op hun komst.



HUWELIJK VAN DAPHNE



Op 3 december jl is onze trouwe medewerkster Daphne Seijs getrouwd met Ivo Dissel. Het huwelijk vond plaats in Purmerend. Wij wensen Daphne en Ivo samen veel gelukkige en gezonde jaren toe en hopen dat Daphne - ook als mevrouw Dissel - zich nog lang zal willen inzetten voor de kinderboerderij.



CAVIA'S



We hebben al aardig wat cavia's op onze boerderij. Toch zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe borstelcavia, om de lege plek op te vullen die de vorig jaar overleden borstelcavia bij ons had achtergelaten. We zijn goed geslaagd: we hebben er zelfs twee gevonden. Zo komt het dat we weer een prachtig caviabestand hebben. Veel knuffelplezier ermee!

DE GEBOORTE VAN VÉRONIQUE

We hebben er allemaal lang op gewacht, maar dit jaar is het weer zover: er is een lammetje geboren op de kinderboerderij. Hoera!

De moeder is het bruine Quessant schaapje Evelientje. Het kleintje is een vrouwtje (hoewel dat niet meteen duidelijk was) en heet Véronique, wat een prachtige en toepasselijke naam is voor een jong zwart lammetje.

Véronique werd vorige week donderdag geboren. De bevalling verliep zonder

problemen en moeder en kind maken het uitstekend.

Ze blijven nu nog even op stal (u kunt over de staldeur kijken en de twee bewonderen), maar binnenkort zullen ze ook naar buiten gaan.

We zijn trots en blij dat we weer zo'n kleintje op de boerderij hebben rondlopen en we zullen er met de hele buurt weer van genieten.



PAASFEEST OP DE KINDERBOERDERIJ

Op zaterdag 26 maart was het weer knutsel-feest op de kinderboerderij, want Pasen stond voor de deur. Om 12.00 kwamen er allemaal kinderen die natuurlijk eerst de eitjes wilden zoeken die de paashaas had verstopt. Ook onze geitjes vonden dat een leuk spelletje en ze waren er nog ook nog eens erg goed in!

Na het eieren zoeken gingen de kinderen eieren schilderen en paasmanden maken. Er waren ook kleurplaten, die schitterend ingekleurd werden. Om 15.00 moest iedereen alweer opruimen en met een lekker ijsje was het feest ten einde.

Een geslaagde dag met mooi weer en veel blijde kindergezichten.



Wil uw kind ook meedoen aan een activiteit? Dat kan: elke drie weken is iedereen tussen 4 en 12 jaar welkom. Het is gratis, en je hoeft je niet in te schrijven: loop gewoon binnen. De eerstvolgende keer is

16 april van 12.00-15.00 uur
Kinderactiviteit op de kinderboerderij

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Daphne Seijs

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2005

nr. 20



Hierbij de kerstuitgave van de nieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. Lees over het goede educatiejaar dat we achter de rug hebben met veel activiteiten, ook wachten we met spanning op het voorjaar om te zien of Minni en Diesel inderdaad kleintjes gaan krijgen. Dit en nog veel meer nieuws in deze editie. Fijne feestdagen!



GEITJES

Onze twee baldadige geitjes, Minni en Diesel, zijn onlangs zeven weken op een andere kinderboerderij geweest om gedeukt te worden. Als alles goed is gegaan en goed blijft gaan, komen er rond half maart volgend jaar kleine bokjes of geitjes. Wij hopen op kleine geitjes (want die kunnen we houden), en ook hopen wij dat het moederschap Minni en Diesel wat minder stout zal maken.



KONIJNENHOKKEN VERNIEUWD

Alle konijnenhokken zijn dit najaar door onze medewerkster gerepareerd en opnieuw in de verf gezet. Dat was hard nodig na tien jaar! Nu ziet alles er weer helemaal piekfijn uit.

*Namens alle
dieren en
medewerkers van
Kinderboerderij
"De Dierencapel"
wensen wij jullie een
hele fijne kerst
en heel gelukkig en
gezond
2006!*



KALKOENEN

Onze kalkoenen zijn nog erg jong, misschien is dat mede de oorzaak. In ieder geval kwam het ook door het mooie nazomerweer, dat ons mannetje geheel in de war was (en nog steeds is!). Hij loopt de hele tijd te pronken: zet al zijn veren uit, loopt rood en blauw aan en ziet er, met-name in de ogen van dameskalkoenen mogen we hopen, zeer aantrekkelijk en indrukwekkend uit. Eigenlijk hoort het pas in februari te beginnen dat pronken, zo rond de tijd dat het broedproces begint, en dan de hele zomer door te lopen, nu heeft hij de hele winter nog voor de boeg. Misschien houdt hij het wel vol tot februari, en zo niet, dan hopen we dat hij dan weer begint.

EENDJES

Half augustus hebben we nieuwe kleine eendjes aangekocht, om ons dierenbestand een beetje compleet te maken. Ze zijn in de plaats gekomen van de oude muskuseenden die we eerst hadden. Met die eendjes komt ons zwembad, dat er vaak maar wat verloren bijstond, opeens heel goed van pas. De nieuwe eendjes maken er met plezier gebruik van.

KONIJNEN

Ook de konijnen hadden problemen met het warme nazomerweer. Door die warmte bleef er een virus hangen, waar een aantal konijnen ziek van werd. Zo ziek zelfs dat we ze hebben moeten laten inslapen. Gelukkig is ons konijnenbestand vrij groot, dat geeft troost, maar toch was het triest om afscheid van die lieve dieren te moeten nemen.

MISS PIGGY

Ja, onze Miss Piggy wordt gaandeweg een dagje ouder. Soms wil ze 's ochtends haar hok niet meer uit, en dan mag ze lekker een beetje in haar stal blijven liggen. Ze is een beetje ziek geweest, maar nu maakt ze het weer goed. We zijn heel blij met onze oude lieve oma Piggy!



LES OP DE KINDERBOERDERIJ

Op vrijdagochtend is het druk in de educatieruimte van onze kinderboerderij. Onder leiding van Rose van Golberdinge hebben kleine groepjes kinderen (groep 3 en 4) van Montessorischool De Eilanden les op het gebied van natuuronderwijs. Met veel enthousiasme worden er konijnen geaaid, poepjes bekeken, vachten vergeleken en allerlei educatieve spelletjes gedaan.

Rose: 'Ik gebruik een leskist met materiaal van de Natuur en Milieu Educatie Dienst uit Amsterdam, de kist die ik

leen is geschikt voor kinderen van 5 tot 7 jaar. Sinds de herfstvakantie kom ik elke vrijdagochtend met twee groepjes van 6 tot 8 kinderen. De lesjes zijn heel speels, maar het is wel de bedoeling dat ze er iets van opsteken. Juist voor stadskinderen is het zo belangrijk dat ze in aanraking komen met wat de natuur te bieden heeft. De school is om de hoek, en hier zitten ze even op een boerderij, dat is zo leuk aan dit project.

SUCCESVOL EDUCATIEJAAR!

Ook op andere educatiegebieden loopt het lekker op de kinderboerderij. Dit jaar zijn we gestart met een jaarprogramma, en elke drie weken was er op zaterdag een begeleide activiteit. Er werden dieren gevouwen (dat wil zeggen van papier), schapen geschoren, maskers gemaakt, natuurlijk was er weer het jaarlijkse succesnummer van het maken van de lampionnen en er was een leuk Sinterklaasfeest. Ook volgend jaar is er weer een jaarprogramma zodat iedereen nu alvast in zijn agenda kan noteren wanneer het is. Het wordt begeleid door deskundige activiteiten begeleidsters, het is gratis en altijd reuze gezellig! Kom eens langs. Het programma hangt ook altijd op de boerderij zelf



Na de zomersluiting van de kinderboerderij werd dit jaar een heus najaarsfeest gevierd. Dat was een gezellige happening met leuke kinder-activiteiten en als hoogtepunt een poppenkast. Op de stobalen voor de poppenkast werd hard meegeroepen tegen de poppen, boeven en politie. Een echt feest!



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Daphne Seijs

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.





Hierbij de voorjaarsnieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. We hebben vrolijk lentedieuws over geitenlammetjes, en allerlei nieuws over ons activiteitenprogramma. Ook laten we u een dagje meelopen met onze beheerder Joop Capel: wat doet hij allemaal op een dag? En wat vindt hij leuk? Lees er alles over in deze nieuwsbrief.

VAT JONGE GEITJES!

Mirri en Diesel, onze stoute bruine geitjes hebben allebei jonge geitjes geworpen! Mirri luidde op 21 maart de lente in met maar liefst 3 geitjes: een lichtbruin gevlekte en twee zwart-wit gevlekte.



Komt niet vaak voor een drieling. En Diesel kreeg een week later 2 lammetjes: één helemaal zwarte en één zwart met witte. Ze zijn alle vijf heel erg schattig.



De beide geitenmoeders hebben een zeer voorspoedig kraambed, geven ze goed te drinken en kijken trots en voldaan naar hun kleine geitenkindertjes. Zodra het wat warmer wordt kunnen ze met z'n allen naar buiten. Kom maar vaak kijken, spelen en knuffelen met de kleine geitjes, want dan wennen ze goed aan kinderen.



IN MEMORIAM Miss Piggy

Op 12 januari 2006 is Miss Piggy op de boerderij overleden. Als klein biggetje van 12 weken kwam ze bij ons, en ze is $11 \frac{1}{2}$ jaar bij ons geweest. Miss Piggy was zeer geliefd bij de kinderen, ook al was haar humeur soms een beetje wisselvallig. Heel soms was er iemand bang voor haar, maar dat was dan meestal een volwassene.

Joop kon alles met dit hangbuikzwijntje. Hij hoefde maar 'Piggy kom!' te roepen, en dan kwam ze aangewaggeld. Alleen op het eind, deed ze dat niet meer, toen was ze te oud en bleef vaak overdag in haar stal. Toen ze nog jonger was, waren de geiten ook dol op haar, vooral als opstapje. Ze duwden haar dan met elkaar naar het plekje toe waar ze moest gaan staan, zodat zij dan via haar rug naar het graslandje aan de andere kant van het hek konden springen. Miss Piggy liet dat, zolang het haar aanstond, rustig toe.

We zijn allemaal nog wat onwennig zonder Miss Piggy en missen haar.



VOGELGRIEP

Zoals iedereen gezien heeft, zijn de kippen opgehokt in het kippenhok en leven de kalkoenen en ganzen onder een geïmproviseerde tent op het grasland. Dat alles vanwege het vogelgriepgevaar. Gelukkig is vanaf 1 mei het verbod opgeheven en kunnen de dieren weer naar buiten.

DONATEURS

Onze trouwe donateurs weten het natuurlijk al; het voorjaar is ook de tijd waarin we een beroep op u doen om ons financieel te steunen. Wij hopen dat u ook dit jaar weer iets voor de kinderboerderij over heeft. Uw bijdrage is van levensbelang voor de dieren en ons werk op de Dierencapel, en wij en de dieren zijn u dan ook bij voorbaat bijzonder dankbaar voor uw steun!

Joop werkt al 35 jaar met dieren, eerst deed hij het naast zijn werk als vrachtwagenchauffeur, maar sinds 1997 doet hij het fulltime, zes dagen in de week. Met veel plezier. Hoe ziet zijn dag eruit?

Joop: 'Om 7 uur gaat de wekker en dan ben ik voor achten op de kinderboerderij, dan eerst de dieren voeren: de schapen en geiten bix, de cavia's en konijnen ook schoon drinkwater, en dan gooi ik meteen de grote konijnen naar buiten. Als de schapen en geiten hun voedsel op hebben, stieren ze naar buiten. Dan is het zo'n beetje 9 uur, en ga ik ontbijten. Met een spelletje op de computer. Dat is vaste prik. Daarna geef ik de ganzen en kippen vers water. En bij de kippen gooi ik zo af en toe een handje brood, graan of groenvoer naar binnen om ze zoet te houden, nu ze de hele dag binnen zitten. Nu de pomp het weer doet, spuit ik daarna de pleinen. Dat moet echt elke dag.'



Voeren

's Middag beginnen de voorbereidingen voor het avondeten: brood en groente snijden, maar ook werk ik dan aan de administratie: het jaarverslag voor de

gemeente, de bonnetjes van de eierenverkoop en de ijsjes en snoep, dat begint nu ook weer, en dan belt er weer iemand of hij zijn konijn kan dumpen. Tegen vieren doe ik het voer in de bakken en de stallen op slot, anders zijn die schapen zo binnen, en ga ik de hooiruiven vullen. Om half vijf gaan de schapen en geiten weer naar binnen. Zomers wat later natuurlijk, dan blijven ze buiten tot wel tien uur, half elf.

Prachtig mooi leven

's Avonds eet ik 4 dagen in de week bij mijn dochter, drinken we een gezellig bakje koffie en kijk ik naar het nieuws. Daarna nog even naar de kinderboerderij om de konijnen buiten eten te geven. De andere 3 dagen eet ik thuis: eerst even opfrissen, dan haal ik een kant-en-klare maaltijd van Albert Heijn, filmpje en dan naar bed.'

'Het is een prachtig mooi leven, dat zou ik niet willen missen. Als ik opnieuw zou leven, wil ik nooit meer een baas. Hier ben je vrij. Het grote verschil tussen dieren en mensen is dat de dieren je nooit een oor aannaaien. Ja, ze lopen wel eens te stieren, maar daar kan ik de humor wel van inzien. En de band die je met de dieren opbouwt, hè. Met Miss Piggy kon ik lezen en schrijven. Dat heb je met de konijnen ook.'

VALKENIER

Dit voorjaar hebben wij een heuse valkenier op bezoek gehad. Ze nam twee mooie haviken mee. In groten getale waren er kinderen en ouders komen kijken naar deze roofvogels, en de kinderen stelden honderduit vragen. De vogels zouden ook gaan vliegen, maar ze waren een beetje van slag. Door de geiten en de schapen, of door de vele meeuwen die van schrik gingen krijsen? De demonstratievlucht bleef dus beperkt tot een vlucht naar en dak van de boerderij en weer terug. Toch heel indrukwekkend.

ORIGAMI

Een andere succesvolle activiteit was de origami: het vouwen van papieren in de vorm van dieren, onder begeleiding van onze Japanse vrijwilligster.



PAASFEEST

Zaterdag 15 april is het paasfeest op de Dierencapel en mogen alle kinderen van 12.00 tot 15.00 uur weer komen eieren te beschilderen.



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Daphne Seijs

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



*Hierbij de najaarsnieuwsbrief van Kinderboerderij de Dieren-
capel. Het seizoen is weer begonnen, dus ook de activiteiten.
Kijk op de achterpagina voor de data in het najaar. Verder
nieuws over de dieren: de geitjes, de kippen de kalkoenen en,
nee nog niet een nieuw zwijntje, maar dat komt er nu echt
snell*

DE VIJF JONGE GEITJES

De kinderen van Mirri en Diesel hebben dankzij een namenwedstrijd prachtige namen gekregen: Violetta, Caramella en Tessa voor de meisjes en Philip en Tosca voor de jongens. De dieren hebben een heerlijke tijd op onze kinderboerderij en zijn al echte grote geitjes geworden.



Zo groot zelfs dat de rammetjes, Philip en Tosca, ons helaas moeten verlaten. Ze gaan naar een andere kinderboerderij waar nog meer rammetjes zijn. We hopen dat Philip en Tosca daar even gelukkig worden als ze bij ons zijn.

ZWIJNTJE

Nog steeds denken we elke dag wel even aan Miss Piggy, ons hangbuikzwijntje dat meer dan 11 jaar bij ons was en begin dit jaar overleed. Om het leed te verzachten willen we graag weer een nieuw zwijntje (misschien wel twee), maar tot nu toe is het ons nog steeds niet gelukt om een geschikt zwijntje te vinden. We zijn er druk mee bezig en gaan nu op internet zoeken



NIEUWE MEDEWERKER

We hebben een nieuwe medewerker gevonden voor een dag in de week. Hij heet Hans, is 51 jaar en komt voortaan iedere dinsdag. We zijn heel blij dat hij ons team is komen versterken.

DONATEURS

Alle donateurs die hun bijdrage al hebben overgemaakt willen we hiervoor hartelijk bedanken. Zonder uw steun is het werk op de kinderboerderij niet mogelijk. Van sommige trouwe donateurs hebben we nog niets ontvangen. Misschien wilde u iets overmaken, maar bent u het vergeten? Op postgiro 4469641 is uw steun nog steeds van harte welkom. Bij voorbaat dank!

OPHOKPLICHT

De ophokplicht is weer begonnen, en vanaf dit jaar moeten de vogels bepaalde maanden opgehokt zitten, namelijk wanneer de trekvogels overvliegen en de kans op vogelgriepbesmetting groter is.

Zo zitten onze kalkoenen en ganzen dus weer onder de geïmproviseerde tent op het grasland. Wij willen liever dat de dieren in een betere ruimte kunnen zitten, maar zoeken nog naar een goede oplossing. Wie heeft er een goed idee voor een tijdelijke overdekte ruimte voor onze ganzen en kalkoenen?



NIEUW KIPPENHOK

Binnenkort gaan we van start met een nieuw kippenhok. We willen het zo maken dat er wat meer frisse lucht in komt dan in het huidige hok, want dat is nogal bedompt voor de kippen.

JONGE KALKOENEN

De kalkoenen hebben in het voorjaar jongen gekregen, maar inmiddels hebben ze allebei nog maar 1 jong over. De andere zijn op natuurlijke wijze doodgegaan.

ACTIVITEITEN WEER OPGESTART

De activiteiten zijn weer begonnen. 23 september stond in het teken van de blinde geleidehond. Er kwam een blinde mevrouw uitleg geven over de opleiding van haar hond en wat hij allemaal kon. Daarna liet zij zien hoe de hond haar kon brengen naar de plekken waar zij heen wilde. Het was een leerzame en mooie zaterdagmiddag, waar veel kinderen van onder de indruk waren.

VERDERE ACTIVITEITEN

Schrijf het op, en kom langs!

Zaterdag 8 oktober is het weer origami: alle kinderen van 3-12 jaar zijn welkom om van onze Japanse medewerkster het origami vouwen te leren.

Zaterdag 5 november wordt het weer dringen bij het maken van een lampion voor Sint Maarten.

Zaterdag 3 december komt hij weer: Sinterklaas (of Zwarte Piet) en maken we ook weer allerlei Sinterklaas knutselwerkjes.

Alle zaterdagen begint het om 12.00 uur en eindigt het om 15.00 uur. Onder deskundige leiding van onze Evelien.

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Daphne Seijs

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



Helaas konden wij de Nieuwsbrief nummer 23 niet meer achterhalen.



De lente is in het land. En ze is ook op de kinderboerderij. We hebben een jong geitje. Een kado: zomaar ineens was ze er! We hebben eindelijk precies de jonge zwijntjes die we zochten. Ook liggen er eendeneieren. Het lentezonnetje schijnt. Heerlijk!

DE ZWIJNTJES

Iedereen heeft natuurlijk al kennis met ze gemaakt: de twee nieuwe jonge dwergvarkentjes die onze boerderij rijk is geworden. Het zijn mannetjes en waarschijnlijk - we weten het eigenlijk niet helemaal zeker - komen ze uit Noorwegen. Inmiddels zijn ze al zo'n 5 maanden oud.

De afgelopen maanden hebben al heel veel kinderen met ze gespeeld. De zwijntjes hebben het erg naar hun zin en voelen zich al helemaal thuis. Dat blijkt ook uit hun namen: Bicker en Prins.

We hopen dat ze net zo lang bij ons blijven als Miss Piggy!



DONATEURS

Ook dit jaar doen we weer een beroep op u als donateur. Ons bestaan is afhankelijk van uw bijdrage en elk jaar zijn we weer blij en dankbaar dat u ons wilt helpen. Wij kunnen niet zonder u! Er is een acceptgiro bijgevoegd die u kunt gebruiken, maar graag willen we u erop wijzen dat u ook via internet bankieren uw bijdrage kunt storten.

FRANSE HANGOORTJES

De Franse hangoortjes zijn zo langzamerhand volwassen aan het worden en we hebben veel plezier met ze. Ook zijn het lievelingen van vele kinderen. Gelukkig maar. Ze moeten het inmiddels helaas zonder hun moeder doen: die lag op een morgen dood in haar hok.

VLAAMSCHE REUZEN

Hetzelfde lot als de moeder van de Franse hangoortjes (zie boven) is ook onze laatste Vlaamsche reus beschoren geweest: ook deze troffen we laatst dood in de stal aan. Een groot verdriet, want de Vlaamsche reus is enorm geliefd bij alle kinderen, en omgekeerd, is een Vlaamsche reus nu eenmaal de grootste (hij is niet voor niets een reus) kindervriend die er bestaat. Nu overwegen we om maar geen nieuwe meer aan te schaffen want zoals Joop het treffend zegt: 'Het zijn mooie kindvriendelijke dieren, maar heel zwak van geslacht.'

LEGNESTEN

Onze mooie mandarijneenden wilden wel eieren leggen, maar vonden de rust niet. Nu hebben we drie legnesten neergelegd, en ja hoor, in het eerste nest liggen al eieren en broedt er een zo'n prachtige eend. We hopen op meer volle nesten en veel kuikentjes!

JONG GEITJE

Wie was er verbaasder dan Joop toen hij op 31 januari opeens een jong geitje in de stal aantrof? Niemand wist dat de moedergeit 'Caramella' drachtig was! En daar lag het jonge geitje in het stro, al helemaal schoongelikt.

De vlaggen hingen buiten uit vanwege de verjaardag van Beatrix, en toen het geitje ook nog een meisje bleek te zijn was er maar één naam die dit schattige geitje kon hebben: 'Bea'.



OPHOKPLICHT

Het blijft doorgaan: de vorige keer konden we melden dat de ophokplicht opgeheven was, ondertussen is hij alweer ingesteld en opgeheven geweest. Helaas voor onze eenden en ganzen die moesten we weer even ophokken. We hebben ze, om het leed te verzachten, nu in de educatieruimte gezet. Helaas voor de activiteiten die zouden gaan starten, maar beter voor de dieren, want onder het zeil was geen optie meer nadat die door de storm kapot gewaaid was.

Maar gelukkig gelde de laatste ophok plicht alleen voor de boeren met grote kippen bedrijven en kunnen onze kipjes weer lekker buiten lopen.

ACTIVITEITEN

De laatste activiteit ging niet door vanwege de ganzen en eenden die in de educatieruimte bivakkeren.

Maar deze activiteit hebben we opgeschoven en afgelopen 17 maart hadden we de 'Vogel verwendag' de eerste activiteit van dit jaar.

Er kwamen veel kinderen opdagen die allemaal naar huis gingen met een lange pinda-brood ketting, om deze thuis op het balkon of in de tuin op te hangen voor de vogeltjes.



Let op. op 7 april van 12.00-15.00 is het paasfeest op de kinderboerderij, kom allemaal paaseieren zoeken, eieren beschilderen en nog veel meer.



Let goed op het mededelingen bord voor nog meer leuke activiteiten op de Kinderboerderij!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager, Evelien Berger en Daphne Seijs

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



*Hierbij de najaarsnieuwsbrief van Kinderboerderij de Dieren-
capel. Het seizoen is weer begonnen, dus ook de activiteiten.
Kijk op de binnenpagina voor de data in het najaar. Verder
nieuws over de dieren: onze brutale maar oh zo leuke Bicker
en Prins bijvoorbeeld.*

De kinderen zijn weer allemaal naar school en het normale leven heeft weer zijn wending gekregen. Zo kwam iedereen weer even langs op de kinderboerderij. En iedereen was verbaasd over onze zwijntjes Bicker en Prins: wat zijn ze groot geworden!

In één zomer volwassen! En tegelijkertijd zijn ze ook heel brutaal geworden. Ze voelen zich helemaal thuis. Ze hebben al vele fans en zijn helemaal niet meer weg te denken van de boerderij.



Voor Diesel en Mirri hebben we een goed tehuis gevonden. We moesten de twee geitenmoeders wegdoen vanwege ruimtegebrek. Gelukkig zijn hun drie dochters er nog wel: Violetta, Caramella en Tessa (weten jullie nog van de namenwedstrijd?)



We zijn blij dat we een nieuwe vrijwilligster in ons team hebben: Hedda. We heten haar van harte welkom en hopen dat ze ons nog lang zal blijven helpen.

Ze zijn dan wel volwassen, maar ze scharrelen nu eenmaal graag in zand. Daarom hebben we voor Bicker en Prins een zandbak gekocht. Waar we 's morgens de varkens met wortelen in verwennen.

Onze trouwe donateur meneer Verhoef is onlangs 80 jaar geworden. Hij vierde dit met veel vrienden en zijn hele familie. Voor zijn verjaardag vroeg hij geen kadoos, maar geld. Zo kreeg hij een groot bedrag bij elkaar en heeft dit vervolgens overgemaakt op de giro van onze kinderboerderij! Wij zijn meneer Verhoef zeer dankbaar voor deze gulle gift en zullen het heel goed besteden.



DE ACHTSTAVANDE ERE

Plotseling zagen we een jong Frans hangoortje dat ernstig ziek was. Met spoed naar de arts gegaan, maar helaas we moesten hem laten inslapen.

KINDERDAGEN

De kinderactiviteiten gaan weer van start. Het is altijd een succes en de kinderen vinden het gezellig en leerzaam! De activiteiten staan in het teken van feestdagen: dierendag (voor ons natuurlijk de belangrijkste feestdag van het jaar), Sint Maarten en Sinterklaas. De activiteiten beginnen altijd om 12.00 en zijn om 15.00 afgelopen. Iedereen van 4 tot 12 jaar is van harte welkom. Er is deskundige begeleiding en altijd wel iets lekkers te eten en te drinken. Er zijn geen kosten aan verbonden! Kinderen kom maar langs!

13 oktober 'Dierenverwendag'

Zaterdag 13 oktober zijn we - vanwege Wereld Dierendag - voor de dieren van de kinderboerderij extra lief! We gaan geitjes borstelen, varkens masseren, konijnen knuffelen. Zo leer je ook hoe je de dieren kunt verwennen, zodat het op alle andere dagen van het jaar ook dierendag kan zijn.

10 november 'Dierenlampionnen maken'

Net als alle andere jaren gaan we weer onze fantastische Dierencapel-lampionnen maken voor Sint Maarten. Je haalt er extra veel snoep mee op als je ermee langs de deuren gaat, en als je op Sint Maarten langs de Dierencapel komt, krijg je misschien een extra snoepje van ons.

1 december 'Sinterklaasfeest'

Hoor wie klopt daar kinderen? Is het weer Zwarte Piet die langs komt op de kinderboerderij of komt Sinterklaas dit jaar? Kom maar langs op ons jaarlijkse Sinterklaasfeest, dan kun je het zelf zien. Met een "kleurplaten wedstrijd" en pepernoten en warme chocolademelk!

Voor de administratie van de kinderboerderij zoeken we een boekhouder die ons op vrijwillige basis wil komen helpen. Het is een eenvoudige administratie en het zal enkele uren per maand kosten. Wie heeft er zin om ons ermee te komen helpen? Kom gerust eens op de kinderboerderij.

We zoeken iemand die het leuk vindt om kinderactiviteiten te begeleiden. Op zaterdag- of woensdagmiddag (zo'n 4 uurtjes per keer). Wie volgt een opleiding en wil wat ervaring opdoen? Of vindt het gewoon leuk om met kinderen te werken? Kom eens langs op de kinderboerderij!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Daphne Seijs

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



Nummer 26 werd abusievelijk voor twee nieuwsbrieven gebruikt.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2007

nr. 26 *sz*



Hier is de kersteditie van de nieuwsbrief van Kinderboerderij 'De Dierencapel'.

Waarin we onder andere terugblikken op de leuke kinderactiviteiten van de laatste tijd: de Dierenverwendag, Dierenlampionen maken voor Sintmaarten en het Sinterklaasfeest!



PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!

Allereerst willen wij namens alle medewerkers en alle dieren iedereen die de kinderboerderij een warm hart toedraagt hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en diervriendelijk Nieuwjaar toewensen!

Wij hopen dat we u allemaal ook het komende jaar weer vaak op de kinderboerderij mogen begroeten!
Proost!!



ACTIVITEIT: DIERENVERWENDAG!

Zaterdag 13 oktober hadden wij vanwege Wereld Dierendag voor de dieren van de kinderboerderij een Dierenverwendag, we waren toen extra lief voor de dieren. Door de geitjes te borstelen, varkens te masseren, konijnen te knuffelen, extra lekker eten voor de dieren maken (groentefl taart) want eigenlijk zou het elke dag een soort van Dierendag moeten te zijn!



Er werd druk gesneden voor de dieren!



Zelfs in een paar vingers werd gesneden.



Vrolijk groentegezicht!



Mooie taartjes werden er gemaakt!



De groenten voor de activiteit.



Alles klaar!!

ACTIVITEIT: DIEREN LAMPIONEN VOOR SINT MAARTEN!

Net als alle andere jaren hebben we weer onze fantastische Dierenlampions gemaakt voor Sint Maarten!

Er waren ontzettend veel kinderen langsgekomen om allemaal een mooie dierenlampion te maken, het leek er zelfs bijna op dat er geen kinderen meer bij paste in onze Educatieruimte. Maar gelukkig heeft iedereen een lampion kunnen maken!

Met Sint Maarten was de Kinderboerderij open. Het stormde en regende wel hard die avond, maar dat hield de kinderen niet tegen om met hun mooie lampionen de straat op te gaan en bij de huizen liedjes te zingen voor snoep!



Allemaal dierensjablonen voor de lampionen.



Druk aan het prikken!



Mooie lampionen!



Hartstikke trots!



Snoepjes en mandarijntjes!



Veel bezoektjes druk aan het prikken.



Mooie liedjes en lampionen verdienen lekkere snoepjes!

ACTIVITEIT: SINTERKLAASFEEST!

Hoor wie klopt daar kinderen??? Is het weer Zwarte Piet?

Jal er waren weer zwarte pieten tijdens ons sinterklaasfeest langs gekomen!

Met veel kleurplaten, pepernoten en chocomelk hebben de kinderen een fijne middag gehad!



GEZOCHT: BOEKHOUDER

Voor de administratie van de kinderboerderij zoeken we een boekhouder die ons op vrijwillige basis wil komen helpen. Het is een eenvoudige administratie en het zal enkele uren per maand kosten. Wie heeft er zin om ons ermee te komen helpen? Kom gerust eens op de kinderboerderij.

GEZOCHT: MEDEWERKER KINDERACTIVITEITEN

We zoeken iemand die het leuk vindt om kinderactiviteiten te begeleiden. Op zaterdag- of woensdagmiddag (zo'n 4 uurtjes per keer). Wie volgt een opleiding en wil wat ervaring opdoen? Of vindt het gewoon leuk om met kinderen te werken? Kom eens langs op de kinderboerderij!



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Daphne Seijs en Evelien Berger.

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



Hierbij de voorjaarsnieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. Gelukkig hebben de konijnen dit voorjaar voor wat nakomelingen gezorgd, zodat we de lente kunnen vieren met een jong konijntje op schoot. Lief! Verder vrolijk nieuws van allerlei activiteiten die geweest zijn en die nog gaan komen.

GULLE GEVERS

De kinderboerderij krijgt van de gemeente een kleine subsidie. Om te kunnen blijven bestaan is zij daarom afhankelijk van donateurs. We hebben gelukkig een groep van hele trouwe donateurs waar we heel blij mee zijn. Ons verzoek aan al diegenen die de kinderboerderij een warm hart toedragen is dan ook: wilt u ons ook dit jaar weer financieel steunen?

Dankzij uw steun kunnen wij doen wat we doen: in hartje Amsterdam aan stadskinderen kennis, liefde en respect voor dieren overbrengen. Hebt u nieuwe burens? Of kent u nieuwe buurtbewoners? Wellicht kunt u hen vragen om ook donateur te worden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp en steun. Wij zijn u zeer dankbaar.



UIT DE KRAAMKAMER: JONGE HANGOREN

Tot onze grote vreugde hebben we een nest van 3 jonge franse hangoren. Ze zijn mooi en lief. En hebben nog geen namen. Kom gauw kijken en aaien. En kom met een goed idee voor een mooie konijnennaam.



OOK UIT DE KRAAMKAMER: JONGE KONIJNEN

Nog meer konijnenvreugde. Een konijn (dat als vluchteling bij ons was gekomen) bleek na korte tijd de trotse moeder van een zevenling. Dus kunnen we fijn met die jonge konijntjes aaien en knuffelen. Ze zijn alle zeven even schattig.



BICKER EN PRINS

Onze twee zwijntjes hebben het soms moeilijk. Dan missen de aandacht van kinderen. Die zitten vaak liever met zo'n jong konijn op schoot dan met een uit de kluiten gewassen hangbuikzwijn (want dat zijn ze inmiddels!). Toch zijn ze erg lief onze Bicker en Prins, ook als schreeuwen ze en mopperen ze, we zijn dol op ze.



ACTIVITEITEN

Op de kinderboerderij zijn regelmatig activiteiten op de zaterdag. Die beginnen altijd om 12.00 en zijn om 15.00 afgelopen. Iedereen van 4 tot 12 jaar is van harte welkom. Er is deskundige begeleiding en altijd wel iets lekkers te eten en te drinken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Let op de agenda op de kinderboerderij.

Valentijn voor de vogels

Het was een groot succes om met de kinderen allerlei eetbare versieringen voor de vogels te maken! Een echte valentijn!



Palmpasen

Ook de kinderactiviteit voor palm pasen was druk bezocht. De ouders vonden dat ook, want in plaats dat ze naar de markt gingen, bleven ze fijn mee knutselen.



WIE WIL HELPEN? DIEREN VOEREN OF TERREIN SCHOONMAKEN

Wil je een steentje bijdragen als vrijwilliger? Wij zijn op zoek naar hulp bij het schoonhouden van het terrein en/of het voeren van de dieren.

Alle hulp is welkom! Ook bijvoorbeeld 1 of 2 uurtjes in de week. Kom even langs op de kinderboerderij of bel met Joop: 020-4206855 of Pascale: 06-38769153.

AANKOMENDE ACTIVITEIT:

Zaterdag 19 April is er weer een 'Aan de slag dag' op de kinderboerderij! Vanaf 12.00 t/m 15.00 kunnen jullie de handen uit de mouwen komen steken en ons een handje helpen met het vegen en schoonspuiten van de pleinen, varkens en geitjes borstelen, voerbakken schoonmaken en dieren eten klaar maken.

Kom je eens een echte boer of boerin voelen en doe mee!



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

*Joop Capel, Francisca Jungslager.
Fotografie: Evelien Berger*

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



Hierbij de najaarsnieuwsbrief van Kinderboerderij 'De Dierencapel'. Natuurlijk komt het nazomerfeest er weer aan: op 13 september is iedereen van harte welkom. Lees er meer over in deze nieuwsbrief. Ook deden we deze keer een greep uit de belevenissen die Joop zoal meemaakt. En verder: neem een kijkje op de activiteitenkalender! Er staat weer veel te gebeuren.



GROOT NAZOMERFEEST

Op 13 september is het weer feest op de kinderboerderij. Iedereen is tussen 11.00 tot 16.30 van harte welkom. Er er zijn verschillende activiteiten met wol te doen, zoals wol wassen, spinnen (er is ook een spinster aanwezig), breien en punniken. Dus komt u vooral even langs. Natuurlijk zijn er hapjes en drankjes bovendien komt er ook nog een accordeoniste en een poppenkasttheater. Kortom: we hebben er zin in. Wij hopen u ook! Tot zaterdag 13 september!

JONGE HANGOREN

Deze zomer waren we heel blij toen we weer een nest van 2 jonge franse hangoren aantreffen. Helaas is een van de jongen blind geboren. Maar hij is er niet minder lief om!

VERONIQUE EN BEA

We laten binnenkort Veronique dekken, zodat we hopelijk volgend jaar weer een lammetje op de boerderij hebben! Met geiten - de behoorlijk stoute Bea en haar moeder Caramella - gaan we het jaar daarop weer aan de gang.

BELEVENISSEN VAN JOOP

Inbraak op de kinderboerderij

Joop: '18 mei 2008. Die datum zal ik niet snel meer vergeten. Die nacht werd het kantoor van de kinderboerderij opengebroken en werden er allerlei spullen uit het kantoor gestolen. Nu is onze laptop weg, ook onze camera en ook het geldkistje. Dit hoop ik nooit meer mee te maken. Dit is echt een ramp geweest. Wij moesten alles opnieuw regelen en aangifte doen. Op de laptop stonden ook nog eens allerlei belangrijke gegevens van de kinderboerderij. Wie steelt nu van een kinderboerderij?'

Rare bezoekers

Joop: "s Morgens komt er een man op bezoek, die ondanks de warmte een jack aanhad en met zijn capuchon. Hij ging naar de geiten en de varkens. Toen ik naar buiten keek, zag ik hem voor de stal op handen en knieën helemaal naar voren op de grond liggen. Toen ik hem vroeg of alles wel goed ging, ging hij naar de geiten. Daar stond hij even later met een voederbak in zijn handen of hij iets aan het offeren was. Toen ik hem vroeg of hij weg wilde gaan, vertrok hij zonder een woord te zeggen. Raar maar waar!"

Gedumpte cavia

Joop: 'Ben bezig met de tweede en laatste ronde van de verzorging en nog even aan het schrijven. Het is een uur of negen. Dan zie ik een vrouw met een meisje bij het hek staan. Bij de konijnenhokken. De moeder doet de rugzak van het meisje open en pakt er een cavia uit. Dan laat ze hem over de bloembakken heen op de grond vallen. Daarna doet ze hetzelfde met een tweede cavia. Ik ga naar buiten en spreek de vrouw aan: "wat voor voorbeeld geeft u hiermee eigenlijk aan uw kind?" Daarna geef ik haar de cavia's terug: "Het is hier geen asiel. U had zeker het idee dat er niemand was?"'

DIERENDAG: 4 OKTOBER

Op 4 oktober is het dierendag, en op de kinderboerderij vieren we dat altijd door iets extra's voor de dieren te doen. Vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen

tussen de 4 en 12 jaar van harte welkom om samen met ons aan de slag te gaan. Deze activiteit duurt tot 15.00 en het is altijd reuze gezellig. Kom ook!



LAMPIONNEN MAKEN: OP 8 NOVEMBER

Op 8 november is het altijd extra druk op de kinderboerderij: dan gaan we lampionnen maken. Ieder jaar zie je ze weer op 11 november over de straten gaan: die prachtige zelfgemaakte

Dierencapel-lampionnen. Kom op tijd en kom gezellig knutselen: maak hem dit jaar nog mooier dan vorig jaar.



SINT MAARTEN: 11 NOVEMBER

Het lijkt nog ver weg, maar het is er zo: het Sint Maartenfeest op 11 november. Als je de 8^e (zie boven) bij ons een lampion maakt, kom dan vooral de 11^e 's avonds langs met je lichtje en een mooi lied. Dan is er op de boerderij altijd iets lekkers te krijgen!

TERUGBLIK VAN HET SCHAAPSCHEERDERFEEST OP 24 MEI



Jas uit!



Ik wil niet!!

FOTOOS GEVRAAGD VAN HET BICKERSEILAND

Op het nazomerfeest willen we graag fotoos ophangen van het Bickerseiland van vroeger en nu. Heeft u misschien nog leuke fotoos van het Bickerseiland, of van de Bickersgracht? Natuurlijk vragen wij u niet om we aan ons af te staan: maar misschien mogen we ze voor het feest van u lenen?

Hebt u nog iets liggen? Graag zouden we dan willen vragen of u ze op donderdag 11 september aan Joop zou willen brengen, dan kunt u ze 13 september weer komen ophalen (of wij brengen ze weer aan u terug).

Bij voorbaat hartelijk dank!

PS Vrijwilligers gezocht!

Wij zijn nog steeds op zoek naar hulp bij het schoonhouden van het terrein en/of het voeren van de dieren en/of helpen met het begeleiden van kinderen tijdens onze activiteiten.

Alle hulp is welkom! Ook bijvoorbeeld 1 of 2 uurtjes in de week. Kom even langs op de kinderboerderij of bel met Joop: 020-4206855 of Pascale: 06-38769153.

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Daphne Seijs.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Daphne Seijs en Evelien Berger.

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



Ha! Voorjaarsnieuws van Kinderboerderij de Dierencapel. Deze keer helaas geen lammetjes. Waarom? Lees hieronder. Maar: wel een zoon voor onze lieve, trouwe medewerkster Daphne. Welkom Darwin! Verder waren er weer leuke activiteiten, lees erover en bekijk de foto's. Er komen trouwens ook weer een paar creatieve en leerzame middagen aan. Schrijf ze in uw agenda. Alle kinderen tussen de 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom om erbij te zijn en mee te doen.

JONGE DIEREN

De voorjaarskrant staat meestal vol van jonge konijntjes, lammetjes, kuikentjes en al die andere lieve jonge dieren die bij het voorjaar horen. Dit voorjaar niet? Nee, wij kregen vorig jaar bericht van de gemeente dat de grond vervuild was en afgegraven moest worden. Dat zou een - tijdelijke - verhuizing van de kinderboerderij betekenen! Dat wilden we natuurlijk de jonge dieren niet aandoen: dat we niet eens zeker wisten of er wel een plekje voor hen zou zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat de plannen voor 2009 van de baan zijn: dat betekent dat we nu wel al stiekem aan het rondkijken zijn voor jonge dieren. Houd de boerderij goed in de gaten!

DONATEURS HELP ONS OOK DIT JAAR WEER!

Ook dit jaar doen wij weer het verzoek aan u of u ons financieel wilt steunen. U weet: zonder uw bijdrage hebben wij geen kans van bestaan. Bij voorbaat heel hartelijk dank dat u daarmee ons doel steunt: *'stadskinderen in contact laten komen met dieren om zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.'*

Mooi!



GEBORTE VAN DARWIN

Onze trouwe medewerkster Daphne is op 11 maart bevallen van een zoon. Hij heet Darwin, wat wij een prachtige naam vinden. Daphne en Darwin maken het goed en zijn samen met papa Ivo heel erg gelukkig.



GESTOLEN HANGDOEK

Tot ons grote verdriet is er in januari een bezoeker geweest die een hangoorkonijn heeft gestolen. Het hok was opgebroken en het konijn weg. Wat een treurige zaak!

DIERENMASKERS MAKEN

Het maken van dierenmaskers was een groot succes. Alle kinderen vonden het erg leuk om te doen en er kwamen ook

allerlei ideetjes naar boven om er nog iets leukers van te maken.





VALENTIJN VOOR VOGELS

14 februari: vele kaartjes vonden hun weg naar stille liefdes. En de dieren? Ook de vogels hadden een onvergetelijke dag: op de kinderboerderij maakten de kinderen

die dag allerlei leuke en lekkere versieringen voor ze.
Happy Valentine, vogels!



Op 11 april is het PAASFEEST op de kinderboerderij. Gaan we eieren zoeken, eieren beschilderen, chocolade-eieren eten? Kom gewoon langs en kijk zelf wat het wordt. Vanaf 12.00 uur zijn alle kinderen tussen 4 en 12 jaar van harte welkom om Pasen met ons te vieren.

Op 23 mei is het weer zo'n traditionele dag: SCHAPENSCHERDERSFEEST op de kinderboerderij. Weet u het weer? Hoe de schapen dun en springerig uit de greep van de scheerster losspringen als het klaar is? Kom gezellig op de strobalen zitten om dit jaarlijkse tafereel weer van dichtbij mee te kunnen maken. Het begint vanaf 12.00. In de educatieruimte wordt de wol van de schapen gewassen en gesponnen. (er is een echte spinster)
Van de schone wol kunnen er weer kleine schaapjes gemaakt worden, dan kan je een beetje geschoren wol mee naar huis kan nemen!!

PS We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers!

Wij zijn nog steeds op zoek naar hulp bij het schoonhouden van het terrein en/of het voeren van de dieren. Alle hulp is welkom! Ook bijvoorbeeld 1 of 2 uurtjes in de week. Kom even langs op de kinderboerderij of bel met Joop: 020-4206855 of Pascale: 06-38769153.

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Maria Ravesloot.

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Evelien Berger.

Fotografie:

Evelien Berger

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag; van 9 tot 16.30 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



De najaarsnieuwsbrief van Kinderboerderij de Dierencapel. We kijken even terug op de zomer en alles wat er is gebeurd: een heel nest met jonge konijntjes en maar liefst elf jonge kuikentjes. Een leuk feest op het Westerdok waar de nieuwe bewoners ook kennis met ons en onze dieren konden maken. En heeft u al zo'n leuke Dierencapel-ansichtkaart in uw kamer hangen?

JONGE DIEREN

Vorige keer lieten we weten dat er vanwege een mogelijke tijdelijke verhuizing geen jonge dieren waren op de kinderboerderij. Gelukkig ging de verhuizing dit jaar niet door. En kijk: in juli hadden we al een nest met vier jonge konijntjes van de lieve moeder Jacky en trotse vader Herman. We mochten de jonge konijntjes eerst alleen nog maar bekijken, maar inmiddels mogen ze ook vastgehouden worden. Hoe lief! Elk van de vier is verschillend en elk is wel de lieveling van iemand.

Daarnaast hadden we ook een prachtig nest met maar liefst elf jonge kippenkuikentjes! Wat waren ze schatting! Maar: de hele zomer groeiden ze en verloren gaandeweg hun donzige veertjes. Wat werden ze groot! De vijf jonge hanen lieten van zich horen en de kippen hadden geen leven meer met deze machomannen in hun buurt.

Uiteindelijk hebben we twee hanen gehouden: Tommy en Replay. En die worden nog altijd - hoe groot ze ook zijn - geknuffeld en op schoot gehouden!

DONATEURS HELP ONS OOK DIT JAAR WEER!

In april deden u het verzoek of u ons ook dit jaar weer financieel wilde steunen. Veel van onze trouwe donateurs hebben dat ook direct gedaan. Waarvoor onze dank! Een enkeling heeft het nog niet gedaan. Misschien bent u het vergeten? Uw bijdrage kan nog naar giro 44.69.641. Bij voorbaat dank!



OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS

We zijn op zoek naar vrijwilligers! Wie oh wie wil ons komen helpen met allerlei kleine of grotere klusjes? Er is allerlei verschillend soort werk waarbij wij hulp kunnen gebruiken.

Denk aan:

- het dagelijks schoonmaken van het terrein, stalletjes, voermagazijn en voerbakken,
- het klaarmaken van het voer,
- het borstelen van konijnen,
- voor wie handig is met zaag, kwast of waterpomptang hebben we allerlei klusjes.

Voor deze werkzaamheden geldt dat een dagdeel per week geweldig zou zijn, maar het kan natuurlijk ook minder. Hebt u zelf tijd en zin om ons te komen helpen? Of weet u iemand in uw omgeving? Laat het ons weten!

Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om activiteiten voor kinderen voor te bereiden en te begeleiden. Wij verzorgen ongeveer om de maand een activiteit op de zaterdag. Daar kunnen we mensen bij gebruiken, en wie weet is er iemand die het leuk vindt om iets op (bijvoorbeeld) de woensdagmiddag op te zetten? Loop eens langs bij Joop om te overleggen.

Alle hulp is welkom! Ook bijvoorbeeld 1 of 2 uurtjes in de week. Kom even langs op de kinderboerderij of bel met Joop: 4206855 of Pascale: 06-38769153.

OPGEKNAPTE ACTIVITEITENRUIMTE

De activiteitenruimte van de Dierencapel is opgeknapt. Fris en vrolijk gemaakt voor de activiteiten die er regelmatig op de zaterdag plaatsvinden, maar ook klaar voor een leuk kinderfeestje! Kinderen kunnen er heerlijk knutselen en daarnaast kunnen ze natuurlijk op de kinderboerderij met de dieren spelen!



FEEST OP HET WESTERDOK

Het eerste weekend van september was er feest op het Westerdok. Ook de Dierencapel was present. We stonden er met onze cavia's die het heerlijk vinden om op schoot te zitten. Je kon

je ook als je lievelingsdier laten schminken. Het was een mooie gelegenheid om alle nieuwe mensen die op het Westerdok zijn komen wonen kennis te laten maken met onze kinderboerderij en met onze dieren.



Konijntje



Poesje



Slang



Lieveheersbeestje



Tijger & Wolf



Vlinder & Hello Kitty



ANSICHTKAARTEN TE KOOP

Op de kinderboerderij zijn sinds kort mooie ansichtkaarten te koop met foto's van onze dieren. Erg leuk om op te sturen, of om gewoon aan de muur te hangen. Loop langs en kijk of jouw lievelingsdier erbij zit. Wie wil er nu niet een kaart van bijvoorbeeld die lieve dikke Bicker op zijn verjaardag krijgen of juist aan zijn oma sturen?

ACTIVITEITEN IN HET NAJAAR

Zaterdag 10 oktober hadden we een Dieren Verwendag!!



Al onze beestjes werden flink vertroeteld en verwend met lekkere hapjes.

Zaterdag 7 november gaan we net als alle jaren 'Dierenlampionen' voor Sint Maarten maken! Met Sint Maarten is de kinderboerderij 's avonds open!!

14

Zaterdag 21 november hou het bord op de kinderboerderij in de gaten wat voor activiteit we dan gaan geven!

Zaterdag 28 november is er weer een 'Sinterklaasfeest' op de boerderij! Met een kleurplatenwedstrijd, pepernoten en chocomelk!! En misschien komt Zwarte piet nog langs als we mooie liedjes zingen!?

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjens en Marja Ravesloot

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager, Pascale Kleintjens en Evelien Berger

Fotografie:

Evelien Berger en Marrit Visch.

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641
www.bickersgracht.info*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



Kerst op de kinderboerderij! Joop heeft de lichtjes opgehangen en eigenlijk hebben we natuurlijk een beetje een levende kerststal met Prins en Bicker en alle geitjes die 's avonds lekker op het stro liggen. In deze kerstnieuwsbrief alle laatste nieuwtjes.



GOEDE KERST EN GELUKKIG 2010

Samen met onze dieren wensen wij u allen warme en gezellige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2010.

Wij hopen u ook in het volgende jaar weer vaak op de kinderboerderij te mogen zien.



ZWART SCHAAP SCHRIKT VAN WITTE SNEEUW

Tot onze grote verrassing lag er op een ochtend plotseling sneeuw! Dotje rende zoals altijd 's morgens vroeg haar stal uit. Maar wat gebeurde er? Ze rende heel snel weer naar binnen!

Zo geschrokken was ze dat er sneeuw lag. Dat had ze nog nooit gezien. Gelukkig bleven moeder Veronique en oma Evelien gewoon buiten en was ze snel gewend!



AFSCHEID VAN MELODIE, LUNA, CHICITA EN CHOCO

Helaas, 4 lieve dieren zijn vorige week weggegaan van de kinderboerderij: onze twee geitjes Melodie en Luna en de twee schapen Chicita en Choco. Waarom? We hebben binnenkort wat meer ruimte nodig (lees gauw hiernaast!). Gelukkig hebben we een fijn nieuw adres voor ze gevonden in Noord-Holland. Een boerderij met heel veel ruimte en een heerlijk weiland. We gaan binnenkort eens kijken hoe het ze daar bevalt, maar we denken dat ze er wel tevreden zullen zijn.



LAMMETJES IN HET VOORTJAAR?

Hebt u al gezien of Caramella en Bea al dikker zijn geworden? Dat gaat zeker gebeuren want ze zijn allebei drachtig van bok "Hummer". Als alles goed gaat betekent dat dus dat we in het voorjaar kunnen gaan genieten van kleine geitjes.

Wij verheugen ons en nu al op!

Een foto van 'Hummer' de pappa van onze nieuwe geitjes



TWEE JONGE KONIJNEN NAAR TROUWE DONATEUR

In ons laatste nestje konijnen zaten drie mannetjes. Twee ervan hebben we vanwege ruimtegebrek ondergebracht bij een trouwe donateur met een grote tuin. Daar kunnen ze lekker rennen. Zelf houden we uit dat nestje nog een mannetje en een vrouwtje, dus die kunt u natuurlijk nog komen bewonderen en knuffelen.

ACTIVITEITENRUIMTE VOOR FEESTJES

De activiteitenruimte van de Dierencapel is zeer geschikt voor kinderfeestjes. Kinderen kunnen er heerlijk knutselen en daarnaast kunnen ze natuurlijk op de kinderboerderij met de dieren spelen.

AMBASSADEUR VAN DE KINDERBOERDERIJ

Altijd al gedroomd van een ambassadeursschap? Binnenkort is het mogelijk om ambassadeur van de kinderboerderij te worden! Nieuws hierover volgt later.

Maar: als u niet kunt wachten.

Loop even binnen bij de kinderboerderij en vraag wat er al over bekend is.

ACTIVITEITEN AGENDA 2010

Voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar. Altijd van 12.00-15.00. Met deskundige leiding.

23 januari
KONIJNENDAG.

Alles staat in het teken van onze konijnen. We gaan ze verzorgen, knuffelen en voeren.

13 februari
VALENTIJD VOOR VOGELS

Wij sturen onze vogels een blijk van onze liefde in de vorm van eetbare versierselen.

6 maart
BOERDERIJ ACTIVITEIT

Wat er precies gaat gebeuren wordt nog bekend gemaakt.

20 maart
LENTEFEEST

Lekker feesten met muziek en amusement. Ook ouders zijn van harte welkom.

3 april
PAASACTIVITEIT

Kom eieren beschilderen. Kom ze zoeken. En kom ze opeten.

24 april
BOERDERIJ ACTIVITEIT

Wat er gaat gebeuren wordt nog bekend gemaakt. Houd de postertjes in de gaten.

22 mei
SCHAAPSSCHEREN

Daar gaan ze weer: de dikke wintervachten gaan eraf. Wees erbij!

5 juni
WOLACTIVITEIT

We gaan de wol van de schapen bewerken. Kinderen mogen helpen kaarten en spinnen. Waar kun je dat nu nog leren?

26 juni
DIER IN HET ZONNETJE

Welk dier het wordt, hoor je later. Kijk tegen die tijd op de postertjes!

VEGETARISCHE KERSTKAART

Misschien een idee voor een kerstkaart met een vegetarische kerstwens? Stuur een ansichtkaart met Bicker of met een van onze konijnen erop! Ze zijn bij ons te koop voor een €1,- per stuk. U doet ons en de dieren er een groot plezier mee!



Tje ben één en al oor...



Kent u iemand die misschien nog donateur wil worden? Dat kan! Geef dit krantje door en vraag of de bijdrage overgemaakt kan worden naar giro 44.69.641. Bij voorbaat dank.

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Marja Ravesloot

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager, Pascale Kleintjes en Eveline Berger

Fotografie:

Eveline Berger

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9.00 tot 17.00 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Maart 2010

nr. 31



De lente komt eraan! Onze dieren hebben er echt zin in. En wij ook. Samen met onze drachtige geitjes kijken wij uit naar een warm zonnetje. Voorbij is de lange winter die ons veel sneeuw en ijs bracht, en ook een grote klap: Joop die met spoed het ziekenhuis in moest. In deze nieuwsbrief de laatste nieuwtjes.

JOOP ZIEK

Het nieuwe jaar begon voor de kinderboerderij met een grote schok: Joop die met spoed naar het ziekenhuis moest. En toen hij er eindelijk weer uit mocht, werd duidelijk dat hij het een heel stuk rustiger aan moet gaan doen. Alle hens aan dek dus voor alle vrijwilligers, want Joop was natuurlijk de spil van de boerderij.

Wij willen iedereen die heeft geholpen (en nog steeds helpt) om de kinderboerderij draaiende te houden heel hartelijk bedanken voor alle inzet en hulp. En ook alle buurtgenoten die met Joop meeleven: Dank Dank Dank. Wij hopen dat Joop er weer bovenop komt en dat we hem allemaal veel op de kinderboerderij mogen zien.

De dieren missen hem ook zeer.



LAMMETJES IN HET VOORJAAR

Zoals bekend zijn onze geitjes Caramella en Bella drachtig. Als ze straks met hun kleintjes naar buiten mogen en iedereen ze mag bewonderen moeten de kleine geitjes natuurlijk namen krijgen. Jullie mogen ons daarbij helpen. Weet je een leuke naam voor onze geitjes, kom dan naar de kinderboerderij en schrijf je favoriete namen op het formulier van de Namenwedstrijd. Als we alle namen binnen hebben gaan we de mooiste eruit kiezen. Leuk als een geitje straks jouw verzonden naam heeft!



Q-KOORTS INFORMATIE

Hierbij nog even van nieuws over de Q-koorts. Q-koorts is een infectieziekte die van geiten en schapen kan overgaan op mensen. De meeste mensen lopen Q-koorts op door het inademen van lucht waar de bacterie inzit, tijdens de lammerperiode (februari tot en met mei) van geiten en schapen. Dat betekent dat mensen besmet kunnen worden door dieren die de bacterie bij zich hebben. Q-koorts bij mensen komt vooral in het zuiden van Nederland regelmatig voor. Gelukkig zijn onze geiten en schapen niet besmet met het virus. Wel moeten wij bepaalde maatregelen nemen om het gevaar voor besmetting te voorkomen. Onze geiten en schapen worden ingeënt zodra het vaccin tegen Q-koorst bij de dierenarts binnen is. Voor de veiligheid heeft het ministerie ons opgedragen om onze drachtige geiten op te hokken. Dat betekent dat onze geiten worden afgeschermd van de bezoekers, je mag er niet bij en de stal gaat op slot. Alleen de medewerkers van de kinderboerderij mogen dan nog bij de geiten om ze te verzorgen en moeten hygiëne regels volgen. Tot 2 weken na de geboorte van de geitjes moeten de geitjes en hun mamma's nog binnen blijven. Ook als bezoeker van de kinderboerderij is het belangrijk om goed op de hygiëne te letten! Was na het contact met de dieren je handen met water en zeep en doe dat ook voordat u naar huis gaat, veeg goed je schoenen als je het terrein verlaat! Deze informatie hangt ook op de kinderboerderij.

Voor meer informatie kan je op de site van de RIVM terecht:
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Q_koorts/FAQ_Q-koorts.jsp

GESLAAGDE ACTIVITEITEN

Konijnendag

23 januari was er een konijnendag op de kinderboerderij. Heel veel kinderen met hun ouders kwamen langs om van alles over de konijnen te weten te komen. Er werden konijntjes geknuffeld, er was een demonstratie van konijnennageltjes knippen, er werden ook konijnen maskers gemaakt en allerlei weetjes over konijnen verteld.



Valentijn voor vogels

Op 13 februari de dag voor valentijnsdag konden kinderen voor de vogeltjes in de buurt pinda/brood slierten rijgen en strokransen maken. Er kwamen veel kinderen langs: iedereen wilde de vogels helpen de kou en de sneeuw wilde iedereen wel graag de vogeltjes helpen door lekker hapjes voor ze te maken.



Eendenfeestje

Deze middag - 6 maart - leerden de kinderen van alles over eenden en hun bestaan er werden ook eendjes gekleid. Onze eigen eenden hadden de hoofdrol, maar Donald Duck en andere beroemde eenden vergaten we natuurlijk niet!



ACTIVITEITEN AGENDA 2010

Voor alle kinderen (de meeste zijn tussen 4 en 12 jaar). Altijd van 12.00-15.00.

20 maart

LENTE ACTIVITEIT

Deze middag vieren we dat de lente gaat beginnen. Je kunt je eigen dier maken, misschien ga je wel Dotje, Prins of je favoriete konijntje namaken?

3 april

PAAS FEEST

Kom eieren beschilderen. Kom ze zoeken. Kom ze opeten. En kom een Paastak maken

24 april

LENTE FEEST

Lekker feesten met muziek, dieren sminck, een ballonnenman en een vrijmarkt. De opbrengst is voor de kinderboerderij. Ook ouders zijn van harte welkom.

22 mei

SCHAAPSSCHEREN

Daar gaan ze weer: de dikke wintervachten gaan eraf. Wees erbij!

5 juni

WOLACTIVITEIT

We gaan de wol van de schapen bewerken. Kinderen mogen helpen kaarten en spinnen. Waar kun je dat nu nog leren?

26 juni

DIER IN HET ZONNETJE

Welk dier het wordt, hoor je later. Kijk tegen die tijd op de postertjes!

DONATIES: KUNT U ONS MISSCHIEN HELPEN?

Dit jaar hebben we minder inkomsten gehad uit donaties en giften, en het jaar is bovendien ook nog eens extra duur geweest voor ons. Kunt u ons misschien financieel steunen?

We hebben het hard nodig!

Secretaris of co-beheerder: bent u misschien bereid ons hiermee te helpen, of kent u misschien iemand die ons daarbij zou willen helpen? Laat het ons weten. Wij zijn u zeer dankbaar.

ACTIVITEITENRUIMTE VOOR FEESTJES

Je kunt je verjaardagsfeestje vieren ook op de kinderboerderij vieren. Steeds meer mensen weten dat dit kan. Voor 35 euro per dag. Leuk & Sfeervol, zitten op strobalen, CD speler is aanwezig.



Kent u iemand die misschien nog donateur wil worden? Dat kan! Geef dit krantje door en vraag of de bijdrage overgemaakt kan worden naar giro 44.69.641. Bij voorbaat dank.

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjens en Marja Ravesloot

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Pascale Kleintjens, Evelien Berger

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



De zomer is in volle gang! De dieren genieten van het heerlijke weer. Bij warm weer zoeken ze lekker de schaduw op. In deze nieuwsbrief een woord van Joop over de afgelopen periode. Verder staat Eveline in het spotlicht, zij is 10 jaar vrijwilligster op de kinderboerderij! En natuurlijk in deze nieuwsbrief het laatste nieuws over de dieren!

BEDANKT NAMENS JOOP

Het zal bij u wel zijn opgevallen, dat ik in januari plotseling ben uitgevallen wegens lichamelijke problemen.

Dit heeft zich in februari herhaald, waardoor ik een hartinfarct opliep en gedotterd moest worden.

Daarna in maart kreeg ik een maagbloeding, dat deed de emmer doen overlopen. Nu moet ik een hoop dingen opnieuw gaan leren, wat veel energie en doorzettingsvermogen vereist.

Zo langzamerhand begint verbetering op te treden, maar er is nog een lange weg te gaan.

Maar ik wil alle medewerkers, kennissen en buurtbewoners allemaal heel-heel-veel dank zeggen voor het vertrouwen, inzet en liefdevolle medeleven tijdens dit zware proces, wat ik heb moeten doorstaan.



JONGE GEITJES EN KUIKENS

Wat groeien ze hard, onze jonge geitjes. En ze spelen en dollen erop los. Eliza kan het hoogste springen van allemaal en Lotje is zo lenig dat ze onder het hek door kruipt!



We waren blij verrast met de kip die in de kruitwagen onder de tafel aan het broeden bleek! Dankzij een bordje met "niet storen" kon zij in alle rust haar eitjes uitbroeden. Met als gevolg kleine kuikentjes!



NIEUW VOOR DE DIEREN

De varkens hebben een speelbal gekregen, waar steeds een beetje eten uit komt als ze deze met hun snuit voor zich uit rollen. Zo slim als ze zijn, ze hadden het meteen door! Maar op=op, ze mogen natuurlijk niet te dik worden, alhoewel een varken natuurlijk wel een flinke speklaag heeft.

Voor de kippen hebben we een nieuw zandbakje, waarin ze hun veren kunnen "poetsen", dat vinden ze fijn. Eens kijken welke kip (of haan) er het meest gebruik van maakt!

EVELINE 10 JAAR VRIJWILLIGSTER

Eveline Berger is 10 jaar vrijwilligster op de Dierencapell

Hoe begon je?

Ik zocht een stage bij een vrijwilligersorganisatie voor mijn opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Ik was 18 jaar.

Samen met een medestudent heb ik me bij Joop Capel gemeld. We waren heel erg welkom. Ik kende de kinderboerderij al, de helft van mijn familie woont op het Bickerseiland. Mijn stage opdracht was: organiseer educatieve activiteiten voor kinderen, Dat ben ik blijven doen.

Werk je?

In het dagelijkse leven werk ik op een ambachtelijke boerderij in de Middenbeemster. Daar werken we met mensen met een auditieve én verstandelijke beperking. We maken o.a. kaas, brood en keramiek. Dat doe ik 4 dagen per week. Vroeger ging ik als dierenactiviste op zaterdag tegen bont

protesteren. Nú werk ik op zaterdag op de kinderboerderij. Het thema is het zelfde: heb respect voor dieren.

Levert het vrijwilligerswerk je ook wat op?

Ja, heel veel plezier. Dit is een prachtplek midden in de stad. Ik geniet hier van unieke en rare dingen. Van blije kinderen. En ik heb hier iets te zeggen op beesten gebied. Ik kom meestal met een goed gevoel thuis van mijn werk op de kinderboerderij. Ik ben echt een verzorgster.

Kun je een leuke ervaring vertellen?

Ik ben ooit het achterend van een koe geweest, tijdens het 10-jarig bestaansfeest van de kinderboerderij. We

werden o.a. door de gemeente en café 't Blauwhoofd gesponsord. Er was een koeienpak. Daar moest je met z'n tweeën in. Het was bloedheet en ik moest de hele tijd naar de grond kijken. Ik was blij dat ik eruit mocht. En ik herinner me óók heel goed het eerste etentje 10 jaar geleden, met alle vrijwilligers in het Pannenkoekenhuis. Super gezellig.

Hoe lang ga je door denk je?

Voorlopig stop ik niet! Misschien als ik kinderen krijg? Want dan wordt 't misschien wat veel met baan, kind en de kinderboerderij? Ach, we zien wel.



ACTIVITEITEN TERUGBLIK

3 april 'PAAS FEEST'

Was weer erg gezellig, veel kinderen kwamen eitjes schilderen, zoeken en opeten. Ook kon je een paastak versieren.



24 april 'LENTE FEEST'

Lekker gefeest met muziek, dieren schmink, een ballonnenman en een vrijmarkt. De opbrengst was voor de kinderboerderij.

22 mei 'SCHAAPSSCHEREN'

Daar gingen ze weer: de dikke wintervachten eraf. De schapen scheerster wist ook veel te vertellen over schapen en wol!

Het was een leerzame middag.

5 juni 'WOLACTIVITEIT'

We zijn aan de slag geweest met de wol van de schapen. Vanaf het wolwassen, kaarden, spinnen en zo je eigen kleine schapje maken, kon je allemaal bij ons leren!

26 juni 'DIER IN HET ZONNETJE'

Het is uiteindelijk een insecten dag geworden. Met een vergrootglas gingen we in de tuin naast de boerderij opzoek naar lieveheersbeestjes en torretjes. Daarna werden er mooie vlinders en libellen geknutseld!

Binnenkort gaat het activiteitenteam weer een nieuw programma maken voor de periode van augustus tot en met december.

Hou de berichten in de wijkkrantjes en op de kinderboerderij in de gaten.

Als kinderen onze activiteit bezoeken, kunnen ze zich opgeven voor de activiteitenmailing. Ze krijgen dan steeds automatisch thuis bericht over de volgende activiteit!

VERSLAG JONGSTE VRIJWILLIGSTER!

Yul Pelsmaeker (10 jaar) komt ons wel eens op de kinderboerderij helpen, hieronder vertelt ze wat ze allemaal heeft gedaan!

Zondag 7 februari

ik ben yul. ik kwam vandaag helpen. ik heb het blinde konijn geboesteld en ik heb eieren gezocht. en er was een konijn uit de schuur naar de andere kant van de schuur gesprongen. en ik vind het super leuk hier bij de dieren opel.

Yul Pelsmaeker 10 jaar

TEAM UITJE

Al onze medewerkers zijn vrijwilligers. Ze vinden het leuk om bij ons te werken en zo een bijdrage te leveren aan dit goede doel! Daar zijn we toch wel een beetje trots op.

In juni zijn we met het team in juni pannenkoeken gaan eten om te vieren dat we samen zo'n fijne kinderboerderij voor mekaar hebben! Leuk om zoveel verschillende leeftijden in het team te hebben, van tiener tot senior! Het was een gezellig uitje.

DONATEURS BEDANKT!

Namens alle medewerkers en dieren van de kinderboerderij bedanken wij onze donateurs zeer hartelijk voor de bijdrage.

Donateurs zijn onmisbaar voor onze kinderboerderij!

RUIMTE TE HUUR VOOR FEESTJES

Op onze boerderij is het mogelijk een ruimte te huren voor een kinderfeestje. Kosten: 35 euro. De ruimte is leuk en sfeervol, de kinderen kunnen op stroballen zitten, een CD speler is aanwezig.

Inlichtingen: Pascale 06-38769153.



Kent u iemand die misschien nog donateur wil worden? Dat kan! Geef dit krantje door en vraag of de bijdrage overgemaakt kan worden naar giro 44.69.641. Bij voorbaat dank.

Stadsboerderij De Dierencapel
De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjens en Marja Ravesloot

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Pascale Kleintjens, Evelien Berger

Fotografie: Evelien Berger

Adres:

*Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden:

*dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00
uur.*

*Op maandag is de boerderij altijd
gesloten.*

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Oktober 2010

nr. 33



Op de Dierencapel proberen we van iedere dag Dierendag te maken. Wat is daar allemaal voor nodig? Lees deze nieuwsbrief: er zijn allemaal kansen om mee te helpen om het onze dieren nog meer naar de zin te maken. Voor één keer verspreiden we deze nieuwsbrief - die normaal alleen naar onze donateurs gaat - daarom in een grotere oplage. Enne: kom vooral langs om de konijnen of cavia's te aaien, met de geitjes te spelen of om de varkens in hun modderpoel te zien!

DANK DANK

We willen allereerst al onze donateurs hartelijk danken voor hun bijdragen. Groot of klein het maakt niet uit: dankzij deze steun kunnen wij als kinderboerderij voortbestaan. Zo kunnen kinderen uit de buurt met dieren kennis maken en er met respect en liefde mee leren omgaan.

WILT U DONATEUR WORDEN?

Kinderboerderij de Dierencapel is een Stichting gerund door vrijwilligers. En is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties. We hebben varkens, schapen, geiten, ganzen, eenden, konijnen, cavia's en kippen die allemaal graag geaaid worden. Ook organiseren wij activiteiten voor kinderen.

Draagt u de Dierencapel een warm hart toe?

Maak dan uw gift of donatie over op: giro 4469641

Als dank ontvangen alle vaste donateurs

vier maal per jaar onze nieuwsbrief!

GOED NIEUWS VOOR ONZE VARKENS

Varkens willen wroeten. En onze lieve grote Prins en Bicker willen dat ook. Wat een goed nieuws dat dat nu echt gaat gebeuren! Op dierendag moet het klaar zijn.

Dan kunnen ze in een eigen zand en modderveldje helemaal hun gang gaan.

Iedereen die in de buurt woont, hoort ze wel eens mopperig en knorrig zijn. Wij denken dat als ze hun veldje zien, ze echte feestvarkens worden: dan kunnen ze eindelijk de hele dag wroeten in de modder. Wij kunnen bijna niet wachten om ze te zien straks. U ook?



HELPEN OP DE KINDERBOERDERIJ? DAT KAN!

Wie bent u? Kijk eens bij de onderstaande 6 mogelijkheden. Misschien staat er iets bij dat precies op u van toepassing is?

Een groentje: bent u misschien diegene die houdt van de buitenlucht en die graag planten verzorgt? Heeft u dan misschien zin en tijd om te helpen om de weilandjes te onderhouden, te bemesten, bij te zaaien, te besproeien, de planten bakken te vullen en ophangen?

Een kantoorclerk: of houdt u misschien meer van ordenen: adressenlijsten opschonen en uitprinten, donateurslijsten bijhouden, uitnodigingen voor activiteiten versturen, de mailinglist bijhouden, de voorraden beheren? Een/enkele uurtjes per week/twee weken.

Een klusser: bent u iemand die een goed humeur krijgt van schilderen, schuren, plamuren of loodgieten?

Een dierenverzorger: of bent u juist diegene die veel weet over de verzorging van dieren, en die de kennis en kunde wil inzetten voor de kinderboerderij? Wij betalen de cursus dierenverzorging als u wel het enthousiasme en de inzet heeft, maar nog niet de kennis en kunde! Een of enkele dagdelen per week.

Een boodschappenjongen of meisje: bent u misschien iemand die zin tijd heeft - en een auto en rijbewijs - om zo af en toe koffie, toiletpapier, schoonmaakmiddelen, kinderijsjes en dergelijk in grote hoeveelheden bij de Kweker te halen?

Een (co)beheerder/ster: of bent u diegene die van onze ome Joop & co wil leren hoe alles reilt en zeilt om vervolgens een aantal dagen per week de leiding op zich te nemen? (dan kan Joop zich richten op ontspanning want zijn gezondheid staat het allemaal niet meer toe!). Ook hierbij geldt: wij betalen de cursus dierenverzorging, als u deze functie wilt combineren met dierenverzorging.

Neem voor al deze mogelijkheden contact op met Pascale 06-38769153 of via mail:

dedierencafel@live.nl

Natuurlijk kan het ook zijn dat u wel zin en tijd heeft, maar dat geen van de bovenstaande omschrijving op u van toepassing is: neem gerust contact op met Pascale om te kijken wat er verder nog kan.

Bij voorbaat heel veel dank!



ACTIVITEITEN AGENDA NAJAAR 2010

Voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar. Altijd van 12.00-15.00. Met deskundige leiding.

Zaterdag 2 oktober

DIERENVERWENDAG

Jawel.. dierendag komt eraan, de dag dat iedereen extra lief is voor de dieren!
Kom langs en help mee onze dieren in het zonnetje te zetten!

Zaterdag 6 november

DIEREN LAMPIONNEN MAKEN

Heb je nog geen lampion voor Sintmaarten? Kom die dan bij ons maken, de enige echte unieke dierenlampion van de Dierencapel. Werkt gegarandeerd voor veel snoep!
Vergeet niet om op 11 november tijdens Sintmaarten bij de kinderboerderij langs te komen met je dieren lampion dan krijg je een extra snoepje!

Zaterdag 4 december

SINTERKLAAS FEEST

Hoor wie klopt daar kinderen? Is het zwarte piet?
Kom gezellig bij ons kleurplaten kleuren voor de sinterklaaswedstrijd, we zullen je volproppen met pepernoten & chocomelk!
Wees erbij, misschien ontmoet je zwarte piet well!

ACTIVITEITENRUIMTE VOOR FEESTJES

Je kunt je verjaardagsfeestje ook op de kinderboerderij vieren.

Steeds meer mensen weten dat dit kan.

Voor 35 euro per dag.

Leuk en sfeervol, zitten op stobalen, CD speler aanwezig.



KONIJNENFLAT IN NIEUW JASJE

Eindelijk is het zover: de konijnflat krijgt een opknapbeurt.

Dankzij donatie mogelijk gemaakt!!

Bij de opknapbeurt worden de hokken ook met elkaar verbonden, zodat de dieren meer ruimte hebben en samen kunnen zitten. Daar zijn wij voor onze dieren heel blij mee!

In de konijnenflat verblijven de konijnen die niet buiten los kunnen lopen en ook de cavia's. Overdag laten we konijnen in de stal of op het gras zodat ze stevig de benen kunnen strekken. Ook kun je de dieren aaien en voelen hoe lief en zacht ze zijn.

De konijnen die buiten lopen kunnen zelfs de hele dag rondrennen en op allerlei plekken schuilen.

Als je ze voorzichtig benadert kom je er vanzelf achter welk konijn het fijn vindt om zich te laten aaien.

GEITJE ELIZA IS EEN DOERAKJE!

Het was zo leuk, die Eliza die zo hoog kan springen.

Maar we zijn er ook druk mee: ze springt bij de schapen in de stal en eet hun eten op!

Dat kan natuurlijk niet en we hebben hier dan ook een stokje voor gestoken.

De schapen zijn er natuurlijk blij mee, Eliza niet want die eet zich het liefst tonnetjesrond.

Maar als ze slank blijft, kan ze ook lekker hoog blijven springen dus voor haar ook een groot plezier!



Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjes en Marja Ravesloot

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Francisca Jungslager en Pascale Kleintjens, Evelien Berger

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

*Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag:
van 9 tot 16.30 uur. Op maandag is de
boerderij altijd gesloten.*

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2010

nr. 34



De winter is weer in het land. Tijd voor warme chocomel en warme kleren aan! De dieren kruipen knus tegen elkaar aan en duiken lekker weg in het stro.

We maken ons op voor de feestdagen en het nieuwe jaar, met gezellige versiering en verlichting voor de donkere dagen.

Na een druk jaar met veel zorgen rondom de gezondheid van Joop hebben we veel zin om van 2011 een heel fijn jaar te maken! Met leuke activiteiten voor de kinderen en veel plezier samen met de dieren.

KERST EN NIEUWJAARS WENS

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een beestachtig 2011!

Iedereen die ons afgelopen jaar gesteund heeft heel erg bedankt, ook namens onze dieren!



BLIJE DIEREN

De varkens Bicker en Prins hebben eindelijk hun wroetplek! Wat zijn ze er blij mee. Ze kwispelen er op los en doen wedstrijdjes wie het meeste onder de modder kan zitten. En wat staat het ze toch goed, vind je niet? Lekker zoals ze in de natuur ook gewend zijn: met de snoet in de grond!

De konijnen en cavia's zijn ook heel blij met hun opgeknapte hokken, die ook groter gemaakt zijn. Zodat meer dieren bij elkaar kunnen zijn.

Want dat vinden ze heel fijn.

ZIEKTE EN VERDRIET

Ook dieren kunnen ziek worden. Ondanks een operatie is ons lieve en allertzachtst konijntje Isabella toch overleden. We missen haar.

Ons blinde konijn Jules heeft pech gehad door meerdere kwalen op te lopen. Hij is nu behandeld en we zijn heel blij hem nog in ons midden te hebben.

Het is en blijft een kanjer!

ZEVENZIELENMEST

Onze overburen, de boekbinders van 'Handboekbinderij Seugling', hebben een bijzondere band met de kinderboerderij.

Ze hebben vele leuke verhalen over hun ervaringen met de dieren. Zo genieten ze van de geluiden die de dieren maken zoals het gesmak van de varkens als ze eten en het tokkelen van de kippen. Naast de boekbinderij hebben ze ook een moestuin. En wat het leuke is: ze gebruiken hiervoor de mest van de kinderboerderij!

Omdat het een mestmengsel is van maar liefst zeven verschillende diersoorten vinden ze het zo'n bijzondere mest dat ze het 'zevenzielenmest' noemen.

En de planten in de moestuin groeien er goed van!

Voor onze overburen de boekbinders is de boerderij dan ook een "onderdeel van het huurgenoet"!

KONIJNEN IN DE STAL

In onze stal kun je konijnen van dichtbij bekijken en aaien. Konijnen uit de hokken zitten hier dan lekker in het stro. Aan het eind van de middag gaan ze natuurlijk terug in hun hokken, want dan gaan de geiten, schapen en varkens weer in de stal om te eten en slapen.



VRIJWILLIGERS NIEUWS

We zijn heel blij met onze enthousiaste nieuwe vrijwilligers.

Joop kan het nu eindelijk echt rustig aan doen. Maar hij gaat heus niet thuis op de bank zitten! Hij blijft natuurlijk op de kinderboerderij komen en zijn belangrijke steentje bijdragen.

Maar heel fijn voor hem dat deze hulp er is!

Het omgaan met onze dieren en het boerenleven op de kinderboerderij bevat vrijwilliger Floris zo goed dat hij besloten heeft te gaan studeren voor dierenverzorger. Ook vrijwilligster Linda heeft zich aangemeld en ondersteunt Floris met de dierenverzorging!

Dus als je een hele moeilijke dierenvraag hebt, kun je eens komen vragen of zij het antwoord weten.



De vrijwilligers van De Dierencapel zwaaien u een warm hart toe tijdens de feestdagen en hopen u ook volgend jaar weer op de kinderboerderij te zien!

ACTIVITEITEN

Op zaterdag 6 november liepen kinderen en ouders de deur plat voor een prachtige zelf gemaakte dieren lampion voor Sint Maarten!
Het was zelfs zo druk dat sommige kinderen later nog terug kwamen omdat ze eerder niet meer in de educatie ruimte pasten!



Wij van de kinderboerderij vonden alle kinderen die de storm en regen getrotseerd hebben tijdens de Sint maarten avond echt heel stoer!

ACTIVITEITEN 1^E KWARTAAL 2011

Voor alle kinderen (de meeste zijn tussen 4 en 12 jaar).
Altijd op de zaterdag van 12.00-15.00.
Gratis toegang!

15 januari

VOGEL VERWENDAG

Het is nu wel weer heel erg koud buiten, voor de vogels betekent het dat ze extra goed moeten zoeken om eten te vinden.

Wij gaan ze een handje helpen door heerlijke pinda en broodslinteren en strokransen te maken waar ze hun nest weer mee kunnen opwarmen.

12 februari

BOERDERIJDIEREN MOZAÏEK

Kippen, konijnen en andere diertjes met allerlei zaadjes en gedroogde peulvruchtjes aan elkaar mozaïeken.

12 maart

JE EIGEN KINDERBOERDERIJ

Altijd al je eigen kinderboerderij willen hebben?!

Neem een schoendoos mee en kom je eigen kinderboerderij kijkdoos knutselen!

ACTIVITEITENRUIMTE TE HUUR

Wist je al dat onze activiteitenruimte te huur is voor een kinderfeestje (voor 35 euro)? Dat wordt gegarandeerd een speciaal feestje!

GEZOCHT: AD HOC IT HULP

Wie kan en wil ons vrijwillig zo nu en dan assisteren met de IT, zoals: wie kan dit programma voor ons installeren? De laptop doet raar? We zijn je heel dankbaar!

DANKWOORD

We willen heel hartelijk iedereen bedanken die ons dit jaar heeft gesteund en geholpen, in het bijzonder: de gemeente voor de subsidie en ook het onderhoud en reiniging van onze vuilcontainer, onze donateurs, de leveranciers van voer, stro en zo (en ook de buurtbewoners die hieraan hebben bijgedragen), het Natuur en Milieu Educatiecentrum, de VrijwilligersCentrale, Dick van Straat & Dijk, Jeanet en de Natuurwinkel voor het groenvoer, kinderboerderijen de Zimmerhoeve en Boerenvreugd, de buurtkranten Jordaan & Gouden Reael en Stadsdeelnieuws, onze dierenarts en veearts, en al die lieve mensen uit de buurt die voer aanleveren en ons en in het bijzonder Joop hebben gesteund in de periodes rond zijn ziekenhuisopnames.

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. Iedere donateur ontvangt dit krantje zo'n 3 a 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjens en Marja Ravesloot

Beheer boerderij:

Joop Capel

Dierencapel nieuwsbrief:

Joop Capel, Pascale Kleintjens en Evelien Berger

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 9 tot 17.00 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Maart 2011

nr. 35



De lente is weer in aantocht! De vrijwilligers en de dieren genieten nu al van iedere zonnestraal. De konijnen kunnen zo lekker languit in de zon liggen. En heb je de kippen al eens gezien, soms vraag je je af of het wel goed met ze gaat, gelukkig liggen ze gewoon heel ontspannen te zonnen! Wij zijn helemaal klaar voor de lente. Dan kan de buitenboel weer geschilderd worden, kan het wroetlandje voor de varkens ingericht worden en liggen de ijsjes voor de liefhebbers weer in de vriezer te wachten!

KIPPEN IN DE MARINADE?

Misschien heb je het wel gezien? Onlangs werden de kippenpoten behandeld, en dat zag er toch wat raar uit: eerst werden de kippen met hun poten in een bak met desinfecterend water gedompeld en direct daarna in een bak met olie. Het leek wel een Marinade recept! Dankzij deze behandeling zien de poten er weer mooi uit en lopen de kippen extra pormantig rond.

BEZOEK VAN DE WETHOUDER

Op 3 maart heeft de wethouder Welzijn van stadsdeel Centrum, de heer Rengelink, de boerderij bezocht. Samen met mevrouw Imamkhan van het stadsdeel. Mevrouw Imamkhan was al een groot fan, en nu hebben we er een fan bij: de wethouder is erg onder de indruk en geeft de boerderij een grote pluim!

Hij heeft toegezegd ons te steunen en gaat zich ervoor inspannen om de boven ons hoofd hangende financiële problemen te verlichten. We hebben hem uitgelegd dat we alles op alles zetten om met donaties en giften de kwaliteit op onze boerderij hoog te houden. Maar óók dat de sterke verhoging van vooral de huisvestingskosten, de huur en elektra, erg zwaar, te zwaar voor ons zullen worden. We hebben de verwachting dat deze wethouder binnenkort voor ons iets gaat betekenen!



Mevrouw Imamkhan en de heer Rengelink van het stadsdeel Centrum.

Onze nieuwe fans!

NIEUWE VRIJWILLIGER: THOMAS

** Hoe is het zo gekomen dat je met dieren bent gaan werken?*

Ik ben op gegroeid met 5 honden, kippen, konijnen en paarden. En toen werd ik verliefd op elk dier! Ik vind altijd wij verdienen het om een goed leven te hebben. Dan moeten mijn dierenvriendjes het ook heel goed krijgen. Toen ik bij de dierenambulance ging werken wist ik het zeker! Dieren helpen is mijn roeping.

** En hoe is het zo gekomen dat je op de kinderboerderij bent gaan werken?*

Ik werkte eerst bij de dierenambulance in Den Haag. Toen ik Amsterdam te veel ging missen ben ik terug gegaan naar Amsterdam. Maar ik wou graag doorgaan om met dieren te werken. Toen ik de kinderboerderij zag was ik meteen verkocht!

** Wat doe je zoal nog meer?*

Ik werk eigenlijk het meest bij mijn familie op de zaak. Maar doe ook klusjes als timmerman bij mensen thuis. Verder ben ik bezig met een opleiding ondernemerschap. Om later mijn eigen dieren opvang centrum te kunnen openen.

** Wat levert het werk hier je op?*

Ik probeer zoveel mogelijk de dieren een prettig leven te geven! Ik zie omdat ik veel ervaring heb hoe je een dier moet benaderen en behandelen. Ik merk zelf met dit werk dat ik zelf heel vrolijk word! En dat de bezoekers die langs komen op de boerderij heel vrolijk worden! En natuurlijk de dieren ook heel erg vrolijk blijven! Ik zie de waardering terug en ik kan mijn ervaring ook overbrengen op mijn collega's. Het werk levert me op dat ik me zelf lekker in me vel voel!

En natuurlijk kan ik heel veel leren van mijn collega's.

** Kun je een leuke ervaring vertellen met dieren?*

Bij de dierenambulance kregen we een melding in de winter over een jonge zwaan. Die zwaan zou aangevallen zijn door honden. Toen we ter plekke kwamen zagen we dat de zwaan flink toe getakeld was! Ik heb toen terwijl het -2 graden was buiten besloten het water in te gaan om hem te vangen. Dus ik in mijn onderbroek het water in! Wat was dat koud zeg brrrr. Maar gelukkig ik kreeg de zwaan te pakken wat een opluchting! Zwaan gevangen snel naar de vogelopvang zwaan werd meteen met succes behandeld!

** Heb je een droom of wens voor de toekomst?*

Mijn droom is om een opvang centrum voor dieren te gaan openen. Het maakt niet uit wat voor dier. Ik wil het ook niet zomaar een opvang noemen. Ik wil namelijk een fonds openen! Waar bij mensen een speciale rekening hebben voor hun dier. Zodat ze weten als diegene overlijdt hun dier goed terecht komt in mijn thuis. Laten we zeggen ik wil een luxe hotel/asiel maken voor dieren!



STOERE VARKENS TOCH NIET ZO STOER?

De varkens Bicker en Prins hebben nu hun wroetlandje. Maar met het koude weer gingen ze er toch niet graag op. Zelfs niet als we ze probeerden te lokken met wortelen!

Ze houden blijkbaar niet van een hele koude neus en koude poten!

Maar geen nood: binnenkort krijgen ze een tegelpaadje, een schuilhok met stro en een droog en een nat zanddeel, dus kunnen ze zelf kiezen of ze willen wroeten in de modder, rollen in het zand, lekker liggen in het stro of van de zon genieten op de tegels!



Alsof het een beautyfarm is, Bicker doet aan moddermaskers, goed voor zijn huidje!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Voor alle kinderen (de meeste zijn tussen 4 en 12 jaar).

Altijd op de zaterdag van 12.00-15.00.
Gratis toegang!

12 maart

DIEREN MOZAIEK

Kom je eigen dierenmozaïek maken van allerhande zaden en gedroogde peulvruchten. Maak zo je favoriete dier! Wordt het een kip, een konijn, een varken?...

2 april

JE EIGEN KINDERBOERDERIJ

Altijd al je eigen kinderboerderij willen hebben?!

Neem een schoendoos mee en kom je eigen kinderboerderij kijkdoos knutselen!

23 april

PAASFEEST

Paasfeest op de kinderboerderij!

De paashaas heeft dan voor alle kinderen eitjes verstopt op de boerderij. Kom je helpen zoeken?

In de activiteitenruimte kun je dan een vrolijk gekleurde paastak maken.

28

mei

SCHAAPSCHEEDERS FEEST

Als het weer warmer wordt en de zon lekker begint te schijnen wordt het wel erg warm om nog je jas aan te houden. Voor onze schapen is het dan feest, de schapenscheerder komt dan eindelijk hun dikke winterjassen afscheren!

Dit moet je natuurlijk meemaken, na het scheren kun je leren wat je allemaal met wol kan doen en zelfs je eigen schaapje maken!

TERUGBLIK ACTIVITEITEN

De eerste activiteit van 2011 is alweer geweest, de Vogel verwendag. Kinderen hebben veel lekkere pindahartjes gemaakt voor de vogels in de buurt!



Pindahartjes met vetbol, wat een vogelverwennert!

JONGE DIEREN VERWACHT

We rekenen erop dat we met Pasen weer jonge kuikens hebben. Dus komt dat zien, die schattige kleine gele piepertjes!



GEZOCHT: MEDE-BEHEERDER

Zoals bekend gaat Joop nu echt met pensioen. Het beheerdersteam, bestaande uit Evelien, Pascale en tijdelijke hulp Sander, heeft het werk van Joop overgenomen. Maar zij hebben het erg druk met alles wat op de boerderij geregeld en gedaan moet worden. Wie komt ons beheerdersteam versterken voor 2 of 3 dagen per week (vrijwilligerswerk, net als alle andere medewerkers)? Het is heel leuk, gezellig en dankbaar werk. Dat blijkt wel uit hoe lang Evelien & Pascale al op de boerderij werken, al bijna 11 en 10 jaar!

Wilt u donateur worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. "Let op! Als donateur krijgt u ons krantje Dan willen we graag uw adres en postcode. Wilt u ons daarom even mailen of bellen?" Dit krantje komt 4 keer per jaar in de bus. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Joop Capel, Pascale Kleintjens en Marja Ravesloot

Beheer boerderij:

Pascale Kleintjens en Evelien Berger

Dierencapel nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.bickersgracht.info/>

***Mail:** dedierencapel@live.nl*

Heeft U facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur. Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

SPECIAL

Juni 2011

nr. 36



Een nieuwsbrief SPECIAL!

Er staat iets heel bijzonders te gebeuren: op 25 JUNI is er OPEN DAG met een GROOT FEEST op de kinderboerderij. JOOP CAPEL wordt op deze dag op heel speciale wijze in het zonnetje gezet!!

Als eerbetoon en uit dank voor zijn enorme verdiensten voor de kinderboerderij. We hebben het lang stil kunnen houden, maar schreeuwen het nu van de daken:

JOOP IN HET ZONNETJE!! DEZE NIEUWSBRIEF WORDT SPECIAAL AAN HEM OPGEDRAGEN!

NAMENS HET BESTUUR



En al die jaren....

Joop Capel heeft zich uitsluitend, fantastisch, onvermoeibaar en met veel geduld onbezoldigd 7 dagen in de week ingezet voor de Dierencapel op het Bickerseiland. Zeker toen hij met pensioen mocht.

Al die jaren was het Joops aanwezigheid en inzet zo vanzelfsprekend:

Dat hij er gewoon bijna altijd was op de kinderboerderij, zijn tweede huiskamer. Altijd aan het rommelen (voor de boerderij, zichzelf of een ander), van 's morgens vroeg en desnoods ook nog later in de avond; Dat Joop altijd koffie dronk op zaterdag voor dag en dauw met Ab, leverancier van stro, krullen en wortelen. Afnemer ook van ons overvloedige kleingeld! (Op het postkantoor moet je ervoor betalen en dát doet Joop niet.)

Het laatste jaar, nu hij onlangs 74 is geworden, begint het toch iets minder vanzelfsprekend te zijn:

Onze Joop, de slimme, zuinige boer, die regelt en ritselt voor de boerderij, begint lijfelijk zóveel klachten te krijgen dat hij het rustig aan moet doen.

Hij was tot voor kort een fijn, vertrouwd en vast aanspreekpunt op de kinderboerderij, een surrogaat opa/vader-figuur voor velen, een geveer voor wie het verdient.

Her en der werd wat financieel support gegeven van z'n kleine pensioen, Joop hielp een Turkse man met z'n administratie, reservesleutels van burens werden bewaard, brood en groenvoer werd geritseld voor de dieren, de hokken schoongemaakt, met hem werd besproken welke dieren wanneer vader of moeder kunnen en/of mogen worden.

**Daarom 25 juni een Boerderij feest,
met speciale eer en dank voor
Joop Capel.**

**Een man die vrijwillig veel tijd en
liefde heeft gestopt in de
Dierencapel, een kinderboerderij in
het hartje van de stad.**

JOOP EN DE NIEUWSBRIEF

Het zal ergens in 1999 geweest zijn toen het gesprek met Joop op een nieuwsbrief kwam: hij wilde een blaadje dat regelmatig uit zou komen en zocht naar iemand die kon helpen.

En zo kwam er een nieuwsbrief, die met hulp van Evelien en Daphne toch zeker 4 keer per jaar uit kwam.

En dat kenschetst al meteen de eerste eigenschap van Joop: het lijkt allemaal heel ongedwongen, er wordt verder niets geregeld of vastgelegd, maar iedereen doet er met plezier aan mee, en ondertussen ligt 10 jaar lang elk kwartaal een heuse nieuwsbrief met alle wetenswaardigheden van de kinderboerderij.

Dan komen we op de inhoud van de nieuwsbrief. Joop krabbelde op één of twee velletjes hele kleine boodschappen zoals: 'veel konijnen nesten, vader is Bambi(x) of stille Henkie.' Aan die aantekeningen zag je hoe nauw de dieren hem aan het hart

lagen. Daarvoor moest je meestal wel goed achter zijn woorden kijken, want Joop hield het graag beknopt: 'twee geitjes 01.00 geboren', schreef hij dan. Dat hij die zelf met de fles grootbracht, vermeldde hij er niet bij. Altijd was er wel ook een blaadje met de dieren die overleden waren. Dan noteerde Joop altijd heel precies de datum en het tijdstip. Vaak ook een doodsoorzaak. Ik herinner me Siamese Angora konijnen, Vlaamse reuzen, geitjes (Biz) dieren die hij dan natuurlijk ook miste. Gelukkig kwam er dan ook vaak een korte zin waaruit op te maken was dat hij ook weer op zoek was naar nieuwe dieren. Uit alles wat hij optekende, of het nu was 'dierenarts 3 uur 's nachts geweest', 'bij gemeenste om over een mededelingen bord te praten' of 'drie nieuwe vrijwilligers' bleek dat Joop dag en nacht aan de kinderboerderij besteedde. Joop was gewoon de kinderboerderij!

De twee velletjes met de korte mededelingen gooide Joop bij me in de bus. Samen met Evelien en Daphne maakten we er een nieuwsbrief van en Joop regelde het printen. Later op die dag zag ik hem dan de krantjes vouwen en in enveloppen doen en diezelfde avond fietste hij nog even rond om ze in de bus van alle donateurs te gooien. Joop ten voeten uit: 100% betrokken, zonder veel heisa, iedereen werkt met plezier samen met hem en: snel veel resultaat. Joop je bent geweldig!

Francisca Jungslager

DIERENNIEUWS: KATRIEN

Katrien onze zwart-witte eend, ze komt en gaat wanneer ze wil. Soms zien we haar een paar dagen niet, maar meestal is ze stipt op tijd voor het avondeten (en meestal nog wat eerder)! Dan wil ze het liefst meteen haar maaltje hebben. Als we druk bezig zijn in het kantoortje, komt ze gewoon op de deur zitten, zo van "en, wat dachten jullie ervan, de hoogste tijd nietwaar?" Deze dame komt goed op voor zichzelf, maar ze brengt het met charme!
We zijn dol op haar.



JOOP DE IDEALE GASTHEER



Collage van oud vrijwilligster Veronique
(waarnaar ook ons schaapje vernoemd is)

DIERENNIEUWS: GROENE DIEREN?

De gemeente zorgt voor het schilderen van de buitenboel: raamkozijnen, deuren en ook hekjes worden geschilderd. De hekjes zijn weer groen en dat kon je zien aan sommige kippen: die waren er onderdoor gekropen en hadden groene verf op hun rug. Ook Eliza het geitje (ze gaat waar geen ander geitje gaan kan), had het voor elkaar gekregen om ook groene verf op haar vacht te krijgen! Gelukkig ging de verf er snel weer af, in hun eigen kleuren zijn ze toch op hun mooist!

OUD-COLLEGA DAPHNE OVER JOOP

Joop is een echte lieverd!
En met het hart op de juiste plaats!
Hij was de belangrijkste reden dat ik me op de "kiboe" direct op mijn plekkie voelde.

Als je 's morgens binnen kwam kreeg je gelijk een bakkie koffie, het kantoor stond op dat moment letterlijk blauw van de rook..... Dat was "iets" minder leuk en gezond maar door een pro-stop-therapie kwam Joop daar gelukkig vanaf, zaten wij ook wat plezieriger.....

De dag begon met een sociaal praatje. Wat snel langer ging duren dan was gepland.....

Op de Kiboe hing altijd een erg ontspannen sfeer, 's-middags gingen we met z'n allen lunchen en daar maakten we dan iets bijzonders van. Het begon met het bakken van een eitje wat later werd dat een tonijnsalade. En dat veranderde weer in een heerlijk broodje Hollandse nieuwe of gerookte zalm.

Als het zomers was zaten we op de

"Bank" in het zonnetje. We moesten wel attent zijn anders had je zo een levende kip op je bord!! De bezoekers die op dat moment binnen kwamen schoven ook direct aan voor een bakkie thee en een babbeltje.

Ik had daar ook een lievelings-konijn genaamd "de Mijnwerker". Een schatje die zijn naam had te danken aan het feit dat hij alsmar aan het graven was. Helaas moesten we naar de dierenarts om hem in te laten slapen, Gelukkig stond Joop naast mij, mijn grote troost.

De etentjes waren ook altijd super gezellig. De drie "dochteren" om Joop heen om het eten te helpen uitzoeken. We wisten wat Joop lekker vond en met een glaasje wijn erbij was het etentje altijd weer zeer geslaagd!

Ik kan eigenlijk zoveel leuke gebeurtenissen herinneren, o.a. de avondjes St. Maarten.

Je verjaardag hebben we geregeld en kaarten gemaakt voor de bowling. Het 10-jarig bestaan van de Kiboe, de vergaderingen met het bekende pizzaatje erbij. Zoveel dingen komen weer bij mij boven.....

Je was op mijn huwelijk en was als één van de eerste die na de bevalling bij mij langs kwam om mijn zoontje Darwin te begroeten.

Joop, je bent een echte schattebout en een echte vriend! Helaas werk ik niet meer op de Kiboe en is ons contact wat verwaterd maar als ik je weer eens spreek is het weer als vanouds!!

Joop blijf wie je bent en ik hoop dat je gezondheid weer snel zal verbeteren en je verder kan genieten van een rustige "oude dag".

Een dikke knuf van Daphne!!!

JACK DRUPPERS (OUD WIJKAGENT)

Joop Capel

Kippen, kalkoenen, konijnen, geiten, hamsters, cavia's, een hangbuikzwijn en andere dieren zijn de ingrediënten van de Dierencapel, de plaatselijke en unieke attractie van de Westelijke Eilanden.

Buiten de genoemde dieren, heeft er decennia lang ook een brombeer rondgelopen, Joop! Hoewel Joop wel eens kon brommen, was hij jarenlang de drijvende kracht van de kinderboerderij, dat ooit begon met een kleine verzameling dieren van de plaatselijke bewoners. Joop is het fundament waarop de huidige Dierencapel is gebouwd, echt een parel van de buurt.

De Dierencapel was mijn eerste en meest favoriete koffieadres en Joop, beheerder van het spul, was mijn eerste echte contact op de Westelijke Eilanden, de buurt waar ik 6 jaar lang buurtregisseur was. Altijd als ik langs kwam, werd er een verse bak koffie gezet. Vaak zat ik daar in het kleine kantoortje, terwijl Joop zat te zwoegen op de boekhouding met de nieuwe laptop.

Dieren verzorgen, dat was waar Joop toch het allerbeste in was.

Die boekhouding heeft hem wat uren én frustraties gekost. Maar goed dat Daphne dit karweitje uit zijn handen nam. Waar Joop een dag (soms langer) mee bezig was, deed Daphne in twee uurtjes.

Als Joop dan aan het zwoegen was op zijn computer, was hij onbereikbaar. Op die momenten had ik net zo goed tegen een muur kunnen gaan praten, want Joop hoorde me toch niet.

Vaak hield ik op die momenten gewoon mijn mond en zat ik met mijn dampende koffie stiekem te gniffelen om het gemopper van Joop. Een brombeer kon hij wel eens zijn, maar wel één met een gouwe hart. Zoals hij de dieren verzorgde, de boerderij, tot in de puntjes.

Helaas kreeg Joop steeds meer last van zijn gezondheid, waardoor het werk op de kinderboerderij niet meer haalbaar was. Jaren geleden was hij al druk in de weer om zijn opvolging binnen de Dierencapel te regelen. Een geschikt iemand vinden die zijn levenswerk zeker moest stellen, dat was een grote zorg voor Joop. Gelukkig is dat uiteindelijk helemaal goed gekomen, waardoor het voortbestaan van de Dierencapel niet in gevaar kwam. Dat op zich is natuurlijk heel knap, want met het vertrek van Joop, vertrok er een groot stuk fundament. Joop kan nu met een gerust hart van zijn oude dag genieten, hoewel een Dierencapel zonder Joop toch wel anders is.

Joop, bedankt voor je fijne koffiementen, je gezelligheid en voor je enorme inzet in de Dierencapel, een uniek stuk Amsterdam.

Lieve groet,



Jack Druppers

DIERENNIEUWS : KUIKENS GROOT

Wat worden de kuikens al groot!
Ze groeien als kool. Ze moeten nog veel geknuffeld worden, dan hopen we dat ze "handtam" worden zodat ze ook als ze nog groter zijn, nog steeds geaaid en geknuffeld kunnen worden!

JOOP ALS ACTIEF PERSOON

Joop is altijd een actief persoon geweest.

Op de maandagavond-vergaderingen van het Aktiecomité Westelijke Eilanden in het begin van de jaren '70 was hij altijd aanwezig. Ook al werd het wel eens laat voordat hij van zijn werk weer thuis kwam.

In de weekenden werkte Joop altijd op de hoek Bickersgracht 6, waar het Aktie centrum was.

Altijd was er wel weer wat te doen aan klussen. Later in de Schuur op het Prinseneiland, waar buurtvergaderingen werden gehouden, was Joop ook altijd bezig.

Joop houdt van planten en dieren.

Toen de walkant er nog altijd verwaarloosd bij lag, namen enkele buurtbewoners het initiatief om er een tuintje te starten. In de buurt werd geld opgehaald om planten te kunnen aanschaffen. Joop werkte ook hier actief mee.

Het was de tijd dat we hadden afgedwongen bij de gemeente dat panden werden opgeknapt en dat je vervangende "woon"ruimte kreeg. Dat moest nog helemaal worden uitgevonden. De eerste bewoners die er voor kozen om naar hun oude, maar dan opgeknapte woning terug te keren,

bivakkeerden in een caravan op de walkant. Het was behelpen geblazen maar men had het er voor over, vooral ook om er met je neus bovenop te zitten en mee te maken hoe de werkzaamheden verliepen.

Jammer was dat men toen kippen en een konijntje nam en die buiten lieten rondlopen, zonder pardon voor de net gestarte plantenstrook. Er ontstond natuurlijk onderlinge ruzie. Het gestarte tuintje werd geruïneerd en het genomen initiatief voor een bloemenstrook redde het niet meer.

Ontstaan van de kinderboerderij de Dierencapel.

In Purmerend bestond dierenmarkt op de 3^{de} Pinksterdag. Het was een gewoonte om die dag naar Purmerend te gaan met je kinderen.

Schattig waren natuurlijk die kleine geitjes en de walkant kregen nieuwe "bewoners" namelijk jonge geitjes. Maar ja zoals dat nog wel eens vaker gebeurt, de lieve kleine geitjes werden wat ouder en je moest ze zelf verzorgen. Die verzorging hield men niet vol. De dieren dreigden verwaarloosd te worden. Daar is Joop toen op in gesprongen en heeft de zorg op zich genomen, dat werd de start van de kinderboerderij.

Joop is nog altijd actief, hoewel hij een dagje ouder is geworden. Elke dag krijgen de plantenbakken met Petunia's die aan het hek van de kinderboerderij hangen nog zijn toegewijde zorg.

Jolanda Hoekema

JOOP EN DE BOEKHOUDING

Mijn kennismaking met de kinderboerderij en dus met Joop Capel dateert uit 1980. In dat jaar begon ik te werken bij het toenmalige Wijkcentrum De Gouden Reael en werd ik daar belast met de financiële administratie.

Via het wijkcentrum kreeg de kinderboerderij (in die tijd nog geen zelfstandig rechtspersoon) subsidie van de afdeling Jeugdzaken van de Gemeente Amsterdam. Regelmatig kwamen Rudi Dorenbosch en later Joop Capel op het wijkcentrum langs met de bonnetjes voor voer, hooi, hout, verf, spijkers en wat al niet meer.

Bij een kop koffie werd dan naast al het wel en wee van de dieren ook nog even de laatste dorpsroddels doorgenomen. Woensdagavond was de vaste bestuursavond op het wijkcentrum en regelmatig kwam Joop dan na zijn (betaalde) werk op de vrachtwagen en zijn (onbetaalde) werk op de kinderboerderij nog even langs om op zijn gemak een bakkie te doen en een shaggie te roken.

Vanuit het thuisfront werd dan vaak gebeld met de vraag of Joop nog steeds op het wijkcentrum zat.

Vele jaren later (inmiddels was de kinderboerderij een zelfstandige rechtspersoon) werd ik door Joop gevraagd om samen met Joop de Haan de kascontrole te doen.

Als penningmeester van de Stichting De

Dierencapel paste Joop goed op de centen; er werd zorgvuldig nagedacht over elke uitgave. In die tijd was er nog geen computer en werden alle inkomsten en uitgaven op 14 kolomsvellen gerubriceerd bijgehouden. Het heeft Joop de nodige hoofdpijn bezorgd om de vierkantstellingen met behulp van zijn telmachine kloppend te krijgen. Maar het was zijn eer te na en, hoe vaak hij ook moest natellen, hij zorgde ervoor dat de vierkantstellingen tot op de laatste cent kloppend waren, zodat de kascontrolecommissie haar werk kon doen.

Toen de computer ook op de kinderboerderij geïntroduceerd was en de boekhouding in Excel bijgehouden werd, gaf dat voor de tellingen veel gemak.

Heel veel waardering heb ik voor het grote enthousiasme en de tomeloze inzet van Joop in al die jaren. Samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers heeft hij ervoor gezorgd, dat de kinderboerderij voor veel kinderen mét hun ouders een plek is waar het goed toeven is.

Carla Deubel

LIEVE JOOP

Geen soldaat, wel op de barricaden.
In de zeventiger jaren voor het behoud van de buurt en op de barricaden voor zijn familie, vrienden en de dieren.

Joop laat bovendien zien, hoeveel liefde, zorg en aandacht nodig is om zo'n prettige plek, de kinderboerderij, aantrekkelijk en plezierig te houden. Voor mij, buurvrouw met uitzicht op de kinderboerderij, is Joop degene die mij het gevoel heeft gegeven thuis te zijn op de Bickersgracht.

Joop altijd gastvrij, een luisterend oor en natuurlijk koffie en thee.

Bedankt voor alle lammetjes, baby geitjes, kuikentjes, konijntjes en nog meer, die ik in de afgelopen jaren heb zien opgroeien, een feest,

Heintje Kroon

GEDICHT VOOR JOOP



Joop Capel,

Een boer in hart en nieren,
Vrijwilliger al vele jaren
Altijd goed voor onze dieren
Moet lijf en leden sparen

Voor hem vandaag een eerbetoon
Als dank voor deze trouw
Geen koning wel een kroon
En allemaal missen we jou

SPONSOREN OPEN DAG

Cafe 't Blaauwhoofd
Stichting Agatha (Ark van Noah)
Stadsdeel Centrum, (we zitten weer lekker in de nieuwe verf)
Wijkopbouw Orgaan Jordaan-Gouden Reael
Familie Berger en Reijmers (met bootjes mag je overvaren)

UITNODIGING FEEST



Zaterdag 25 juni

Open dag

'Boerderij zoekt Boer(in)'

Met leuke activiteiten voor jong en oud: een ballonnenartiest; wie wordt onze nieuwe boer(in); pony rijden; gezellige accordeonmuziek; dierengezichten schminken; een lekker stukje varen op de gracht en nog meer....

Natuurlijk zijn onze lieve boerderijdieren ook van de partij.
Wij vragen uw speciale aandacht voor de vacature voor een vrijwillige medebeheerder op onze boerderij voor ≥ 2 dagdelen per week.

De open dag is
vanaf 13.00 uur
17.00 uur



Kinderboerderij
"De Dierencapel"
Bickersgracht 207

Kinderboerderij de Dierencapel



Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje zo'n 3 a 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel
De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:
Pascale Kleintjens, Sander Helder en Evelien Berger

Dierencapel Nieuwsbrief:
Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:
Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641

Ook op internet te vinden:
<http://www.bickersgracht.info/>
(vernieuwde website volgt weldra)

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U facebook? Wij ook!
Zoek en voeg ons toe:
Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden:
Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur.
Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



Nou, de zomervakantie zit er weer op...

Een nieuw seizoen in aantocht, met nieuwe leuke activiteiten en plannen.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde huldiging van Joop, die op de boerderij door de wethouder een Amsterdams Speldje opgespeld heeft gekregen!

En in deze nieuwsbrief vind je weer ons activiteitenprogramma voor het najaar en natuurlijk het laatste nieuws over de dieren.

NAMENS HET BESTUUR

Na een korte beschrijving van de vele werkzaamheden voor de kinderboerderij die Joop jaren lang voor de kinderboerderij verrichtte, kwam het hoge woord eruit. Wethouder Rengelink sprak: "en het behaagt de gemeente om".. en even later kreeg Joop de Amsterdamse speld van verdiensten op z'n mooiste pak gespeld. Onder toezien oog van familie (met zijn grote trots, achterkleinzoon Ghino), oud bestuursleden, vrijwilligers van toen en nu, boeren en burens, kinderen en dieren, werd hij gehuldigd. Toen volgde een boottochtje met de salonboot "de Agatha". De Agatha is een prachtige boot die voor deze dag omgedoopt was tot "Ark van Noach" Verder was er op deze feestelijke middag ook een ballonnenman aanwezig. Hij maakte prachtige dieren voor de kinderen, we hebben heerlijk uit volle borst gezongen onder begeleiding van een accordeonist en bekeken foto's van het Bickerseiland van vroeger.

En ons geitje Eliza, wist op de achtergrond stiekem, staand op haar achterpootjes, aan de bloemen voor Joop te knabbelen... gelukkig hadden we het snel in de gaten!

Trouwens, er waren erg veel kinderen die er prachtig uit zagen: ze waren geschminkt als tijger, konijn, vlinder of zebra!

Op de kinderboerderij ligt een fotoboek van deze gezellige dag, stap eens binnen en vraag of je hem eens mag doorbladeren!



DIPLOMA'S "HULPBOER" VOOR KINDEREN

Een groep kinderen van de Na Schoolse Opvang Plancius en Montessorischool zijn speciaal een middag gekomen om mee te helpen en te leren over de dieren en de boerderij. Zij hebben met hun inspanningen het diploma "hulpboer" gekregen!

Alles was aan het eind van deze middag lekker schoon en de dieren hadden allemaal hun voer en water gekregen.

KINDERBOERDERIJ OP BUURTFEEST 24 SEPTEMBER

De kinderboerderij "De Dierencapel" was met een informatiekraam en schminken van de partij op de "Dag van de buurt" op zaterdag 24 september in de gezellige Noorderspeeltuin.

Een schitterende dag vol zon en een mooie gelegenheid om de kinderboerderij beter onder de aandacht te brengen van buurtbewoners, want er zijn nog veel mensen die nog niet weten van ons bestaan en we zoeken nog vrijwilligers!



UNIEKE KINDERBOERDERIJ PRODUCTEN!!

Op onze gezellige boerderij verkopen we zoals u bekend bent verse eitjes, allerlei snoep en snaaigoed, frisdrank en ijsjes. Ook hebben we een fantastische ecologisch verantwoorde katoenen tas voor €2,50 en staan er prachtige ansichtkaarten van onze lieve dieren te koop voor €1,50.

De opbrengst hiervan is zéér welkom!



IJSTERK KINDEREN

Voor de zomervakantie heeft een groep kinderen deelgenomen aan de door IJsterk georganiseerde cursus op de Kinderboerderij".

Ze hebben 9 keer op de boerderij meegeholpen, geknutseld en geleerd over de dieren op de boerderij.

Op 4 oktober kunnen nieuwe enthousiaste jonge boeren en boerinnen -in-de- dop deze cursus weer volgen, want dan start deze opnieuw.



KONIJN ALICE "IN WONDERLAND"

Ons prachtige konijn Alice zit vaak rechtop, op haar achterpoten.

Dat heeft iets weg van een dier uit een sprookje, alsof ze elk moment wat wil gaan zeggen. Haar bijnaam is dan ook "Alice in Wonderland".



SCAN UIT LOGBOEK

Wilt u graag de prinsessen van de muizen helpen?

- Kruis de muizen met de foto → kunnen de muizen helpen?
- (foto is) knipsel te plakken op de muizen
- (foto is) knipsel te plakken op de muizen
- (foto is) knipsel te plakken op de muizen

Op de kinderboerderij communiceren de vrijwilligers met een logboek, hierboven een stukje over ons muizenprobleem in het magazijn.

Nu heeft de rode buurtkat een goede oplossing voor ons.. hij komt gewoon af en toe een bezoekje brengen in het magazijntje, hij blij.. wij blij!



KONIJN PRINSES IN DE ZIEKENBOEG

Ons konijn Prinses had een nare ziekte waardoor ze problemen met haar evenwicht had. Gelukkig is ze er met medicijnen bovenop gekomen. Hulde aan de vrijwilligers die zo goed voor haar hebben gezorgd!

ACTIVITEITEN NATAAR

Zaterdag 10 oktober

DIERENVERWENDAG

Jawel.. dierendag is geweest, de dag dat iedereen extra lief is voor de dieren!

Maar daar hoeft het niet altijd 4 oktober voor te zijn, eigenlijk zou het elke dag dierendag moeten zijn!

Er werd weer extra veel geknuffeld en lekkere hapjes voor de dieren klaar gemaakt!



Zaterdag 5 november

DIEREN LAMPIONNEN MAKEN

Heb je nog geen lampion voor Sintmaarten? Kom die dan bij ons maken, de enige echte unieke dierenlampion van de Dierencapel. Werkt gegarandeerd voor veel snoep!

Vergeet niet om op 11 november tijdens Sintmaarten bij de kinderboerderij langs te komen met je dieren lampion dan krijg je een extra snoepje!

ONZE DIEREN ETEN HEEL GEZOND!

Wist u dat wij voor de dieren groenten en fruit krijgen van Ekoplaza (de biologische supermarkt).

Dat is natuurlijk supergezond! Ook van buurtbewoners krijgen we groenten, fruit en brood en daar zijn we ook heel blij mee! Heel erg bedankt.

Tip: aardappelschillen en bonen eten de dieren niet.

VRIJWILLIGER GEZOCHT

Bent u die gezelligheidsminnende buurtbewoner (M/V) met hart voor de buurt en de boerderij, die ons graag één of twee dagdelen per week wil komen helpen? Dan hebben wij vast passend vrijwilligerswerk!

Informatie en aanmelding bij Pascale 06-38769153 of via ons mailadres.

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan.

Iedere donateur ontvangt dit krantje zo'n 3 a 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Sander Helder en Evelien Berger

Bestuur:

Evelien Berger, Pascale Kleintjens, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2011

nr. 38



*Het heet dan wel de donkere dagen voor Kerst...
maar overal branden weer gezellige lampjes.
Ook wij zorgen zoals elk jaar voor feestelijke verlichting.
Kom maar eens rond de feestdagen tijdens een avondwandeling
voorbij kuieren, dan kun je het zien!
Donker was wel de nacht dat bij ons is ingebroken, heel
vervelend.*

Maar het feest met het lampionnenlicht, Sint Maarten, was weer een groot succes en deed ons snel de inbraak vergeten.

Onze trouwe vrijwilligster Evelien is met zwangerschapsverlof. Dit betekent dat ons activiteitenprogramma komende maanden helaas beperkt zal zijn. Over dit alles en natuurlijk het laatste nieuws over de dieren lees je in deze nieuwsbrief.

NAMENS HET BESTUUR

Voor iedereen, van nabije buur tot verre dierenvriend:

*Hele fijne feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!*



INBRAAK

In november is er bij ons ingebroken. Een eerdere inbraak had ons al slimmer gemaakt: de buit was een paar schamele knaken.

Maar toch schade aan raamkozijn en een hoop troep. We gaan onze inbraakpreventie toch maar verder aanscherpen.

We willen diegene die de politie heeft gealarmeerd heel hartelijk bedanken: de dieven zijn weliswaar niet gepakt, maar vast stevig geschrokken met de politie op hun hielen.

En de politie ook zeer bedankt voor hun snelle verschijnen en hulp!

NIEUWE VRIJWILLIGERS ERBIJ

Eindelijk, we hebben een aanstaande medebeheerder erbij.

Een buurtbewoonster, net met pensioen, heeft aangeboden om ons team versterken. En daar zijn we heel blij mee!! Want, ondanks dat het werken erg leuk is op de boerderij: het was toch heel veel werk om, nadat Joop ziek werd bijna twee jaar geleden, de boerderij voor publiek dagelijks open te houden en de dieren goed te verzorgen. We hopen dat zich nog een buurtbewoner zal melden voor mede-beheer, dan is het team op volle sterkte. Maar met onze nieuwe kracht zijn we al heel blij!

Naast het Beheerdersteam heeft ook het Dierenteam (zij letten speciaal op de gezondheid en het welzijn van de dieren) versterking gekregen. Hoera! Ook voor de overige dagelijkse werkzaamheden hebben we weer nieuwe vrijwilligers gevonden. Geweldig! We werken nu met een twintigtal vrijwilligers, die ingeroosterd worden voor het werken op de boerderij. En dan zijn er natuurlijk nog de klusser, de postbode, de website bouwer, de wasverzorgster, etc.etc. En iedereen doet het vrijwillig!!

VARKENS ONGEMANIËRD?

Je wist misschien wel dat onze varkens de tafelmanieren niet hebben uitgevonden: ze smakken er lustig op los. Maar wist je ook dat ze behoorlijk kunnen snurken?

Toch mag je niet denken dat ze onhygiënisch zijn: ze hebben juist de schoonste stal van alle dieren! Ze doen heel netjes hun behoefte buiten.

's Morgens als ze de stal uitgaan doen ze altijd eerst hun eerste, grote ochtendplas buiten, een grappig gezicht.

Ook is met name Prins een fervent voetballer: er zitten stukjes wortel in de bal die door een gatje in de bal naar buiten komen, als beloning voor het rollen. Hij weet dus waar hij het voor doet. Slim van Prins!



WIE IS JOUW FAVORIETE DIER?

Nou, voor velen is dat konijn Houdini. Ze zit vaak in het sluisje tussen kippen- en geitenplein. Of ze zit in de activiteitenruimte. Eerst probeerden we haar hier nog uit te houden, maar als een ware Houdini wist ze steeds weer te ontsnappen (of eigenlijk juist in deze ruimte komen!). Het kan ook zijn dat ze op het gras zit, net als haar mede konijnen een echt scharrelkonijn. Maar wat haar speciaal maakt, is dat ze zich heel makkelijk laat aaien. De andere konijnen kiezen er vaak voor om weg te hippen, maar Houdini lijkt te denken "gezellig dat je me aait!".



ACTIVITEITEN WINTER

Evelien kan in verband met zwangerschapsverlof deze winter geen activiteiten begeleiden. Medio december wordt de baby verwacht! Gelukkig is onze Mieke er nog en zij zal:

Zaterdag 21 januari VOGEL VERWENDAG

Gaan we voor de vogeltjes in de buurt pinda/brood slierten rijgen en strokransen maken.

ZIEKE KONIJNEN

Konijnen Grijsje en Tante waren ziek en we hebben ze behandeld met medicijnen. Nu gaat het weer goed met ze.

Ze hebben even binnen en apart moeten zitten (in verband met besmettingsrisico), maar binnenkort lopen ze weer lekker buiten rond!

DINER VOOR DE VRIJWILLIGERS

Op 13 oktober was er een feestje voor de vrijwilligers: als dank voor hun inzet kregen ze een drie gangen diner op de kinderboerderij. Dat was smullen van tapanande, pasta's en lekkere toetjes. Met speciale dank aan Dick, die voor deze gelegenheid als (top!) kok optrad.



TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Zaterdag 5 november DIEREN LAMPIONNEN MAKEN

Er waren weer heel veel kinderen die kwamen knutselen! Allemaal hebben ze mooie dieren lampionnen gemaakt. tijdens Sint Maarten hebben we ook flink veel van deze beestachtige mooie lampionnen gezien, mooie liedjes gehoord en bergen met snoep uitgedeeld!



MET JE FAVORIETE DIER OP DE FOTO!

Heb jij ook een favoriet dier en wil je hiermee op de foto, vraag dan op de boerderij of ze een foto willen maken. De leukste foto komt in de volgende nieuwsbrief en op Facebook! En ben jij dit, dan krijg je de foto speciaal ingelijst thuis als prijs!

WIE HEEFT ER GROENE VINGERS?

Weet je iemand die groene vingers heeft en nog wat tijd over? We zoeken een vrijwilliger die onze weides en plantenbakken kan verzorgen. Dit betekent bijvoorbeeld bij droog zomerweer het gras sproeien en in lente en zomer zorgen dat de plantjes water krijgen en dat het gras mest/kalk/zaad krijgt.

Informatie of aanmelding via Pascale op 06-38769153 of via ons emailadres.

ACTIVITEITENBEGELEIDER?

Weet je iemand die het leuk vindt om kinderactiviteiten te begeleiden? Wij willen dolgraag (ook na de winter) ons activiteitenprogramma uitbreiden.

Informatie of aanmelding via Pascale op 06-38769153 of via ons emailadres.



Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan.

Iedere donateur ontvangt dit krantje zo'n 3 a 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Sander Helder, Evelien Berger

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Maart 2012

nr. 39



Dag vorst en sneeuw, tot volgende winter. Hallo lente! Zowel de dieren als vrijwilligers zijn er weer blij mee op de kinderboerderij. Geen afgesloten waterleidingen meer en aangename temperaturen om buiten te toeven voor mens en dier. De winterperiode was ideaal om te werken aan een nieuwe website, zodat iedereen goed kan zien en volgen wat er op de boerderij gaande en aanstaande is!

We hebben weer allemaal leuke plannetjes voor de lente en zomer. Je kunt het allemaal in deze nieuwsbrief lezen.

VERNIEUWDE WEBSITE

De afgelopen maanden is er door onze vrijwilliger Rene hard gewerkt aan een vernieuwde website voor de Dierencapel. Op de website kunt je alle informatie vinden over de boerderij en natuurlijk over de dieren. Ook vind je er leuke kleurplaten. Deze kleurplaten kan je uitprinten in kleuren.

Voor deze feestelijke gebeurtenis houden wij een kleurplaten actie. Wie de mooiste ingekleurde kleurplaat inlevert bij ons dingt mee met een mooie prijs. Als je niet de kleurplaten kunt uitprinten geen nood je kan je ook bij ons ophalen. Vergeet bij het inleveren niet je naam, adres en telefoonnummer op de achterkant te zetten!

De website kun je vinden via

www.dedierencapel.nl



PASCALE KLEINTJENS, 10 JAAR LANG EEN ONMISBARE SCHAKEL OP DE DIERENCAPEL

In december hebben alle medewerkers van de Dierencapel Pascale geroemd, bedankt én verwend. Want zij is erg belangrijk voor de Dierencapel. Zij zorgt dat nieuwe vrijwilligers leren wat te doen, ze verdeelt de werkzaamheden zó dat iedereen haar en zijn capaciteiten goed kan inzetten, ze is voor iedereen een luisterend oor. Even ziek, je verjaardag, verhuizing...Pascale verzorgt een kaartje en/of bloemetje. Dames als Pascale vinden het niet nodig om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Wij wel, dus daarom een feestelijk foto van deze kanjer:



INTERVIEW NIEUWE VRIJWILLIGER

Het beheerteam is op volle sterkte!

We hebben nu ook Leonie erbij:

-Hoe ben je op de kinderboerderij gekomen?

Ik werk nu al 2 jaar met veel plezier op een andere kinderboerderij, de Zimmerhoeve. Daar verzorg ik de dieren, ben ik bezig om een konijntuin te maken en maak ik schoon.

Een medewerkster daar heeft een tijdje de dierenverzorgers van de Dierencapel gecoacht. Zij vertelde daar af en toe over en zo raakte ik bekend met de Dierencapel. Het leek me een uitdaging om me ook met beheer bezig te gaan houden. Toen ik hoorde van de vacature, heb ik dan ook snel gereageerd.

-Wat doe je op de kinderboerderij?

Ik ben mede-beheerder en richt me vooral op de dieren. Ik werk veel samen met het dierenteam om ervoor te zorgen dat alle dieren gezond zijn, goede zorg krijgen, een zo goed mogelijk leven hebben.

-Wat vind je leuk aan het werk?

Ik vind het een heel schattige kinderboerderij op een heel mooie locatie. De sfeer is gezellig en gemoedelijk. En ik vind het ontzettend mooi en knap dat de boerderij enkel door vrijwilligers gerund wordt. Verder vind ik het leuk dat de dieren lekker los door elkaar kunnen lopen.

-Wat is je favoriete dier en waarom?

Al snel viel me Alice op, een ontzettend mooi zwart met wit konijn wat heel vaak op haar achterpoten staat.

-Wat doe je verder vooral?

Ik heb in juli mijn bachelor diploma psychologie gehaald. Nu volg ik, naast

het vrijwilligerswerk, een cursus dieren EHBO en ga in september verder studeren (master Psychologie).

-Heb je een bijzonder dierenverhaal?

Ik was eens op vakantie in Slowakije, waar we toevallig langs een man kwamen die tijgers in zijn tuin had. Ik mocht toen de kooi in, heb een tijger kunnen aaien en een tijger heeft slagroom van mijn arm gelikt. Eigenlijk best gevaarlijk achteraf gezien, maar wel een mooie ervaring.

-Heb je zelf dieren?

Ik heb zelf twee heel lieve konijnen, Luca en Luna.



DIEREN HOUDEN OOK VAN DE ZON

De tijd van het uitgebreid zonnen is, ook voor de dieren, weer aangebroken. Nu al kun je de dieren elkaar bijna zien verdringen bij de eerste zonbeschenen plekken op de grond. Heel grappig om te zien, zo'n kluitje dieren bij elkaar. En wat kunnen ze lekker genieten van de zon: soms ligt een kip zo plat te zonnebaden dat bezoekers bezorgd komen vragen of ze nog leeft. Ook de konijnen liggen helemaal uitgestrekt te zonnen en de varkens zijn zo dol op de zon dat ze net als mensen moeten worden ingesmeerd!

DANK AAN ALLE GULLE GEVERS!

Bijna alle lezers van ons krantje zijn enthousiast dat onze Kinderboerderij er is. Om te zorgen dat de boerderij kan blijven bestaan, doneren zij jaarlijks, maandelijks of als 't zo uitkomt geld aan onze Dierencapel. En, bij het afsluiten van het financiële jaar 2011, bleek dat we gelukkig wéér uit de rode cijfers blijven. Dit ondanks dat de huur omhoog ging, het watergebruik, gas en elektra duurder werd en de medische kosten op liepen. Dus....lukte het ook dit jaar weer alle medewerkers van de Kinderboerderij een kerstpakket te geven. Het werd een gezellige kerstavond dank zij uw bijdragen. We hopen ook in 2012 weer op uw gulle gaven!

OP DE FOTO MET JE FAVORIETE DIER!



In de vorige nieuwsbrief stond dat je met je favoriete dier op de foto kon en je de foto dan ingelijst thuis zou krijgen.

Dit vonden we de leukste foto!

En jazeker, zo kun je het zien, ook onze kippen zijn aaibaar.

NESTELDRANG

Konijn Alice heeft nesteldrang: ze maakt een nestje van stro, alsof ze kindjes gaat krijgen. Dit komt door natuurlijk instinkt. Vorig jaar hadden we speciaal een blind date van buiten de boerderij geregeld voor haar, maar het is niets geworden.



TERUGBLIK AKTIVITEITEN WINTER

21 januari was het vogelverwendag. Omdat de winter later pas echt toesloeg was het rustig. Maar het kneden van rijstballen en rijgen van pindasnoeren was leuk om te doen en evengoed smullen voor de vogels!

AKTIVITEITEN VOORJAAR/ZOMER

Zaterdag 7 april

PAASFEEST

Paasfeest op de kinderboerderij! De paashaas heeft dan voor alle kinderen eitjes verstopt op de boerderij. Kom je helpen zoeken? In de activiteitenruimte kun je eieren schilderen en een Paastak versieren.

BSO-BEZOEK

Mieke bezoekt in april elke donderdagmiddag de kinderboerderij met een groepje van haar buitenschoolse opvangclub. Doel is de kinderen zich evenjes boer(in)te laten voelen en de boerderijdieren beter te leren kennen.

WIJKARRANGEMENTEN VOOR KINDEREN OP ONZE BOERDERIJ

Ontdek je talent bij het wijkarrangement!

Vanaf 24 mei gaat Brigitte (van IJsterk) op onze boerderij met kinderen (groep 6,7 en 8) op acht donderdagmiddagen knutselen over dieren. Ontdek bijvoorbeeld hoe de vacht van een schaap voelt en wat kan je daarmee maken? Misschien kun je de dieren ook tekenen. Ook ga je kennismaken met de dieren.

Vanaf 15 mei gaat Anneke (van IJsterk) negen dinsdagmiddagen met kinderen (groep 3,4 en 5) op "Groen avontuur": ook in de stad is de natuur dichtbij. Als je goed kijkt kom je haar overal tegen. Vind jij het leuk om meer te weten te komen over stadse vogels, te speuren naar kriebelbeestjes, een insectenhotel te bouwen, of je eigen minituintje te planten? Dan wil je vast wel mee op een Groen Avontuur!

Organisatie: IJsterk
Informatie over kosten en inschrijven bij: Carla Eefting (contactpersoon IJsterk) tel: 06-43584762
E-mail: c.eefting@ijsterk.nl

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Sander Helder, Marja Visser en Leonie Lubbersen

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Sander Helder, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Juni 2012

nr. 40

Zomer is in het land en DAT gaan we VIEREN, met een groot ZOMERFEEST op zaterdag 30 juni!!

Ondertussen rent, wroet en zwemt het dierenleven er lustig op los. Ook de kinderen hebben het reuze naar hun zin, met naast het gebruikelijke dieren aaien en bewonderen, kinderfeestjes en activiteiten op de kinderboerderij.

Lees het weer allemaal in deze nieuwsbrief!

ZOMERFEEST

Op zaterdag 30 juni is er een groot ZOMERFEEST op de kinderboerderij. Het thema is **HET WILDE WESTEN**. Dus we zijn heel benieuwd welke grote en kleine cowboys en indianen op onze boerderij komen om mee te doen aan wild west spelen en muziek!

HET WILDE WESTEN



GROTER WROETLAND VOOR VARKENS

De varkens hebben een groter wroetland gekregen. Zo hebben ze lekker veel ruimte om rond te lopen en te wroeten. Het bevalt ze prima, misschien heb je al gezien hoe enthousiast ze wroeten met hun sterke snuiten. We willen bijna een bordje "werk in uitvoering" ophangen, zo druk zijn ze bezig.



VANAF NU ALLE DIEREN TE ADOPTEREN!

Tot nu toe kon je op onze kinderboerderij alleen de konijnen en cavia's uit de hokken adopteren. Maar kinderen willen ook andere dieren kunnen adopteren en dat willen we natuurlijk graag mogelijk maken. Want alle dieren willen natuurlijk graag een kind als speciale vriend of vriendin hebben en die speciaal voor hun op bezoek komt. Als eerste is een kip geadopteerd door een supervriendje uit de buurt!

TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Zaterdag 7 april
PAASFEEST

Het paasfeest was weer een groot succes, er werden druk eitjes gezocht, eieren geschilderd en paastakken versierd!



Zaterdag 5 mei

SCHAAPSCHEERDERS FEEST

Op Bevrijdingsdag werden onze schaapjes van hun warme jasjes bevrijd!

De vers geschoren wol werd meteen weg gespind en in de educatie werden er schaapjes van echte wol gemaakt.



SUBSIDIE VOOR 'LEER ONZE DIEREN KENNEN!'

Vrijwilligers van Stadsboerderij De Dierencapel hebben onlangs subsidie aangevraagd voor een nieuw, educatief project. Met dit project willen we onze bezoekers meer mogelijkheden bieden om onze dieren te leren kennen. We hebben ons plan gestuurd naar het NME-fonds dat initiatieven ondersteunt voor betere of meer natuur- en milieueducatie in Amsterdam. Deze week hoorden wij

met trots dat onze aanvraag is gehonoreerd!

Ons educatieve project *Leer onze dieren kennen!* heeft een tweeledig doel: leer allerlei wetenswaardigheden over onze boerderijdieren, maar leer ook om met respect en aandacht met dieren om te gaan, en het plezier dat dat geeft!

Hiervoor hebben wij een aantal educatieve producten bedacht die we het komende jaar tot stand willen brengen. Dat zijn:

- Een plattegrondkaart om de dieren op de kinderboerderij op een aandachtsvolle en respectvolle manier te ontdekken
- (Wissel)panelen met informatie over de dieren.
- Een foto-galerij in de educatieruimte. Daar kunnen onze bezoekers een foto-wandeling maken langs al onze dieren.
- Themakisten over de verschillende dieren. In elke kist zit materialen en opdrachten die het gebruik van ogen, vingers, neus en oren stimuleren.
- Lees- en tekenhoek. Daar kunnen kinderen lekker onderuit zaken op het stro en een dierenboekje lezen of voorgelezen krijgen. Ook kunnen ze een speciale foto-tekening van onze eigen dieren inkleuren.

Het project richt zich met name op kinderen tot 8 jaar, al dan niet in georganiseerd verband (o.a. kinderdagverblijven, basisscholen). De plattegrondkaart met de belevenisroute, de foto-galerij, de themakisten en de lees- en tekenhoek

nodigen uit tot het gebruik van alle zintuigen. De informatiepanelen voorzien in een behoefte aan algemene feitenkennis over onze boerderijdieren en zijn voor alle bezoekers interessant.

Wij willen de gemeente Amsterdam als (mede)financier van harte bedanken!

STRIPJE VAN KROPJE

DOOR VRIJWILLIGSTER LINDA



TIJDELIJK GEEN EITJES VERKOCHT

Dat was toch raar voor de bezoekers die graag de superverse scharreleitjes van onze kippen kopen: geen enkel eitje te koop! Nou ja, de kippen legden wel trouw, maar we mochten ze niet verkopen. De kippen bleken namelijk luis t hebben en we moesten ze korte tijd behandelen met een spray. Omdat dit spul ook in de eitjes terecht kan komen en niet geschikt is voor consumptie, moesten we de kippeneitjes

een paar weken weggoaien. Zonde he, we hebben onze excuses gemaakt naar de kippen.....en de bezoekers die de eitjes moesten missen...
Inmiddels zijn ze gelukkig weer te koop!

ACTIVITEITEN IJSTERK

In mei, juni en juli verzorgt IJsterk op dinsdag- en donderdagmiddagen een serie activiteiten. Kinderen leren op een actieve manier en van dichtbij over de natuur en dieren op en rond de boerderij.

Op onze website kun je meer informatie hierover vinden.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Op onze boerderij werken alleen vrijwilligers, die er met veel plezier werken. Daar maken we graag reclame voor: niet alleen voor ons heel fijn als wij hulp krijgen, maar ook voor diegene die de hulp biedt een meerwaarde. Dus ben je op zoek naar lekker buiten fysiek bezig zijn, op een informele manier meer binding krijgen met de buurt of wil je een actieve vriend van de boerderij worden, meld je aan!
Voor informatie: stuur ons een mail of bel met Pascale 06-38769153.

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Sander Helder, Marja Visser en Leonie Lubbersen

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dierencapel.nl/>

Mail: dierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

September 2012

nr. 41



"Het Wilde Westen" feest was een groot succes, allemaal kleine cowboys en indianen die enthousiast meededen aan de Western spelletjes.

Tijdens de zomervakantie was het ook even voor ons een rustperiode en genoten veel vrijwilligers van een welverdiende vakantie. Nu zijn we weer klaar voor het najaar met nieuwe activiteiten dus zet in de agenda: 6 oktober Dieren verwendag en 10 november lampionnen voor Sint Maarten maken!

En natuurlijk in deze nieuwsbrief ook weer het laatste nieuws over de dieren.

HET WILDE WESTEN ZOMERFEEST WAS EEN GROOT SUCCES!!

Op zaterdag 30 juni was er een groot ZOMERFEEST op de kinderboerderij. Kinderen konden met een strippenkaart allerlei Western spelletjes doen en ook schminken en knutselen.



Het was een gezellige dag het zonnetje liet zich zien, er was muziek vuur met marshmallows en... we kregen bezoek van een prachtig zwart groot paard!



KONIJN HOUDINI OVERLEDEN

Tot groot verdriet van velen is ons lieve konijn Houdini overleden.

Ze was ongeneeslijk ziek en ze ging snel achteruit.

We zullen haar enorm missen.



EEND KATRIEN IN DE ZIEKENBOEG

Je kent haar vast wel, onze zwart-witte muskuseend Katrien. Ze is vaak te vinden op het kleine pleintje, vooral rond etenstijd meldt ze zich prominent bij de voerkeuken, slim als ze is.

Ze was een tijd geleden door onbekende oorzaak gewond geraakt onder een vleugel, met een lelijke wond. Ondanks dat ze medicijnen en rust kreeg, ontstond er een ontstekingsbult die weggehaald moest worden. Een kleine ingreep, maar hiervoor moest onze dame wel even kort een roesje krijgen. Nu hopen we dat ze weer helemaal beter wordt, ze scharrelt ondertussen weer voorzichtig rond.

ZONNESCHERM VOOR DE VARKENS

De varkens hebben een zonnescherm aan hun schuilhok gekregen, zodat ze ook bij heel zonnige en warme dagen lekker de koelte kunnen genieten.

BOKKENDE GEIT ELIZA IS VERHUISD

Bij vele bezoekers een bekende doerak: onze geit Eliza. Ze bokte tegen kinderen en we konden haar helaas niet houden op de kinderboerderij.

Met pijn in ons hart hebben we een nieuw thuis voor haar moeten zoeken.

Ze woont nu samen met 2 andere geitjes op een boerderij met een grote wei in Brabant en ze maakt het heel goed!



HOUDEN VARKENS VAN BACH?

Wist je dat hier wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan? Hieruit is gebleken dat varkens cellomuziek van Bach prettig kunnen vinden.

(nee, ze gingen er niet op dansen..)

De klank van de cello is even laag als het geknor van de varkens.

Nou, dat wilden we zelf graag eens proberen.. onze jongens, vrijwilligers en bezoekers hebben geno(o)ten.



VRIJWILLIGER DAAN STOPT

Daan Neleman vertrekt na drie jaar als vrijwilliger, helaas.

Drie jaar geleden ongeveer besloot Daan Neleman aan de Dierencapel te vragen of er vrijwilligers werk voor hem was. Door een burn-out geveld, dacht hij dat het goed was om met zijn

handen in plaats van z'n hoofd bezig te zijn.

De Dierencapel kende hij van wandelingen tijdens de lunch.

De combinatie van werken voor en met dieren én het onder de mensen zijn trok hem aan.

Pascale, onze super coach, vroeg hem de pleinen schoon te spuiten. Daan deed deze concrete klus eerst elke vrijdagochtend. Later werkte hij twee soms drie dagdelen in de week bij ons.

De redactie wilde graag weten wat het werken bij ons hem persoonlijk heeft opgeleverd!

Daan heeft meteen zijn antwoord klaar: ik had nooit verwacht dat de dieren me zo blij zouden maken.

Bovendien heb ik geleerd hoe verschillend alle dieren zijn, elk konijn, elke kip heeft zo zijn of haar "eigen" aardigheden. Het is heerlijk te weten dat de dieren altijd blij zijn als je aandacht aan ze geeft!

Als je 5 minuten te laat komt mopperen ze nooit!

En.....wat is zijn leukste ervaring?

Daan was er bij toen besloten werd niet meer overal en anoniem voor onze konijnen eten neer te leggen. Nee, voor elk konijn een eigen wortel, een eigen bakje, een eigen "voedermoment". Elke keer als Daan nu 's morgens z'n fiets tegen het hek zet ziet hij de konijnen al op hun achterpootjes staan. Ze

weten.....we gaan over 10 minuten aan tafel. Dat vindt Daan helemaal te gek!

Zijn vervelendste ervaring?

Dat is er niet één. Want telkens als er een dier overlijdt, als er toch besloten wordt een dier in te laten slapen voel je verdriet. Tegelijkertijd zegt Daan ervan geleerd te hebben dat het leven niet te regelen is, dat er cycli zijn, dat er nare momenten zijn in het leven die óók bij het leven op deze aarde horen.

Daan wenst ons.....

Veel vrijwilligers die méér dan één dagdeel kunnen besteden aan het werken op de boerderij. Dat geeft meer samenhang, hem heeft het goed gedaan. Je bent dan méér dan een man of vrouw die een klusje doet. Toen hijzelf meer uren ging werken overzag hij het geheel beter, gaf het hem meer voldoening. Maar ja.....dat kan natuurlijk niet altijd.

De Dierencapel wenst Daan....

Natuurlijk willen we Daan niet kwijt. Maar nu duidelijk is dat hij weer erg veel energie heeft, zijn werk en privé leven weer voluit geleefd wordt, snappen we dat hij geen halve werkweek op de Dierencapel kan zijn. We wensen hem daarom van harte het alle beste, veel goeds en een goede gezondheid. Als hij komt buurten staat de koffie klaar! En we denken dan.....

Wat een kanjer, die Daan Neleman



BEDANKT !

De dieren hebben natuurlijk dagelijks voer nodig: groenten, fruit, brokjes, brood, hooi. Groente, fruit en brood krijgen we nagenoeg helemaal gratis, dankzij buurtbewoners en een aantal bedrijven/personen die we hierbij graag even expliciet willen bedanken: Bakker Hans Egstorf op de Spuistraat, Ekoplaza op de Haarlemmerdijk en groenteboer Wim Detmar van de Lindenmarkt.

Hartelijk bedankt voor jullie gratis groente, fruit en/of brood.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Op onze boerderij werken alleen vrijwilligers, die er met veel plezier werken. Daar maken we graag reclame voor: niet alleen voor ons heel fijn als wij hulp krijgen, maar ook voor diegene die de hulp biedt een meerwaarde. Dus ben je op zoek naar lekker buiten fysiek bezig zijn, op een informele manier meer binding krijgen met de buurt of wil je een actieve vriend van de boerderij worden, meld je aan! Voor informatie: stuur ons een mail of bel met Pascale 06-38769153.

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2012

nr. 42



Ook al klaar voor de winter? Warme kleren weer uit de mottenballen en de schaatsen uit het vet?

De dieren zijn er ook klaar voor: de vachten zijn gevulder en dus winterklaar. En we leggen weer extra stro neer zodat ze lekker kunnen wegkruipen.

Voor onze vrijwilligers staat binnen de verwarming weer te snorren, is alle speculaas en marsepein op en liggen de kerstkransjes en besneeuwde stollen klaar.

Want als je zo bezig bent op het erf krijg je wel extra trek in iets lekkers! En de verlichting hangt binnenkort ook weer om ons mooie buurtje op te lichten.

WENS

Met de deur in huis!
Alle medewerk(st)ers van
De Dierencapel wensen al ons
bezoekers, klein en groot, al onze
buren, al onze donateurs van binnen of
buiten Amsterdam:

**Fijne feestdagen en
een gelukkig 2013!**



NIEUWE BEWONER

Met trots kondigen we onze nieuwe
bewoner aan:
een stoere Vlaamse Reus en hij heet
Sjef!

Wat een kanjer en supergroot. Je weet
niet wat je ziet. Hij is heel lief. We
gaan hem koppelen aan een ander konijn
Tippie die nu in de educatieruimte
woont, zodat ze gezellig samen verder
door het leven kunnen.



GROTE OPKNAPBEURT

We zijn bezig met een grote opknapbeurt op de boerderij. Het kippenhok wordt goed geïsoleerd en van binnen opgeknapt. En de stal wordt voorzien van hekjes, zodat de dieren makkelijk in hun eigen staldeel kunnen. De houten planken gaan gelukkig niet verdwijnen, het is toch een sfeervol gezicht. Maar de vrijwilligers hoeven nu geen zware planken meer te tillen en ze krijgen die ook niet meer op hun tenen! Binnenkort is het allemaal klaar. Ook het groen in de stenen bakken krijgt een opknapbeurt, daarover in de volgende nieuwsbrief meer!

Met grote dank aan Stichting Nijhof Mens en Dier, mede dankzij hun grote en hierop gerichte donatie is deze geweldige opknapbeurt mogelijk!

AFSCHEID VAN SCHAAPJE EVELIEN

We hebben tot ons verdriet afscheid moeten nemen van ons schaapje Evelien, moeder van Veronique en oma van Dotje. Ze was een kranige, lieve dame op zeer hoge leeftijd. We vinden het fijn dat we haar zo'n fijne oude dag hebben mogen geven. We zullen haar missen.



INTERVIEW MET ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER

En toen.....kwam Leendert!

Leendert is sinds augustus één van de vele gewaardeerde vrijwilligers van onze Kinderboerderij. Hij is hersteltend van een herseninfarct en wil langzaam maar zeker weer terug in het arbeidsproces. Maar natuurlijk gaat dat niet van de ene op de andere dag. Op zoek naar vrijwilligerswerk en op aanraden van een vriend meldde hij zich bij ons. Het is goed om te horen dat hij zich onmiddellijk gewaardeerd voelde bij ons.

Hij vindt het heerlijk om concreet werk te doen, werk dat belangrijker is dan je zou denken. Want...kinderen moeten het op de boerderij naar hun zin hebben, leren dat dieren belangrijk zijn, dat je respect voor ze moet hebben. Dan is het óók belangrijk dat kinderen zich geen zorgen hoeven te maken over al te veel poep aan hun schoenen toch? Dus maakt Leendert met plezier de grasveldjes, het ganzen- en eendenbad schoon, poetst en sopt hij de goten. Hij doet het zó goed dat het de overburen opvalt. Hij vindt het fijn blije kinderen te zien die écht contact hebben met de dieren. En elke keer als Leendert komt, krijgt hij weer nieuwe ideeën die, als ze uitgevoerd worden, de kinderboerderij zouden verbeteren. Dus denkt Leendert dat we door wat pompen te laten draaien een fontein in het eendenbad kunnen hebben, dat we het water uit de gracht kunnen gebruiken voor de ganzen. En een leuk loopplankje voor de eenden naar hun eendenbadzou leuk zijn toch?

Leendert is een creatief denkend mens en is als boerenzoon vertrouwd met dieren. Dus nog een tip van hem aan "ons van de boerderij": probeer fruit-boompjes, notenboompjes te poten. Dan kunnen kinderen nóg meer leren over de natuur, het echte leven. Het zal de lezer duidelijk zijn, met iemand die zo hard werkt en enthousiast mee doet, zijn we heel erg blij.



TERUGBLIK NATAARSACTIVITETEN

Zaterdag 10 november DIEREN LAMPIONNEN MAKEN

Er waren weer heel veel kinderen die kwamen knutselen! Allemaal hebben ze mooie dieren lampionnen gemaakt. Tijdens Sint Maarten hebben we ook flink veel van deze beestachtige mooie lampionnen gezien, mooie liedjes gehoord en bergen met snoep uitgedeeld!



Zaterdag 1 december SINTERKLAASFEEST

Er werd weer mooi gekleurd voor de Sinterklaaskleurwedstrijd tijdens ons Sinterklaasfeest!

Zelfs zwarte piet kwam even langs om naar de kleurige platen te kijken. Later toen alle kinderen weg waren heeft zwarte piet na lang denken de mooiste 2 kleurplaten gekozen.

De winnaars: Iris en Esther hebben een mooi cadeautje gekregen!



BEDANKT

Een financiële terugblik op 2012
Graag willen we alle kinderen en donateurs vertellen over ons verlanglijstje voor het jaar 2012. We wensten: graag nieuwe stalhekken, graag geld om het kippenhok op te knappen, graag nieuwe bakken voor bomen en planten, graag geen ernstige ziekten bij de dieren. Maar we wisten

ook.....dat de gemeente de huur verhoogde, dat het voer duurder werd. Dus.....eerst maar eens zien en een post onvoorzien op de begroting opnemen. Dat we bijna ál onze wensen hebben kunnen realiseren komt door..... U, alleen maar door U! Want ondanks dat iedereen in het dagelijkse leven zuiniger aan moet doen, heeft U een uitzondering gemaakt voor de Kinderboerderij de Dierencapel! U hebt niet bezuinigd gelukkig op ons. Voor onze medewerkers en voor onze dieren zijn jullie kanjers gebleken, Want we hebben zelfs méér donateurs en donatiegelden binnen gekregen in 2012 dan gehoopt. Wij zullen erg ons best doen ook in 2013 uw vertrouwen niet te beschamen. Dank, dank nogmaals.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Op onze boerderij werken alleen vrijwilligers. Ben je op zoek naar een zinnig en leuk werk meld je aan! We zijn op zoek naar een mede beheerder om ons beheerders-dames-duo te versterken. Voor informatie: stuur ons een mail of bel met Pascale 06-38769153

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens en Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

*Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur.
Op maandag is de boerderij altijd gesloten.*



*Op de boerderij bloeien de eerste sneeuwkllokjes alweer.
Ze kondigen, heel voorzichtig, de komst van de lente aan.
Het jaargetijde wat in het teken staat van nieuw jong leven,
ook op de boerderij! Niet alleen wat betreft dieren, maar ook
planten.*

*In deze nieuwsbrief weer het laatste nieuws over de
activiteiten, de dieren en wat er op het erf allemaal gebeurt.
We hebben allemaal leuke plannen!!*

SNUFFEL AWARD 2012!!

We hebben geweldig nieuws:
onze kinderboerderij heeft
Snuffelaward 2012
gewonnen!

Dit is een prijs die door
St. Konijnenbelangen elk jaar wordt
uitgereikt aan een kinderboerderij die
goed voor konijnen zorgt.

Aldus Stichting Konijnenbelangen:

*"Wij zijn erg blij om te kunnen melden dat de
Dierencapel in Amsterdam wat ons
betreft de absolute winnaar van de
bezochte kinderboerderijen in 2012 is
geworden!*

*Wij vinden het geweldig dat de konijnen in
groepjes wonen en ruimte hebben, dat er niet
gefokt wordt en dat er erg veel
aandacht aan het welzijn van de konijnen
besteed wordt. Bij deze feliciteren wij jullie
van harte!*

Winnaar Snuffel Award 2012

Kinderboerderij
DE DIERENCAPEL
Amsterdam

Stichting KonijnenBelangen feliciteert De Dierencapel met het winnen van
de Snuffel Award. De konijnen op deze kinderboerderij hebben het goed: ze
leven in groepjes, hebben veel ruimte en er wordt niet gefokt.



Stichting
Konijnen Belangen

NIEUWE BOOMPJES

We hebben nieuwe boompjes op het
terrein, die allemaal fruit of noten
zullen dragen. Dus in de lente mooie
bloesem, dat wordt vast een mooi
gezicht. En in de zomer/najaar
vruchten! Komen jullie raden welke
boompjes het zijn?

En rond de boompjes staan nu hekjes:
op het geitenplein zijn ze hoog, zodat
de geiten de bomen niet kapot kunnen
knabbelen. En op het kippenplein zijn ze
laag. Want daar gaan we cavia's in de
stenen bakken laten bij mooi weer. Daar
zitten ze dan lekker buiten, met extra
ruimte, zon en schaduw. In de lente
gaan we deze grote bloembakken
opnieuw schilderen en dan is het klaar.
Mooi opgeknapt!



NIEUWE BEWONER

We hebben een nieuwe cavia erbij: met een echte stamboom zowaar. Maar alles behalve deftig: het is een wilde langharige jongedame van 10 weken en met allerlei kleuren. Een scheetje om te zien en wat rent ze snel! Ze zit met Roosje in een hok en ze hebben het reuze naar hun zin samen.



JONG LEVEN IN DE LENTE

Omdat schaapje Evelien was overleden en geitje Eliza moest verhuizen wonen er nu twee schaapjes en twee geitjes op onze boerderij. Beide moeder en dochter. Heel leuk natuurlijk. We willen heel graag een schaapje en geitje erbij. Zodat het weer gezellig een clubje van ieder drie wordt. Niets zo leuk als dat het kleintjes zijn die geboren worden op onze eigen boerderij natuurlijk. Maar dit jaar kunnen we de professionele begeleiding rond de bevalling niet garanderen. En die is echt nodig om te voorkomen dat er iets fout gaat. Ondertussen werken we aan de opleiding van "dierenvrouwen": vrijwilligers gaan dit jaar op schapenstage, waar ze leren hoe ze kunnen helpen bij een bevalling. Zodat

we in de toekomst weer kunnen kiezen voor jonge dieren van eigen bewoners. We hebben nu geregeld dat een lammetje en geitje van een andere boerderij komen komende lente. Zodra ze oud genoeg zijn natuurlijk en ze goed kunnen wennen aan hun nieuwe woonplek.

Dus we kijken nu al uit naar onze nieuwe jonge bewoners!! Wanneer ze precies komen, kunnen we natuurlijk nog niet zeggen. Maar hou de berichten in de gaten, dan kun je ze snel komen bewonderen.

ELVIS HAS LEFT THE BUILDING

Onze Carolina eend Elvis was alleen, nadat de Mandarijneend tot ons verdriet onverwachts was overleden. We overwogen weer een nieuw vriendje te zoeken. Maar siereendjes, hoe leuk ze ook uitzien, passen eigenlijk niet goed op onze boerderij. Ze zijn nogal schuw en horen eigenlijk in struikgewas en boompjes te kunnen zitten. Dus we hebben een nieuwe woonplek voor Elvis gevonden, met allemaal andere siereendvriendjes, water en groen. Dus, wel een beetje treurig "Elvis has left the building"..



TERUGBLIK VAN ONZE ACTIVITEITEN

Zaterdag 2 februari VOGELVERWENDAG

Het was maar wat koud buiten gelukkig dragen de kinderen de vogels een warm pindahart toe ♥



Zaterdag 16 februari HOE GA JE MET HONDEN OM

Kinderen leerden over hondengedrag en hoe je veilig en respectvol met een hond kan omgaan. De beroemde hond uit de film "Kruimeltje" was hiervoor speciaal naar de boerderij gekomen!



Zaterdag 9 maart VAN EI TOT KUIKEN

Hoe maakt een kip een ei? Het antwoordt op deze vraag en meer interessante weetjes over kip, ei en kuiken kon je bij ons leren! En ook nog creatief bezig zijn.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Zaterdag 30 maart PAASFEEST

Paasfeest op de kinderboerderij! De paashaas heeft dan voor alle kinderen eitjes verstopt op de boerderij. Kom je helpen zoeken? In de activiteitenruimte kun je eieren schilderen en een Paastak versieren.

Zaterdag 27 april SCHAAPSCHEERDERSFEEST

De scheerster komt de warme jasjes van de schapen weer uitrekken, wat een feest!

Woensdagmiddagen AFTER-SCHOOL SESSIONS

Taught by native speakers, this is a great way for your child age 5 and 7, to practise English whilst having fun through the means of art, music and an interaction with the animals. Every Wednesday afternoon from 3.30 -5.00 PM until the end of May.

BEJAARDENHUIS

Bejaardenhuis? Ja, het klinkt een beetje raar maar eigenlijk zijn we dat ondertussen wel een beetje. Onze dieren worden oud op de boerderij en blijven er (mits een belangrijke reden voor verhuizing) totdat ze overlijden. We kiezen er bewust voor om ze een fijne oude dag te gunnen bij ons. Zo hebben we ondertussen te maken met een aardige vergrijzing en veel (hoog) bejaarde dieren. Ze zijn al jaren bij ons en dat is heel leuk. Er moet natuurlijk goed voor ze gezorgd worden, en dat leidt tot grappige taferelen, zoals je in het volgende stukje kunt lezen.

WEIGHTWATCHERS

We hebben een dierenteam op de boerderij. Dit bestaat uit vrijwilligers die zich bezig houden met de gezondheid van de dieren. Als heuse verpleegsters controleren zij de dieren. Zo worden de dieren geregeld gewogen, zodat we kunnen zien of ze niet te zwaar of te licht zijn of door ziekte afvallen. Dus we hebben op de boerderij ook Weightwatchers! En het ziet er ook wel grappig uit: een konijn op een weegschaal.

BEDANKT

Graag willen we weer onze donateurs bedanken voor hun bijdrage! Een belangrijke, onmisbare bijdrage voor onze boerderij.

VRIJWILLIGER WORDEN?

Op onze boerderij werken alleen vrijwilligers.

We zijn nog op zoek naar iemand die kan meehelpen om ons activiteiten aanbod nog verder uit te breiden.

Voor informatie: stuur ons een mail of bel met Pascale 06-38769153.

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser en Cole Bradford

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



Wat is het weer heerlijk toeven op de boerderij als het zonnetje schijnt. Mensen en dieren genieten ervan. Er is zelfs jong leven op de boerderij! Onze eend heeft 4 pulletjes uitbroed!
Verder in deze nieuwsbrief weer het laatste nieuws over onze activiteiten, de dieren en wat er zoal op het erf allemaal gebeurt.

JONG LEVEN OP DE LENTE

Na een broedperiode in de bezemkast (we hielden ons al gedeisd om de moeder niet te storen), zijn er vier kwakereendjes geboren.

Opeens waren er de eerste piepjes vanonder het verenkleed van moeder en wisten we dat ze jonkies had.

Ze rennen rond, druk pikkend en piepend. En ze groeien als kool!



BUITENVERBLIJF VOOR SJEF EN TIPPIE

Onze Vlaamse reus Sjef en zijn vriendin Franse hangoor Tippie wonen nu samen in hun nieuwe buitenverblijf met hok van twee verdiepingen en een ren. Zo hebben ze de ruimte om lekker te bewegen.

De laatste hand wordt nog gelegd aan de inrichting, zodat ze het goed naar hun zin zullen hebben.



STALHEKKEN KLAAR

Wat zijn we er blij mee en eindelijk hebben we ze: nieuwe stalhekken met deurtjes erin. Voor de vrijwilligers heel handig en de dieren gaan nu heel makkelijk hun stallen in en uit. Onze oude houten planken zitten hierin verwerkt, zodat dit prettige aanzicht behouden is gebleven.



VERBETERING DIERENVERBLIJVEN

Voor de ganzen willen we hun gras en ook zwembad verbeteren. Zodat ze er, ondanks hun gevorderde leeftijd, toch makkelijk in en uit kunnen stappen. Voor de varkens willen we een grotere schuilruimte tegen regen/wind/zon. En voor de cavia's een gezamenlijk hok in de activiteitenruimte, zodat ze allemaal samen kunnen zitten. Hopelijk kunnen we dit allemaal dit jaar, ook financieel, voor elkaar krijgen.

Daarom ook: fijn dat u ons steunt, bedankt ook namens de dieren!

INTERVIEW MET VRIJWILLIGER ELLEKE

Hoe ben je bij de kinderboerderij terecht gekomen?
Dat is eigenlijk via mijn man Geert

gegaan. We waren beiden al jaren fans en donateur van de kinderboerderij. Vooral hij fietste er vaak langs van en naar ons huis (op de Silodam). Toen hij stopte met werken jaren terug, Joop was toen ook nog op de boerderij, is hij vrijwilligerswerk gaan doen. Af en toe stak ik, nog met een baan, op een vrije dag mijn neus om de hoek als hij bezig was. En dacht dan "wat een leuk gedoe hier, als ik ooit stop met werken....". En zo gezegd, zo gedaan.

Wat doe je op de kinderboerderij?

Ik ben begonnen als postbode, posters ophangen van kinderactiviteiten bij scholen en kinderdagverblijven. Ook krijgen veel kinderen in de buurt een eigen uitnodiging op naam in de bus gestopt. En de nieuwsbrief. De laatste tijd brengt collega vrijwilliger Rene het leeuwendeel van de post rond. Verder ben ik alweer een hele tijd elke woensdag ingeroosterd om, na het serveren van het ontbijt voor de dieren, de konijnenflat en de caviahokken uit te soppen, samen met een paar collega's.

Wat vind je leuk aan het werk?

Ik vind allerlei aspecten leuk: in de eerste plaats ben ik, net als Geert, dol op dieren. Het bezig zijn met al dat dieren spul maakt voor mij elke woensdag tot een feestje. Op tijd naar huis gaan lukt dan ook voor geen meter. Er zijn altijd wel klusjes te doen. Verder vind ik de samenwerking met mijn woensdagcollega's heel gezellig en ook de rest van de vrijwilligers vind ik

zo'n leuke mix van heel uiteenlopende types.

Heb een hele bijzondere ervaring met dieren meegemaakt?

Dan schiet me niet een leuk, maar heel ontroerend verhaal te binnen over liefde tussen twee olifanten.

We hebben 4 jaar geleden een oude olifant van 65 jaar, Bua Ngun, in Thailand geadopteerd. Zodat ze kon verhuizen van een vreselijk leven in een drukke stad naar het Thaise dierenopvangcentrum van onze Nederlandse vriend Edwin Wiek.

Daar werd zij vertroeteld totdat zij helaas onlangs overleed.

Bua was op het centrum dik bevriend geraakt met June, een andere oude olifant. Ze waren altijd samen.

Bua werd begraven en June bleef ene hele dag bij het graf rouwen. Eten en drinken wilde June sindsdien niet meer.

Op een dag wilde zij het bos in, duidelijk om zich terug te trekken. 's Nachts ging Edwin nog even kijken en de volgende ochtend bleek ook June, zittend tussen de bomen, overleden...

Heb je een wens voor de kinderboerderij?

Ik hoop dat onze Dierencapel eeuwig zal blijven bestaan. Goud waard!

Vooraf om stadskinderen van alles te leren over hoe dieren worden verzorgd en hoe je ermee om moet gaan.

En als oase van rust even lekker bij ons op een bankje zitten, is ook voor volwassenen niet te versmaden!



VOORUITBLIK ACTIVITEITEN



Zet alvast in de agenda!! Groot feest!

Zaterdag 21 september

**"BOEREN DANSEN AL 20 JAAR OP
KLOMPEN"**

**Onze kinderboerderij bestaat
dit jaar 20 jaar!!**

Dat vieren we op zaterdag 21 september met een feest, rondom het thema oud hollandsche spelen.

Ook is er dan een goochelaar, wordt er geschminkt en zijn er superheerlijke poffertjes!!

Iedereen, jong en oud, van harte
welkom!



20 JAAR
De Dierencapel



NME PROJECT

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een heel leuk nieuw aanbod voor onze jonge bezoekers.

"Leer onze dieren kennen" is een educatief project. Er worden themakisten, een belevingsroute, informatiepanelen en een fotogalerij gemaakt en er zal een lees-, en tekenhoek ingericht worden. We verwachten dit in het na-jaar klaar te hebben.

ZOMERS GENIETEN

De zomervakantie staat voor de deur! Onze dieren zijn niet met vakantie, al heerst er wel een zomerstemming op de kinderboerderij!

Onze varkens worden met zonnige dagen ingesmeerd met zonnebrandcreme, de eendjes en ganzen nemen een extra duik in het zwembad en de konijntjes en cavia's liggen tegen koele ijsflesjes aan. Zelfs aan het bezoek is gedacht en zijn er weer lekkere ijsjes ingeslagen en staat de parasol klaar voor het bankje op het kippenplein!

Dus thuisblijvers, zomer op de kinderboerderij maakt je blij!!!

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser en Cole Bradford

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

[Kinderboerderij De Dierencapel](#)

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

september 2013

nr. 45



Deze maand groot feest: de stichting de Dierencapel bestaat meer dan 20 jaar!! Lees hieronder meer.

En we hebben nieuwe bewoners: 2 jonge schapjes Noortje en Liesje die zorgen dat we weer een heuse kudde hebben, kom je ze snel ontmoeten?!

In deze nieuwsbrief weer het laatste nieuws over de activiteiten, de dieren en wat er op het erf allemaal gebeurt.

ZATERDAG 21 SEPTEMBER BUURTFEEST!!

Onze Kinderboerderij is al 20 jaar een Stichting!! Hiephoi!!

En omdat we van feestjes houden vieren we dat graag samen met jullie en met de hele buurt op: **zaterdag 21 september!**

Voor wie het nog niet wist: van 11.00 tot 16.00 uur op de Bickersgracht 207. We willen graag voor jong en oud uit de buurt dit buurtfeest geven!! Met voor de kinderen Oud Hollandsche spelen, een Ballonnenman, schminken, heerlijke poffertjes (naast ons gebruikelijke ijs, fris en snoep), er is live accordeon muziek en een bar.

Iedereen is van harte welkom!



Wist u?!

Deze nieuwsbrief wordt voor één keer niet alleen bij onze vaste donateurs in de bus gedaan. Alle brievenbussen op de Westelijke Eilanden kunnen deze keer lezen over het wel en wee van onze zo unieke stadsboerderij. Daarmee wordt dus de hele buurt meteen uitgenodigd om op ons buurtfeest te komen!!

MEER DAN 30 JAAR EEN KINDERBOERDERIJ EN ZELFS 20 JAAR EEN HEUSE STICHTING!

Achter de schermen

Veel buurtbewoners kennen de Dierencapel natuurlijk al. Ze zien de vrijwillige boeren en boerinnen pleinen schoon spuiten, hokken schoonmaken, de dieren voeren. Het lijkt allemaal zo van zelf sprekend maar..... achter de schermen, via logboek, mail en telefoon gebeurt er ook nog van alles.

Wie koopt het stro en het hooi? Waar ligt die borstel om de langharige cavia te kammen? Gelukkig hebben we de varkens ingesmeerd tegen heftige zonnestrallen. Nee helaas, de kippen hebben wel eieren gelegd maar zijn behandeld tegen luis. Dus de eieren kunnen we niet verkopen. Kan iemand een nieuwe donateurs lijst maken? Overigens op het prikbord hangt het nieuwe "dienstrooster". Joop Capel drinkt een kopje koffie en vertelt over de eerste beestjes op de boerderij in zijn jonge jaren. We zijn met cavia Sana naar de dokter geweest. We

hebben de landelijke "snuffelaward" gewonnen! Wat een prestatie van het Dierenteam en een knapperige wortel voor de konijnen als prijs! En natuurlijk krijg je een kaartje of bezoek als je als vaste medewerker ziek bent. Misschien betalen we de

ansichtkaarten dan met dat vochtige beschimmelde en uitgeslagen geld uit de melkbus. We hebben een vaste leverancier voor de winterpeen, krijgen korting bij de dierenarts, regelen nieuwe acceptgirokaarten mét IBAN nummers, maken een financieel en inhoudelijk jaarverslag. Tussen de bedrijven door worden van onze dieren de nagels geknipt, de tanden gecontroleerd, het gewicht bijgehouden. Want ook voor hen is overgewicht niet goed. Dus soms moeten ze aan de lijn! Het zal niet verbazen dat er onderling geruzied wordt. Ook onder hen hebben we echte haantjes de voorsten dus plaatsen we de voederbakjes zó dat ieder aan haar of zijn trekken komt. En ja, we zitten aan de gracht dus kunnen we niet beter het grachten water voor het ganzenbad gebruiken? Kortom, als we zo'n drie keer per jaar met elkaar een bijeenkomst hebben van alle vrijwilligers om kerstpakketten, vakantie verhalen en dierenverhalen uit te wisselen is het een gekakel van jewelste.

Als je nu nog niet door hebt dat het draaien van deze buurt boerderij geen vanzelf sprekend gebeuren is: Kom dit alles en nog veel meer zien en mee maken, jullie zijn altijd welkom maar zeker a.s. zaterdag 21 september!!



ONTHULLING EDUCATIEPROJECT "LEER ONZE DIEREN KENNEN"!

Het educatieproject "Leer onze dieren kennen" is bijna klaar. De Wist je dat...?-borden zijn al gezaagd. De Belevens-route die je langs alle dieren leidt is gedrukt. Voor de leeshoek zijn mooie, interessante boeken over dieren gekocht. Aan de themakisten wordt momenteel geklust. En er hoeven nog maar een paar dieren te poseren voor de camera om een plaatsje te krijgen in de nieuwe foto-galerij.

Een jaar geleden zijn drie enthousiaste vrijwilligers met dit alles gestart. Ze wilden graag meer informatie over de boerderijdieren beschikbaar maken voor bezoekers. Het project werd mogelijk door een verkregen subsidie van het NME-fonds van de Gemeente Amsterdam.

Op **zaterdag 5 oktober** kun je voor het eerst al dit nieuwe spul bekijken. Wil jij ook meer leren over boerderijdieren? Doe dan mee met de speurtocht op de kinderboerderij van 12.00 tot 15.00 uur!

NIEUWE SCHAAPTJES

Misschien hebben jullie ze al gezien of gehoord; we hebben twee nieuwe aanwinsten! Lammetjes Noortje en Liesje vergezellen onze schaaapjes Veronique en Dotje zodat ze weer echt een kudde kunnen zijn!



INTERVIEW MET VRIJWILLIGER

LINDA

Hoe ben je bij de kinderboerderij terecht gekomen?

Dat was drie jaar geleden op mijn verjaardag. Ik had een tijdje daarvoor de kinderboerderij al ontdekt. Ik woon er heel dichtbij en toen ik het aan mijn verjaardagsbezoek liet zien, zag ik een oproep voor vrijwilligerswerk hangen. Ik heb me toen gelijk aangemeld.

Wat doe je op de kinderboerderij?

Van alles wat! Ik ben begonnen met het draaien van diensten, en al gauw werd ik ook lid van het dierenteam.

Het dierenteam houdt zich met de gezondheid en het welzijn van de dieren bezig.

Sinds een aantal maanden werk ik met mijn collega's Mieke en Louise aan het educatieproject "Leer onze dieren kennen!". Wij wilden zo graag wat meer informatie over de dieren beschikbaar maken voor bezoekers. Met hulp van een subsidie van de Gemeente Amsterdam hebben we nu Wist je dat...?-borden, themakisten, een belevenisroute en nog meer kunnen maken. Op 5 oktober wordt dit alles onthuld!

Wat vind je leuk aan het werk?

Ik houd van de stad, maar ook heel erg van de natuur. Daarom vind ik het heerlijk om wekelijks met de dieren te werken. Ik geef dit plezier graag door aan onze jonge bezoekers. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk als kinderen me 's middags komen helpen met het voeren van de konijnen en cavia's. Soms staan ze met z'n drieën met grote ogen om me heen, en dan om de beurt een

voerbakje vullen.

Heb je een hele bijzondere ervaring met dieren meegemaakt?

Ik maak continu bijzondere momenten met de dieren mee. Zoals wanneer ik 's ochtends vroeg als eerste de kinderboerderij op kom en konijn Kneusje me direct komt begroeten. Of toen we een tijd lang elke week de billen van konijn Spartel moesten wassen. Spartel had nogal last van darmproblemen. Het was een beetje vies, maar zeer aandoenlijk klusje. Of hoe onze varkens Prins en Bicker er een spelletje van maken om hun drinkbak direct nadat ik het heb gevuld om te gooien. Het zijn stiekeme slimmeriken!

Heb je een wens voor de kinderboerderij?

Dat de dieren goed gezond blijven. We hebben een tijdje last gehad van best veel zieke dieren. Dat komt ook doordat veel dieren al op leeftijd zijn. Het hoort er een beetje bij. Verder hoop ik dat iedereen op en na 5 oktober gauw komt kijken naar onze nieuwe informatievoorzieningen!



VERBETERING DIERENVERBLIJVEN

Voor de ganzen hebben we het grasveld verbeterd en gezorgd dat ze, ondanks hun gevorderde leeftijd, makkelijk het zwembad in en uit kunnen door een hellingbaan te maken.

Voor de varkens zijn we bezig om een grotere schuilruimte tegen regen/wind/zon te maken. Het proefdakje is geslaagd en een mooi en stevig dak volgt.

En voor de cavia's komt er een gezamenlijk hok in de activiteiten ruimte, zodat ze allemaal samen kunnen zitten.

Dit is in bestelling.

Bedankt voor uw bijdrage, waardoor dit alles mogelijk is!!

NAJAARS ACTIVITEITEN

Zaterdag 21 september
"BOEREN DANSEN AL 20 JAAR OP
KLOMPEN"

Zaterdag 5 oktober
ONTHULLING EDUCATIEPROJECT
"LEER ONZE DIEREN KENNEN"!!

Zaterdag 9 november
"DIERENLAMPIONNEN MAKEN"

maandag 11 november
"SINTMAARTEN LAMPIONNEN
OPTOCHT, wij zijn open 's avonds!!"

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:
*Pascale Kleintjens, Marja Visser
en Cole Blackford*

Bestuur:
*Pascale Kleintjens, Evelien Berger,
Sander Helder en Marja Ravesloot*

Dierencapel Nieuwsbrief:
*Pascale Kleintjens, Evelien Berger en
Marja Ravesloot*

Adres:
*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:
<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!
Zoek en voeg ons toe:
Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag:
van 9 tot 17.00 uur.
Op maandag is de boerderij altijd
gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

December 2013

nr. 46



De dagen worden korter, de sfeerverlichting is weer aan, de dieren krijgen weer extra stro om lekker warm te blijven.. Hebben jullie de speurtocht (belevingsroute) op het erf al gedaan met de informatiewaaier?

En onze nieuw ingerichte activiteitenruimte gezien, met foto's van alle dieren, nieuw groot caviahok, hele leuke spelletjes over de dieren en een verkleedkist?

Ook deze nieuwsbrief weer het laatste nieuws over de activiteiten, de dieren en wat er op het erf allemaal gebeurt.

ALLEMAAL FIJNE FEESTDAGEN EN EEN DIERVRIENDELIJK 2014!

Met de kerstdagen voor de deur en het nieuwe jaar inzicht maken wij als team plannen voor het nieuwe jaar. Maar we genieten eerst nog van wat er allemaal geslaagd, gelukt, gerealiseerd is in 2013. Want dat is toch weer heel veel, we kunnen er trots op zijn! Een prachtig hok voor de cavia's, vrolijke planten bijna het hele jaar door aan onze hekken, twee jonge schaapjes die het erg naar hun zin hebben, twee nieuwe koelkasten en vriezers. We hebben nieuwe stalhekken zodat we geen rugklachten meer hebben, een educatief project met leuke spelletjes werd een succes. Nergens worden, denken we, de kleine jonge cavia's zoveel geknuffeld als bij ons. En voor het eerst sinds jaren lukt het per dagdeel twee vrijwilligers op de boerderij in te roosteren. De kwaliteit van onze medische verzorging is goed, we hebben een succesvol en vrolijk feest gevierd in september. Wat erg veel plezier heeft gegeven is dat het

aantal kinderen dat onze activiteiten bezoekt zo is toegenomen! Bij het maken van lampionnen voor sint Maarten waren er meer dan 40 enthousiaste kinderen. Dankzij de vele donaties en giften kunnen alle medewerk(st)ers ook dit jaar weer met elkaar een kerstpakket verwachten. Want ook al hoeft het voor de meeste van ons niet echt.....het is toch fijn dat we in deze buurt gewaardeerd worden, de kinderboerderij ook dit jaar weer op handen door de buurt werd gedragen. Veel dank daarvoor. Ook namens de dieren die dit jaar allemaal in hokken zitten die nóg beter tegen de kou kunnen. We zijn klaar voor het nieuwe jaar. De plannen liggen al klaar.



"LEER ONZE DIEREN KENNEN", KOMT DAT ZIEN!

Op zaterdag 5 oktober, de dag na Dierendag, is het educatieproject "Leer onze dieren kennen" na een jaar werk dan eindelijk gelanceerd! Met een glas (kinder)champagne in de hand kon iedere bezoeker met behulp van een speurtocht kennismaken met onze vijf nieuwe educatieve producten. Het was een feestelijke opening met een grote opkomst. De vragen van de speurtocht werden zorgvuldig ingevuld en er werd flink gepuzzeld, prachtig getekend en fraai verkleed. Bijna alle kleurplaten zijn dan ook opgehangen op de "wall of fame" tussen de fotogalerij en de overige hangen nu waarschijnlijk op de koelkast in huis. Tevens zijn er veel foto's gemaakt van de dierenverkleedhoek. We hebben alle foto's verzonden naar de emailadressen die zijn opgegeven, helaas kregen we er een aantal terug. Dus als u foto's heeft laten maken, maar nog niks heeft ontvangen, stuur dan nog een email naar: dedierencapel@live.nl

Verder ontdekten de speurneuzen wat een varken en een verfkwast met elkaar te maken hebben. Hoe de poep van een schaap eruit ziet en welk biks (krachtvoerkorrels) voor de dieren ze zelf het lekkerst vinden :)

Wil je ook meer weten over de dieren? Kom dan snel een keer langs!



NIEUW CAVIAHOK

Voor onze cavia's hebben we een nieuw, groot hok laten bouwen waar ze samen in kunnen zitten. Het staat in de activiteitenruimte. Zo zitten ze lekker bij elkaar en kunnen de kinderen er goed naar kijken!



VARKENSVERBLIJF VERBETERD

De varkens hebben een verbeterd buitenverblijf gekregen: het schuilhok waarin ze kunnen schuilen tegen regen, felle zon, wind en kou is groter gemaakt en biedt betere beschutting door een dichte achterkant. Nu liggen ze extra tevreden te knorren en zijn we klaar voor de winter!!

SINTE SINTE MAARTEN!

Op zaterdag 9 november was onze activiteitenruimte even in een enorm kippenhok veranderd en zijn er wel 40 kippenlampionnen geknutseld!! En op 11 November was dé dag! Er werd uit de volle borst gezongen en we hebben veel snoep, rozijnen en mandarijnen uitgedeeld!



INTERVIEW MET VRIJWILLIGER... SYBILLE

Hoe ben je bij de kinderboerderij terecht gekomen?

Op het moment dat ik wat meer vrije tijd kreeg leek het me een leuk idee om vrijwilligerswerk erbij te zoeken. Amsterdam heeft een goede site waar bijna alle vrijwilligers vacatures instaan. Mijn oog viel snel op de vacature die de Dierencapel had ingezonden. Het feit dat ik met dieren kan werken sprak me wel aan. Tegelijk kon ik mijn beroep als secretaresse blijven uitvoeren. Inmiddels werk ik bij de Dierencapel al zo'n twee en een half jaar. Ik doe dat op dinsdag en vrijdagmiddag. Heb er nog steeds plezier aan.

Wat doe je op de kinderboerderij?

Alle voorkomende kantoorklusjes. Als iemand een dier wil adopteren maak ik een paspoort met foto van het dier. De lijsten houd ik ook bij: Wie zijn onze vrijwilligers? Wie adopteert? Wie doneert? In ons kantoor hangt een fotolijst met onze vrijwilligers de 'Wall of Fame'. Zo kan ieder zien over wie we het hebben. Voor onze donateurs en belangstellenden maken we vier keer per jaar een nieuwsbrief. Deze moet rond gebracht worden en daar ben ik een beetje de motor van. Behalve dan dat ik deze niet schrijf, zorg ik er wel voor dat de brief op de juiste plek terecht komt. En voor deze nieuwsbrief mag ik aan het woord!! Een hele eer :) Regelmatig worden er activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Als ik een tekst krijg zorg ik samen met mijn collega Elleke voor een schitterende uitnodiging in de vorm van een poster en flyer. Het leuke is dat ik gedurende de tijd dat ik hier werk, steeds meer

taken en verantwoordelijkheden er bij krijg. Dat kan hier en daarom blijft het boeiend om me voor de kinderboerderij in te zetten.

Wat vind je leuk aan het werk?

Als ik hier kom en ga werken, groet ik de dieren altijd even. Onze varkens Bicker en Prins maken een knor geluid als ik ze groet. Altijd leuk! De geiten kunnen er niet genoeg krijgen om geaaid te worden. Onze schapen zijn een beetje schuw en moeten met iets meer tact toegesproken worden. De konijnen, kippen en cavia's zijn altijd druk in de weer om eten en drinken te zoeken. Ik wil ook benadrukken dat mijn collega's hartstikke leuke mensen zijn, er valt altijd wel wat te lachen bij ons!

Heb je een hele bijzondere ervaring met dieren meegemaakt?

Er is een spreekwoord "als de kippen erbij zijn". Deze heeft voor mij een betekenis gekregen. Op vrijdagmiddag worden er broodjes gemaakt voor de vrijwilligers. Wij zaten een keer buiten toen de zon nog uitbundig scheen. Ik werd gewaarschuwd voor de kippen maar lette desondanks toch even niet op en weg was het broodje. In een fractie van een seconde.. Hap! en liep een kip ermee weg.

Heb je een wens voor de kinderboerderij?

Ik hoop dat de Dierencapel nog heel lang bestaat en dat kinderen, buurtbewoners en medewerkers kunnen leren, zorgen en genieten van de dieren.



ONS DIERENTEAM

Om goed voor de dieren te kunnen zorgen hebben we een speciaal dierenteam. Dit zijn eigenlijk de verpleegsters van de boerderij (6 dames sterk), die erop letten dat de dieren gezond zijn en een fijne leefomgeving hebben (niet alleen zitten, genoeg beweegruimte hebben e.d.). En als een dier ziek is, zorgen ze dat het naar de dierenarts gaat en medicijnen krijgt. Ook hebben ze er bijvoorbeeld voor gezorgd dat onze jonge cavia's Stien en Mien uit een flesje leerden drinken.

Er moet achter de schermen veel gebeuren: kappen van de hoeven van de geiten en schapen, vitamine c voor de vogels in de winter, kammen van langharige cavia Sana, de kippen controleren op luizen, ontwormen.. ..enzovoorts. Zelfs worden de darmen van cavia's gemasseerd als ze darmklachten hebben!

Omdat onze dieren niet hoeven te verhuizen als ze oud zijn, hebben we relatief veel oude dieren. Die proberen we een fijne oude dag te geven. Met ons dierenteam kunnen we ze de aandacht geven die ze verdienen!

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9.00 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

April 2014

nr. 47



De lente hangt in de lucht! Dat is ook aan de dieren te merken: de schaapjes springen regelmatig gaten in de lucht en de eendjes doen grappige dansjes. Lente is het seizoen van het nieuwe leven en ook onze boerderij kijkt met spanning en plezier uit naar jonge dieren. Lente betekent ook weer veel aandacht voor het groen op de boerderij: nieuwe bloembakjes, bezaaien en bemesten van het gras, De fruitboompjes zijn al gesnoeid en we kijken al naar de mooie bloesem. En we gaan weer druk schilderen om alles weer mooi in de verf te zetten. In deze nieuwsbrief alles over onze leuke planning van activiteiten tot de zomervakantie!

TRIPPELZONE

Voor het eendenbad is een mooi nieuw oploopplankje gemaakt. Omdat de eendjes hieraan moesten wennen gingen ze er in het begin niet op: "wat is dit nou, ik vertrouw het niet hoor" hoorde je ze denken. De dames en heer eend moesten er even aan wennen. Maar we hebben ze rustig hun gang laten gaan en na een paar dagen liepen ze er parmantig als altijd overheen, alsof het nooit anders was geweest.

DIERENBARBIER

Soms lijkt het op onze boerderij wel een dierenkapsalon. Want de vacht van de dieren heeft ook aandacht en verzorging nodig. Zo moet onze langharige cavia Sana regelmatig geborsteld en gekamd worden omdat ze anders een 'out of bed look' vol klitten krijgt. Bicker en Prins krijgen

regelmatig een scrubbeurt: dit vinden ze heerlijk en is goed voor de huid, dat doen we met gewone schuursponsjes! Vaak regelt de natuur het allemaal vanzelf: zo hoeven we bij de kippen niets te doen, behalve in de gaten houden of het verenkleed uitvalt door dat ze in de rui zijn of misschien ziek zijn. En dan hebben we nog de schapen, die natuurlijk elke lente hun jaarlijkse grote knipbeurt krijgen! Dus kom de grote 'make-over' van onze schapen op Zaterdag 3 mei bekijken!



KWAKKELGANS

Hans de gans en zijn ouderdomskwalen daar had hij de afgelopen tijd veel last van, kwakkelgans noemden we hem ook wel. We hebben hem behandeld met medicijnen maar eenmaal een oud heertje zijn valt niet mee.. we hielden zijn gezondheid goed in de gaten en zorgden dat hij lekker te eten kreeg en het hem toch zo goed mogelijk naar de zin te maken.

Maar toch heeft zijn oude stramme lijf het niet gered.. we hebben Hans de gans moeten laten gaan, rust zacht vriend... Ook konijn Vlekkie zat in de ziekenboeg. Haar hebben we met medicijnen kunnen helpen en ze huppelt weer vrolijk rond!
Met dank aan de liefdevolle zorg van de vrijwilligers!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

NIEUW!

2de en 4de donderdag van de maand!

"DIERENVERHALEN VOORLEZEN,
SPELLETJES SPELEN EN WERKEN OP
HET ERF"

Vanaf donderdag 10 april komt Mirjam dierenverhalen voorlezen, spelletjes spelen en werken op het erf! Ze zal iedere 2de en 4de donderdag van de maand aanwezig zijn tussen 15 en 17 uur. Data voor de komende tijd: 10 april, 24 april, 8 mei en 22 mei.

Alle kinderen zijn uitgenodigd!

Zaterdag 19 april

"PAASFEEST"

Kom dan vieren we Pasen op
Kinderboerderij!

Eieren schilderen, paaseitjes zoeken en een vrolijke paastak versieren!

Zaterdag 3 mei

"SCHAAPSCHEERDERSFEEST"

Komt dat zien onze schaapjes trekken hun jas uit, de schapenscheerster en een spinster helpen ze een handje :)
De spinster heeft ook verschillende producten mee die van wol gemaakt worden, je kan ze ook van haar kopen als je iets moois en warm ziet.

Wij gaan ook aan de slag met de wol, lekker fris wassen en kaarden tot het zacht is, om daarna kleine schaapjes van de wol te maken voor thuis.

Zondag 25 mei

"SMIKKELEN VAN DE NATUUR"

Op 24 en 25 mei wordt in het kader van Fête de la Nature in heel Nederland de natuur gevierd! Want we krijgen zoveel van de natuur! Kijk maar eens in je koelkast, waar komt dat allemaal vandaan? Dat gaan we samen ontdekken en proeven we maken zelf brood boven een vuurtje, zoeken eieren op het erf en plukken wat lekkers uit een kleine groentetuin in de buurt. Het resultaat: een zeer 'natuurlijk' broodje gezond!
De activiteit is op zondag 25 mei van 10.00 uur tot 13.00 uur en is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar. Het is een vol programma, dus kom op tijd!

Je kunt je aanmelden via dedierencapel@live.nl of via de inschrijfflijst op de kinderboerderij.

Zaterdag 21 juni

"DIERENTAAL EN GEBARENTAAL"

Hoe communiceren dieren nu precies?
Niet met woorden maar met lichaamstaal! En als wij ons lichaam gebruiken en geen woorden hoe is dat nu? Kom echte dierengebaren met je handen leren en de taal van de dieren beleven!

INTERVIEW MET FLORIS

Bijna onmiddellijk nadat we ons gesprek beginnen zegt Floris: soms mis ik het wel..

Floris heeft 3 jaar bij ons op de Dierencapel gewerkt. Nu hij weer bijna fulltime werkt heeft hij zijn vrijwilligersbaan opgezegd.

In die drie jaar is er veel veranderd voor hem. Toen somber en gestopt met werken, nu, enthousiast en een leuke baan. Drie jaar geleden had Floris geen behoefte aan

contact met mensen, dieren verzorgen gaf voldoening. Behalve dat het hem een reden gaf zijn bed uit te komen werd hij blij van die knorrende, mekkerende dieren die op hem wachtten, blij waren dat hij er weer was. Oké, misschien niet blij met hem maar omdat er weer wat te kanen was, maar toch. De Dierencapel was voor hem ook een rustige plek waar hij onder het schoonspuiten van de pleintjes kon filosoferen, het was prettig om met discipline je werklijstje af te werken. Dieren verzorgen heeft Floris van thuis mee gekregen. Daar waren altijd wel katten, honden, vissen en konijnen. Er was op de kinderboerderij trouwens nog meer herkenbaar, van "thuis".

Floris komt uit Almelo. Uit de buurt daar kende hij Daan met wie hij later in Amsterdam communicatiewetenschappen studeerde. En...je raadt het al? De eerste keer dat Floris op de boerderij aan het werk was werd hij ingewerkt door.... Daan!

Floris ziet ook veranderingen op de boerderij in die drie jaar.

De dieren hebben nu meer rust, meer leefruimte voor zich zelf. Dat komt

omdat ze nu meer van elkaar gescheiden gehouden worden, niet meer allemaal door elkaar heen lopen, niet meer zo hoeven te knokken. Ook wordt er strenger toezicht gehouden op het bijvoeren. Dat mag nu eenmaal niet want dat is ongezond voor de beesten. De verzorging is beter. Floris had niet echt een voorkeur voor beesten.

Hoewel....hij genoot stiekem van het stoute gedrag van geitje Eliza. En hij heeft ontdekt dat de ene kip de andere niet is! Hij weet precies welke kip aaibaar is, welke niet, welke pikorde er tussen de dames heerst.

Omdat Floris altijd met veel plezier bij ons heeft gewerkt kost het hem moeite wat tips ter verbetering te geven. Maar dan toch.....

- Wat meer konijnen die los lopen
- Bezoekers wat meer bedienen met koffie, thee of limonade. Ze echt ontvangen.
- Een zithoekje zonder dat dan ten koste gaat van de "openbare" ruimte.

Floris, erg bedankt voor je werk bij ons, we hopen je nog vaak te zien. Want soms..... Missen we je wel!



HOE KOMEN DIEREN AAN HUN NAMEN?

Een leuke vraag: hoe komen de dieren aan hun namen? Die kiezen we natuurlijk met zorg uit als we een nieuw dier hebben. Meestal kunnen de kinderen die bij ons op bezoek komen dan namen aandragen op een lijst of helemaal hip via Facebook! En wij kiezen dan de mooiste uit. Zo hebben we schaaap Dotje, een hele leuk naam vonden wel! En via Facebook hebben Sjef, onze Vlaamse reus maar ook Stien en Mien de cavia's hun naam gekregen. De varkens Bicker en Prins hebben toepasselijke namen gekregen van onze mooie historische buurt! Wat ook wel eens gebeurt is dat we een vrijwilliger speciaal eren door een dier naar hem of haar te noemen: zo is het schaaap Veronique genoemd naar een voormalig vrijwilligster.

DONATEURS

We bedanken onze donateurs weer van harte voor hun bijdrage. Zonder donateurs kunnen we de boerderij niet draaiende houden!

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

*Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9.00 tot 17.00 uur.
Op maandag is de boerderij altijd gesloten.*

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Juli 2014

nr. 48



Zomerzomerzomer! Ook voor de Dierencapel jonge dieren. We hebben nieuw geitjes en wat zijn ze speels! En onze nieuwe kipjes scharrelen ook lustig rond op het erf. De zomer is ook de tijd van schuren, schilderen en niet te vergeten onze plantjes water geven. En ook lekker op een bankje in de zon zitten, met een ijsje. We hebben leuke activiteiten gehad en in het vooruitzicht. Met als grootste happening 30 augustus aanstaande: het jaarlijkse buurtfeest! In deze nieuwsbrief lees je er alles over. Fijne vakantie alvast en een mooie zomer iedereen!!

NIEUWE GEITJES

Wat zijn ze leuk hè onze twee nieuwe geitjes: Bella Donna en Bella Luna (of kortweg Donna en Luna).

Ze zijn van het ras Toggenburger en prachtig bruin met wit gekleurd. Ze komen van een andere boerderij en waren snel gewend bij ons. Ze ravotten en beleven er lustig op los op het erf en zijn tussen de mensen op hun gemak en soms zelfs heel knuffelig!



NIEUWE KIPJES

We hebben nieuwe kipjes: 3 Marans kippen. Ze zijn al net zo actief als de rest van de kippen aan het scharrelen naar eten. Nog eventjes en ze kunnen in het grote kippenhok bij de andere kippen 's avonds op stok.

ZATERDAG 30 AUGUSTUS BUURTFEEST

Op zaterdag 30 augustus a.s. is weer ons jaarlijkse buurtfeest met dit jaar het thema: Dierenfestival!

Kinderen kunnen o.a. spelletjes op het erf doen, er is leuke informatie over dieren, dierenmaskers maken, laat je dieren horoscoop vertellen, amusement, muziek en er is allerlei lekkers te eten en te drinken.

We zijn wel heel benieuwd wie zich in welke dierenpakken gaat hijsen en dat jong en oud als echte feestvarkens op ons erf mee scharrelen!

Het feest begint om 12.00 uur tot 17.00 uur. Kom gezellig langs!!

Dieren festival



PARELS VAN AMSTERDAM

Kijk eens wat leuk: de kinderboerderij als 'Parel van Amsterdam' in de stadsdeelkrant. Met mooie foto van ons eigen pareltje Pascale!



ALICE WAS IN WONDERLAND

Op zaterdagochtend 5 juli kwam ons konijn Alice, die altijd vrolijk op het erf rondloopt, niet aangehuppeld om te ontbijten. Toen ze voor het avondeten ook niet verscheen, werden we pas echt heel ongerust en begonnen we in de buurt briefjes op te hangen. De volgende dag hoorden we van een van de overburen (onze onmisbare "24-uurs-bewakers") dat een stel kwajongens, ondanks haar geschreeuw vanuit haar raam, Alice hadden weten te ontvoeren. Daags daarna kwam de Amsterdamse TV-zender AT5 het droevige verhaal filmen, het zou een heel portret van Alice worden. Terwijl vrijwilligster Linda werd geïnterviewd, ging de

telefoon: Alice was terecht en zou naar Kinderboerderij De Pijp zijn gebracht! Wat bleek: Een heer op de Silodam zag vanuit zijn raam de dieven, ging er achteraan, de dieven gooiden de doos met Alice tussen de struiken, waarna onze redder Alice mee naar huis nam en aan de Dierenambulance meegaf. Deze bracht Alice naar Kinderboerderij De Pijp, waar zij een weekje liefdevol is opgevangen. En: na dit telefoontje sprong de filmende AT5-crew in hun auto om samen met ons Alice aan de andere kant van de stad op te halen! We kunnen haast niet geloven dat Alice weer heelhuids in ons midden rondhuppelt.

Enorm veel dank aan: onze redder op de Silodam, de Dierenambulance, Kinderboerderij De Pijp en de meelevende AT5-filmploeg! En natuurlijk ook dank aan al die buurtbewoners die zo hebben meegeleefd!



TERUGBLIK AKTIVITEITEN

Zaterdag 3 mei
"SCHAPENSCHEREN"



**24/25 mei kinderboerderijweekend
"FÊTE DE LA NATURE"**

Zelf brood maken en bakken boven een vuurtje, eieren zoeken op het erf en wat lekkers plukken uit een kleine groentetuin in de buurt. Het resultaat: een zeer 'natuurlijk' broodje gezond!



zaterdag 21 juni

"DIERENTAAL&GEBARENTAAL"

samen met ons ontdekken hoe alle dieren een eigen taal hebben, met geluiden en met hun lichaam. Daarna kon je beleven hoe je gebarentaal is van doven mensen, met mooie gebaren, lichaamstaal en mimiek! Dierentaal en Gebarentaal



EEN PRAATJE MET BEZOEKERS

Wat valt al een tijdje op:
Tussen onze regelmatige bezoekers zijn veel opa's en oma's te vinden.

We vroegen ons af wat zij en hun kleinkinderen aantrekkelijk vinden aan de Dierencapel.

Opa Noijons wilde het ons wel vertellen!

Als zijn kleinkinderen vanaf IJburg of uit Roermond, bij hem logeren zal en moet er naar de kinderboerderij gegaan worden. Hij komt er gewoon niet onderuit!

Hij is er zelfs niet zeker van wat voor zijn kleinkinderen leuker is: naar opa of naar de dieren.

Zijn 4 kleinkinderen Casper, Anick, Jelmer en Renske zijn tussen de 5 en 7 jaar oud en zijn vooral gefascineerd door de knorrige varkens. Het valt hem op dat de meiden iets minder terughoudend zijn naar de dieren, vrijer zijn dan de jongens. Ook de loslopende konijnen zijn voor de kleinkinderen erg interessant.

De konijnen die in hokken zitten worden nooit bezocht, de kinderen zijn te klein of.....de hokken te hoog. Want misschien als de hokken wat meer op ooghoogte zijn dat er meer belangstelling is?

Opa zal een volgende keer ook de educatie ruimte eens bezoeken want er is bij hem enige schroom om zo maar naar binnen te gaan. Dan kunnen de kleinkinderen de volgende keer ook onze familie cavia bewonderen. Dat je, als de medewerkers tijd hebben, gewoon kunt vragen of je met een konijn of cavia op schoot mag is ook een nieuwtje dat opa bij een volgend bezoek z'n kleinkinderen niet wil onthouden!

Wat zijn kleinkinderen nooit zullen vergeten, op weg naar de speelboten op het Westerdokseiland, is een gift in de melkbus. Nadat opa bij het eerste keer

bezoek uitgelegd had wat de bedoeling van die melkbus is, móet er muntgeld in. Jammer voor ons, dat moet muntgeld zijn want papiergeld rammelt en klettert niet zo lekker.

BEZOEK VAN SCHOLEN

We krijgen regelmatig bezoek van groepen kinderen van scholen en kinderdagverblijven uit de buurt. Zo hadden we tijdens de landelijke campagne "NL Doet" kinderen van de Burghtschool die kwamen meehelpen op de boerderij. Er werd driftig onkruid gewied, water ververst, geveegd en schoongemaakt.

De bezoeken zijn leuk en leerzaam voor de kinderen.

Omdat we voldoende bezetting moeten hebben als een groep komt, vragen we de scholen om een aantal dagen van tevoren even te bellen of het uitkomt.

DONATEURS

We bedanken onze donateurs weer van harte voor hun bijdrage.

Zonder donateurs kunnen we de boerderij niet draaiende houden!

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9.00 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Oktober 2014

nr. 49



De zomervakantie is weer ten einde. Wij zijn gelukkig, dankzij inzet van onze vrijwilligers, de hele zomer open gebleven, zodat de thuisblijvers ons gewoon konden bezoeken. In deze nieuwsbrief verslag van ons jaarlijkse Buurtfeest, het laatste nieuws over onze dieren en alles over onze activiteiten. En: speciale aandacht voor onze vrijwilligers die deze activiteiten bedenken en verzorgen!

PRESENTATIE VAN KINDERBOEK 'HET FEESTVARKENTJE'

Op woensdag 1 oktober was op onze kinderboerderij de presentatie van het kinderboek 'Het Feestvarkentje' (leeftijd 5-8 jaar).

De schrijver Harmen van Straaten kreeg het eerste exemplaar uitgereikt krijgen van de stichting 'Varkens in Nood' ambassadeur Jan Terlouw! Jan Terlouw (schrijver en ambassadeur van 'Varkens in Nood') heeft de kinderen zelfs voorgelezen uit het boek, de kinderen zaten aandachtig te luisteren.



Ook Harmen van Straaten (schrijver en illustrator) heeft met de kinderen 'feestvarkentjes' getekend.



Harmen heeft zelfs onze varkentjes voorgelezen!



HET BUURTFEEST

"DIEREN FESTIVAL"

Tijdens ons jaarlijkse buurtfeest op zaterdag 30 augustus hadden we wel heel bijzondere gasten: er waren twee pony's waar de kinderen op mochten rijden. Ze werden begeleid door twee lieve dames van stal Oostwal. Dames bedankt!

Sommige kinderen hadden de hele middag hun rijlaarzen aan, klaar om een rondje te rijden op hun favoriete dier. En bestelden deze kinderen natuurlijk een pannenkoek met paardentekening van poedersuiker erop!

Er waren ook activiteiten waarbij de kinderen veranderden in een dier wat kon springen, klimmen, hupsen, wroeten of in het water zoeken naar eten.

Je kon meedoen met een heuse Dierenbingo of het staartje aan een Ezeltje Prikken. Binnen was het druk bij de Dierenmaskers maken.

De waarzegster in de stal vertelde de kinderen welke Chinese Dieren horoscoop ze hadden en kregen ze hun dierenteken op hun arm

ge(glitter)tatoeëerd! Ook de ouders stonden aandachtig te luisteren naar de verhalen die ze vertelde over hun zoon of dochter. We hebben ze vaak instemmend zien knikken!



Er was natuurlijk ook te eten en te drinken, met name grote dank aan café Het Blaauwhoofd hiervoor!

Het was beestachtige dag en een genot voor de hele buurt!



LUNA EN DONNA GEWEND

Luna en Donna, de Toggenburger jongedames geiten, zijn in het voorjaar bij ons komen wonen.

Inmiddels zijn ze aardig gewend en weten ze in welk deel van de stal ze slapen en hoe het op het erf eraan toe gaat. Luna is duidelijk de meest gevoelige van de twee: ze houdt -nog meer als Donna- van knuffelen en heeft snel last van haar darmen. Dus houden we haar eten en haar drolletjes extra in de gaten. Ja, ook dat hoort bij het werken op de boerderij!

ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN

Graag zetten we in het spotlicht: de vrijwilligers die altijd de activiteiten verzorgen voor de kinderen.

Dit zijn Linda, Agnes, Mieke en Evelien. (zie foto vlnr)

Zij zijn diegenen die de activiteiten bedenken, voorbereiden en begeleiden.

Met een enorm en aanstekelijk enthousiasme en creativiteit.

Het is een plezier om de kinderen al spelenderwijs en knutselend bezig te zien. En ze leren zo al doende over de natuur en dieren in het bijzonder.

Super dames!



AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Zaterdag 4 oktober
"WERELD DIERENDAG"

Kom je meedoen aan de speurtocht op ons erf?!

Samen met jou gaan we een heerlijke groententaart voor de dieren maken, zo maken we er helemaal een speciale dag voor de dieren van!

Fijne
Dierendag!



zaterdag 8 november

"DIEREN LAMPIONNEN MAKEN
VOOR SINTMAARTEN"

Kom je weer een unieke dierenlampion
maken voor Sintmaarten?



dinsdag 11 november

"SINTMAARTEN LAMPIONNEN
TOCHT"

Wij zijn vanaf 17.30 open 's avonds !!

ANSICHTKAARTEN

Hebben jullie de nieuwe ansichtkaarten al gezien met onze eigen dieren erop? Ze zijn bij ons te koop en erg leuk om op te sturen.

Per stuk €1,- en een aanbieding 4 voor €3,50!!



ALICE IN WONDERLAND

Weten jullie nog? Ons Konijn Alice was een tijdje geleden zoek...

Ze bleek gestolen, maar op wonderlijke wijze kwam ze weer bij ons terug, AT5 heeft het allemaal gefilmd en we waren het nieuws van de dag.

Iedereen was blij, maar... toen werd Alice ernstig ziek door alle stress en poeha van de ontvoering!! Maar door de goede zorgen van het dierenteam en met medicijnen is ze gelukkig weer gezond geworden en liep het uiteindelijk toch nog allemaal goed af! Een kanjer hoor, die Alice!



DONATEURS

We bedanken onze donateurs weer van harte voor hun bijdrage. Zonder donateurs kunnen we de boerderij niet draaiende houden!

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar giro 44.69.641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. sturen van nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro: 44.69.641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: van 9.00 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL NIEUWSBRIEF

Januari 2015

nr. 50



Ow wat is het toch winters buiten. De temperatuur daalt, de lampjes verlichten de donkere dagen. De dieren hebben weer hun warme wintervacht.

In deze nieuwsbrief lees je wat door onze vrijwilligers grappend het "penthouse-project" wordt genoemd. En weer een interview met een vrijwilliger. Verder alles over onze activiteiten voor kinderen en natuurlijk weer het laatste nieuws over de dieren.

BESTE WENSEN

We hopen dat iedereen weer fijne Feestdagen heeft gehad en het inluiden van het nieuwe jaar spetterend was? Wij hebben zin in 2015! Al was het laatste restje 2014 wel zwaar: vanwege de vogelgriep op diverse plaatsen in Nederland mochten wij een aantal weken geen publiek ontvangen. Die periode is nu gelukkig voorbij! Gelukkig heeft men rekening gehouden met het vuurwerk afsteken voor onze boerderij en hebben de dieren het ook allemaal overleefd! Laten we er met zijn allen een beestachtig mooi 2015 van maken!



4 NIEUWE BEWONERS

We hebben 2 nieuwe konijntjes Snip en Snap!



En nog 2 kleine snoezige cavia's Joep en Snowy! Joep zit hier lekker knus in een mouw :)



INTERVIEW MET SEBASTIAAN

En dan.....Sebastiaan!

Om met hem te praten over waarom hij vrijwilliger bij ons is en wat daar zo boeiend aan is, maakten we een afspraak.

Hij komt rechtstreeks van de Kinderboerderij op een wat later tijdstip dan afgesproken want..... vanwege de vogelgriep heeft hij, samen met o.a. vrijwilligster Bep, druk gewerkt aan een tijdelijk verblijf voor de ganzen en eenden. Het is een plek geworden waar de vele duiven rondom ons terrein niet óók bij kunnen. En dat werken in het donkere decemberweer is niet alles.

Dus spot aan voor Sebastiaan!

Opgegroeid in Haarlem, dicht bij het strand, was Sebastiaan overigens al een echte natuurliefhebber. Vooral het spotten van vogels in de duinen kon hem dagen bezighouden.

Wonend vlakbij Artis nu, wordt hij met huilende wolven en praatjes makende apen wakker! Tja, dan verbaast het niet als hij via de Vrijwilligerscentrale kiest voor De Dierencapel. Hij maakt bij ons op de boerderij zijn hoofd leeg. En daar hebben we allemaal baat bij. Want hij houdt erg van "opgeruimd staat netjes". Sopt als een dolle de staldeuren, maakt met aandacht een wortelschotel voor de varkens klaar. Hij weet dat het de geiten niet veel uitmaakt, maar toch.....als hun hok weer spik en span is, is Sebastiaan een gelukkig mens. Met een beetje fantasie zie je ze zelfs dankbaar kijken?

Voor de varkens denkt hij nog iets extra's te moeten doen: hij probeert ze te activeren, ze een beetje te plagen. Dus..... maakte hij een soort

"koekhaptouw" met begeerlijke wortelen! Bicker en Prins hadden er even werk aan maar.... de wortelen zijn er af. Niet alleen genieten voor de varkens maar ook voor Sebastiaan. Dat hij nog maar lang bij ons zal soppen, poetsen en wat allemaal niet meer.

Want, hoewel zijn voornemen was één dagdeel zijn tijd te besteden bij ons, is dat inmiddels wel wat meer geworden.

Fijn voor iedereen voorlopig.



PENTHOUSES PROJECT

We zijn op de boerderij continu bezig om te zorgen dat onze dieren gezond zijn en dat ze fijn wonen bij ons. Ruime behuizing hoort hierbij. Nu hebben we de "konijnenflat", met hokken naast en onder elkaar. Nu gaan we alle hokken op dezelfde verdieping d.m.v. doorgangen met elkaar verbinden. Zo ontstaan wat vrijwilligers voor de grap "Penthouses" noemen. Zo hebben de dieren die hierin wonen, supergrote hokken en kunnen ze lekker rennen en spelen. Happy rabbits! Zonder huurverhoging hoor, want we vinden gewoon dat ze dit verdienen. :) Kom eens kijken of dit project al klaar is!

ACTIVITEITEN TERUGBLIK

Zaterdag 8 november "DIERENLAMPIONNEN MAKEN VOOR SINT MAARTEN"

Het was weer gezellig druk met het maken van de lampionnen! Er waren veel tevreden gezichtjes die soms van top tot teen onder de glitters naar huis gingen!

Tijdens Sint Maarten hebben we ook veel mooie lampionnen gezien, mooie liedjes gehoord en bergen met snoep uitgedeeld!



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

Zaterdag 14 februari "VALENTIJN VOOR VOGELS"

Oh wat is het toch koud buiten, voor vogels is het moeilijk eten te vinden als alles zo kaal is

Dragen jullie de vogels ook een warm pindahart toe?

Kom dan van 12.00 tot 15.00 uur bij ons pindahartjes maken!

Zaterdag 7 maart "VAN POEP TOT PLANT"

Wat hebben poep en plant met elkaar te maken?

Dat ontdek je op onze boerderij en in de moestuin van onze buurtjes!

Samen zullen we poep van de dieren onderzoeken... Vies hé? Maar wel super interessant en heel belangrijk voor de planten.

We gaan ook nog wormenpoep oogsten en ieder zal een eigen plantje kweken. De activiteit is van 13.00 tot 14.30 uur en is bestemd voor kinderen vanaf 6 jaar. Het is een vol programma, dus kom op tijd!

Je kunt je aanmelden via dedierencapel@live.nl of via de inschrijffijst op de kinderboerderij.

Zaterdag 4 april "PAASFEST"

Kom, dan vieren we van 12.00 tot 15.00 uur Pasen op de Kinderboerderij! Eieren schilderen, paaseitjes zoeken en een vrolijke paastak versieren!

DONATEURS & NIEUWWEBBIEF

Donateurs trekken steeds weer hun beurs! En elk jaar weer, zo met het eind in zicht, verbazen wij, de medewerkers van de Kinderboerderij, ons over de altijd maar weer goede en gulle gevers. Onze donateurs lijken zich weinig aan te trekken van de economische crisis, ze hebben vertrouwen in een goede besteding van hun giften.

Wat ook erg leuk is, is dat sommige donateurs er leuke wensen of complimenten bij schrijven!
Men wenst ons "veel succes", schrijft erbij "altijd weer genieten". Of er staat "uit sympathie" en "betere burens zijn er niet". Ook krijgen we een "groet van Peter" of een "bijdrage opa".
Dank, dank, heel veel.

Maar met de invoering van het IBAN nummer is het voor ons ingewikkelder geworden om onze fans te bereiken. Want het is bijna niet meer te doen om via telefoongids of op andere manieren uw adres te achterhalen, zodat u onze nieuwsbrief kunt ontvangen!
Van donateurs die ons al langer kennen, hebben we ooit hun adres achterhaald. Maar vorige maand kregen we een donatie met de mededeling: van een nieuwe donateur! Tja.....en die zoeken we nu dus want.... dit krantje, deze nieuwsbrief kunnen we hem of haar niet sturen.

Kortom: wel een gedoe allemaal, maar de moeite waard het nog eens te proberen?

Wilt u alstublieft bij de eerst volgende donatie in het vakje waar u een mededeling in kunt doen, uw adres met huisnummer én postcode vermelden?
Dank, dank, heel veel!!

Bent u nog geen donateur en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar IBAN bankrekeningnr.: NL67INGB 0004469641 o.v.v. uw naam en adres. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van, en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en Marja Ravesloot

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 420 6855
giro IBAN: NL67 INGB 0004469641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

[Kinderboerderij De Dierencapel](#)

*Openingstijden: dinsdag tot en met
zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
Op maandag is de boerderij altijd
gesloten.*



De lente is begonnen!! Mensen en dieren kunnen weer lekker buiten vertoeven.

In deze nieuwsbrief het laatste nieuws over onze activiteiten. We hadden en hebben weer een leuk aanbod. En we hebben meegenoten van alle kinderfeestjes die er al in dit jaar op de boerderij hebben plaatsgevonden.

Weet jij de cavia's Stien en Mien al uit elkaar te houden? In deze nieuwsbrief lees je hoe.

ROMANTIEK OP DE BOERDERIJ

Alexander en Elodie zijn tien jaar samen. Ze wilden dat vieren door op 15 maart allerlei plekken in Amsterdam langs te gaan die een herinnering in zich hebben van één van die tien jaren. Ze hebben een tijd lang vlak bij de kinderboerderij gewoond.

Tijdens hun wandelingen over het Bickerseiland kwamen we vaak even langs om naar de dieren te kijken of ze even te aaien op een mooie zomerdag. "Want," aldus Alexander, "zoals u ongetwijfeld weet is een plek als de uwe niet alleen leuk voor kinderen, maar kan het ook vrolijkheid geven aan wat oudere Amsterdammers!"

Daarom wilden ze ook even langs de kinderboerderij lopen.



Vanwege hun bijzondere gesteldheid op de twee varkens, Prins en Bicker, hebben ze geholpen met het aanbieden van hun dagelijkse amusement voetbal (met groentestukjes hierin) en stro.

WIE IS WIE?

Weet jij al hoe je onze cavia's Stien en Mien uit elkaar kunt houden?

Ze zitten samen met Sana en Snowy in een hok. Sana herken je duidelijk, want die heeft lange haren en Snowy is sneeuw wit. Maar Stien en Mien lijken zo op elkaar! De truc is: als je goed kijkt, heeft Mien een "M" op haar neusje staan! Kun je het zien?



ONDANKS PENSIOEN HEBBEN JAN EN WILL NOG STEEDS VEEL TE DOEN!

De redactie dacht laten we aan Jan Luijendijk en Will Femer eens vragen te vertellen over hun werkzaamheden voor de Kinderboerderij. Voor we het wisten, hadden we al een door hen zelf geschreven verhaal in de bus. Daaruit citeren we graag.

Jan en Will schrijven: "Werk? Nee, zo moet je het niet noemen.

We transporteren alleen maar. Elke dag halen we "brood van gisteren" op bij bakker Egstorf in de Spuistraat.

Vaak zitten daar croissantjes en krentenbollen bij. Even op het warmhoudplaatje van het koffiezetapparaat en dan is zo iets een prima hapje voor de vrijwilligers die immers het zware werk doen."

"'s Zaterdags fietsen we naar Wim en Lidy op de Lindenmarkt. Die bewaren groente en fruit voor ons. Dingen die ze zelf niet meer kunnen verkopen, maar die lieverds nemen ook extra spullen mee die op de veiling "doorgedraaid" zijn en die worden weggegooid. Vaak kisten vol. Soms moeten we twee keer heen en weer fietsen en af en toe is er een kruiwagen nodig om alles bij de boerderij binnen te krijgen."

Tja, maar waarom doen buurtgenoten dit? Door weer en wind slepen met voer voor mens en dier op de Bickersgracht?

Jan en Will deden dit ook al vóór hun pensioen, ze zagen de boerderij gebouwd worden. Ze wilden graag een steentje bijdragen aan zo iets prachtigs als de Kinderboerderij. Die moet

blijven bestaan. Al meer dan 25 jaar halen ze dus brood bij bakkers die inmiddels allemaal verdwenen zijn. Spullen bij groenteboeren die er ook al jaren niet meer zijn.

Ze vergeten nooit die ene keer dat ze 50 kilo aardappelen "mee mochten nemen". Sterke ruggen hebben die twee kennelijk. Niet alle groenten die ze meenemen, zijn geschikt voor onmiddellijke consumptie. Sommige groenten koken ze alvast vóór.

Will en Jan genieten als ze onze medewerkers zien smikkelen van de meegebrachte lekkere koeken. Vooral de chocoladebroodjes slaan erg aan. En hun betrokkenheid gaat verder.

Ze kunnen het niet laten mee te denken met ons "bedrijf". Dus hier nog een citaat uit hun brief:

"Als je nog meer tekst nodig hebt zou je het volgende eventueel kunnen toevoegen: -

1. Iemand een tosti-apparaat of iets dergelijks over? Graag!
2. We vinden ook vaak dingen gewoon op straat. Een kattenreisman. Bijvoorbeeld. Handig voor als er eens een dier naar de dokter moet. En handdoeken. Die worden weggegooid omdat het lusje kapot is of omdat er een vlekje op zit. Wij gooien ze even in de wasmachine en dan gaan ze naar de Boerderij. Daar worden ze gebruikt bij het verzorgen van dieren of als poetslap bij het schoonmaken van hokken."

Het is duidelijk: alle medewerkers en dieren van De Dierencapel zijn erg blij met onze burens Will en Jan.

Heel erg bedankt, ook alvast voor alle jaren die nog komen.

ACTIVITEITEN TERUGBLIK

Zaterdag 14 februari

"VALENTIJN VOOR VOGELS"

Het was maar wat koud buiten. Gelukkig dragen de kinderen de vogels een warm pindahart toe. ♥

Zaterdag 7 maart

"VAN POEP TOT PLANT"

Wat hebben poep en plant met elkaar te maken? Door samenwerking van de Boerderij met de (naastgelegen) Bloemenspeeltuin Bickersgracht hebben we het over weetjes van de poep van de dieren gehad, poep verzameld en onderzocht. Vies, he?! Maar wel superinteressant en heel belangrijk voor de plant. We hebben ook nog wormenpoep geoogst, poepkoekjes gebakken zonder oven en ieder heeft een eigen plantje gekweekt. Iedereen ging vol info over poep en een mooi plantje naar huis, er zullen die avond smakelijke onderwerpen besproken zijn aan de eettafel!



"GEZELLIGE BEESTENBOEL"

donderdag 19 maart was het weer zo ver: het jaarlijkse bezoek van peuters (plus ouders en begeleiders) van de Speel-o-theek (onderdeel van het Ouder-en Kind Team Centrum) aan de Kinderboerderij. Lekker knuffelen met de dieren!

Het was weer gezellig en de kinderen (en dieren) hebben genoten!



Zaterdag 4 april

"PAASFEEST"

Het was weer een vrolijke Paasbeestenboel met; eieren schilderen, eitjes zoeken en paastakken versieren!



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

Zaterdag 2 mei

"SCHAAPSCHEERDERSFEEST"

De scheerster komt de warme jasjes van de schapen weer uittrekken, wat een opluchting voor de schapjes!

Zondag 31 mei

"SMIKKELEN VAN DE NATUUR"

Samen met de Bloemenspeeltuin Bickersgracht gaan we weer ons eigen broodje gezond bij elkaar scharrelen! Kom je ook meedoen, van 13.00/15.00 u! Geef je op bij de Kiboel

GROENCURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN

In maart is twee maal een snoeicursus voor buurtbewoners op onze boerderij gegeven. Georganiseerd vanuit het wijkcentrum, m.m.v. Kees Kramer, opbouwwerker Groen.

Zo kunnen we voor buurtbewoners met een groen hart een bijdrage leveren door onze ruimte beschikbaar te stellen. Een mooie samenwerking!

JAARVERSLAG

En voor wie is geïnteresseerd in een terugblik op het wel en wee in 2014.....: We hebben weer een inhoudelijk en financieel jaarverslag gemaakt voor de Gemeente. Maar ook voor onze bezoekers en donateurs natuurlijk. Dus vraag er gerust naar, we geven u een exemplaar mee. Of nog even wachten en het verslag staat op de website. Korte samenvatting is, dat we ook over vorig jaar een stijgend aantal bezoekers hadden, dat steeds meer kinderen én volwassenen mee doen aan door ons georganiseerde activiteiten. Het moet niet gekker worden?

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL67INGB0004469641 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger,
Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger en
Marja Ravesloot

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 4206855
bankrek. IBAN:
NL67 INGB 0004469641

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag:
van 09.00 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd
gesloten.

DIERENCAPEL

NIEUWSBRIEF

Juli 2015

num. 52



Summertime! De dieren mogen weer op het vers gegroeide gras en de zonnebrandcrème wordt weer rijkelijk gebruikt; door vrijwilligers en ook voor de varkens (echt waar!).

In deze nieuwsbrief de aankondiging van ons jaarlijkse Buurtfeest, op zaterdagmiddag 29 augustus!

En het laatste nieuws over onze dieren natuurlijk!

BUURTFEEST ZATERDAG 29 AUG

Op zaterdagmiddag 29 augustus houden wij weer ons jaarlijkse Buurtfeest !! Met allerlei leuke activiteiten voor de kinderen en gezelligheid voor jong en oud. Hapjes en drankjes zijn er ook, dus voor ieder wat wils.

Het thema van dit jaar is: het "Groei en bloeifestival". Alles in de natuur groeit, flora en fauna, van jong tot oud. Dit heeft de bijzondere interesse van veel kinderen en terecht: want het is een mooi natuurlijk gebeuren en vaak heel wonderlijk om te volgen. We zijn benieuwd hoe veel kinderen verkleed komen als jong dier of misschien wel als kleurrijk bloempje! Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom ☺



VERBOUWING KONIJNENVERBLIJF

Onze konijnen Sjef en Tippië hebben het reuze naar hun zin zo bij elkaar in een hok met bijbehorend eigen erfje. Maar het hok was toch wel krap en we besloten het te gaan verbouwen. Een hele klus, maar onze vrijwilligers Bep en Sebastiaan hebben er iets moois van gemaakt. Wat een ruimte hebben ze nu! We zijn er heel blij mee. En Sjef en Tippië? Die verkiezen nu vaker binnen te chillen in hun heerlijke hok, in plaats van op hun erfje, zo fijn vinden ze het.



DONNA EN DE VIOOLTJES

Het was Donna de geit weer gelukt: omdat ze zo groot en ondernemend is, lukte het haar onze viooltjes op te eten die in de bakken aan het hek hangen. Staande op haar achterpoten, met de voorpoten tegen het hek, zich helemaal uitstrekkend, inclusief haar tong! Eerst probeerden we het nog op te lossen door de bakjes lager te hangen en wat plastic ter bescherming te plakken, maar Donna was inventief en ze bleek toch weer een manier te vinden om te smullen van de viooltjes. Nu hebben we stukjes gaas achter de bakken geplaatst en kan ze er echt niet meer bij. Dus dit hapje gaat voortaan aan haar neus voorbij, zodat we allemaal weer plezier kunnen hebben van onze bloemetjes in volle glorie.



DE WEGEERDENDE BAK

Zaterdag 2 mei

"SCHAAPSCHEERDERSFEEST"

De schapenscheerster kwam de warme jasjes van de schapen weer uittrekken. Wat een opluchting was dat voor de schaapjes! Het ging hartstikke makkelijk met het elektrische scheerapparaat. De scheerster liet ook zien hoe het vroeger ging, met een hele grote schaar. Na het scheren gingen de jasjes juist weer aan: de kinderen maakten zelf mooie mini-schaapjes met echt schapenwol! Best een karweitje, hoor. Gelukkig hielpen de mama's en papa's gezellig mee.



Zondag 31 mei

"SMIKKELEN VAN DE NATUUR"

Samen met de Bloemenspeeltuin Bickersgracht hebben de kinderen hun eigen broodje gezond bij elkaar gescharreld. Ze leerden van alles over het maken van brood, en over hoe een kip elke dag weer een eitje legt. Tijdens de eierzoektocht hebben de kinderen niet alleen eieren van onze kippen gevonden, maar ook eendeneieren en kwartel-eitjes. Ze smaakten heerlijk op de zelf gebakken broodjes.

Een radijsje, wat sla en een kopje verse muntthee uit de tuin erbij.... Mmmmm, super lekker!



Woensdag 3 juni
"GROEN MOET JE DOEN"

Deze middag kwamen tieners bij ons meehelpen op de boerderij en leren over de dieren. Dit geslaagde bezoek werd georganiseerd door centrum Reel "Onder de Bogen" en door Kees, opbouwwerker Groen van het wijkcentrum.

Zaterdag 6 juni
"ARTCLUB"

Kinderen van de 'Artclub' kwamen deze middag de dieren schilderen in aquarel. Het was een ontzettend leuke en inspirerende les voor hen! En een vrijwilliger gaf interessante informatie over alle dieren.

ACTIVITEITEN VOORUIT BIJ

Na de zomer gaan we weer een leuke speurtocht uitzetten op het erf: "Leer onze dieren kennen" en gaan we ook artistiek doen met "Dieren in de Kunst". Dus houdt onze nieuwsbrief en aankondigingen op internet goed in de gaten!

DIERENDOSSIER

Wist je dat alle dieren bij ons een dierendossier hebben? Hierin staat - zorgvuldig bijgehouden door de vrijwilligers van ons Dierenteam - informatie over al onze dieren: leeftijd, geslacht, ras, gezondheidstoestand, medicijnen, inenting e.d. Nageltjes, vacht, tanden, gewicht: het wordt allemaal met regelmaat gecontroleerd. En okay, je kunt een geit nog optillen om deze op de weegschaal te wegen, maar hoe doen ze dat toch met een varken?.... Toch houden ze ook die in de gaten. Knap, hé?



NIEUW AAI-BELEID

Altijd bezig met nog beter te zorgen voor onze dieren, hebben wij recent een nieuw "aai-beleid" voor de konijnen en cavia's ingevoerd. Kinderen mogen konijnen aaien in de stal of de ren-plek, maar niet meer op schoot nemen, ter bescherming van de dieren. En we hebben speciale knuffeluren voor de cavia's op wo., za. en zo. van 15-16 uur. U vindt alle informatie op de Kinderboerderij.

OPEN IN DE ZOMER

In de zomervakantie blijven wij weer gewoon open op onze vaste tijden. De voorraad ijs, snoep en frisdrank is tot zomerbestendig niveau aangevuld!



Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat Kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL67INGB0004469641 o.v.v. uw naam en adres (i.v.m. het toesturen van de nieuwsbrief). Iedere donateur ontvangt de nieuwsbrief 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Marja Ravesloot, Carola Coolen

Adres:

*Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 -4206855
bankrek. IBAN:
NL67 INGB 0004469641*

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 09.00 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.

DIERENCAPEL

NIEUWSBRIEF

Sept 2015

Nummer 53



In deze nieuwsbrief leest u onder meer een verslag van ons jaarlijkse Buurtfeest en het laatste nieuws over onze dieren. Hoe gaat het met onze nieuwe bewoners? Gaan onze Vlaamse reus Sjef en kleine Prinses goed samen? En de cavia's Snowy en Bonte, hebben die het fijn, samen in een hok? Ook speciale aandacht voor een vrijwilliger die al 15 jaar bij ons werkt. En natuurlijk informatie over onze activiteiten.

BUURTFEEST 29 AUGUSTUS

Zaterdag 29 augustus vond ons jaarlijkse Buurtfeest plaats, deze keer met het thema "Groei- en Bloiefestival". Wat was het een mooie dag met prachtig weer. De kinderen konden o.a. een waterrace doen om een plantje te laten groeien en een hoed met bloemetjes erop knutselen. In de naast onze boerderij gelegen bloementuin werden bloemen geraden en er werd gekleurd. Heel leuk om samen te werken met de vrijwilligers van deze mooie tuin!

De dames van Theaterduo "Kees & Koos" waren prachtig verkleed als elfjes en zorgden voor kleurrijk vertier. Ook de poppenkast was een succes. Het vraagt elk jaar weer een behoorlijke extra inspanning van de vrijwilligers om dit feest te organiseren. Maar we hebben er zo'n plezier in om te zien hoe kinderen en ouders zich vermaken (en ook nog wat opsteken over plant en dier), dat we elk jaar weer zeggen: volgend jaar weer!



EVELIEN 15 JAAR OP DE BOERDERIJ

Op het buurtfeest van 29 augustus hebben we ook nog Evelien in het zonnetje gezet. Zij zorgt er voor, met een

schijnbaar niet te bedwingen energie, dat de dieren het leuk hebben, de collega-vrijwilligers graag met haar werken, er leuke kinderactiviteiten plaatsvinden, er originele ansichtkaarten gemaakt worden met teksten als: "Je bent me er eendje" of "Een aardigheidje". Zij is onze eigen Loesjel! En ... er moet wel gelachen worden, haar lach is aanstekelijk. Bij haar verschijning breekt de zon door, ze is een verbindend mens.

Vijf jaar geleden, dus toen Evelien tien jaar bij ons was, interviewden we haar voor deze Nieuwsbrief. De kop van het artikel luidde toen: "*Dierenactiviste ruilt demonstreren tegen bont in voor knutselen met schapenbont*". Ze werkte toen én nu nog steeds met dieren en met mensen met een auditieve en verstandelijke stoornis.

Op de vraag: "Hoe lang ga je door denk je?", zei Evelien toen: "*Voorlopig stop ik niet! Misschien als ik kinderen krijg? Want dan wordt 't misschien wat veel met baan, kind en de kinderboerderij? Ach, we zien wel.*"

Bij haar eerste zwangerschap sloeg ons de schrik om het hart. Inmiddels hebben zij en Gulian een tweede dochter en.....is ze vast van plan nog even met ons en met de dieren door te gaan. Om betrokken te zijn bij De Dierencapel, bij activiteiten als Sint Maarten en het schapen scheren, bij het manicuren van de kippennagels, bij het afspeuren van de 'datingsites' voor cavia's en konijnen, op zoek naar geschikte partners. Jaren terug was ze op een feest "de achterkant van een koe". Vorig jaar kroop ze in de huid van een waarzegster die sterrenbeelden kon verklaren.

Tijdens het werk op de kinderboerderij probeert ze nog steeds ons de doven-taal, de gebarentaal, te leren. Maar dat kan niet tegelijk met het oppeuzelen van haar lievelingssnack: paprikachips.

Kortom.....we zijn erg blij dat ze voor minstens vijf jaar heeft 'bijgetekend'.



ACTIVITEITEN TERUGBLIK

Zondag 31 mei SMIKKELEN VAN DE NATUUR

Met veel kinderen uit de buurt gingen we weer "smikkelen van de natuur". We maakten een lekker gezond broodje. Samen leerden we hoe brood eigenlijk is ontdekt, en maakten we zelf het deeg. We leerden hoe onze kippen hun eitjes maken en gingen ze zoeken op het erf. Er werden naast kippeneieren ook een paar van die leuke kleine kwarteleitjes gevonden! In de mooie Bloemenspeeltuin naast de kinderboerderij plukten we sla, radijsjes en de eetbare

bloemen van de Oost-Indische Kers. Toen we de broodjes wilden bakken op de barbecue's, ging het helaas regenen. Gelukkig kwamen wat geduldige vaders te hulp! Zo heeft uiteindelijk iedereen heerlijk kunnen smullen van een zelf gemaakt Broodje Gezond. Super lekker!!



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

Zaterdagmiddag 10 oktober
"DIERENDOKTERS"
 (vanaf 6 jaar)

Soms heeft een geit een manke poot, of zit er een eitje klem bij een kip. Deze middag gaan we je leren hoe we de dieren op hun gezondheid kunnen checken. Wil je ook weten hoe we de nageltjes knippen van de konijnen en hoe we het gebit van de cavia's controleren? Kom dan van 14.00 tot 16.00 uur naar onze kinderboerderij!

Zaterdag 7 november
"LAMPIONNEN MAKEN"

Deze middag hopen we je ook te zien op de kinderboerderij. Van 12.00 tot 15.00

uur gaan we weer lampionnen knutselen voor Sint Maarten!

En traditiegetrouw gaan we op **woensdag 11 november 's** avonds speciaal open vanaf 17.30 uur voor de lampionnenoptocht en om naar jullie mooie liedjes te luisteren.

NIEUWE DIEREN

Bij ons is komen wonen: konijn Prinses, een mooi grijs dametje. Toen we haar gingen ophalen, kregen we te horen dat ze wel wat angstig was. Zou dat goed gaan met haar beoogde levensgezel Sjef, onze Vlaamse Reus van 8 kilo? Zou hij wel lief voor haar zijn? En zij voor hem? Al snel bleek dat Prinses helemaal op haar gemak is bij haar "grote kerel". Ze liggen vaak tegen elkaar aan. We zijn blij dat dit nieuwe konijnenduo zo fijn samenwoont!



Ook voor onze schuchtere witte cavia Snowy hebben we een nieuw passend maatje gevonden: Bonte! Ze zitten samen knus in het mooie hok met twee verdiepingen in de activiteitenruimte.

Kom maar eens kijken of je weet wie wie is!



GROENTE EN FRUIT

U begrijpt, dat er wekelijks heel wat kilootjes groente en fruit worden verorberd door onze dieren. In de buurt hebben wij twee natuurwinkels - EkoPlaza op de Haarlemmerdijk en Marqt op de Haarlemmerstraat - die zo aardig zijn hun oude groente en fruit niet weg te gooien, maar voor onze kinderboerderij apart te houden. Inmiddels hebben wij daar al ontelbare tassen vol weggesleept. Enorm dankbaar zijn wij deze twee winkels voor zulke belangrijke ondersteuning 'in natura'!

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Ieder bedrag is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL67INGB0004469641 o.v.v. uw naam en adres (dit i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief). Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus. met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat dank!

Stadsboerderij De Dierencapel

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners, om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Beheer Boerderij:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger, Sander Helder en Marja Ravesloot

Dierencapel Nieuwsbrief:

Pascale Kleintjens en Marja Ravesloot, Carola Coolen, Elleke van Renesse

Adres:

Bickersgracht 207,
1013 LH Amsterdam
Tel. 020 - 4206855

bankrek. IBAN:

NL67 INGB 0004469641

Ook op internet te vinden:

<http://www.dedierencapel.nl/>

Mail: dedierencapel@live.nl

Heeft U Facebook? Wij ook!

Zoek en voeg ons toe:

Kinderboerderij De Dierencapel

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 09.00 tot 17.00 uur.

Op maandag is de boerderij altijd gesloten.



Koud is het nog helemaal niet in het land, maar we zijn er op onze boerderij wel weer helemaal op voorbereid, van ons mag de winter komen. Als het koud wordt, krijgen de cavia's en konijnen extra stro en hooi. Ook hebben we een Vorstprotocol, waarin staat wat te doen met de waterleidingen en waterpompen. Het is nog niet koud, maar donker is het wel. Dus hebben we feestelijke verlichting aangebracht om onze bezoekers wat bij te lichten in deze donkere dagen rond de kerst.

Onze nieuwsbrief heeft een nieuwe en vrolijker opmaak gekregen. Geen zwart-wit blaadje dus meer, maar een blad in full-color met onze dieren in 'de kop'. Een blad waarin weer te lezen is over het reilen en zeilen op de Kinderboerderij.

KONIJN ALICE OVERLEDEN

Ach, onze prachtige Alice is overleden.. Ze had een ongeneeslijke inwendige ziekte. Het erf is nu een stukje minder kleurrijk, nu ze niet meer rondhuppelt... Voor velen was ze een bekend konijn, omdat ze op AT5 is geweest en altijd op het erf rond huppelde, met haar mooie zwart-witte kleuren.



NIEUWE CAVIA: BEERTJE

Graag stellen we aan jullie voor: Beertje!
Beertje is ingetrokken bij Snowy en Bonte in onze activiteitenruimte. Het gaat goed zo met z'n drietjes. Kom je een keer kijken?



BESTE WENSEN

Tussen alle feestelijkheden door, na uren in de keuken of achter de buis, met kranten, folders en kerstwensen op schoot, leest u nu dit krantje, voordat het bij het oud papier kan?

Dan vallen wij, medewerkers van de Kinderboerderij, maar meteen met de deur in huis! We wensen u:

een gezond en gelukkig 2016! En kom vooral ook in 2016 vaak bij ons langs!

Terugblikkend op het jaar 2015 kunnen we weer erg tevreden zijn. Want nog weer meer dan vorig jaar bezochten ouders met kinderen, opa's en oma's, oppassers en toeristen onze boerderij. Bij bezoekers die voor het eerst komen of per ongeluk de boerderij ontdekken, is de verrassing van hun gezicht af te lezen: dat dit kan, midden in de stad, zo'n oase van rust en vriendelijkheid. Voor u als lezer geen verrassing. En natuurlijk genieten we ook zelf nog elke keer weer van 'De Dierencapel'.

Ons boerenbedrijfje loopt gesmeerd door de inzet van meer dan 40 vrijwilligers. Maar natuurlijk ook omdat u als lezer van deze nieuwsbrief, als bezoeker én donateur zo trouw bent. De Kinderboerderij kan niet zonder bezoekers en niet zonder donateurs.

Dus erg bedankt voor de getoonde belangstelling in 2015, door u voelen we ons gesteund!

En dat er in 2016 ook weer talloze momenten zullen komen die er voor zorgen dat u langs komt, weten we zeker. Wat dacht u van:

- even op het bankje zitten in de lentezon;
 - uw kleinkinderen het verschil tussen kip en konijn laten ervaren;
 - de quiz doen om uw kennis over schapen te testen;
 - uw kind aan een activiteit laten meedoen, bijv. "Van poep tot plant";
 - een kinderfeestje vieren?
- Het kan allemaal, komt dat zien!

ACTIVITEITEN TERUGBLIK

Zaterdag 10 oktober "DIERENDOKTERS"

Soms heeft een geit een manke poot, of zit er een eitje klem bij een kip. Weten jullie nog dat die middag de Dierendokters van alles uitgelegd hebben over de dieren? We hebben de foto's, dus kijk maar even mee. Heuse doktersdiploma's zijn uitgereikt!



Op 7 & 11 november
"LAMPIONNEN voor SINTMAARTEN"

Iedereen heeft enorm zijn best gedaan, er zijn weer prachtige lampionnen gemaakt.

En op 11 november al die lampionnen en mooie liedjes! Het was een lichtgevende en lekkere (snoep en fruit)avond.

Elk jaar worden vantevoren zakjes snoep gemaakt. Dit keer waren de 270 zakjes snoep en 150 mandarijnen zo op, we moesten zelfs de reserve snoepvoorraad aanspreken!



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

zaterdag 13 februari
"VOGELVALENTIJD"

Liefde gaat door de maag! En ach, die arme vogeltjes hebben het zo koud en alles is zo kaal...

Heb de vogels lief en kom een pinda-hartje voor ze maken, okay? ☺

zaterdag 26 maart
"PAASFEEST"

Het grote feest van eieren schilderen, paaseitjes zoeken en een paastak vrolijk versieren is er weer!

zaterdag 16 april
"VAN POEP TOT PLANT" v.a. 6jaar
Net als vorig jaar gaan we jullie weer uitleggen wat poep en plant met elkaar te maken hebben!

Kom het op onze boerderij en in de moestuin van onze buurtjes ontdekken! Dierenpoep onderzoeken, wormenpoep oogsten en zelf een plantje planten! Je kunt je aanmelden via de inschrijflijst op de Kinderboerderij of via dedierencapel@live.nl

Let op!

De tijden van alle activiteiten zijn voortaan van 13.00 tot 15.00 uur!

GEIT BEA OVERLEDEN

Ons lieve geitje Bea is helaas overleden. Ze had een ongeneeslijke ziekte aan de longen. De dierenarts kon niets meer voor haar doen.

We gaan op zoek naar een nieuw geitje om de plek van Bea in de kudde in te nemen.



INFO AVOND VOOR VRIJWILLIGERS

Op 5 november was er voor alle vrijwilligers een informatie-avond georganiseerd. Hierin werd door het Dierenzorgteam veel informatie gegeven over de verzorging van de dieren en de organisatie hiervan op de boerderij. De vrijwilligers konden vragen stellen en ideeën inbrengen. Ook was er een quiz met kennisvragen over onze dieren. Wist u bijvoorbeeld dat cavia's en konijnen niet kunnen boeren en overgeven, wel windjes laten? En dat ze hierdoor snel last hebben van gas in hun buik, waardoor het heel belangrijk is wat ze wel en niet te eten krijgen. Het was een informatieve en gezellige avond.

WIST JE DAT?

Wist je, dat onze varkens hun eigen bed van stro opmaken? Als ze in de namiddag gegeten hebben, gaan ze in de stal in een vast hoek hun bed opmaken. Ze doen dit door met hun snuit het stro te verplaatsen. Dit doen ze overdag ook buiten in hun schuilhok. Onze vrijwilligers geven ze regelmatig een plak stro, waar ze dan lustig mee aan de gang gaan en hun eigen bed maken. Dat is erg leuk om te bekijken. En ook al hebben ze soms ruzie, ze eindigen altijd en elke dag weer: liggend tegen elkaar aan. ☺



Kinderboerderij 'De Dierencapel'

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020 - 420 68 55

dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot 17.00 uur
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Beheerders:

Pascale Kleintjens, Marja Visser

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger,
Sander Helder, Marja Ravesloot

Colofon:

Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot,
Evelien Berger, Elleke van Renesse
Logo © 2006 De Waard
Verschijnt vier keer per jaar.

www.dedierencapel.nl

f Kinderboerderij.DeDierencapel

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat Kinderboerderij 'De Dierencapel' kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL67INGB0004469641 o.v.v. uw naam en adres, dit i.v.m. het toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!



Nieuwsbrief

Maart 2016

nr. 55

Het is al te horen aan de vogels: de lente komt eraan!!

Het nieuwe haantje op ons erf doet z'n best om onze grote haan te evenaren met kukelen. De hoeven van de schapen zijn weer gekapt en de konijnen hebben lol in het rennen op het gras.

Achter de schermen hebben we weer hard gewerkt om het jaarverslag 2015 voor de gemeente te maken. Bovendien zijn de twee zolders op onze boerderij onderworpen aan een echte voorjaars schoonmaak. En de 14-jarige Duco heeft een hele dag hard gewerkt, als een echte boer meegeholpen. Laat de lente maar komen! We kijken uit naar de komende activiteiten die in 2016 op ons erf gaan plaatsvinden. Lees het weer in deze nieuwsbrief.

NIEUWE KIPPEN

We hebben een nieuwe kip en een nieuwe haan erbij. De grijs-blauwe kip is een Noord Hollandse blauwe, genaamd Bertha. De witte haan is van het Chabo ras en zo noemen we hem ook. Chabootje werd als kip verwelkomd, maar zijn gekraai ontmaskerde hem als haan. Hij probeert nu indrukwekkend te kukelen, maar onze grote haan Mr T kukelt toch nog steeds als de beste. Maar wel schattig hoor, die kukelende Chabo!



RENPLEZIER

Konijnen vinden het heerlijk om lekker te kunnen rennen. Daarom halen we de konijnen dagelijks uit hun hokken (die op zich al het formaat van een penthouse hebben) en laten we ze in de stal, op het erf of op het gras, lekker rennen. Op het gras kunnen ze echt vol gas rennen, leuk om te zien. We geven ze speelmateriaal, zo kan een konijn zich reuzegoed amuseren met een kartonnen doos of ronde tunnels waar ze doorheen kunnen kruipen. Of gewoon lekker chillen in een kratje in de zon. Wat een konijnenleven, hè?



DUCO HELPT EEN DAG MEE

"Ik heb voor mijn stage in februari een dag meegelopen op de kinderboerderij, van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags, met Arwen. Hij heeft mij laten zien hoe het nou gaat en hij heeft mij dingen laten doen.

Mijn dag zag er als volgt uit: ik begon om 10 uur en werd aan iedereen voorgesteld. Daarna kwam de dieren-check: dan worden de dieren gecheckt of ze nog gezond zijn en of ze wel genoeg eten en zo. Dus ze werden gewogen, de ogen, tanden en oren werden gecontroleerd en hun nagels werden ook nog geknipt. We hebben 3 konijnen en 2 cavia's gecontroleerd.

Daarna gingen we de dieren uit hun hokken halen en hun hokken schoonmaken. Eerst deden we die van de kippen. Dat was best makkelijk, dan konden we gewoon de poep weghalen en dan waren we klaar.

Daarna gingen we de stallen van de varkens, de schapen en de geiten schoonmaken. Daarvoor moesten we al het vieze hooi vervangen door schoon hooi en het vieze gedeelte in de stallen schoonspuiten.

Verder hebben we de zwembaden van de eenden en van de ganzen verschoond. Dus al het water er uit, schoon schrobben en schoonspuiten en weer water erbij, zodat ze weer een schoon badje hadden. Na het hokken schoon maken hadden we pauze.

Om 3 uur gingen we het eten voor alle dieren klaarmaken. In de ochtend eten de grote dieren vooral brokjes, in de middag heel veel groenten. De varkens krijgen een hele grote bak vol, maar dat hoeft bijna niet te snijden, omdat ze het makkelijk zelf kunnen opeten. Voor de geiten en de schapen moest ik de groenten heel fijn snijden. Toen we ze gingen voeren, zetten we het gewoon in hun stallen neer, toen renden de dieren naar binnen en deden we de deuren dicht. Na het eten mochten de dieren niet meer uit hun stal. Daarna deden we de kippen, die krijgen brokjes en groenten. Er waren 10 kippen dus die hadden best veel nodig. De konijnen en de cavia's eten 's middags alleen brokjes en 's ochtends groenten.

De eendjes en de ganzen kregen ook elk een bak. Ik mocht de ganzen zelf voeren. Dan moest ik de bak in het water houden zodat hij net niet overstroomde en dan gingen zij er uit eten en de rest werd dan in het water gegooid en bij de eendjes werd het meteen in het water gegooid. Het voeren was om 4 uur en daarna moesten we nog opruimen, afwassen en afsluiten. En toen was de dag voorbij. Ik vond het een hele leuke dag. Ik heb veel leuke dingen gedaan en ook nog een hele hoop geleerd. Nog bedankt voor de leuke dag. Groetjes, Duco Wijnands"

ACTIVITEITEN TERUGBLIK

De eerste activiteit van het nieuwe jaar alweer en activiteitenteam Linda en Evelien hebben weer een heleboel leuke dingen voor jullie in petto!!



zaterdag 13 februari **"VOGELVALENTIJN"**

Veel hartverwarmende pindahartjes zijn de deur uitgegaan om de vele vogels in de stad lekker te verwennen met liefdessnackies vanwege Valentijnsdag. 't Is maar bar koud buiten, dus ze kunnen het goed gebruiken 🍷💗🍷💗



RECEPT: VETROLLEN VOOR DE VOGELS

Tip voor als je thuis zelf iets wil doen voor de vogels: wc-rolletje met boter besmeren en door de vogelzaadjes rollen, touwtje erdoor en ophangen maar!



BOERENBENDE

Op de boerderij start van 15 maart tot de zomervakantie op dinsdagmiddagen een naschoolse activiteit: Boerenbende! Dit wordt georganiseerd door IJsterk en begeleid door onze vrijwilligster Linda.

Kinderen uit groep 1,2 en 3 gaan ontdekken of ze een echte stadsboer of -boerin zijn. Houden ze van dieren en zijn ze niet bang om vies te worden? Wat komt er allemaal kijken bij het boerenleven? Ze gaan leren hoe de konijnen het liefste wonen, wat de varkens mogen eten en hoe we de kippen op hun gezondheid kunnen checken. Schoonmaken, kaas proeven en kletsen met de cavia's hoort er natuurlijk ook nog bij.



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

zaterdag 26 maart
"PAASFEEST"

Het grote feest van eieren schilderen, paaseitjes zoeken en een paastak vrolijk versieren is er weer!

zaterdag 16 april

"VAN POEP TOT PLANT"

v.a. 6 jaar

Net als vorig jaar gaan we jullie weer uitleggen wat poep en plant met elkaar te maken hebben!

Kom het op onze boerderij en in de moestuin van onze buurtjes ontdekken!

Dierenpoep onderzoeken, wormenpoep oogsten en zelf een plantje planten!

Je kunt je aanmelden via de inschrijffijst op de Kinderboerderij of via dedierencapel@live.nl.

Let op!

De tijden van alle activiteiten zijn voortaan van 13.00 tot 15.00 uur!

JAARVERSLAG 2015

Uiteraard hebben we ook dit jaar aan de Gemeente verantwoording afgelegd over wat we hebben gedaan met de subsidies die we kregen. Ook vertellen we in het jaarverslag weer over lief en leed van de dieren, over onze activiteiten, bezoekers etc.

Als u belangstelling hebt voor dit verslag....kijk op de website: www.dedierencapel.nl.

Hieronder citeren we een stukje uit het jaarverslag:

Ganzen, kippen en eenden

Gans de Gans krijgt al meer dan een jaar dagelijks een pijnstiller voor de artrose problemen die hij heeft. Gelukkig heeft dit nog steeds een zodanig effect dat de kwaliteit van leven van Gans gewaarborgd is. Het welzijn van Gans wordt maandelijks in het dierenteamoverleg besproken. Het afgelopen jaar zijn er problemen geweest met de kippen. In de zomer hebben we ze moeten behandelen voor luchtweginfectie.

In december hebben we 3 jonge kippen aangeschaft (1 Chabot, 1 Noord Hollandse blauwe en 1 gestreepte Marans). Helaas bleek de fokker niet betrouwbaar (foto's op de website bleken "fake"). De Marans is direct ziek geworden en overleden. De nieuwe kippen moesten in quarantaine en de overige hebben we geruimte tijd moeten ophokken. Opnieuw leek er sprake van een luchtweginfectie.

Uiteindelijk is nog een van onze kippen overleden, maar dat was al een zwak dier. De Chabot bleek een haan te zijn en dus hebben we nu 2 hanen.

Het Kwakertjes koppel maakt het goed evenals Daisy onze 'wilde' muskuseend.



WEEG SPREEKUR

Ook onze dieren moeten op de kilootjes letten, zo met die koude dagen hebben zij niet zo'n zin om veel te bewegen; ze kruipen liever lekker knus tegen elkaar aan. En tja, dan zet je wat aan, hé Donna en Luna?



SNOEICURSUS VOOR VOLWASSENEN

In maart organiseerde 'Meer groen in de Jordaan' (mmv Kees Kramer van Jordaan & Gouden Reael) een tweedaagse snoeicursus voor volwassenen. Deze vond plaats op onze boerderij, een geschikte plek in de buurt hiervoor. De cursisten kregen in een gezellige sfeer uitleg hoe en vooral wanneer te snoeien. Alles kwam aan bod: materiaal, grondsoort, boomsoort, bloeitijd, groeiwijze. Na de theorie: naar buiten voor de praktijk. Ideaal voor mensen die niet goed durven te snoeien. De cursus werd gegeven door Loes Pool.

Kinderboerderij 'De Dierencapel'

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020 – 420 68 55
dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot 17.00 uur
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

'De Dierencapel' is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Pascale Kleintjens, Evelien Berger,
Sander Helder, Marja Ravesloot

Colofon:

Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot,
Evelien Berger, Elleke van Renesse
Logo © 2006 De Waard
Verschijnt vier keer per jaar.
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel

www.dedierencapel.nl

f Kinderboerderij.DeDierencapel

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat Kinderboerderij 'De Dierencapel' kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL671INGB0004469641 o.v.v. uw naam en adres, dit i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!



Nieuwsbrief

Juni 2016

nr. 56

De zomer is in het land. Mensen en ook dieren genieten op het erf van de warmte van de zon. De schapjes zijn weer uit hun warme jas geholpen. Wat zien ze er nu anders uit! En we hebben deze zomer weer een heel leuk aanbod van activiteiten voor kinderen! Meer hierover en het laatste dierennieuws lees je weer in deze nieuwsbrief.

OVERLIJDEN VAN SJEF

Het is niet zo heel leuk om meteen onze extra huis-aan-huis nieuwsbrief zo te beginnen, maar onze grote vriendelijke reuzenkoningin Sjef (Vlaamse reus) had bij veel bezoekers jong en oud én bij de vrijwilligers een speciaal plekje. Daarom is hij de voorpagina helemaal waard.

Helaas moeten we mededelen, dat Sjef geheel onverwacht een hartstilstand heeft gehad. Wij troosten ons met de fijne momenten die hij met Prinses samen op het gras doorbracht en in hun 'Penthousehok' of gewoon lekker saampjes in een kratje.

We zullen hem allemaal enorm missen, die grote pluizige reus.



BUURTGENOTEN OPGELET !!

Buurtgenoten opgelet:

Want te lezen in dit pamflet

Over een feestje heel dichtbij.

Dus datum maar gauw op de kalender gezet!

Met veel enthousiasme willen wij u, donateurs en alle andere buurtgenoten, uitnodigen voor ons jaarlijkse buurtfeest op **zaterdag 17 september** van **13.00 uur tot 17.00 uur**. Met voor de kinderen natuurlijk weer leuke spelletjes, een grabbelton, limonade of een ijsje. En voor de volwassenen een prettig muziekje, een drankje en een hapje. Wat we vooral erg fijn zouden vinden? Nieuwe gezichten te zien tussen de vaste bezoekers. Mensen dus die de weg naar onze kinderboerderij nog niet gevonden hebben. Mensen die denken dat ze niet welkom zijn zonder kinderen of dat je toch niet zomaar naar binnen kunt lopen als je "er niks te zoeken hebt".

Maar niet zo verlegen doen, hoor. Want, wij zijn een boerderij voor iedereen in de buurt, voor jong en oud. Een boerderij die al vele jaren lang helemaal door vrijwilligers draaiend gehouden wordt. Vrijwilligers die de hokken schoon maken, de nagels vijlen van kip en cavia. Die de billen schoon maken van de dieren die dat niet zelf kunnen, de groenten snijden, aan schoolkinderen het verschil uitleggen tussen geit en schape. Maar ook zijn er vrijwilligers die deze nieuwsbrief bij u bezorgen.

De nieuwsbrief gaat naar onze donateurs en naar kinderen die een dier hebben geadopteerd. Nu denkt u misschien: "Maar ik ben helemaal geen

donateur. Waarom krijg ik nu dan toch deze nieuwsbrief?" Omdat we deze nieuwsbrief voor een keer in een grotere oplage hebben laten maken. Zodat we ook andere buurtgenoten kunnen uitnodigen op ons buurtfeest. En natuurlijk ook omdat we hopen zo wat meer nieuwe donateurs te krijgen. Want helaas is de subsidie van de gemeente niet voldoende.

Maar **LET OP!** Onze penningmeester kan sinds de invoering van het IBAN-nummer bij bankoverschrijvingen, het adres van de goede gevers niet meer achterhalen, zodat wij geen nieuwsbrief kunnen bezorgen. Graag dus apart toevoegen in het veld voor mededelingen!

Vooraf hopen we dat u komt meegenieten op **17 september** en ook eens op andere dagen gezellig binnenloopt!

BIJZONDER DUO OP DE BOERDERIJ

Mijn naam is Martha Castillo en ik werk al drie jaar bij de kinderboerderij De Dierencapel.

Ik kom uit Venezuela. Mijn lievelingsdier op de kinderboerderij is Veronique, een van de drie zwarte schaapjes. De eerste keer dat ik Veronique zag, wilde ik haar vriendin zijn. Ik had nooit een zwart schaap in het echt gezien (we hebben geen schapen in Venezuela). Ook toen al kon je haar tanden zien, alsof zij altijd glimlacht.

Meestal is Veronique wat bang voor mensen, net zoals de andere schapen. Maar ik probeerde elke dag haar te aaien. Lang lukte het niet, tot ik op een dag heel langzaam naast haar kwam en mijn hand dichtbij haar gezicht bracht. Toen liet zij mij haar zachtjes op haar hoofd en tussen haar ogen aaien. Ik was zo gelukkig! Eindelijk kon ik haar aaien! Nu elke keer als ik in de kinderboerderij ben, vraag ik in het Spaans: "Dónde está mi viejita?" (Waar zit mijn kleine oude dame?) en laat mijn hand zien. Dan kijkt zij naar mij en komt heel langzaam naar me toe. Terwijl ik haar aai, tilt zij één van haar poten op en dat vind ik heel grappig!

Sommigen van mijn vrienden zeggen, dat we op elkaar lijken, ik denk omdat we allebei donker haar en een mooie glimlach hebben (grapje, haha!). Mijn collega Iris zegt, dat het is omdat wij altijd veel hooi in het haar hebben. Ik vind het een compliment als mensen mij vergelijken met Veronique. Zij is nu heel oud, zij heeft geen tanden meer, haar haar wordt nog grijzer maar ik vind dat zij het leukste dier in de kinderboerderij is.

We hebben een speciale band en ik hoop dat zij weet dat zij mij gelukkig maakt elke zaterdag.



MISTER T IS WEER BETER!

Een haan heeft zogenaamd sporen: hoornachtige uitsteeksels achter aan de poten. Deze sporen gebruikt een haan om zichzelf, de hennen en zijn territorium te verdedigen. Bij onze haan Mr. T was er eentje losgegaan en dat was gaan bloeden. Dit was met een eenvoudige ingreep te verhelpen en hij heeft daarna een aantal dagen met een verband om z'n poot gelopen. Nu is Mr. T weer helemaal beter en is hij weer met verve de beste kukelaar van het erf. Maar het kleine haantje Chabo doet z'n best om hem te evenaren. Grappig om het verschil te horen.



ACTIVITEITEN TERUGBLIK

zaterdag 26 maart **"PAASFEEST"**

Het was een mooie Paasmiddag. We hebben wel drie keer een eitjes-zoektocht gehad!!
Vele tevreden chocolade-smoeltjes en vrolijke paastakken verlieten ons erf!



zaterdag 16 april **"VAN POEP TOT PLANT"**

Net als vorig jaar gingen we de kinderen weer uitleggen wat poep en plant met elkaar te maken hebben. Dierenpoep onderzoeken, wormenpoep oogsten en zelf een plantje planten!
O ja en we hebben met z'n allen afgesloten met heerlijke zelf geknede poepkoekjes!



zaterdag 21 mei **"SCHAAPSCHEREN"**

De winterjassen van onze schaapjes Veronique, Dotje en Noortje zijn weer uitgetrokken!

De scheerster Ciska en de scheersters van Stadsboerderij Zimmerhoeve zijn er weer druk mee geweest, onze schaapjes zitten niet bepaald stil voor de jaarlijkse kapbeurt ;)

De wol van de schaapjes werd meteen weggesponnen door spinster Evelien, kinderen konden zelfs helpen! Daarna kregen ze een zelf gesponnen wollen draadje mee naar huis.

In de activiteitenruimte werd de wol weer bij knutsel- en plakschaapjes 'aangetrokken', ware kunstwerken verlieten onze boerderij.



Zaterdag 11 juni **"SMIKKELEN VAN DE NATUUR!"**

Afgelopen zaterdag was er weer een leerzame en ook lekkere activiteit!

Wat krijg je allemaal uit de natuur? De dingen die je elke dag eet, kan je soms zelf uit de natuur halen. We hebben brood gebakken, eitjes gezocht, sla en tomaat erbij geplukt en kruiden voor een lekkere kruidenthee. Zo, dat was lekker smikkelen!



Zaterdag 18 juni "CONCERT VOOR DE VARKENS"

Wist u dat? Varkens houden van muziek van Bach! Nee heus, de lage tonen van Bach betekenen voor varkens een positief geluid. Als je varkens laag hoort knorren, zijn ze tevreden. Als ze hoge gil-geluiden maken, zijn ze het ergens niet mee eens. Daarom hebben mannen vaak een streepje voor bij de varkens, met hun lage stemgeluid. Op deze middag kwam cellist Diego Villena Bach spelen en zangeres G.T. Thomas zong mooie, zelfgemaakte liedjes voor de dieren. Ook het mensen-publiek genoot ervan!



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

Zaterdag 17 september
13.00-17.00 uur
BUURTFEEST VOOR JONG EN OUD
Zie het artikel op pagina 1

ADOPTIE VAN DIEREN

Als je een dier bij ons adopteert, heb je een beetje een eigen dier, maar jij en je ouders hebben er geen zorg om: wij zorgen voor het dier en jij kunt het bij ons bezoeken en (bij de meeste dieren mogelijk) aaien. Als je wilt, kun je meehelpen het hok op te ruimen en het dier te verzorgen: voeren en borstelen. Met het geld dat je betaalt, help je de boerderij. Hiervan kunnen we bijvoorbeeld voer kopen. Je krijgt een adoptiepas met een foto van het dier. En je krijgt vier keer per jaar deze nieuwsbrief thuis in de brievenbus. Zie voor meer informatie onze website of vraag het op onze boerderij. Er hangen ook foldertjes naast de staldeur.



Kinderboerderij De Dierencapel

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020 – 420 68 55
dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot 17.00 uur
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Pascale Kleintjens,
Marja Ravesloot, Elleke van Renesse

Colofon:

Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot,
Evelien Berger, Elleke van Renesse
Logo © 2006 De Waard
Verschijnt vier keer per jaar.
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel

www.dedierencapel.nl

 Kinderboerderij.DeDierencapel

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL67 INGB 0004 4696 41 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!



Nieuwsbrief

Oktober 2016

nr. 57

Wat een nazomer was het. Het erf was een super plek om te vertoeven. Plezier voor dieren, vrijwilligers en bezoekers! En er was alles behalve een zomerstop wat betreft activiteiten voor de kinderen: we hadden Kees & Koos te logeren met hun mooie tent. Jong en oud kwam zich vermaken op ons jaarlijkse Buurfeest. In deze nieuwsbrief ook weer het laatste dierennieuws. Ons dierenteam heeft ook geen zomerstop gehad, maar is druk in de weer geweest.

KEES EN KOOS TE LOGEREN!

Wat was het leuk dat theatergezelschap Kees & Koos (ism theaterduo Wijland) bij ons hebben gekampeerd met een knal oranje en witte tent.. gewoon op ons erf!!



Ze gaven, 5 dagen lang, met weer of geen weer, binnen in de tent of buiten de tent, écht elke dag twee kindervoorstellingen!



Lees hier na hun eerste dag een klein verslag:
Wat een Daaldersplekje!

Het was echt super gezellig vandaag bij de Dierencapel. Allemaal hele lieve mensen. En één bokkige bok. (Maar ja, anders ben je geen bok) Kom jij morgen (4 augustus)?

om 11 uur spelen we 'Drakentongetje' peutermeespeeltheater over een vuurspugende draak die niet eng is. De ijsbeer wel- of tenminste hij doet heel erg zijn best om eng gevonden te worden... maar of ie ook eng is? om 14.30 speelt Wijland 'Kalk en Oen' dat wordt weer lachen en meeroepen...wat is eerlijk delen? (Kom bij voorkeur niet met de auto, want die kun je toch niet kwijt!)

Het was knus en gezellig op ons erf en nu is het ook wel weer fijn dat de rust weer terug is en onze dieren weer het plein voor zichzelf hebben.

Bedankt voor de leuke zomer Kees&Koos!



BUURTFEEST

Wat een geluk met het weer hadden we, geen druppel regen gehad!

Dus konden de kinderen lekker de hele middag non-stop spelletjes doen op ons erf. Rondom het thema dierensprookjes hadden onze activiteiten-begeleidsters Evelien, Linda en Mieke weer een mooie verzameling spelletjes bedacht: zo kon je ezelsoren maken (Ezeltje strek je), gouden eitjes zoeken in de stal (kip met de gouden eieren), muizen vangen met grote laarzen (de gelaarsde kat):



je verkleden voor het boerenbal en de klomp passen (Asseboerster)! Of een allemaal eendjes uit het bad vissen (het lelijke eendje);



Er waren super poffertjes en ander lekkers. Muzikant heer Dinges zong en speelde op gitaar prachtige en grappige liedjes voor en samen met de kinderen, dat was een groot succes!



En hij had, heel creatief, een klomp aan met een tamboerijntje erop en de ander kon klepperen als een soort castagnetten. Dus hij was een soort mini-orkest. Oh ja, en hij had een bloempot met een bloem op z'n hoofd!

En Café Blaauwhoofd weer super bedankt voor jullie 'vloeibare bijdrage' aan de feestvreugde!

ACTIVITEITEN TERUGBLIK

Dinsdag 4 oktober

"DIERENDAG met de boerenbende"

De kinderen van de Boerenbende hebben vandaag koekjes gemaakt voor de konijnen en cavia's.

De ingrediënten waren banaan, wortel, peterselie en biks... Mmmm heerlijk!

Fijne dierendag! 🐾❤️

Met dank aan onze burens: **Bits of Freedom**, voor het gebruik van hun oven!



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

Zaterdag 5 november

13.00-15.00 uur

'SINTMAARTEN DIERENLAMPIONNEN MAKEN'

Op zaterdagmiddag 5 november van 13 tot 15 uur gaan we met jullie samen weer mooie dierenlampionnen maken voor Sint Maarten. Deelname is - zoals altijd - gratis. Kom jij ook?

Vrijdagavond 11 november

Vanaf 17.30 uur

'SINTMAARTEN OP DE DIERENCAPEL'

Op vrijdagavond 11 november gaat onze kinderboerderij om 17.30 uur speciaal open voor de Sint Maarten lampionnenoptocht.

Als jij dan met je mooie zelfgemaakte lampion een Sint Maartenliedje komt zingen, krijg je van ons 'wat lekkers'!

GLUREN DOOR DE BUREN

We dachten.....er komen altijd veel bezoekers kijken op onze kinderboerderij. De kinderen en volwassenen kijken naar de dieren, geven ze te eten. Maar hoe is dat eigenlijk voor de directe buren van de Dierencapel? Kijken zij ook regelmatig naar onze dieren? Komen ze wel eens "binnen"? Of kijken ze alleen maar naar de bezoekers? Horen ze de haan kraaien 's morgens? Hebben ze gezien dat de Dierenambulance een van onze dieren heeft meegenomen?

We vroegen overbuurvrouw Marian Reijmers hoe het is om buurvrouw te zijn van de kinderboerderij. De kinderboerderij blijkt voor haar al een jaren lang plezier te zijn. Ze woont al eeuwen op de Bickersgracht, woonde als kind ook al op het Prinseneiland, het lage huisje op de brug. Ze heeft foto's van de tijd dat er alleen maar een paar hokken waren bij de caravans (zie foto)



waar buurtbewoners tijdelijk tijdens de renovaties stonden en niemand kon vermoeden dat op deze plek een echte Kinderboerderij zou komen. Dat is leuk, die oude foto's. Op de plek waar nu de boerderij staat was vroeger een zand en grintbedrijf. (zie foto)



Marian probeert altijd even langs te komen als we een buurtfeest of andere leuke activiteit hebben. En...jawel hoor, ze kijkt heel vaak uit het raam naar de kinderboerderij. Zeker als ze iets raars hoort op tijdstippen dat er geen "personeel" is. Ze belt bij onraad de politie, soms iemand van ons bestuur die in de buurt woont. Met oud en nieuw let ze extra op, die periode met al dat vuurwerk is voor de dieren altijd erg stressvol.

En dat ze niet de enige buur is die goed oplet, die goed gluurt en weet wat er op de boerderij gebeurt, werd bewezen toen een oplettende buurman naar de kinderboerderij kwam. Hij vond de parasols die we tegen de hitte als bescherming voor de dieren "uit hadden staan" erg versleten. Dus gaf hij geld om nieuwe te kopen. Met een grapje erbij dat het bovendien zijn uitzicht zou verbeteren!

Moraal van dit verhaal? We zijn stikblij met onze glurende buren.

KONIJN RAMBO?

Konijn Kneusje is een typisch erf scharrelend konijn: ze huppelt dapper over het erf, kan heerlijk chillen, blijft heel rustig als iemand haar benadert. Ze is actief en een rauwdouwer. En kneusje heeft ook de naam wel erg goed voor zichzelf op te komen. Als ze de kans krijgt wil ze graag een potje knokken met een ander konijn dan Bram, haar erfmaatje. Oppassen dus voor ons. Ze heeft in een gevecht ooit een kneuzig neusje opgelopen, vandaar haar naam. Nou bleek laatst dat ze een scheurtje had in haar ooglid. Hoe kon dat nou weer... een echte Kneusactie: ze wordt er niet knapper op.. maar de dierenarts heeft haar weer keurig geholpen en dezelfde dag rende ze al weer als vanouds rond op het erf. Bijnaam Rambo zou haar niet misstaan!



KONIJNEN KOPPELEN

Ons dierenteam, een team vrijwilligers die zich inspinnen voor de gezondheid en welzijn van onze dieren, zijn druk bezig geweest met het koppelen van konijnen.

Prinses was alleen komen te zitten door het overlijden van onze kanjerreus Sjef. En nu denk je misschien: dan kan ze gezellig meteen bij andere konijntjes, maar zo makkelijk gaat dat niet in de konijnengemeenschap. Ze zien er lief uit maar ze kunnen fel uit de hoek komen met enorme gevechten en ernstige wonden tot gevolg. En een konijn kan ook heel bang zijn voor een ander konijn zonder dat je het aan ze ziet.

Dus het koppelen gaat met beleid. Het is een beetje als daten: elkaar rustig leren kennen en steeds vaker afspreken. Onder het wakend oog van een vrijwilliger van het dierenteam.

Prinses en nieuweling Mik bleken geen goede match. Maar Prinses en Snap was een groot succes: ze hebben het duidelijk naar de zin met elkaar!

OH DONNA TOCH

Bij de burens is het gras altijd groener!!



Kinderboerderij De Dierencapel

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020 – 420 68 55
dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot 17.00 uur
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Pascale Kleintjens,
Marja Ravesloot, Elleke van Renesse

Colofon:

Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot,
Evelien Berger, Elleke van Renesse
Logo © 2006 De Waard
Verschijnt vier keer per jaar.
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel

www.dedierencapel.nl

 Kinderboerderij.DeDierencapel

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL67 INGB 0004 4696 41 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!



Nieuwsbrief

Januari 2017

nr. 58

Het nieuwe jaar is begonnen! En dit jaar bestaat de kinderboerderij officieel 25 jaar! Dat willen we natuurlijk gaan vieren. In deze nieuwsbrief meer hierover, en natuurlijk ook over ons activiteiten aanbod de komende tijd en nieuws over de dieren!

25 JAAR KINDERBOERDERIJ

Een feestelijk 2017 want.....

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat in oktober 1992 de Stichting De Dierencapel is opgericht. Omdat Joop Capel al jaren daarvoor bezig was met het opvangen en verzorgen van dieren, is besloten de kinderboerderij naar hem te vernoemen.

Toen de bodemsanering van de Bickersgracht, de wallenkant, klaar was, kreeg de Stichting het beheer over de mooie nieuwe gebouwen en hokken die de Gemeente Amsterdam voor ons had neergezet.

Diezelfde Gemeente geeft ons ook nu nog steeds een jaarlijkse subsidie als bijdrage aan de huur en overige kosten die de exploitatie van de boerderij met zich mee brengt. Maar, zoals al vaker gezegd... zonder de fantastische bijdragen van onze donateurs zou het echt niet lukken de touwtjes aan elkaar te knopen.

Tot onze grote tevredenheid heeft de Gemeente ons nu een extraatje gegeven voor 2017. Dit extraatje is bedoeld om dit jaar een extra feestelijk tintje te geven. Dus.....u hoort van ons, de slingers en ballonnen zullen worden opgehangen.

25 JAAR

Kinderboerderij 'De Dierencapel'

PASCALE 15 JAAR BIJ DE KIBOE



*Vrijwillig werken op de boerderij...
je blijft er jong bij!*

Misschien hebt u het al gelezen in de Wijkkrant, maar ook in onze "eigen" krant nog even aandacht voor Pascale: zij is dit jaar namelijk alweer 15 jaar een van onze ongeveer 36 vrijwilligers! Zij werken hier een of meer dagdelen per week, de meesten doen alle voorkomende dagelijkse werkzaamheden, sommigen hebben een specifieke taak. In die 15 jaar heeft Pascale altijd genoten - en geniet ze nog steeds - van haar werk op de kinderboerderij. Maar... de kinderboerderij geniet ook al 15 jaar van haar inzet! Ze timmert en schildert, ze sopt en sjouwt met kruiwagens, ze schrijft in onze nieuwsbrief, ze weet altijd weer nieuwe vrijwilligers te werven, ze organiseert met anderen activiteiten en feestjes, enz. enz.. Pascale heeft elders een betaalde baan, maar vindt het heerlijk dat werk op vrijdag af te wisselen met het werken op De Dierencapel. Ze vindt het heerlijk

buiten te zijn, met haar handen bezig te zijn. Dus: een bevroren leiding? Pascale lost het wel op. Een verstopte dakgoot? Pascale de ladder op. Wat ons het meeste opvalt: zij is in die 15 jaar - zie de twee foto's - geen dag ouder geworden! Kennelijk houdt dit werk haar jong?



SITUATIE VOGELGRIEP

De laatste uitbraak van vogelgriep in Nederland is alweer een tijdje geleden. Zou dit betekenen dat het eind in zicht is? Wel gauw afkloppen! Het zou fijn zijn als we zouden kunnen stoppen met al die maatregelen, maar het allerfijnst zal het voor onze kippen zijn. Zij lijken een beetje te berusten in het verblijven op hun kleine ophokterrasje overdag naast het kippenhok. Maar in hun kleine kippenkopjes denken ze vast wel: "Wanneer mogen we nou weer lekker over het erf rennen?"



EEN HEUSE KONIJNEN DATE!

In de vorige nieuwsbrief las u, dat het koppelen van Prinses en Mik helaas niet gelukt was. Daarop adviseerde de konijnenopvang van de DOA (Dierenopvang Amsterdam) ons eens langs te komen met Mik en hem zelf een partner te laten kiezen. Wij moesten eerst erg lachen om dit voorstel, maar dachten toen: "Wat kan ons gebeuren? Nooit geschoten, altijd mis!" Zo gezegd, zo gedaan: in de auto met Mik naar Amsterdam West. De DOA had een kleine selectie gemaakt en Miks keuze viel op Cookie, in die zin, dat het geen vechtpartij werd en wel wat vriendelijk snuffelen en achter elkaar aan rennen. Inmiddels kunnen we een happy end melden: na een aantal 'koppel-sessies' bij ons in de stal onder toezicht van een vrijwilliger, zijn Mik en vriendin Cookie nu dikke maatjes en wonen alweer een tijdje heel gezellig bij elkaar! Voor herhaling vatbaar dus, zo'n 'dating bezoekje', iets om te onthouden voor de toekomst!



ACTIVITEITEN TERUGBLIK

'SINTMAARTEN'

5 en 11 november 2016

Het was gezellig en voor het eerst niet super druk bij het maken van de lampionnen, waardoor iedereen eens rustig kon zitten en niet zo hutje-mutje naast, op en onder elkaar. 😊





Tijdens de lampionnavond was de boerderij weer prachtig verlicht, werden er veel mooie, ook nieuwe liedjes gezongen en vlogen de snoepzakjes en mandarijnen weer het raam uit.



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

Zaterdag 11 februari 2017

13.00-15.00 uur

'VOGELS VALENTIJN-DAG'

Liefde gaat door de maag! En ach, die arme vogeltjes hebben het zo koud en alles is zo kaal... Heb de vogels lief en kom een pinda hartje voor ze rijgen, ok? ☺



Zaterdag 18 maart 2017

13.00-15.00 uur

'VAN POEP TOT PLANT' v.a. 6 jaar

Net als vorig jaar gaan we jullie weer uitleggen wat poep en plant met elkaar te maken hebben.

Kom het op onze boerderij en in de moestuin van onze buurtjes ontdekken!

Dierenpoep onderzoeken, wormenpoep oogsten en zelf een plantje planten!

Je kunt je aanmelden via de inschrijffijst op de kinderboerderij of via dedierencapel@live.nl



Zaterdag 15 april 2017

13.00-15.00 uur

'PAASFEEST'

Het grote feest is er weer van eieren schilderen, paaseitjes zoeken en een paastak vrolijk versieren!



Deelname is - zoals altijd - gratis. Kom jij ook?

GEIT LUNA GASBUIK

Onze geit Luna is vanaf haar geboorte al een tere dame. Haar zus Donna is uit wat ander hout gesneden: assertief, snel, groter, sterker. Zo eet Donna veel sneller en zo moeten we continu opletten dat Luna genoeg te eten krijgt. Luna is de knuffelkont, Donna zie je eerder denken "valt hier nog wat lekkers te eten?" Luna had onlangs een zogenaamde gasbuik, en dat gaf haar een "opgeblazen gevoel". Maar nee, geen Rennies

voor Luna, maar een dieet en een natuurlijk poedertje, zodat haar ingewanden tot rust konden komen.

Nou, gelukkig is ze nu weer beter. En tsja, langzaam eten blijft ze doen, ook dieren hebben zo hun eigenheden, dus daar houden we gewoon rekening mee.



KONIJNEN RESIDENTIE

De konijnen krijgen een woning 'upgrade': van een toch al behoorlijk flatappartement naar een heuse residentie op het grasland. Zodat ze nog meer beweging krijgen en we ze niet voor hun dagelijkse beweging telkens tussen flat en grasland hoeven te verplaatsen. Wel zo chill voor de konijnen. De gelukkigen die de sleutel hebben gekregen van deze eerste villa, zijn het kersverse konijnenpaar Mik en Coochie (zie hun verhaal hierboven). Kom maar eens kijken hoe ze over het gras rennen! Met dank aan de timmerman Sebastiaan en helpers Guus en Arwen. Super mannen!



Kinderboerderij De Dierencapel

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020 – 420 68 55
dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot 17.00 uur
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Pascale Kleintjens,
Marja Ravesloot, Elleke van Renesse

Colofon:

Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot,
Evelien Berger, Elleke van Renesse
Logo © 2006 De Waard
Verschijnt vier keer per jaar.
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel

www.dedierencapel.nl

 Kinderboerderij.DeDierencapel

Bent u nog geen donateur en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL67 INGB 0004 4696 41 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!



Nieuwsbrief

April 2017

nr. 59

De Boerenbende is in volle gang. Dat is de naschoolse activiteit die Linda bij ons begeleidt op de dinsdagmiddagen.

Het nieuwe jaar is begonnen! En dit jaar bestaat de kinderboerderij 25 jaar!! Dat willen we natuurlijk gaan vieren. In deze nieuwsbrief meer hierover, en natuurlijk ook over ons activiteitenaanbod komende tijd en nieuws over de dieren.

DRIE MUSKETIERS

Het was weer een mooi koppelproject: zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen meelesen over het dating avontuur van Mik en Cookie, hebben we nu een nieuw setje: de konijnen Bram en Kneusje gekoppeld aan Prinses.

Met speciale dank aan kinderboerderij De Werf voor het ter beschikking stellen van het vakantieadres voor dit drietal, waar ze op neutraal terrein elkaar opnieuw 'leerden kennen'.

Onze vrijwilligers hebben daarna op de boerderij een mooi tijdelijk hok voor ze gemaakt, waar ze na hun logeerpartijtje in alle rust aan elkaar konden wennen.

Nu hangen en hoppen ze gezellig bij elkaar op het plein en chillen wat in het zonnetje, af en toe is er wat geflebbel... kunnen niet meer zonder elkaar, zoals echte musketiers.

Het was gelukkig een succes. Geweldig om te zien, lekker samen leven!



FEEST: 25 JAAR DE DIERENCAPEL!

25 jaar geleden....

Ja, het is echt alweer zo lang geleden dat de kinderboerderij De Dierencapel een officiële status kreeg! Op 6 oktober 1992 werden we geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, op 20 oktober 1992 werd onze stichtingsakte bij Notaris Corver getekend. Er is erg veel gebeurd in die 25 jaar. Veel vrolijke, mooie maar ook verdrietige momenten maakten de vrijwilligers met elkaar en de dieren mee. En in al die jaren is onze boerderij uitgegroeid tot een echte, niet meer weg te denken buurt-ontmoetingsplek.

Het zal duidelijk zijn, dat we om dit jubileum heen natuurlijk graag een feestje bouwen. Dit jaar willen we daarom op zaterdag 16 september ons jaarlijkse buurtfeest, altijd al een vrolijke boel, met wat extra toeters en bellen bekleden. Dus zet het alvast in de agenda.

We zijn druk bezig te kijken of we pony's kunnen regelen voor een ritje door de buurt, er wordt naar een muzikale omlijsting gezocht, we bedenken leuke activiteiten voor jong en oud en misschien komt er een feestkrant!



BOERENMODE

Onze boeren en boerinnen hebben kleren aan die natuurlijk tegen een stootje moeten kunnen. Want het werken op de boerderij bestaat uit veel schoonmaken: hokken, de stal, het erf maar ook bijvoorbeeld de activiteitenruimte.

De kledingstijl van 2017 is duidelijk een voortzetting van de afgelopen jaren: praktisch en comfortabel. Een geliefde trend bij vele boeren is de rubber laars. Dit item heeft het afgelopen seizoen een ware comeback gemaakt.



Naast praktische overwegingen wil het oog natuurlijk ook wat. Onze trendspotters signaleerden als meest geliefde print de alom bekende blokjesprint, oftewel: de houthakkersblouse.



Dat het werk op onze boerderij niet alleen erg trendy is qua mode bewijzen (bewijst) deze foto('s). Je ziet dat we ook vindingrijk zijn op het creëren van aangepaste werkmaterialen. Een

rollator om je stoep schoon te vegen? Octrooi is bij ons op te vragen!



DE BOERENBENDE

De naschoolse activiteit met deze grappige naam wordt begeleid door Linda. Voor de kinderen die stoer genoeg zijn om een echte stadsboer/-in te zijn; die houden van dieren en niet bang zijn om vies te worden; die willen ervaren wat er allemaal bij het boerenleven komt kijken. Ze leren hoe de konijnen het liefste wonen, wat de varkens mogen eten en hoe we de kippen op hun gezondheid kunnen checken. Maar ook schoonmaken, kaas proeven en kletsen met de cavia's horen er natuurlijk ook nog bij.

Elke dinsdagmiddag tot aan de zomervakantie en zelfs daarna in het najaar worden er ook weer Boerenbende-lessen aangeboden.

We zijn super blij met dit aanbod voor de kinderen. Wie weet komen ze later bij ons vrijwilligerswerk doen!

Geef je op bij onderstaande link:

www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

Zaterdag 13 mei
13.00-15.00 uur

'SCHAPEN AFTERSHAVE PARTY'

Oftewel een schapenwol-feestje!

De schapen zijn weer geschoren, wat ziet dat er toch gek uit, zo kaal en ze zijn ineens zo klein! Je kan echt leren spinnen op een spinnenwiel of met een tol, wol wassen, wol kaarden, wol vilten en een mooi 'aftershave' aandenken maken om mee naar huis te nemen!



Zaterdag 17 juni
13.00-15.00 uur

'SMIKKELEN VAN DE NATUUR'

We gaan samen ontdekken, maken en proeven wat er allemaal uit de natuur komt. Brood maken en bakken, eitjes zoeken op het erf en wat lekkers plukken uit de kleine groentetuin naast de kinderboerderij. Het resultaat: een zeer 'natuurlijk' broodje gezond! Mmmm! Ben je 6 jaar of ouder? Dan kun je je aanmelden via de inschrijffijst op de kinderboerderij of via dedierencafel@live.nl

Het is een vol programma, dus kom op tijd!



Deelname aan onze activiteiten is - zoals altijd - gratis. Kom jij ook?

ACTIVITEITEN TERUGBLIK

'VALENTIJN VOOR VOGELS'

Blikken we nog eventjes terug naar alle mooie hartverwarmende pinda-hartjes die de kinderen

gemaakt hebben op 11 februari voor de ooh zo verkleumde vogeltjes! 🐦💙



'VAN POEP TOT PLANT'

Wat een interessante workshop was dat op 18 maart, "Van poep tot plant"! Het was wel wat drollig weer, maar dat weerhield de jonge onderzoekers niet van poep zoeken, onderzoeken, wormen en compost, een plantje of bloempje planten en onder genot van een bekertje plas (appelsap) maakten we poepkoekjes. 🐛 Wat een smakelijke gesprekken zullen dat bij het avondeten zijn geweest 😊🐛🌱



'PAASFEEST'

Ons jaarlijkse Paasfeest was weer een succes, met eitjes schilderen, eitjes zoeken en een mooie paastak versieren!



'GROENE STRAATDAG JORDAAN & GOUDEN REAAL'

Op zaterdag 22 april stonden we gezellig met andere organisaties en stichtingen met een infokraampje tijdens de Groene Straatdag in de Noorderspeeltuin in de 2^e Lindendwarsstraat. Er waren daar o.a.: goedkope biologische planten, plantenruilbeurs, plantendokter, workshops en groene sport & spelactiviteiten. Er was van alles te doen en te beleven voor het hele gezin!

IN DE ZON MET...

Onze dieren genieten ook van het lekkere lente- weertje! Allemaal zoeken ze een lekker plekje op, gaan liggen, knijpen de oogjes toe, laten ze hun vachtje opwarmen aan het warme zonnetje en dan... genieten!



RUST ZACHT...

Ter nagedachtenis aan ons oud-bestuurslid
Sander Helder. 24-09-1969 † 02-04-2017 🌻

Kinderboerderij De Dierencapel

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020 – 420 68 55
dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot 17.00 uur
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Pascale Kleintjens,
Marja Ravesloot, Elleke van Renesse

Colofon:

Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot,
Evelien Berger, Elleke van Renesse
Logo © 2006 De Waard
Verschijnt vier keer per jaar.
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel

www.dedierencapel.nl

 [Kinderboerderij.DeDierencapel](https://www.facebook.com/Kinderboerderij.DeDierencapel)

*Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening **NL67 INGB 0004 4696 41** o.v.v. uw naam en adres i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!*



Nieuwsbrief

Juli 2017

nr. 60/67

Het is nu echt volop zomer en de vakantie is begonnen. Wij zijn ondertussen bezig om speciale activiteiten te organiseren voor het 25 jarig Lustrum Buurtfeest! Natuurlijk gaan we, naast een feest voor de buurt, ook onze vrijwilligers eens super verwennen. En Kees & Koos komen weer kamperen!

Ook natuurlijk weer het laatste nieuws over de dieren. Er is de afgelopen maanden erg veel gebeurd met onze veestapel.

Gelukkig hoeven we niet elke dag de laarzen meer aan, regelmatig kunnen ook de zomerschoenen aan en genieten we van onze mooie plek en van de zomer.

BUURTFEEST ZATERDAG 16 SEPTEMBER

Op zaterdag 16 september is het zo ver: Met een Buurtfeest vieren we dan dat we 25 jaar bestaan! Van 13.00 – 17.00 uur is het feest met een rijk gevuld programma.

Gedurende die 25 jaar hebben heel veel verschillende dieren op onze mini-boerderij gewoond. De activiteiten op 16 september zullen met al die diverse diersoorten te maken hebben. De allerkleinsten kunnen een pony-ritje maken. Je kunt mandarijn-eendjes knutselen of 'ratjes' vangen. Het blijft nog even een verrassing, maar natuurlijk komt er ook een activiteit waarbij het hangbuikzwijn de hoofdrol speelt. Je kunt een stempelkaart vullen en aan het einde van je tocht over het erf wacht dan de grabbelton. We hebben veel en kleurrijke live muziek én aan lekkere hapjes en drankjes geen gebrek. Dat belooft een leuke en gezellige middag te worden voor jong en oud.

Kom en vier dit bijzondere lustrum met ons mee!!



KEES & KOOS KOMEN WEER

Joehoe, ze komen weer logeren: theater Kees & Koos! Met een nieuwe tent en prachtige voorstellingen voor de kinderen van 2 tot 12 jaar. Ze staan van 22 t/m 25 augustus op ons plein, dus extra leuk voor wie niet met vakantie gaat. Samen met de kinderen worden meerdere keren per dag kleine voorstellingen gegeven. Natuurlijk zijn de ouders, opa's en oma's ook welkom. Dus zet deze data in de agenda.

Meer info: hou onze website en Facebook in de gaten. Zie ook www.keesenkoos.nl.



AFSCHEID VAN BICKER

Nadat we eerder in juni al afscheid moesten nemen van kleine Kneusje, was er 29 juni alweer iets heel verdrietigs te melden: Het ging natuurlijk al een tijdje niet geweldig met ons allergrootste dier, ons varken Bicker.

De veearts had flinke artrose in zijn linker voorpoot vastgesteld en hem op een pijnstiller gezet. Wat Bicker helemaal niet erg vond, die boterham met medicijn erop gesmeerd ging erin als koek. En na een half uur leek het middel ook wat te werken. Een tijdje later vroeg het Dierenteam de veearts nog eens langs te komen, het ging niet de goede kant uit en er was ook nog een wond op zijn linker 'knie' bijgekomen. Die wond kwam, doordat de poot het liet afweten bij het opstaan, zodat hij zijn knie als steun moest inzetten.

De veearts schreef een antibioticum voor, dit kon op dezelfde boterham erbij worden gesmeerd. De dagen erna ging het overdag soms redelijk, maar vooral de start met lopen na de nacht (dus de stal uit richting geitenplein voor het ontbijt) werd steeds akeliger om te zien: hij leek wel een balletdanser met 'spitzen', zo strompelde hij op de nagel van zijn linker voorvoet. Na een uurtje rondwandelen zette hij die poot wel weer gewoon neer (had de veearts ook voorspeld), maar na zijn middagdutje was de wandeling naar de stal voor het diner weer hetzelfde drama. Je voelde gewoon zijn pijn bij het gestrompel.

De veearts had gewaarschuwd: "Als er geen wezenlijke verbetering optreedt, moeten jullie overwegen in te grijpen. Dat grote lijf kan niet voort op die 3 korte pootjes."

Op 29 juni was de situatie zo verslechterd, dat het Dierenteam na spoedoverleg besloot: dit kunnen we Bicker niet langer aandoen. En zo gebeurde het dat aan het einde van de middag de veearts kwam met een hele reeks spuiten om Bicker uit zijn lijden te verlossen.

Bicker is toen met lekkere hapjes en veel moeizame stapjes door Sebastiaan en Arwen van zijn varkensland naar de stal begeleid, waar de veearts in de stal van de geiten in alle rust en tijd Bicker eerst in slaap bracht, waarna hij, na wel een uur luid snurken, zijn laatste adem uitblies. Hij lag toen zo rustig op zijn zij, met zijn pootjes uit-gestrekt, alsof hij dacht: "He, he, dit is toch beter zo."

Prins, ons andere varken, werd daarna de stal in gelaten, snuffelde even aan Bicker (wat zal hij gedacht hebben...?) en liep toen door naar zijn

eigen stal: "Kom nou maar op met dat eten." Het was ook al een uur of 18.00 tenslotte.

Net als voor Kneusje geldt voor Bicker: een leven als God in Frankrijk heeft hij gehad op de Dierencapel. Daar mogen wij allemaal trots op zijn. Lieve Bicker, het Dierenteam en wij allemaal: wij wensen je een goeie reis naar de varkenshemel!



Het is altijd lastig in te schatten hoe dieren zoiets verwerken maar naar omstandigheden lijkt Prins het goed te maken, zo zonder zijn grote vriend.

NIEUWE KIPJES!

Hebben jullie onze nieuwe kipjes al ontmoet? Deze vier dames pikken en scharrelen al gezellig rond op ons erf. Op onze facebook staat een leuk filmpje met dit nieuwsgierige viertal!



Kinderboerderij de Dierencapel

Eerst waren de nieuwe kipjes nog wat verlegen, maar onderhand gaan de meiden al flink op onderzoek uit! Heb jij de nieuwe kipjes al verwelkomt bij ons in de buurt? #GIRLPOWER



ACTIVITEITEN TERUGBLIK

'SCHAPEN AFTERSHAVE PARTY' zaterdag 13 mei

Onze schapen waren al geschoren, maar al die wol: wat kan je daar allemaal mee doen? Tijdens deze workshop kon je de pas afgeschoren vacht voelen, wol spinnen en kaarden. Je kon beleven hoe het is om in een schapenbedje te liggen, compleet met schapenslaapliedjes, schapen-verhaaltjes en schapen-weetjes 🐏 Je kon ook een wattenschaapje knutselen of een kleurig bolletje wol vilten! Zowel jong en oud hebben genoten van deze leerzame middag.



DONNA EN LUNA ZIJN VERHUISD.....

Kleine geitjes worden groot en soms te groot voor onze kleine kinderboerderij. Geitje Donna bleek niet zo goed te aarden tussen de verschillende bezoekers en verzorgers als haar knuffelige halfzusje Luna. Dieren hebben allemaal een eigen en bijzonder karakter. De één kan wel tegen drukte en de ander niet. Donna had het idee dat ze af en toe moest bokken om zich te beschermen. Voor onze kinderboerderij was dat geen veilige situatie. Daarom zijn Donna en Luna samen verhuisd naar een heuse boerderij-Hoeve met veel soortgenoten en veel meer ruimte. We zijn ervan overtuigd dat dit veel prettiger voor hen is. Voor onze dwerggeit Caramella hebben we na goed zoeken een nieuw vriendinnetje gevonden: Alana.

ALANA IS BIJ ONS INGETROKKEN!!

Maak kennis met onze nieuwste bewoner: geitje Alana! Zij lijkt zich al helemaal thuis te voelen op de kinderboerderij en houdt erg van aandacht en knuffelen. Dwerggeitje Caramella begint al aardig te wennen aan haar nieuwe maatje. We hebben er het volste vertrouwen in dat ze snel de beste vriendinnen worden!



KONIJNTJE KNEUSJE OVERLEDEN

Kneusje had al enige tijd last van gezondheidsproblemen en was al aardig op leeftijd. In het weekend verslechterde haar conditie abrupt waarna onze collega van het Dierenteam haar meenam naar de dieren spoedkliniek. In overleg met de dierenarts is besloten dat het beter was haar in te laten slapen... Kneusje huppelde, samen met haar vriendje Bram, al 6 jaar vrolijk bij ons op De Dierencapel rond. Vroeger waren ze samen met Alice een eenheid op het plein. Een lief, nieuwsgierig en rustig konijntje met een gek flapje op haar neus die vaak in was voor een aai. We gaan haar heel erg missen.



GROENE STRAATDAG JORDAAN & GOUDEN REAEL

We stonden op zaterdag 22 april gezellig met andere organisaties in ons informatiekraampje in de Noorderspeeltuin aan de 2e Lindendwarsstraat. Er waren daar o.a.: goedkope biologische planten, een plantenruilbeurs, een plantendokter, workshops en groene sport- & spelactiviteiten. We stonden daar natuurlijk om onze boerderij nog meer bekendheid te geven. Want niet iedereen in De Jordaan heeft ons al ontdekt. Niet te geloven eigenlijk, maar toch.... We hebben er weer nieuwe contacten gelegd.



NIEUWE ANSICHTKAARTEN



We hebben nieuwe ansichtkaarten. Ze zijn nu te koop bij de kinderboerderij! Onze eigen dieren staan er op, fotogeniek als altijd. Welke vind jij het leukst? Ze kosten trouwens maar 1 euro per kaart of €3,50 voor 4 kaarten.

Kinderboerderij De Dierencapel

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020 – 420 68 55

dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot 17.00 uur
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Pascale Kleintjens,
Marja Ravesloot, Elleke van Renesse

Colofon:

Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot,
Evelien Berger, Elleke van Renesse
Logo © 2006 De Waard
Verschijnt vier keer per jaar.
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel

www.dedierencapel.nl

 Kinderboerderij.DeDierencapel

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL67 INGB 0004 4696 41 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje 4 keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!



Nieuwsbrief

Oktober 2017

nr. 68

We hebben het 25-jarig (officiële) bestaan van onze kinderboerderij goed gevierd!! Met een gezellig uitje voor alle vrijwilligers en een feestelijk Buurtfeest voor kinderen en volwassenen uit de buurt. In deze nieuwsbrief natuurlijk ook weer de laatste nieuwtjes over onze dieren, waaronder onze nieuwe aanwinst van zo'n 45 kg! En weer een update over onze activiteiten.

FEESTELIJK BUURTFEEST

Zaterdag 16 september was het zo ver en vierden wij het 25-jarig bestaan van onze Dierencappel! Tussen de buien door is ons feestje droog gebleven en hebben we zelfs af en toe een zonnestraaltje opgepikt. We waren goed voorbereid met schuiltenten voor mens en dier. Wat een gezellig feestje hadden wij!



De Ladies (met onze vrijwilligster Agnes) zongen Nederlandse meezingers en de ons van vorig jaar bekende muzikale biologoog-clown Heer Dinges had weer een prachtig repertoire van kinderliedjes.



De kinderspelletjes hadden het thema van de verschillende diersoorten die in die 25 jaar op onze mini-boerderij hebben gewoond. Zo kon je mandarijn-eendjes knutselen of 'ratjes' vangen.



De allerkleinsten konden op een van de twee pony's een ritje maken.



En natuurlijk was er een spelletje waarbij het hangbuikzwijn de hoofdrol speelde. Je kon een

stempelkaart scoren en aan het einde van je tocht over het erf wachtte dan de grabbelton, bij de Dolfijn! Want 't is hier zo dol en fijn! 😊



In de stallen waren ook alle nieuwsbrieven opgehangen die we in de afgelopen 25 jaar hebben uitgebracht. En aan lekkere hapjes en drankjes was (mede dankzij de sponsoring van café Blaauwhoofd) geen gebrek. Bedankt iedereen en op naar nog meer mooie jaren!

NIEUWE ANSICHTKAARTEN

Onze nieuwe ansichtkaarten zijn nu te koop bij de kinderboerderij! Welke vindt u het leukst? Onze lieve dieren zijn de ster spelers! Ze kosten trouwens maar 1 euro per kaart, of €3,50 voor de hele set van vier. ❤️



FEESTJE VOOR DE VRIJWILLIGERS

De kinderboerderij kan alleen bestaan dankzij de inzet van onze geweldige vrijwilligers!! Dus zijn we dit samen gaan vieren.



De vrijwilligers zijn getraakteerd op een avondvullend programma met een boottocht door de grachten van Amsterdam, gevolgd door een voorstelling in het prachtige Marionettentheater bij de Nieuwmarkt, onder het genot van een heerlijk Italiaans buffet. Een aanrader!

Als toegift kregen we een parade te zien van de dieren-marionetten van het theater, heel schattig!



GIRLGANG

#GIRLGANG

Het leukste geitjes-duo Alana & Caramella ❤️



KEVIN

En dan nu, onze nieuwe aanwinst van 45 kg schoon aan de haak: Kevin het minivarkentje! Hij is mensen heel erg gewend, dus hij laat zich makkelijk en graag aaien. Hij rent, kwispelt, ontdekt, is actief. Het leven op de boerderij, met onze dieren en speciaal onze kanjer Prins, is wennen voor hem. De twee varkens maken kennis, zoals dat gaat met varkens, met ups en downs en dit heeft tijd nodig. Welkom Kevin!!



ACTIVITEITEN VOORUITBLIK

Zaterdag 11 november
13.00-15.00 uur
'LAMPIONNEN MAKEN VOOR SINTMAARTEN'

11 November is de dag dat je een lampionnetje kan knutselen en later voor een liedje en een mooi lichtje een snoepje krijgt!
Dus kom je 's middags gezellig bij ons een mooie dierenlampion maken?
Wij zijn die avond **vanaf 17.30 uur** open met een vrolijk verlichte boerderij voor de Ooh zo mooie Sint Maarten lampionnenoptocht!



Deelname is - zoals altijd - gratis. Kom jij ook?

MR T EN ZIJN VOETENBADJES

Mr. T, onze stoere haan, krijgt zo nu en dan een kuur...namelijk dagelijks een medicinaal voetenbad. Hij heeft dan last van een soort likdoorn en door het voetenbad gaat die weer weg. Echt een klusje voor onze vrijwilligers, die dan trouw elke dag met liefde mr. T begeleiden bij zijn badje. Hij lijkt het zelf allemaal prima te vinden en blijft rustig zitten. Misschien wel een soort 'wellness experience' voor hem..



DAISY GERED!

Er was deze zomer sprake van botulisme in de gracht en helaas was ook onze muskuseend Daisy hierdoor ziek geworden. Maar dankzij snel optreden van onze vrijwilligers is ze tijdig behandeld bij Stichting Vogelopgang De Toevlucht en kwam Daisy vrolijk weer terug op onze boerderij!! Veel dank aan De Toevlucht!



KEES EN KOOS TERUGBLIK

Wat was het weer gezellig, dat theaterduo Kees en Koos kwamen kamperen in augustus, met een nog grotere tent dan vorig jaar! Het paste nog maar net... Dat mocht de pret niet drukken: maar liefst 252 kinderen bezochten de vrolijke voorstellingen! We kijken terug met wat foto's van hun Facebook.



Kinderboerderij De Dierencapel

Bickersgracht 207
1013 LH Amsterdam
020 – 420 68 55
dedierencapel@live.nl

Openingstijden:

dinsdag tot en met zondag
van 9.00 tot 17.00 uur
(Op maandag is de boerderij altijd gesloten.)

De Dierencapel is een kleine kinderboerderij in het hartje van Amsterdam. De boerderij is opgericht door buurtbewoners om stadskinderen kennis te laten maken met dieren en zo kennis van en respect voor dieren over te brengen.

Bestuur:

Evelien Berger, Pascale Kleintjens,
Marja Ravesloot, Elleke van Renesse

Colofon:

Pascale Kleintjens, Marja Ravesloot,
Evelien Berger, Elleke van Renesse
Logo © 2006 De Waard
Verschijnt vier keer per jaar.
Drukker: Repro Stichting Derde Schinkel

www.dedierencapel.nl

 Kinderboerderij.DeDierencapel

Bent u nog geen donateur, en wilt u het wel worden? Dat kan! Iedere bijdrage is welkom. Met uw bijdrage maakt u het mede mogelijk dat kinderboerderij De Dierencapel kan bestaan. U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL67 INGB 0004 4696 41 o.v.v. uw naam en adres i.v.m. het toesturen van de nieuwsbrief. Iedere donateur ontvangt dit krantje vier keer per jaar in de bus: met allerlei informatie over het wel en wee van onze dieren. Bij voorbaat veel dank!